

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 23 november 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 24

## Meditatie

### Einde en nieuw begin

*Gedachten bij mijn afscheid*

Aanstaande zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ongetwijfeld gedenken we nog zo veel meer geliefden van wie we dit jaar of eerder al afscheid hebben moeten nemen. Sommige mensen zijn ons veel te vroeg ontvallen. Bij anderen voelt het soms dat hun leven voltooid is; mooi als je dat mag denken. Maar hoe dan ook – we gedenken hen in het Licht van Christus, in het Licht van Pasen, in het geloof dat de dood niet het einde is, maar dat er ook zoiets is als voorgoed geborgen zijn in Gods Liefde.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ‘Christus Koning’. We geloven dat Hij eenmaal weer zal komen om de aarde, om de Schepping, te voltooien; dan zal alles goed zijn.

De zondag daarna begint er gewoon weer een nieuw kerkelijk jaar, 1<sup>e</sup> adventzondag. Opnieuw zien we vol verwachting uit naar de eerste komst van Jezus, gaan we op weg naar Kerstfeest. Het lijkt dat er zo steeds een eindeloze cirkel is van telkens weer hetzelfde. Maar van Israël kunnen we leren dat we elk jaar weer een stapje dichterbij de uiteindelijke (terug-)komst van de Messias komen. Het is geen cirkel maar een spiraal omhoog; telkens langs de bekende momenten van verwachten en gedenken, maar steeds weer dichterbij de Voleinding!

### Afscheid

Op de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar ga ik afscheid nemen; na 40 jaren actieve dienst als Denaar van het Woord, nu met emeritaat (letterlijk: uitgediend). Het komt nu eenmaal zo uit. Maar ik kan me geen mooier moment voorstellen voor mijn afscheid. Ik neem weliswaar afscheid, maar de kerk gaat gewoon verder een nieuw jaar in. Ik beëindig mijn werkzaamheden, maar de Heer van de kerk gaat gewoon door. Ik ben maar een voorbijganger, anderen zetten het werk in de kerk voort. Dat is goed, zo hoort het.

### Dankbaar

Ik ben er ongelooflijk dankbaar voor dat ik in goede gezondheid 40 dienstjaren heb kunnen vervullen; en dat ik al die jaren steeds weer opnieuw het enthousiasme en de inspiratie heb ontvangen om met vreugde mijn werk te doen. In de afscheidsdienst wil ik die dankbaarheid aan God tot uitdrukking brengen. Ik nodig u allen uit om deel te nemen aan de lofprijzing; zing elk lied maar van harte mee om God te danken.

### Nieuw begin

Ik besef dat er voor mij een nieuwe periode aanbreekt, een mij onbekende fase van het leven waarin veel verantwoordelijkheden wegvallen. Ik hoop met blijvende vreugde terug te blijven denken aan het werk dat ik in de kerk heb mogen verrichten. Ik hoop als betrokken gemeentelid blijvend gevoed te worden met het inspirerende Woord van God, dat immers telkens weer door anderen wordt doorgegeven. Ik hoop dat **we** een enthousiaste gemeente zullen zijn die zich steeds weer laat inspireren door het Woord van God en die zich zal blijven inzetten voor Gods goede Schepping, en voor allen die daarop wonen!

*Ds. Wim Barendrecht*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 23 november	Rechters 19:1-10a
Zaterdag 24 november	Rechters 19:10b-30
Zondag 25 november	Rechters 20:1-11
Maandag 26 november	Rechters 20:12-28
Dinsdag 27 november	Rechters 20:29-35
Woensdag 28 november	Rechters 20:36-48
Donderdag 29 november	Rechters 21:1-25
Vrijdag 30 november	Lucas 1:1-25
Zaterdag 1 december	Lucas 1:26-38
Zondag 2 december	Openbaring 8:1-13
Maandag 3 december	Openbaring 9:1-12

Dinsdag 4 december      Openbaring 9:13-21  
Woensdag 5 december    Openbaring 10:1-11  
Donderdag 6 december   Openbaring 11:1-14

## Kerkradio

### Programma woensdag 28 november en 5 december

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 121
3. God onze Vader
4. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21  
Thema: 'Zegen van de gerechtigheid'
6. Komt als kinderen van het licht
7. Het is goed in mijn ziel
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 7 december a.s.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470  
(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

### Begroting 2019

Op 15 november 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen besproken. Uw vragen of opmerkingen kunt u tot uiterlijk 5 december 2018 per e-mail: AK@pknmaassluis.nl indienen bij de scriba.

## College van Kerkrentmeesters

### Actie tekort

In de periode van 1 t/m 16 november zijn er nog 153 giften binnengekomen onder het motto "samen sterk voor de kerk" variërend van € 10,00 tot (alweer) € 200,00 en met een totaal van € 4.550 waarmee de stand op € 14.847,50 komt. Alle gevers en geefsters hartelijk dank. Voor geldwervingsacties stond € 20.000,- begroot in 2018. We zijn er dus nog niet, vandaar een oproep aan een ieder die nog niets heeft overgemaakt dit alsnog te doen. Graag onder vermelding van het motto en bij voorkeur op ons nieuwe rekeningnummer: **NL56RABO0373724721**

### Tijdelijke aanbieding collectemunten

Bent u ook zo dol op aanbiedingen? Fijn want dan heb ik nu uw aandacht. Zoals u weet kunnen we u sinds enige tijd ook collectemunten leveren in een hogere waarde van 2,50 of 5,00 of 10,00. Zeker met een aantal bijzondere diensten op komst zoals Eeuwigheidszondag (laatste dienst kerkelijk jaar), in december een jubilerende dominee Barendrecht en bijzondere diensten rondom Kerst verwachten we dat u hiervoor belangstelling zult hebben. Om u kennis te laten maken met deze nieuwe waarden hebben we de volgende aanbieding voor u: Een zakje gemixte munten bestaande uit: 1 maal 10,- en 2 maal 5 en 4 maal 2,50 voor de prijs van slechts € 30,-

Let op! Deze aanbieding geldt alleen bij 'overschrijving per bank en afhalen waar u wilt'. U geeft op de overschrijving uw keuze op voor Hartenlust, Booster, Hadassa, Groote Kerk of Immanuëlkerk. Vermeldt u op de overschrijving '1 maal MIX' als u één zakje gemixte munten wilt hebben. Deze aanbieding geldt tot eind december.

Koster Niek van Namen heeft toegezegd weer een aantal bestelhandleidingen af te drukken voor degenen die handleiding niet op de website van de kerk kunnen vinden (klik op 'college van kerkrentmeesters' en vervolgens op 'collectemunten'). U kunt de handleiding ook per mail opvragen via cvk@pknmaassluis.nl.

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 25 november is de eerste collecte in de Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor kwetsbare mensen in Zimbabwe.

Op zondag 2 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Missionaire Pioniersplek in Bilthoven. In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie en derde collecte voor de (H.A.) Stichting de Schuilplaats.

## **Zimbabwe**

### **Hulp voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.**

In Zimbabwe hebben vrouwen en kinderen vaak minder rechten dan mannen. Ze mogen soms geen eigen inkomen verdienen of meebeslissen over gezinszaken. Maar er komt ook veel mishandeling en huiselijk geweld voor. Meisjes hebben minder kans op een goede schoolopleiding en worden soms 'uitgeleend' om elders zwaar huishoudelijk werk te verrichten.

De regering van Zimbabwe heeft wel aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen, maar dan gaat het vaak om regelgeving. De Hervormde Kerk in Zimbabwe wil graag aandacht voor deze problematiek op grondvlakniveau, in de dorpen en in de kerkelijke gemeenschappen. Ze wil mannen en vrouwen bewust maken van de Bijbelse visie op huwelijk en gezin, en ze wil de vrouwen helpen om zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Ook worden mensen getraind die pastorale zorg kunnen verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld of misbruikt zijn.

In het project dat in 2016 is gestart, worden 450 mensen getraind. Het gaat om dorpsoudsten, om predikanten en om gewone gemeenteleden. Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met mensen en instanties die bekend zijn met deze thematiek. Zo hoopt de kerk dat er wezenlijk iets gaat veranderen in de levens van veel vrouwen, kinderen en gezinnen.

### **Protestantse Kerk collecte - Missionair werk**

Help de nieuwe kerk in Bilthoven.

Overal in Nederland ontstaan pioniersplekken. In stedelijke gebieden, op het platteland en alles ertussen in. De hoop en het verlangen is dat deze nieuwe vormen van kerkzijn in de loop van de tijd op steeds meer plekken in Nederland te vinden zijn. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn ruim tienduizend mensen betrokken, waarvan de helft niet betrokken was bij een kerk.

"Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is nu wel meer dan 'een leuke hobby voor erbij'. We verwachten dat binnenkort 10% van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is. Het is bijzonder hoe pionieren de afgelopen jaren is omarmd. Tegelijk hebben we nog veel te leren, is het een kwestie van experimenteren, vallen en weer opstaan. Dat is de moeite waard, want we zien nu al dat meer mensen het christelijk geloof een plek geven in hun leven."

Bij 'kerk' denken veel mensen aan een gebouw met een toren. En aan zondagse kerkdiensten. Toch is de kerk niet afhankelijk van een orgel, stoelen of een bepaalde hoeveelheid mensen. In andere landen komen mensen samen in de open lucht. Of bij iemand thuis. En een kerk is niet pas kerk als er meer dan vijftig mensen zijn. In de vorige visienota van de Protestantse Kerk staat hierover: Wat is een kerk? Jezus heeft gezegd: 'Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden.' Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. Beslissend is dat Jezus in hun midden is. Hij maakt dat het om een kerk gaat en niet zomaar om een vereniging van gelijkgezinden. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. Hij kan dat overal zijn. Hij is dat ook overal: in kerkdiensten, op straat, op internetsites, in kamers, op de meest onverwachte plaatsen.

'De Kelder' is de naam van het jongeren centrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

### **Stichting Schuilplaats**

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

## **Algemene berichten**

### **Van de Oecumenische Kring 'In de Vloot'**

Op woensdag 28 november wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring 'In de Vloot'.

Op deze avond zal dhr. Engel Leune spreken over : "Kerstfeest in de woestijn". De muzikale bijdrage komt van de Maranatha Singers. Met deze enthousiaste zangers en zangeressen zullen veel (bekende) liederen worden gezongen. Voor deze avond wordt een apart programma gemaakt en blijven de Vlootbundels in de kast.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten, die helaas steeds hoger worden.

Belangstellenden zijn van harte welkom in De grote zaal van De Vloot.

Constand Wassink

### **Zondag 2 december 10.30 uur Immanuëlkerk**

Afscheid en jubileum Ds. Wim Barendrecht +foto

In een feestelijke dienst wordt op zondag 2 december afscheid genomen van Ds. Wim Barendrecht. Het gaat niet alleen om een afscheid maar deze bijzondere dienst staat ook in het teken van het veertig jarig jubileum als predikant van ds Wim Barendrecht. Uiteraard is de jubilaris zelf voorganger.

In 2002 nam Wim Barendrecht het beroep naar Maassluis aan. Zestien jaar mocht hij Wijk Centrum van de Gereformeerde kerk te Maassluis, later overgegaan in Wijk Iona van de PGM, dienen. De eerste gemeente van Wim was de Gereformeerde Kerk van Oud Beijerland (1978). Daarna was hij predikant in de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht (1987-2002). Ook was hij enkele jaren werkzaam voor de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Na veertig dienstjaren gaat Wim Barendrecht per 1 januari 2019 met emeritaat.

Indien u mee wilt doen aan een cadeau en eventueel een persoonlijke boodschap aan Wim kunt u daarover meer lezen onder het wijknieuws van Iona.

Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid in de kerkzaal om Wim op informele wijze te ontmoeten, te bedanken en te feliciteren.

Medewerking aan de dienst verlenen onder meer kinderkoor Wonderwijs, twee organisten en de samenspeelgroep. Twee extra aandachtspuntes: op 2 december is er geen dienst in Koningshof en de aanvangstijd is niet zoals gebruikelijk 9.30 u, maar een uurtje later namelijk 10.30 u.

Houd u rekening met de parkeerruimte rondom de Immanuëlkerk. Tip: u kunt ook parkeren achter de Nieuwstraat. In de kader de nieuwe AVG-wet (privacy) wijzen wij u erop dat er op 2 december foto's gemaakt worden die mogelijk op de website van de PGM worden geplaatst.

(meer over dit afscheid onder Wijknieuws Iona)

De voorbereidingscommissie (06- 39602495)

### **Inzamelactie voor Voedselbank op 9 en 16 december**

De groep mensen die zich tot de voedselbank moet wenden is de laatste tijd helaas iets gestegen. Vluchtelingen, die soms heel kort of juist al langere tijd in Nederland wonen, maar niet aan het werk komen, ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken, gezinnen geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis binnen het gezin zoals een scheiding, overlijden of werkloosheid, mensen die opeens geconfronteerd worden met een forse naheffing. De voedselbank probeert te helpen door cliënten elke vrijdag levensmiddelen en ander producten die men in de supermarkt kan vinden aan te bieden aan hen die daarvoor in aanmerking komen volgens landelijk vastgestelde regels.

De Stichting Voedselbank Maassluis is dankbaar dat gulle gevers wekelijks allerlei producten afstaan. De bevoorrading via het regionale distributiecentrum en via de supermarkten is nog steeds niet voldoende .

Een groot aantal cliënten (gemiddeld 230 huishoudens, waaronder ruim 300 kinderen) en een geringe aanvoer betekent dat de inhoud van het wekelijkse pakket niet goed te noemen is. Ook de schappen en de kasten in ons magazijn zijn zichtbaar leeg. Reden genoeg voor de diaconale teams een inzamelactie te organiseren. Helpt u mee om een verantwoord pakket samen te stellen. Heel hartelijk dank alvast namens de gezinnen die het hard nodig hebben. We rekenen op u! door deze zichtbare steun weet men zich niet vergeten!

Op zondag 9 en 16 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren. Het mag natuurlijk ook gebracht worden bij de voedselbank zelf. Elke vrijdag is daar gelegenheid voor.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN : NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.

### **Orgelpijpen Grote Kerk**

Ook in oktober is er bezoek bij het orgel geweest. De opbrengst, inclusief verkoop van cd's is 275 euro. Van fam. B ontvingen we een gift van 50 euro en uit de orgelpijpen kwam 33,50 euro. Een prachtig resultaat in deze maand. Hartelijk dank hier voor!

Op zaterdagavond 22 december (aanvang 20 uur) kunt u het Kerstconcert bij kaarslicht bezoeken. Altijd een sfeervolle kerk waarin toegankelijk Kerstmuziek vanuit het Garrels-orgel zal klinken. Het programma voor 2019 wordt dan weer bekend gemaakt.

U bent van harte welkom.

Namens de orgelcommissie

Jaap Kroonenburg

### **Stichting Wenzi nodigt u uit voor een informatie avond over de vorderingen van het project**

Wanneer 27 november om 20.00 uur

Waar: De Drukkerij, Dr Kuyperkade 27C

Willie de Bruin laat via een powerpoint-presentatie beelden zien van het werk van stichting Wenzi in Kenia. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we onder andere een stenen fabriekje opgezet en zijn we hard bezig om de landbouw te verbeteren. Na deze presentatie is er gelegenheid tot vragen stellen.

Naast de power point presentatie is er ook een verkoop van keniaanse sieraden, houtsnijwerk en ander typische Keniaanse producten.

Door uzelf een cadeautje te geven, of het voor een ander mee te nemen, steunt u de vrouwen van de Mwamtsefu community. Door de verkoop van deze artikelen sparen zij het studiegeld voor hun kinderen bij elkaar.

U geeft dus niet alleen uzelf een cadeau, maar ook de kinderen van Mwamtsefu.

Graag zie ik u dus op 27 november zodat ik u alles over dit mooie project kan vertellen'

Vriendelijke groet namens stichting Wenzi

Willie de Bruin.

### **Pianist(e) gezocht**

Ben jij die enthousiaste pianist(e) die akkoorden (vierklanken, soms met toevoegingen) kan spelen en kennis van noten heeft? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zijn Gospelkoor Happy Days uit Maassluis en repeteren iedere maandagavond (behalve de vakanties) in de Immanuëlkerk. Ieder jaar hebben we gemiddeld 8 tot 10 uitvoeringen variërend van in de kerk tot aan korenfestivals. Tevens hebben wij een aantal keer per jaar een uitvoering met band.

Ons koor bestaat uit 40 enthousiaste en gezellige leden, een ervaren en toegewijde dirigent, leuke arrangementen (vaak door de dirigent zelf) en een zeer actief en open bestuur. Uiteraard bieden wij je een vergoeding per repetitie en uitvoering. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Jeanine (bestuurslid Happy Days), telefoonnummer 06-36376978 of stuur een mail naar [happydaysmaassluis@gmail.com](mailto:happydaysmaassluis@gmail.com) Wil je onze website bezoeken? <https://happydaysmaassluis.webs.com/>

Kerstconcert Urker Mannenkoor

Zaterdag 8 december zal het Urker Mannenkoor Halleluja (in klederdracht) een kerstconcert bij kaarslicht verzorgen in de Grote Kerk. De dirigent is de bekende musicus Bert Moll en de vaste begeleider, Harry Hamer, zal het Garrelsorgel bespelen. Hij zal niet alleen de koor- en samenzang begeleiding maar ook solistisch te horen zijn.

Het concert begint om 19.30 uur en de toegangsprijs is slechts € 10.

Reserveren kan via [evenementengrootekerk@gmail.com](mailto:evenementengrootekerk@gmail.com)

### **Kerstconcert "The Credo Singers"**

Het traditionele Kerstconcert van 'The Credo Singers' zal zijn op zaterdag 22 december in Kerkelijk Centrum "Open Hof", Hesseplaats 441, 3069 WA Rotterdam (Ommoord).

De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is vanaf 19:15 uur open.

Medewerking wordt verleend door:

Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers

Annelies Schep, sopraan

Han Kapaan, hobo

Maurice van Dijk, trompet

André de Jager, vleugel.

Johan den Hoedt, orgel.

De algehele leiding is in handen van dirigent Bert Kruis.

De Open Hof is rolstoelvriendelijk. Bij het gebouw is een groot gratis parkeerterrein. Ook met het openbaar vervoer is het gebouw zeer goed bereikbaar via Metrostation Hesseplaats.

U stapt voor de deur in en uit!

De toegangsprijs bedraagt: € 16,00. Inclusief koffie of thee in de pauze.

Kaarten bestellen bij: Joost Mout, e-mailadres: [j.mout3@chello.nl](mailto:j.mout3@chello.nl), telefoon 0181616548

Het Christelijk Gemengd Koor 'The Credo Singers' brengt een programma waarin op muzikale wijze 'Het Kerstevangelie te horen is in oude en nieuwe kerstliederen.

### **Glazenstaddienst 25 november**

Op zondag 25 november is er een 'Glazenstaddienst'. Deze wordt gehouden om 19.00 uur in de Hoeksteen, Prinsenlaan 4.

Medewerking wordt dit keer verleend door het koor van de r.k. parochie St. Joseph in Wateringen. Het koor 'Baetween' heeft leden in de leeftijd van 45 tot 65 jaar en staat onder leiding van Sibylle Leder. Baetween wordt begeleid door een eigen muzikensemble.

Het thema voor deze dienst is: 'Een ontelbare menigte, niet te tellen'. Het zal gaan over de troost die er mag zijn voor hen die iemand verloren hebben, maar ook over de troostvolle toekomst die ons te wachten staat. Naast de medewerking van het koor zal er ook veel samenzang zijn met bekende liederen. De dienst zal worden geleid door Ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht, oud-voorganger van de Protestantse Gemeente Maasdijk. We hopen er een feestelijke en troostvolle dienst van te maken. U bent van harte welkom.

## **Jeugdwijzer**

**Opbrengst Quiz't het wel**

Al weken waren Florine Nuijten en Judith Zonnenberg deze quiz aan het voorbereiden, maar op zaterdagavond 3 november was het ineens zover. Onder de spraakmakende leiding van quizmaster Pim Brouwer, waren er wel 13 teams die streden om een hele mooie prijzenmand. Het is een ontzettend gezellige avond geweest waar jong en oud met elkaar nadachten over vragen over de bijbel en over Maassluis. Het team van de diaconie was de gelukkige winnaar. Als echte diakenen deelden ze er flink van uit. Florine en Judith hebben met deze quiz wel €475,- binnen gehaald voor 'Kinderen in de Knel'. Al met al is het een supergeslaagde avond geweest met een hele mooie opbrengst. Alle mensen die op wat voor wijze dan ook zijn steentje hieraan bijgedragen heeft willen we heel hartelijk bedanken!

### **Kerk op schoot viering over de Ark van Noach**

Op zondagmiddag 18 november vond de 1<sup>e</sup> Kerk op Schoot viering plaats in de Immanuëlkerk. En wat waren er veel kleine kinderen, met hun ouders, grote boer/zus en opa's en oma's. Met ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar was de viering gezellig druk. Door middel van liedjes, bellen, echte regen en gevouwen duifjes hebben ze het verhaal van de Ark van Noach met hun ogen, oren en handen beleefd. Na afloop hebben we nog nagepraat met elkaar onder het genot van een lange vinger, water, limo, regenboogcake en koffie. De reacties waren heel erg positief. Een aantal ouders gaven aan betrokken te willen zijn bij het voorbereiden van de Kerk op Schoot vieringen. We gaan hier dus zeker een vervolg aan geven in 2019.