

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 7 december 2018 25^e jaargang nr. 25

Meditatie

Gastvrij en ontvankelijk

En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Lukas 2:7

De adventstijd is weer begonnen. Nog maar een paar kaarsjes en we vieren weer samen kerstmis. Advent is al eeuwenlang een tijd voor bezinning. We bereiden ons voor op de komst van Jezus. We vragen ons af hoe ontvankelijk we zijn, hoe gastvrij ons hart is voor de komst van de Heer. Die arme herbergier daar in Bethlehem, denk ik wel eens. Als hem nou ook een adventstijd gegund was – dan had ons kerstverhaal er heel anders uitgezien. Dan vielen Palmpasen en Kerst misschien wel op één dag. Maar nu is hij de geschiedenis ingegaan als de man die een stal aanbood aan de Koning van de wereld.

Naast dat we in advent bezig mogen zijn met persoonlijke inkeer en verstillings zit er in advent ook een oproep voor de gemeente als geheel. In het inmiddels verlopen beleidsplan van wijkgemeente Iona las ik dat ‘gastvrijheid’ een belangrijk speerpunt was voor de afgelopen jaren. Dat zal voor de andere wijkplannen niet anders zijn, want deze gastvrijheid komt rechtstreeks uit het evangelie. Wanneer we gastvrijheid beoefenen, kan het zijn dat we de Messias zelf ontvangen in ons midden. Daartegenover staat het beeld van de herbergier, die zijn deur gesloten hield voor het grootste wonder ooit: Immanuël.

Waar staan wij? Laatst ontmoette ik een jonge vrouw op de galerij. Ze huilde, omdat haar kind werd weggekeken tijdens de dienst. Geërgerde mensen die vonden dat kinderen niet thuishoorden in de kerkdienst. Laatst zag ik dat er nog altijd hervormde en gereformeerde kopjes zijn die niet bij elkaar in de kast mogen. Laatst nog zeurde ik op de preekstoel over deuren die gesloten blijven. Laatst... Ik kan nog wel even doorgaan. Geen plaats in het nachtverblijf van de stad. Wellicht vind u mij een zwartkijker, maar wat is er nu echt met ons speerpunt gebeurd? Wat nu als de Messias zelf bij ons zou aankloppen? Mag hij op uw vaste plaats komen zitten? Mag hij Zijn kinderen meenemen?

Kerken roepen massaal in beleidsplannen dat ze gastvrij willen zijn. Maar willen we dat echt? Zijn we bereid om radicale keuzes te maken om deze gastvrijheid gestalte te geven? De lokale praktijk is weerbarstig, en ik merk dat ik daar verdrietig en pessimistisch van wordt. Ongastvrijheid is iets waar ik niet aan kan en wil wennen.

Gelukkig gaat er ook ontzettend veel goed. Wat een warm afscheid hadden we afgelopen zondag van Wim, waarin gasten zich erg welkom hebben gevoeld. En die troostvolle Eeuwigheidszondag – prachtig om zoveel familie en kerkleden op deze belangrijke momenten terug te zien. Ook dat is onze kerk!

We leven we toe naar het kerstverhaal. Daaruit put ik hoop en inspiratie. Ondanks onze beroerde ontvangst ging Jezus de weg die hij ging. Wat een onvoorstelbare nederigheid van onze Heer, dat hij leefde en stierf voor zijn onwillige gastheren en vrouwen.

Ook voor ons. Om onze ogen te openen voor de onvoorstelbare genadige gastvrijheid die God ons wil geven. Laten wij zijn naam uitleven hier in Maassluis. Thuis en in de kerk.

Ds. Pim Brouwer

Kerkwijzer rond de jaarwisseling

Het laatste nummer van dit jaar zal uitkomen op vrijdag 21 december. Het eerste nummer van het nieuwe jaar zal drie weken later verschijnen op vrijdag 11 januari.

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 7 december	Openbaring 11:15-19
Zaterdag 8 december	Lucas 1:39-56
Zondag 9 december	Openbaring 12:1-12
Maandag 10 december	Openbaring 12:13-18
Dinsdag 11 december	Openbaring 13:1-10
Woensdag 12 december	Openbaring 13:11-18
Donderdag 13 december	Openbaring 14:1-13
Vrijdag 14 december	Openbaring 14:14-20
Zaterdag 15 december	Openbaring 15:1-8

Zondag 16 december	Openbaring 16:1-11
Maandag 17 december	Openbaring 16:12-21
Dinsdag 18 december	Openbaring 17:1-8
Woensdag 19 december	Openbaring 17:9-18
Donderdag 20 december	Openbaring 18:1-8

Kerkradio

Programma woensdag 12 en 19 december

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. O kom, o kom Immanuël
3. Op U mijn Heiland blijf ik hopen
4. Hoe zal ik U ontvangen
5. Meditatie n.a.v.: Lucas 1: 57-66
Thema: “ Waar het op aankomt”
6. Nu daagt het in het oosten
7. O Heer Jezus, kom
8. And the Glory of the Lord (G.F. Händel)
9. Verzoeken
10. Sluiting

26 december en 2 januari GEEN UITZENDING

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Terwijl hij nietsvermoedend aan het werk was op het kerkelijk bureau, werd de heer Frans van de Pol op 19 november “overvallen” en overgebracht naar de vergadering van het College van Kerkrentmeesters. Zijn echtgenote zat in het complot en was daar ook aanwezig. De voorzitter Philip Noordam onthulde de aanleiding: Ruim 40 jaar volledige inzet op het kerkelijk bureau, accuraat en persoonlijk betrokken. De gehele PGM is daarvoor veel dank aan hem verschuldigd en als tastbaar blijf hiervan werd hem een kerkelijke onderscheiding met bijbehorende oorkonde overhandigd.

Mw. Van de Pol werd als dank voor de vele eenzame avonden in de bloemetjes gezet. Als Frans binnenkort definitief stopt zullen wij hem node missen.

Actie tekort

In de periode van 19 t/m 30 november zijn er nog 52 giften binnengekomen onder het motto “samen sterk voor de kerk” variërend van € 10,00 tot € 200,00 en met een totaal van € 1745,- De stand komt daarmee op € 16.592,50. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

De actie wordt per 1 januari 2019 afgesloten. Dus was u er nog niet aan toegekomen: Graag uw bijdrage onder vermelding van het motto en bij voorkeur op ons nieuwe rekeningnummer: **NL56RABO0373724721**.

Goede voornemens 2019, doet u mee?

U weet uw goede voornemens toch zeker ook al? We gaan eerst nog even genieten van het uitgebreide kerstdiner, we happen gezellig een oliebolletje mee maar op 1 januari is het echt afgelopen: Dan start het goede voornemen om een paar kilootjes af te vallen. Goed dat ik uw aandacht te pakken heb, het CvK wil namelijk ook graag een paar kilootjes kwijt!

Ja het gaat weer over de promotie van de collectemunten.

Misschien hebt u er nooit over nagedacht maar de collecteopbrengsten van de drie wijken worden eenmaal per week door de telcommissie geteld en naar de bank gezeuld. Een fysiek zwaar karwei waar we bij de bank fors voor moeten betalen. U kunt de telcommissie helpen om een paar kilootjes kwijt te raken door voortaan collectemunten te gaan gebruiken. Er is een breed scala aan waarden verkrijgbaar op diverse plaatsen in Maassluis zoals bij Booster (Koningshoek), Hadassa (Centrum) en Hartelust (Palet) en af te halen in de kerkgebouwen Grote Kerk en Immanuëlkerk. Vraagt u een van de kerkrentmeesters naar de bestelprocedure of kijk op de website van www.pknmaassluis.nl onder het kopje kerkrentmeesters. De honderden euro's aan stortingskosten die we per jaar aan de bank betalen besteden we liever aan de opbouw van de gemeente van Christus. Dat wilt u toch ook?

Kerkradio

Afgelopen zondag 2 december was er een storing met het systeem van Kerkomroep. Dat is de organisatie die landelijk de uitzendingen van kerkradio verzorgt. Er werd aangegeven dat er vanuit de Grote Kerk en de Immanuëlkerk geen uitzending was. Later bleek dat de Grote Kerk wel had uitgezonden maar vanuit de Immanuëlkerk lukte het zelfs niet om de zender op te starten.

Dat betekent dat de dienst uit de Groote Kerk nog wel teruggeluisterd kan worden maar de dienst uit de Immanuëlkerk helaas niet. Heel jammer omdat juist in deze dienst afscheid genomen werd van ds. Barendrecht. Onze excuses hiervoor.

Ko Kramer

Save the date 12 januari 2019

Speciaal voor leden van de drie wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Maassluis wordt zaterdagmiddag 12 januari vanaf 13.00 uur een mini-concert georganiseerd in de Groote Kerk te Maassluis. Het programma zal bestaan uit aftrap Kerkbalans, optredens van koren en subliem orgelspel op het bekende Garrelsorgel. Toegang gratis, alle belangstellenden welkom dus neem uw burens en kennissen mee voor een bijzondere ervaring. Nadere bijzonderheden volgen.

Coll .v. Diakenen

Kerkbusjes

De heer Evert Hulsmans heeft voor de laatste keer de kerkbusjes leeg gemaakt met opbrengst van €403.75

Hij heeft dit jarenlang met veel plezier gedaan maar gezien zijn leeftijd, in de tachtig, heeft hij besloten om hier mee te stoppen. Wij danken hem van deze plaats namens het CvD voor zijn inzet.

Ook wil ik een beroep doen op iemand die dit wil gaan doen en het liefst iemand uit de wijk Koningshoek.

U kunt zich wenden tot Cees van der Boom tel. 0655783333 e-mail CeBoom@caiway.nl.

met vriendelijke groeten,

Cees van der Boom, tel.06 5578 3333

Wipperspark 126, 3141RD Maassluis

Collectes 9 december

Op zondag 9 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie en in de Groote Kerk voor de Missionaire Pioniersplek in Bilthoven. De derde collecte in de Groote Kerk is voor Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 16 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor het Werelddiaconaat project in India en in de Groote Kerk voor de Voedselbank.

Algemene Middelen van de Diaconie

Uit deze fondsen worden de plaatselijke diaconale kosten gefinancierd.

Protestantse Kerk collecte - Missionair werk

Help de nieuwe kerk in Bilthoven.

Overal in Nederland ontstaan pioniersplekken. In stedelijke gebieden, op het platteland en alles ertussen in. De hoop en het verlangen is dat deze nieuwe vormen van kerkzijn in de loop van de tijd op steeds meer plekken in Nederland te vinden zijn.

Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn ruim tienduizend mensen betrokken, waarvan de helft niet betrokken was bij een kerk.

“Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is nu wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. We verwachten dat binnenkort 10% van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is. Het is bijzonder hoe pionieren de afgelopen jaren is omarmd. Tegelijk hebben we nog veel te leren, is het een kwestie van experimenteren, vallen en weer opstaan. Dat is de moeite waard, want we zien nu al dat meer mensen het christelijk geloof een plek geven in hun leven.”

Bij ‘kerk’ denken veel mensen aan een gebouw met een toren. En aan zondagse kerkdiensten. Toch is de kerk niet afhankelijk van een orgel, stoelen of een bepaalde hoeveelheid mensen. In andere landen komen mensen samen in de open lucht. Of bij iemand thuis. En een kerk is niet pas kerk als er meer dan vijftig mensen zijn. In de vorige visienota van de Protestantse Kerk staat hierover: Wat is een kerk? Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden.’ Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. Beslissend is dat Jezus in hun midden is. Hij maakt dat het om een kerk gaat en niet zomaar om een vereniging van gelijkgezinden. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. Hij kan dat overal zijn. Hij is dat ook overal: in kerkdiensten, op straat, op internetsites, in kamers, op de meest onverwachte plaatsen.

‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zessangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

Alle kinderen naar school in India

In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca, huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh.

Achterstand inhalen en schooluitval voorkomen

Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA heeft negen overbruggingsscholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektriciens, naaister of computertechnicus.

- Schoolgeld voor één kind is 6,60 euro per maand.
- Voor 83 euro krijgt één jongere een vaktraining.
- Voor 94 euro krijgen kinderen een maand warm eten op school.

CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/casa.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, India Casa.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Vlabbij het strand, je hoort de zee

Stichting Avavieren heeft in samenwerking met Strandpark Vlugtenburg in de zomer van 2018 negen aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows in gebruik genomen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Tijdens de schoolvakanties worden er gezinsvakanties georganiseerd voor gezinnen met kind(eren) met een beperking en hun broertjes en zusjes. Met behulp van vele vrijwilligers worden er strandactiviteiten gehouden met speciale strandrolstoelen of een elektrische strandrups en catamarans. In 2019 zal er op het park speeltoestellen geplaatst worden die ook zeer toegankelijk zijn voor kinderen in een rolstoel. Geweldig dat hierdoor ook kinderen met een beperking met veel plezier kunnen spelen. Buiten de schoolvakanties zijn de bungalows beschikbaar voor ouderen, zorginstellingen en speciale zorggroepen, zoals De Zonnebloem. Iedereen met of zonder beperking kan nu vanuit hun vakantiebungalow op zo'n korte afstand genieten van het strand, de zee, de golven en een schitterende zonsondergang.

Bijzonder dankbaar en blij verrast waren wij toen wij op 22 oktober een gift van € 3.750 van een door de PKN Maassluis gehouden rondgangcollecte mochten ontvangen.

Jan Omvlee, voorzitter Stichting Avavieren

Algemene berichten

Taizé aan de Waterweg 9 december

In het Adventstijd organiseren we een viering die staat in het teken van de verwachting van de komst van het Licht. "Wees geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen" is het thema van de viering. De viering is bedoeld als een plek om tot rust te komen en in stilte de nabijheid en liefde van God te ervaren.

In een viering wordt door een aantal mensen een koor gevormd, ter ondersteuning van de zang. Zin om een keer het koor te versterken? Voel je vrij en oefen met ons mee, van harte welkom! De repetitie start om 16.15 uur.

De viering wordt gehouden op 9 december in de Petrus en Pauluskerk.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, iets te drinken. Tevens is er een collecte om de kosten te dekken.

De voorbereidingsgroep Taizé aan de Waterweg

Kerstfeest in de Open Ark 18 december

"Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan"

Op dinsdag 18 december hopen wij Kerstfeest te vieren. U bent van harte welkom om samen met ons stil te staan bij de geboorte van Jezus. Hij is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet in deze donkere wereld. De Ark is open van 10 tot 12 uur. Eerst is er koffie of thee. Rond half elf beginnen we met het Kerstprogramma. We lezen het Kerstevangelie en er is muzikale begeleiding van piano en diverse andere instrumenten. Er worden liederen en een solo gezongen door medewerkers en natuurlijk is er ook samenzang van Kerstliederen. Komt u ook? U kent ons adres: Rembrandtlaan 2.

Kerstfeest in De Vloot 19 december

Op woensdag 19 december hoopt de Oecumenische Kring "In de Vloot" het jaarlijkse kerstfeest voor senioren te houden. Dit kerstfeest wordt gevierd in de grote zaal van de Vloot, aanvang 19.30 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Ouderenkoor van De Vloot en er is natuurlijk veel samenzang met bekende kerstliederen. Constand Wassink hoopt de meditatie te houden over het thema: "De Verlosser is geboren".

In de pauze wordt een kopje koffie of thee geschonken met iets lekkers. Iedere bezoeker krijgt na afloop van de avond nog een attentie. Dit is een mooie traditie, die wij graag met elkaar in stand willen houden.

Wij willen nogmaals benadrukken dat deze bijeenkomst bestemd is voor alle senioren in Maassluis (en omstreken), die dit kerstfeest met ons mee willen vieren.

Want: Kerstfeest vier je met elkaar.

De toegang is (natuurlijk) vrij, alleen wordt er aan het einde van de avond een collecte gehouden.
Constand Wassink (tel. 010 – 5916435)

Kinderkerstfeest 21 december

Op vrijdag 21 december is het weer zover! Dan is er kerstfeest voor de kinderen. Dit jaar is er een gave theatervoorstelling in de Immanuëlkerk. Geen Sinterklaasjournaal via de NPO, maar een Kerstjournaal met Diederik Bok en Paula Terplekke. Paula gaat op zoek naar een nieuwe koning die geboren zou zijn en ontmoet diverse vreemde figuren die wel gehoord hebben van een "Eeuwige Vader", een "Wonderbare Raadsman", een "Vrede Vorst" en een "Sterke God", maar niet van een Koning...
Wil jij weten hoe het afloopt? Zorg dan dat je om 16.00 uur klaar zit in de Immanuëlkerk (inloop vanaf 15.45 uur). Je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Kom kijken en luisteren naar de voorstelling en zing mee met de samenspeelgroep! Na afloop ligt er een mooi boekje of cd'tje voor je klaar.
Voor ouders is er trouwens ook plek genoeg en voor oppas wordt gezorgd! Toegang is gratis. Wel kan er een duit in het zakje gedaan worden voor 'Kinderen in de knel'.

Kinderkerstfeest

Bijzondere kerstviering 23 december

Bent u ook zo druk met kerst? De deelnemers van de bijzondere catechese groep wel. Ze nodigen u uit naar hun kerstviering te komen. Zij zullen dan vertellen waar zij druk mee zijn.

Het thema is: **Van boodschappen naar De boodschap**

Naast alle drukte is er veel ruimte om samen mooie kerstliederen te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal uit de bijbel. Ook zullen de deelnemers het kerstverhaal uitspelen en laten zien waar het echt om gaat.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij onze viering:

Wanneer: zondag 23 december 2018

Hoe laat: 15.30 uur

Waar: Immanuëlkerk, Lange Boonestraat, Maassluis

Voor wie: voor iedereen, met of zonder beperking, jong of oud.

Ds. Schreuder zal de dienst leiden en de muziekgroep van de bijzondere catechese zal ook weer meespelen.

Maak een uurtje vrij en geniet met de bijzondere catechese groep van deze bijzondere kerstviering.

Wij hopen u te zien en hebben er veel zin in.

Namens de bijzondere catechese groep, *Henrike Heijboer*

Inzamelactie voor Voedselbank op 9 en 16 december

De groep mensen die zich tot de voedselbank moet wenden is de laatste tijd helaas iets gestegen. Vluchtelingen, die soms heel kort of juist al langere tijd in Nederland wonen, maar niet aan het werk komen, ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken, gezinnen geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis binnen het gezin zoals een scheiding, overlijden of werkloosheid, mensen die opeens geconfronteerd worden met een forse naheffing. De voedselbank probeert te helpen door cliënten elke vrijdag levensmiddelen en ander producten die men in de supermarkt kan vinden aan te bieden aan hen die daarvoor in aanmerking komen volgens landelijk vastgestelde regels.

De Stichting Voedselbank Maassluis is dankbaar dat gulle gevers wekelijks allerlei producten afstaan. De bevoorrading via het regionale distributiecentrum en via de supermarkten is nog steeds niet voldoende .

Een groot aantal cliënten (gemiddeld 230 huishoudens, waaronder ruim 300 kinderen) en een geringe aanvoer betekent dat de inhoud van het wekelijkse pakket niet goed te noemen is. Ook de schappen en de kasten in ons magazijn zijn zichtbaar leeg. Reden genoeg voor de diaconale teams een inzamelactie te organiseren. Helpt u mee om een verantwoord pakket samen te stellen. Heel hartelijk dank alvast namens de gezinnen die het hard nodig hebben. We rekenen op u! door deze zichtbare steun weet men zich niet vergeten!

Op zondag 9 en 16 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren. Het mag natuurlijk ook gebracht worden bij de voedselbank zelf. Elke vrijdag is daar gelegenheid voor.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN : NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.

Contactmiddag PCOB Afd. Maassluis

Op woensdagmiddag 12 december is de laatste contactmiddag van de PCOB gepland in dit jaar. Het bestuur heeft voor deze middag ds. A. Schipper uit Rotterdam-Hillegersberg uitgenodigd. Hij zal voor ons een kerstviering verzorgen, met als titel: Kerst in Postzegels Verbeeld.

Ook zullen we weer mooie kerstliederen met elkaar zingen. Deze keer zal Ed Saarloos uit Vlaardingen de liederen op de vleugel begeleiden. Zoals gebruikelijk is onze Advent / Kerstbijeenkomst in het Witte Kerkje.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee (met iets lekkers erbij) gereed.

Het kerstprogramma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Ed Westerhof.

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u uit voor onze ledenavond op 13 december om 19.45 uur in het Witte Kerkje. Het bestuur heeft op deze avond als speciale gast dhr C.M. Verkade uit Gouda uitgenodigd.

De avond staat in het teken van de aankomende kerst. Het kerstverhaal zal zeker niet ontbreken. Ook zullen we met elkaar weer een aantal mooie kerstliederen zingen.

Het bestuur van de Passage

Orgelcommissie Grote Kerk

In november is de opbrengst van de orgelpijpen 38,55 euro. Ook ontvingen wij een prachtige gift van NN ter grootte van 100 euro en via Phie Mostert van NN een gift van 110 euro. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen deze maand aan het onderhoud van ons Garrels-orgel.

Zaterdagavond 22 december is de kerk in alleen kaarslicht gehuld. U kunt vanaf 20 uur luisteren naar Kerstmuziek van onder andere Jan Zwart en Feike Asma tijdens het traditionele Kerstconcert bij kaarslicht. Het is het laatste concert in 2018 en de serie 2019 wordt dan uitgedeeld op een flyer. De orgelcommissie hoopt dat u deze avond reserveert en geniet van ons mooie orgel op deze speciale avond voor Kerst 2018.

Jaap Kroonenburg

Jeugdwijzer