

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 21 december 2018 25^e jaargang nr. 26

Meditatie

Een hemelse boodschap (Lukas 2: 10)

'Zie, ik verkondig u grote blijdschap'. Zo klinkt het, dat is de boodschap van de engel, Helder, duidelijk, kort en krachtig. Deze engel is een bode die gezonden is door God. De blijdschap, de vreugde waar de engel het over heeft, komt van de kant van God. Het is dé boodschap die God naar ons mensen zendt, een boodschap in ons leven, voor ons leven, dé kerstboodschap. De boodschap die klonk na advent, na de periode van het wachten op de komst van Jezus. De boodschap die ons bekendmaakt met: 'Dit wordt allemaal voor u gedaan, dit gebeurt voor u! Uw Redder is geboren!' Hij zal de relatie tussen God en U herstellen, Hij maakt dit in orde voor u: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap'. Er kan over deze boodschap niet genoeg geschreven worden!

Wanneer we om ons heen kijken zien we nogal wat gebeuren, we zien veel zorgen, veel verdriet, veel onrust op het wereldtoneel zoals oorlogen, aanslagen. Ook in deze dagen, deze donkere dagen voor kerst waarin een gemis zo zwaar kan drukken. De engel roept ons dan ook op om niet zozeer naar onszelf te kijken maar Jezus voor ogen te houden, Hij is het grote onderwerp van de boodschap: 'Ik verkondig u grote blijdschap'. Hij is het heil van de wereld. Zo worden we door de engel geroepen om naar het werk van God te kijken, te ervaren hoe God naar ons omziet. Hoe God vol barmhartigheid en mededogen met ons mensen, in dat kleine kindje vanuit de stal, naar ons toekomt. In dat kindje, klein en teer, wordt het plan dat God heeft met de mensen, uitgevoerd! Daarom de boodschap van de engel: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap'.

Deze boodschap is dan ook gericht aan iedereen, groot en klein, arm en rijk, ook aan u die veel zorgen kent, veel verdriet heeft, gebukt gaat onder verlies, zeker ook aan u! U allen wordt deze grote blijdschap verkondigd, een boodschap aan heel het volk, aan heel de wereld! Het engelenkoor komt uit de hemel en zingt ons de lofzang voor: 'Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen'. Zij geven het voorbeeld, wij mogen het nazingen: 'Ere zij God ...'. Niet letten op onze dingen maar zien wat Jezus heeft gedaan.

Zo wordt de engel gestuurd, als boodschapper van God, om ons te roepen met de boodschap dat God door Jezus naar ons toe komt. Hij roept het ons toe: "Ga naar Bethlehem! Ga met uw eigen ogen zien wat er voor u is gedaan door het kind Jezus. Wij worden hiermee ook in beweging gebracht, net als de herders. Op naar het kind Jezus, om voor Hem te knielen, om Hem te zien, met eigen ogen. Om ons uit ons eigen wereldje te halen en ons een toekomst te geven in een vreugdevol leven met God. Een leven waarin we ons vast mogen houden aan Jezus die ons in het reine gebracht heeft met God.

Dit is de blijde boodschap die ons verkondigd wordt. God zelf komt met Zijn boodschap: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap'. Daarom kunnen we zingen: 'Komt laten wij aanbidden, die Koning'.

Dat is de boodschap van Kerst. Een goede Kerst gewenst met deze boodschap.

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 21 december	Openbaring 18:9-24
Zaterdag 22 december	Openbaring 19:1-10
Zondag 23 december	Lucas 1:57-66
Maandag 24 december	Lucas 1:67-80
Dinsdag 25 december	Lucas 2:1-21
Woensdag 26 december	Handelingen 6:8-15
Donderdag 27 december	Handelingen 7:1-16
Vrijdag 28 december	Handelingen 7:17-34
Zaterdag 29 december	Handelingen 7:35-43
Zondag 30 december	Handelingen 7:44-60
Maandag 31 december	Psalm 147

Kerkradio

26 december, 2 en 9 januari

Geen Uitzending

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters zoekt op korte termijn een ervaren

Financieel administratief medewerker

voor circa 5 uur per week

Hoofdtaken zijn:

1. *Binnenkomende declaraties en facturen verwerken en betalen via SKG (bank)*
2. *Bijhouden van diverse financiële Excel-overzichten inzake collectes*
3. *Jaarlijks beoordelen van overzichten van wijkkassen en orgelcommissies*
4. *Jaarlijks verwerken van de rekeningafschriften van Kerkwijzer in Excel*
5. *Jaarlijks verwerken van de resultaten van de Actie Tekort in Excel*
6. *Post e.d. voor het CVK wekelijks ophalen in de Immanuëlkerk en die behandelen*
7. *Behandelen en verwerken van de maandrapportage van de kosten IMK/GK*
8. *Onderhouden van contacten met de administrateur en het CVK*

Ervaring in het werken met Excel en Word is een vereiste. Het CVK kan hiervoor als beloning een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verstrekken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rien Nieuwstraten (010-5925663).

Uw sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail. Emailadres: cvk@pknmaassluis.nl

Coll .v. Diakenen

Op zondag 23 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Voedselbank en in de Grote Kerk voor de Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid - India. In de Kerstnachtdiensten (24\12) en de diensten op 1e Kerstdag (25/12) is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Kinderen in de Knel.

Op zondag 30 december is de eerste collecte in de Grote Kerk en de gezamenlijke viering in de Immanuëlkerk (Koningshof te gast Immanuëlkerk) bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie.

Op Oudejaarsavond 31 december is de eerste collecte in de Grote Kerk en de Immanuëlkerk bestemd voor de Algemene middelen van de Diaconie.

Op zondag 6 januari 2019 is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof en Grote kerk bestemd voor Ethiopië – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen". Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket. Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Brengen van goederen kan elke vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur aan de Troelstraweg 6 (grijze rolluiken). Is dit niet mogelijk neem dan contact op via het mobiele nummer 06-42705923 om nadere afspraken te maken.

www.voedselbankmaassluis.nl

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

Alle kinderen naar school in India

In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca, huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh.

Achterstand inhalen en schooluitval voorkomen

Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA heeft negen overbruggingsscholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektriciens, naaister of computertechnicus.

- Schoolgeld voor één kind is 6,60 euro per maand.
- Voor 83 euro krijgt één jongere een vaktraining.
- Voor 94 euro krijgen kinderen een maand warm eten op school.

CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/casa.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk.

Kerst 2018: Geef licht aan kinderen in de knel (collecte 24 en 25 december)

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten.

Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor

hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel!

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

- Voor 800 euro kunnen vier Colombiaanse jongeren een vaktraining volgen
- Voor 120 euro krijgt een kind in India een jaar lang onderwijs via SAVE
- Voor 225 euro kan een Oegandees kind in Kampala opgevangen worden

www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel

Ethiopië – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden (collecte 6 januari)

Benshangul-Gumuz is een van de armste gebieden van Ethiopië. Het is een gebied zo groot als Nederland met ruim 600.000 inwoners, Het ligt erg afgelegen op ruim 700 kilometer van Addis Abeba. Meer dan 90% van de Bertha bevolking in dit gebied is moslim. Landbouw is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten. Het percentage van de bevolking dat kan lezen en schrijven is laag en een groot deel van hen spreekt alleen de lokale taal en niet het Amhaars (de officiële taal van Ethiopië). De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië. Het overlijden van mensen wordt in 33% van de gevallen veroorzaakt door malaria en in 25% door tuberculose. Ongeveer 2% van de bevolking in dit gebied heeft HIV/aids.

Midden in dit gebied is een kliniek gebouwd, waar onder andere veel aandacht is voor moeder- en kindzorg. Zwangere vrouwen worden aangemoedigd om voor controle en bevalling naar de kliniek te komen, wat de overlevingskansen sterk vergroot en waar moeder en kind direct alle zorg krijgen die nodig is. Hiervoor moet natuurlijk ook nauw samengewerkt met de traditionele vroedvrouwen die in de dorpen actief zijn. Zij worden samen met de lokale gezondheidswerkers opgeleid om preventieve zorg te kunnen bieden in hun eigen omgeving. Het gaat dan vooral om het voorkomen van ziekten en infecties en vragen rond HIV/aids, besnijdenis, voeding en andere vragen die er in de gemeenschappen leven.

Er zijn naast de kliniek ook vijf kleine gezondheidsposten in andere plaatsen, zodat er voor meer mensen basishulp beschikbaar is.

Ansha Yakob is 29 jaar. Ze heeft zeven kinderen gekregen, waarvan er één is overleden doordat de borstvoeding niet goed op gang kwam, en omdat de moeder niet wist hoe ze het kind anders moest voeden. Omdat haar jongste kind pas acht maanden oud was toen Ansha weer zwanger bleek, moedigde de lokale vroedvrouw haar aan om naar de kliniek te gaan. Daar beviel ze van een gezonde zoon en werd ze na de bevalling ook begeleid bij het voeden van de baby. Ansha is nu in haar dorp een soort ambassadeur, door anderen te vertellen over de goede zorg in de kliniek tijdens de bevalling en daarna.

Bij de kliniek is een demonstratietuin gemaakt waar allerlei geneeskrachtige kruiden worden gekweekt en waarin moringabomen groeien. Van de bladeren van deze bomen wordt poeder gemalen dat een hoge en gezonde voedingswaarde heeft. Het poeder wordt door de gezondheidswerkers gebruikt en aan bezoekers wordt geleerd hoe zij zelf geneeskrachtige kruiden of een moringaboem kunnen planten en onderhouden.

Algemene berichten

Oecumenische Kring 'In de Vloot'

Op woensdag 9 januari hopen wij onze eerste avond van 2019 te houden. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Op deze avond zal Carin van Toor een aantal liederen zingen en gaan wij natuurlijk zelf ook zingen. Wat we gaan zingen is nog niet helemaal bekend, want de bezoekers van deze avond kunnen zelf een keus maken uit onze Vlootbundel. Het thema is "Een nieuw begin". Constand Wassink zal hierover een korte meditatie houden.

Onze avonden zijn bestemd voor alle senioren uit Maassluis (natuurlijk zijn inwoners uit andere plaatsen ook van harte welkom!). Heeft u nog nooit een Vlootavond bezocht? Misschien (of zeker) wel een goed voornemen om dit in het nieuwe jaar eens te doen. De toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.
Voor inlichtingen: Constand Wassink, tel 5916435

Bijzondere kerstviering 23 december

Bent u ook zo druk met kerst? De deelnemers van de bijzondere catechese groep wel. Ze nodigen u uit naar hun kerstviering te komen. Zij zullen dan vertellen waar zij druk mee zijn.

Het thema is: Van boodschappen naar De boodschap

Naast alle drukte is er veel ruimte om samen mooie kerstliederen te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal uit de bijbel. Ook zullen de deelnemers het kerstverhaal uitspelen en laten zien waar het echt om gaat.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij onze viering:

Wanneer: zondag 23 december

Hoe laat: 15.30 uur

Waar: Immanuëlkerk

Voor wie: voor iedereen, met of zonder beperking, jong of oud.

Ds Schreuder zal de dienst leiden en de muziekgroep van de bijzondere catechese zal ook weer meespelen.

Maak een uurtje vrij en geniet met de bijzondere catechese groep van deze bijzondere kerstviering.

Wij hopen u te zien en hebben er veel zin in.

Namens de bijzondere catechese groep, *Henrike Heijboer*

Jeugdwijzer

Zit je in groep 8 of op 'de middelbare?'

En wil je ook weleens iets gezelligs doen op vrijdagavond? Ga dan niet bij je ouders op de bank zitten maar kom gezellig naar de jeugdsoos! Na de kerstvakantie kunnen kinderen die in groep 8 zitten ook al komen!

De soos wordt georganiseerd door verschillende kerken uit Maassluis (en Vlaardingen) en is bedoeld voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Een keer in de maand zijn we op vrijdagavond open van 19.30 tot 22.00 uur in 't Kompas aan de Ibisstraat in Maassluis.

Kom eens langs om te kijken, je hoeft je niet aan te melden.

Je kunt er tafeltennissen, spelletjes doen, kletsen, chillen, wat drinken en eten en ...er is gratis wifi natuurlijk! Regelmatig organiseren we een thema-avond of iets anders gezelligs. Vorig seizoen hebben we bijvoorbeeld een after-Sint-party gedaan, levend tafelvoetbal, paintball in de Parkietzaal en er was een BBQ met bosspel en kampvuur op de slotavond.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keer langs, of kijk eens naar de foto's op facebook en Instagram (christelijke jeugdsoos Maassluis).

Zet de data voor komend jaar alvast in je agenda, dan hoeft je geen avond te missen. We beginnen weer op vrijdag 11 januari. De overige data zijn: 8 februari, 8 maart, 11 april, 10 mei, 7 juni en 12 juli.

(Alles is helemaal gratis bij de soos, maar om de kosten te kunnen dekken vinden we het fijn als je bij uitgang een bijdrage in de spaarpot wilt doen.)

Heb je nog vragen, dan kun je altijd even een berichtje sturen aan jannekebroere@hetnet.nl.

We zien je weer op vrijdag 11 januari.

Groeten van de leiding.