

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 11 januari 2019 26<sup>e</sup> jaargang nr. 1

## Meditatie

### Zingen na de pest

(bij Gezang 518, een lied voor Epifanie)

Hoe helder staat de morgenster,  
 en straalt mij tegen van zo ver,  
 de luister van mijn leven.  
 Komt tot mij, zoon van David, kom,  
 mijn Koning en mijn Bruidegom,  
 mijn hart wil ik U geven.  
 Lieflijk,  
 vriendelijk,  
 schoon en heerlijk,  
 zo begeerlijk,  
 mild in 't geven,  
 stralend, vorstelijk verheven.

Aan het einde van de zestiende eeuw woedde in de stad Unna, gelegen in Westfalen in wat wij nu het Ruhr- gebied noemen, op een verschrikkelijke manier de pest.

Predikant in Unna was in die tijd Philipp Nicolai en hij bleek een gewetensvolle en trouwe pastor te zijn. Wij weten dat hij op sommige dagen wel 20 begrafenissen had. Toen in 1599 de pestepidemie grotendeels uitgewoed was, schreef Nicolai een boekje om de overlevenden te troosten en te bemoedigen: 'Freudenspiegel des Ewigen Lebens' (Vreugdespiegel van het eeuwig leven). In dat boekje nam hij twee liederen op die hij zelf geschreven en gecomponeerd had en die tot de beroemdste kerkliederen zouden gaan behoren. Het ene lied was Wie schön leuchtet der Morgenstern (Hoe helder staat de morgenster) en het andere was Wachet auf ruft uns die Stimme ('Op, waak op' zo klinkt het luide). Beide kunt u in ons Liedboek vertaald terugvinden.

'Hoe helder staat de morgenster' is geïnspireerd op het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Natuurlijk, waakzaam zijn dat de komst van de bruidegom je niet overvalt! Maar Nicolai schreef zijn lied allereerst als een troostlied en zijn lied gaat dan ook vooral over de blijdschap bij het komen van de bruidegom en over het feestelijke vooruitzicht om met de bruidegom mee te gaan en met Hem het hemelse avondmaal te vieren. De vorm van het lied onderstreept dat: alle coupletten zijn afgedrukt in de vorm van een avondmaalskelk, precies zoals het lied ook de allereerste keer werd afgedrukt.

In de theologie van die tijd draaide in feite alles om dat vooruitzicht. Dat was de verwachting waarin de gemeente leefde en dat was de troost waar mensen mee stierven. Straks.... ooit.... samen met Jezus aan het hemelse avondmaal! Hoe heerlijk zou dat zijn!

Wie beweert dat dit nu typisch gedateerde 17e eeuwse Lutherse theologie is, heeft gelijk. Net zoals het ook best waar zal zijn dat de taal en de beelden van het lied niet meer van deze tijd zijn en dat wij in deze tijd niet meer zo kunnen denken en zo kunnen geloven. Maar ik zou niet weten waarom dat een probleem zou moeten zijn. Alleen eigentijdse versjes zingen? Ik moet er niet aan denken!

Ik bedenk hoe dit lied de eeuwen door gezongen is, om te beginnen in dat dorpje dat zo zwaar door de pest getroffen werd. Vrij kort daarna woedde in Duitsland de Dertigjarige oorlog die ontelbaar veel slachtoffers eiste en het land voor vele tientallen jaren achteruitzette. Maar dit lied werd gezongen. En alle eeuwen daarna bleef dit een topper, haalden mensen er hun hart aan op en voelden zij zich getroost.

Als ik nu zing, denk ik aan al die mensen. Zij gingen mij voor, ik sta op hun schouders en ik voel mij met hen verbonden. In zekere zin spijt het mij dat ik niet meer kan geloven zoals zij deden, maar dat is van minder belang. Veel belangrijker is de gedachte dat ik mij met dit lied heel eventjes voeg in die lofzang die al zovele eeuwen gaande is. Heel bescheiden voel ik mij dan even verbonden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen.

*Geb van Doornik*

## Vandaag lezen wij:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Vrijdag 11 januari   | Lucas 2:41-52     |
| Zaterdag 12 januari  | Lucas 3:1-14      |
| Zondag 13 januari    | Lucas 3:15-22(38) |
| Maandag 14 januari   | Jesaja 40:1-11    |
| Dinsdag 15 januari   | Jesaja 40:12-20   |
| Woensdag 16 januari  | Jesaja 40:21-31   |
| Donderdag 17 januari | Ester 1:1-12      |
| Vrijdag 18 januari   | Ester 1:13-22     |
| Zaterdag 19 januari  | Ester 2:1-11      |
| Zondag 20 januari    | Ester 2:12-18     |
| Maandag 21 januari   | Ester 2:19-23     |
| Dinsdag 22 januari   | Psalm 26          |
| Woensdag 23 januari  | Lucas 4:1-13      |
| Donderdag 24 januari | Lucas 4:14-30     |

## Kerkradio

Programma woensdag 16 en 23 januari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116 "God heb ik lief..."
3. O God die droeg ons voorgeslacht
4. Heer laat mij nooit alleen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 32: 1-7  
Thema: 'Niet over praten'
6. Als ik maar weet
7. Nooit meer nacht
8. Jarigen
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 25 januari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om vanuit de Algemene Kerkenraad u als gemeente te informeren over de genomen besluiten en de onderwerpen die nog de nodige aandacht vragen.

### Besluiten:

In de AK-vergadering van 11 december zijn de begrotingen van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters definitief vastgesteld. Ook is in deze vergadering ingestemd met de uitgangspunten voor de oprichting van een 'Exploitatiestichting Groote Kerk'.

### In behandeling:

Zoals al eerder gepubliceerd is een commissie gestart met het actualiseren van het centrale beleidsplan van de Protestantse Gemeente. Dit zal in de eerstkomende maanden nog de nodige tijd en energie vergen om tot een afronding hiervan te komen. De kerkelijke gemeente zal bij de definitieve vaststelling van dit beleidsplan nog worden betrokken.

Ook is er een commissie bezig met mogelijke actualisatie van de huidige website van de Protestantse Gemeente. Er is een viertal bedrijven benaderd met het verzoek om een offerte hiervoor uit te brengen; mede op basis hiervan zal besluitvorming plaatsvinden.

De (financiële) mogelijkheden worden onderzocht om in de wijkgemeenten in de toekomst gebruik te gaan maken van 'kerktelevisie'.

Op 5 februari zal de jaarlijkse ambtsdragers vergadering worden gehouden, waarvoor alle ambtsdragers van de drie wijkgemeenten zullen worden uitgenodigd en met elkaar een thema zal worden uitgewerkt.

Ten slotte vraagt de 'wet op de privacy' uiteraard de nodige aandacht. Er zal aan de hand van 'een checklist' met de wijken gezamenlijk worden geïnventariseerd aan welke eisen van privacy al wordt voldaan en op welke eisen nog de noodzakelijke actie moet worden ondernomen. Dit zal voortdurend

de nodige aandacht nodig hebben.

Er zal in het vervolg met meer regelmaat in de Kerkwijzer en op het internet aan u als gemeente informatie worden verstrekt over wat zich binnen de Protestantse Gemeente te Maassluis afspeelt.

*Piet Bouterse, scriba Algemene Kerkenraad*

## College van Kerkrentmeesters

### Ophalen enveloppen Kerkbalans

De lopers voor de actie Kerkbalans worden verzocht hun enveloppen op te halen tijdens het Inluidconcert op 12 januari in de Grote Kerk. We hopen van harte dat u daar gebruik van maakt en ook wat tijd neemt om te genieten van de muzikale invulling op deze middag. Voor tijden zie berichtgeving inluidconcert.

### Op 12 januari inluidconcert Grote Kerk

Ds. P.Brouwer luidt op zaterdag 12 januari om 13.20 uur de klokken van de Grote Kerk. Gelijktijdig zullen ook de klokken van de Petrus en Pauluskerk en de Immanuëlkerk luiden. Zo wordt letterlijk de Kerkbalans ingeluid, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage van de eigen leden op te halen. Dankzij Kerkbalans kan onze kerk functioneren en kunnen wij onze maatschappelijke functie voor mensen binnen en buiten de kerk blijven vervullen.

Juist om die maatschappelijke functie te benadrukken nodigen we u samen met alle andere inwoners van Maassluis uit voor een gratis 'inloopconcert' in de Grote Kerk. We verwelkomen graag de trouwe kerkgangers samen met degenen die het contact met de kerk in de loop van de tijd verloren hebben of een spirituele invulling in hun leven zoeken. Nodigt u vrijmoedig uw burens, kennissen en andere bekenden uit voor deze laagdrempelige bijeenkomst. Er staat een leuk en zeer gevarieerd programma aan koren, muziekgroepen en vocalisten 'van eigen bodem' op het programma die deze middag zullen opluisteren.

Vanaf 13:00 uur speelt het carillon en gaat de kerk open, om 13:20 luiden de klokken en om 13:30 start het programma. Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar in de Grote Kerk.

*Ko Heijboer*

### Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk!

Voor de kerken in Nederland staan de komende weken in het teken van Kerkbalans. Ook in onze gemeente. Het thema is dit jaar: **Geef voor je kerk**. Een motto dat ook in voorgaande jaren in verschillende variaties is gebruikt en waar niet veel aan hoeft te worden toegevoegd. Het geeft precies aan waar het om gaat.

Kerkbalans heeft vorig jaar voor onze gemeente circa € 490.000 opgebracht, iets minder dan waarop was gerekend. Voor 2019 gaat uw college van kerkrentmeesters (CvK) uit van een opbrengst van ruim € 485.000. Dat bedrag is dus al minder dan vorig jaar, maar zal hard nodig zijn om de toegenomen activiteiten in de wijken te kunnen blijven stimuleren. In stilte hoopt het CVK dan ook dat Kerkbalans 2019 meer zal opbrengen en rekent daarbij op uw steun. In het foldermateriaal en de begeleidende brief van het CvK wordt daar nader op ingegaan.

Nieuw dit jaar is dat zo'n 850 adressen direct via e-mail zullen worden benaderd. Op of rond het inluidmoment ontvangen zij de folder en de begeleidende brief van het CvK op de digitale deurmat. Via de website van de PG Maassluis kan dan direct een toezegging worden gedaan. Ook is inzichtelijk wat vorig jaar is toegezegd en betaald. De toezegging zal direct worden verwerkt en per e-mail worden bevestigd. Milieuvriendelijk en kostenbesparend. Vorig jaar is al op grote schaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Door dit jaar meer mensen hierbij te betrekken, hopen we het aantal personen die via de website een toezegging doen, minimaal te verdubbelen. De vergrijzing van het lopers bestand laat ons helaas geen keus. Alleen door het inslaan van nieuwe wegen kunnen wij gemeenteleden die niet over deze digitale mogelijkheid beschikken op de traditionele manier bij Kerkbalans blijven betrekken. Hebt u interesse in deze mogelijkheid? Ga naar [www.pknmaassluis.nl/kerkbalans](http://www.pknmaassluis.nl/kerkbalans) en volg de aanwijzingen.

Wij rekenen erop dat deze initiatieven er toe zullen bijdragen Kerkbalans 2019 tot een succes te maken en zijn vol vertrouwen dat wij daarbij ook weer op uw deelname en steun mogen rekenen. Geef voor, om en aan je kerk. Geef aan Kerkbalans.

Irene en Aat Benard

### Actie tekort

In het laatste deel van 2018 zijn er nog 10 giften binnengekomen onder het motto "samen sterk voor de kerk" variërend van € 20,00 tot € 50,00 en met een totaal van € 335. De actie wordt dus afgesloten met een totaalbedrag van € 16.927,50. Dat is niet helemaal wat was gehoopt, maar al met al toch een geweldig resultaat. Nogmaals onze dank aan al degenen die hebben bijgedragen. Vanaf nu gaat onze inzet- en hopelijk ook de uwe- naar de actie Kerkbalans.

*P. Vroon, secretaris CvK.*

*Herhaalde oproep*  
*Het College van Kerkrentmeesters zoekt op korte termijn een ervaren*

**Financieel administratief medewerker**  
voor circa 5 uur per week

Hoofdtaken zijn:

1. *Binnenkomende declaraties en facturen verwerken en betalen via SKG (bank)*
2. *Bijhouden van diverse financiële Excel-overzichten inzake collectes*
3. *Jaarlijks beoordelen van overzichten van wijkkassen en orgelcommissies*
4. *Jaarlijks verwerken van de rekeningafschriften van Kerkwijzer in Excel*
5. *Jaarlijks verwerken van de resultaten van de Actie Tekort in Excel*
6. *Post e.d. voor het CVK wekelijks ophalen in de Immanuëlkerk en die behandelen*
7. *Behandelen en verwerken van de maandrapportage van de koster IMK/GK*
8. *Onderhouden van contacten met de administrateur en het CVK*

*Ervaring in het werken met Excel en Word is een vereiste. Het CVK kan hiervoor als beloning een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verstrekken.*

*Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rien Nieuwstraten (010-5925663).*

*Uw sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail. E-mailadres: [cvk@pknmaassluis.nl](mailto:cvk@pknmaassluis.nl)*

## **Coll .v. Diakenen**

Op zondag 13 januari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene middelen van de Diaconie en in de Groote Kerk voor de Stichting Boom.

Op zondag 20 januari is de eerste collecte in de Groote Kerk bestemd voor Ethiopië – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden.

In de Immanuëlkerk is er een kerkdienst van het platform van kerken: de eerste collecte is voor 3 diaconale doelen namelijk Voedselbank, Stichting Present en het Noodfonds Maassluis.

### **Ethiopië – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden**

Benshangul-Gumuz is een van de armste gebieden van Ethiopië. Het is een gebied zo groot als Nederland met ruim 600.000 inwoners. Het ligt erg afgelegen op ruim 700 kilometer van Addis Abeba. Meer dan 90% van de Bertha-bevolking in dit gebied is moslim. Landbouw is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten. Het percentage van de bevolking dat kan lezen en schrijven is laag en een groot deel van hen spreekt alleen de lokale taal en niet het Amhaars (de officiële taal van Ethiopië). De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië. Het overlijden van mensen wordt in 33% van de gevallen veroorzaakt door malaria en in 25% door tuberculose. Ongeveer 2% van de bevolking in dit gebied heeft HIV/aids.

Midden in dit gebied is een kliniek gebouwd, waar onder andere veel aandacht is voor moeder- en kindzorg. Er zijn naast de kliniek ook vijf kleine gezondheidsposten in andere plaatsen, zodat er voor meer mensen basishulp beschikbaar is. Bij de kliniek is een demonstratietuin gemaakt waar allerlei geneeskrachtige kruiden worden gekweekt en waarin moringabomen groeien.

### **Stichting BOOM**

(Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht, begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlening) instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

### **Stichting Present**

slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

## **Algemene berichten**

**Taizé aan de Waterweg 13 januari**

We kunnen terugkijken op een inspirerende Adventsviering, waarin we elkaar het licht hebben doorgegeven. De eerste viering in 2019 is op 13 januari in de Immanuëlkerk. In deze viering staan we stil bij Psalm 1 waarin de mens gelukkig wordt genoemd, die niet meegaat met wie kwaad doen. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Wij zullen er over lezen en we zingen Taizéliederen, die met hun kenmerkende meditatieve karakter voor iedereen makkelijk zijn om mee te zingen. Er is in de viering ook tijd voor stilte en bezinning. In elke viering is er een aantal mensen dat een koor vormt, ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om een keer mee te zingen, ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over vier beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen. Zondag 13 januari in de Immanuëlkerk. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

### **De Week van het Gebed in Maassluis 20 januari**

De week van 20 januari zal in veel kerken in het teken staan van de Week van het Gebed. Zondag 20 januari om 10.00 uur is er allereerste een gezamenlijke oecumenische startviering in de Immanuëlkerk. In de dagen daarna wordt er elke dag in een andere kerk een gebedsviering gehouden van 19.30 tot 20.30 uur.

| <u>Datum:</u>   | <u>Kerk:</u>  |
|---|---|
| Maandag 21 januari  | Leger des Heils   |
| Dinsdag 22 januari  | EGMA Maranathakerk  |
| Woensdag 23 januari   | NGK De Ark (tieneravond)                                    |
| Donderdag 24 januari  | Hervormde wijkgemeente Groote kerk                          |
| Vrijdag 25 januari  | CGK Bethelkerk  |
| Zaterdagmiddag 26 januari<br>het Staelduinsebos om 14.00 uur) | GKV Het Kompas (wandelviering, verzamelen bij de ingang van |
| Zaterdagavond 26 januari                                      | RK Parochie Petrus & Paulus                                 |
| Zondag 27 januari   | PGM Koningshof in Koningshof                                |

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

*Jan Dirk Renes, voorzitter Platform van kerken in Maassluis*

### **Passage Maassluis Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging**

Het bestuur wenst u een gelukkig nieuwjaar en hopen u te ontmoeten in Het Witte Kerkje op 17 januari om 19.45 uur. Deze keer is onze gast dhr Jan van der Maarel, een bekende uit Maassluis, die ons deze avond een film wil laten zien van Sri Lanka. Wij hopen U op 17 januari te ontmoeten. Ook gasten zijn hartelijk welkom.

*Het bestuur Passage*

### **Orgelcommissie Groote Kerk**

De orgelpijpen hebben in december 40,25 euro opgebracht. Er zijn giften binnen gekomen: 10 euro van mevr. L, 10 euro van fam. S en 50 euro van de heer V.

De orgelcommissie is bezig met de voorbereiding van het seizoen 2019. Het jaarprogrammaboekje wordt voorbereid, advertenties worden gezocht om de kosten te drukken, programma's worden gemaakt door de organisten die spelen.

*Jaap Kroonenburg*

## **Jeugdwijzer**

### **Terugblik Kinderkerstfeest**

Op vrijdagmiddag 21 december was het eindelijk weer zover: het jaarlijkse kinderkerstfeest werd gevierd. Deze keer gebeurde dit door een heuse theaterproductie door de toneelgroep "Orde der Dwazen" in de Immanuëlkerk. Geboeid keken en luisterden we naar het "Kerstjournaal" dat, omdat Diederik Bok de griep bleek te hebben, nu gepresenteerd werd door Lieneke Clock. Met medewerking van Paula Terplekke is het, na wat omwegen, uiteindelijk gelukt om bij het Kerstkind te komen. En dat is waar het met Kerst om gaat: om de ontmoeting met het Kind dat Koning is.

Allen die voor of achter de schermen hebben meegewerkt aan deze geslaagde middag danken wij als commissie van voorbereiding heel hartelijk: de leden van de theatergroep, de samenspeelgroep, de jongeren die het zingen hebben begeleid, de koster en zijn medewerk(st)ers, de mannen van het geluid, de fotograaf, de mensen van de catering en allen die hand- en

spandiensten hebben verleend. Dankzij jullie inspanningen – en natuurlijk dankzij de aanwezigheid van ongeveer 125 kinderen, want om hen gaat het - kunnen we terugblikken op een mooi kinderkerstfeest!

*Tamara Zonnenberg, Marlies Bergwerff, Loura Raamsdonk, Corry Spelt, Melanie van der Hoek en ds. Chris Schreuder*