

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 25 januari 2019 26<sup>e</sup> jaargang nr. 2

## Meditatie

### Een heel gewoon gezin

Het was een heel gewoon gezin, waarin Jezus opgroeide. Ze woonden in Nazareth, een klein dorp in het noorden van Israël. Zijn vader Jozef was timmerman van beroep, Zijn moeder heette Maria en er waren vier anderen zonen: Jakobus, Joses, Judas en Simon. Dochters werden er ook in het gezin van Jozef en Maria geboren. Maar hoeveel en hoe ze heetten is niet bekend. Al met al een gezin dus met vijf zonen en een aantal dochters. Jozef was een verre nazaat van koning David, die bijna duizend jaar eerder leefde dan Jozef. En Maria zijn vrouw had familiebanden met de stam van Levi.

Van de broers en zussen van Jezus is niet veel bekend. Johannes vertelt, dat Jezus met Zijn moeder en broers en een aantal van Zijn leerlingen op de bruiloft te Kana is geweest (Joh.2:12). Later komen Zijn moeder en broers naar Jezus toe in Kapernaüm, waar Jezus was gaan wonen. Zij konden Hem niet spreken vanwege de grote menigte bij Zijn huis. Sommige mensen lieten Jezus weten, dat Zijn moeder en broers buiten stonden en Hem wilden zien, maar Hij antwoordde en zei: Mijn moeder en Mijn broers zijn deze, die het Woord van God horen en dat doen (Lucas 8:19-21). Nog verder in de tijd blijkt, dat Jezus' broers niet in Hem geloven, als zij er bij Hem op aandringen om zichzelf openbaar te maken aan de wereld (Joh.7:5).

Een heel gewoon gezin, dat gezin van Jozef en Maria. Ook wat geloof betreft. Net als vele anderen in die tijd vonden zij het moeilijk om te geloven, dat Jezus de beloofde Messias was. Misschien was het voor hen wel extra moeilijk. Ook hoe zij zich de Messias voorstelden, die komen zou, was anders dan Jezus zelf kenbaar maakte. Geloven in Jezus als de door God beloofde Messias, is niet minder dan een gave van God. Ook voor Zijn naaste verwanten.

Na Pasen en Hemelvaart treffen we Maria en Zijn broers aan bij de honderdtwintig personen die wachtten op de uitstorting van de Geest. Lees maar in Handelingen 1 vers 14. Daar worden Jezus' broers expliciet genoemd. Later nemen zij actief deel aan het evangelisatiewerk. Jakobus reisde zelfs naar de 12 stammen in de verstrooiing met het evangelie en later is hij de leider van de eerste gemeente in Jeruzalem, een man met groot gezag. Paulus zegt dat hij van de apostelen niemand heeft gesproken dan Jakobus, de broer van de Heer (Gal.1:19). Zijn brief is misschien wel het oudste document van het Nieuwe Testament. Ook Jezus' broer Judas schreef een brief, die in de bijbel is opgenomen. Hij maakt zich bekend als een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus.

Dat is het wel zo'n beetje wat we van het gezin, waarin Jezus opgroeide weten. Van Maria weten we het meest, maar van vader Jozef en de zussen weten we maar heel weinig. Jezus groeide op in dat grote gezin en maakte er dertig jaar deel van uit. Iedereen kende Hem in Nazareth en je vraagt je af, hoe zou dat gegaan zijn in dat gezin? Wat zullen zij van Jozef en Maria hebben meegekregen in de opvoeding? Was het armoe thuis of konden ze zich goed redden? Is Jozef al jong gestorven, we weten het niet. Wat we weten, hebt u net kunnen lezen. Gewone mensen waren het, mensen met dezelfde vragen, zorgen en problemen, strijd, die wij ook hebben. Broer of zus zijn van Jezus is geen garantie voor geloven in Jezus. Van Jakobus en Judas weten we dat wel. Zij werden van broers tot broeders! En dat wordt ieder, die gelooft! Jezus heeft gezegd: "Mijn broeders en Mijn zusters zijn diegenen, die Gods Woord horen en doen"!

*Ds.J.F.Tanghé*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 25 januari	Lucas 4:31-37
Zaterdag 26 januari	Lucas 4:38-44
Zondag 27 januari	Ester 3:1-11
Maandag 28 januari	Ester 3:12-15
Dinsdag 29 januari	Ester 4:1-8
Woensdag 30 januari	Ester 4:9-17
Donderdag 31 januari	Ester 5:1-14
Vrijdag 1 februari	Ester 6:1-14
Zaterdag 2 februari	Ester 7:1-8:2
Zondag 3 februari	Psalm 82
Maandag 4 februari	Jeremia 1:1-10

Dinsdag 5 februari	Jeremia 1:11-19
Woensdag 6 februari	Jeremia 2:1-13
Donderdag 7 februari	Jeremia 2:14-22

## Kerkradio

Programma woensdag 30 januari en 6 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corintiërs 12:13  
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 8 februari.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470  
(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 27 januari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Stichting Boom en in de Groote Kerk voor de Algemene middelen van de Diaconie. De derde collecte in de Groote Kerk is voor het (H.A.) Project Timon.

Op zondag 3 februari is de eerste collecte in de Groote kerk en de Immanuëlkerk bestemd voor Jemen en de Koningshof is er de eerste collecte bestemd voor (H.A) Zimbabwe.

### Jemen

In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. De partnerorganisatie van de GZB weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke. De ergste voedselcrisis ter wereld treft Jemen op dit moment als een mokerslag. Door een alles vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. Deze gigantische ramp krijgt nauwelijks aandacht, omdat er bijna niemand het land in of uit komt. Hoewel er met de dag minder eten is, blijft de saamhorigheid groot: de mensen delen hun rijst tot de laatste korrel. Deel ook met onze medemensen in Jemen. Geef hen eten.

### Stichting BOOM

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht, begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlening) instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

### Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.

### Zimbabwe

Zimbabwe is een van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel. Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk. Het laatste plan is om de meiden die in het kindertehuis van de kerk wonen op een kostschool te doen. Daar krijgen ze kost en inwoning. Uiteindelijk moet dat goedkoper zijn dan hun verblijf in het kindertehuis, waar allerlei onderhoud moet worden gepleegd, waar ze vervoer nodig hebben van en naar school, en waar toegewijde vrijwilligers nodig zijn. Het voelt als een kleine nederlaag om het zelfstandige kindertehuis voorlopig op te geven. Maar dat is het niet alleen. Het kindertehuis kan worden verhuurd aan mensen zonder dak boven hun hoofd. En tijdens de schoolvakanties worden de meiden van de kostschool naar een gewoon gezin gestuurd, gezinnen uit de kerk, zodat ze ook iets kunnen ervaren van hoe een warm gezinsleven kan zijn. De maatschappelijke missie van de kerk blijft overeind. Stichting KOZA is maar klein, en levert slechts een druppel op de gloeiende plaat. Soms voelt dat moedeloos. Maar het is niet minder belangrijk voor de mensen aan de andere kant. De mensen van de City Life Church voelen zich gesterkt door onze jarenlange inzet voor hun sociaal-maatschappelijke werk. De vrijwilligers van het kindertehuis zijn ons dankbaar voor de vrijwilligersvergoedingen die zij de afgelopen tijd ontvangen hebben. De meiden van het kindertehuis kunnen dankzij ons naar school. En de dorpsbewoners in Criston Bank hebben het mede dankzij ons, tot op de dag van vandaag, gered met elkaar. Wij blijven ons voor hen inzetten. Helpt u mee. Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077.

## Algemene berichten

### Ongestraft mag liefde bloeien

Op zondag 13 januari, de zondag na de week waarin hevige commotie ontstond ten gevolge van de Nashville-verklaring, is in vele kerken onderstaand lied gezongen. Ook in Koningshof en in de Immanuëlkerk heeft dit lied, geheel of gedeeltelijk, een plaats gekregen in de dienst. Vanwege vele positieve reacties op dit lied wordt de tekst hieronder afgedrukt. Het lied is te vinden in de in 2015 verschenen oecumenische liedbundel "Zangen van zoeken en zien" (lied 536). De tekst is van Sytze de Vries en de melodie van William Rowlands. We zongen het als een hart onder de riem voor allen die zich door de Nashville-verklaring gekwetst, veroordeeld en in de steek gelaten voelen en als een getuigenis van het geloof in een God die onvoorwaardelijk "ja" zegt tegen al wie leven onder de regenboog van zijn verbondstrouw.

Ds. Chris Schreuder

1. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!

Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren

door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen

waar zij langs de straten gaat.

Wie met liefde is gezegend,

koestert wie om liefde gaat.

God verhoede dat er iemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,

maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming

tegen wie haar vlammen dooft.

Wie haar rechten wil beschermen

vindt in liefde zelf geloof.

Wie voor liefde is geschapen

vreest ook niet bij tegenwind.

Liefde is het hemels wapen

dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,

gun haar gang de vrije loop.

Geef haar bloemen nooit uit handen,

want haar vrucht is onze hoop!

Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.

liefdes loop verdraagt geen boeien,  
laat haar stromen als een bron!

### **Oecumenische Kring “In de Vloot”**

Op woensdag 30 januari hopen wij al onze tweede avond van 2019 te houden. Zoals altijd beginnen wij weer om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Het duo Ellen en Gerard Ritzema uit Maassluis zal op deze avond hun luisterliedjes laten horen, wat inmiddels (een mooie) traditie is. Mevrouw Marianne Paalvast zal de meditatie houden over het thema: “Op het lijf geschreven”. Natuurlijk zal weer veel samenzang zijn. Zoals altijd is er in de pauze weer koffie en thee en zal ook de koek niet ontbreken.

Onze avonden zijn bestemd voor alle senioren uit Maassluis (natuurlijk zijn inwoners uit andere plaatsen ook van harte welkom!). Heeft u nog nooit een Vlootavond bezocht? Misschien (of zeker) wel een goed voornemen om dit in het nieuwe jaar eens te doen. De toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.

Voor inlichtingen: *Constand Wassink, tel 5916435*

### **Hoe wil ik ouder worden?**

Op woensdagmiddag 13 februari is er een contactmiddag van de PCOB. Deze keer is er sprake van een themamiddag.

Het verenigingsbureau van de KBO-PCOB wil de afdelingen- waaronder ook die van Maassluis – de kans bieden om met hun leden in gesprek te gaan. De veranderingen in de samenleving zijn een feit. Of we de nieuwe participatiesamenleving nu leuk vinden of niet, deze nieuwe situatie geeft wel ruimte om zelf de regie te houden en oplossingen te vinden die bij u passen. Het is belangrijk om daarover na te denken, want uw situatie kan morgen zomaar anders zijn dan vandaag.

Deze bijeenkomst is speciaal voor senioren én mantelzorgers. We denken deze middag samen na over wat u nodig heeft, nu en in de toekomst. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van gespreksbegeleiders van KBO-PCOB en ervaringen uit te wisselen. Zoals: hoe pakken anderen het aan met het regelen van hulp of ondersteuning. Wat kan ik doen voor mensen die vereenzamen? Heb ik alle belangrijke dingen besproken met mijn kinderen, partner of vrienden?

Samen weten we meer dan alleen: leer met en van elkaar tijdens deze gesprekken.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden).

*Ed Westerhof*

### **Ds. Wim Knoeff overleden**

Op 13 januari is onze vroegere predikant Wim Knoeff overleden. Hij werd maar 69 jaar. Samen met Cor in 't Veld heb ik mooie herinneringen aan het jaar 1989 toen we samen bij Wim werden uitgenodigd, om na te denken over het opzetten van bijzondere diensten. Er waren toen niet zoveel van die diensten meer. Cor zat toen al in de organisatie van de City-diensten in Den Haag en hij wilde wel zulke diensten opzetten in Maassluis met grote koren en bekende predikanten van buiten de woonplaats. Dat werden de diensten die daarna de naam Zondagavondzang kregen. Zelf had ik ideeën voor zangdiensten met wat andersoortige liederen voor jongeren. Ds. Henk van Veen gaf de suggestie om deze diensten Ontmoetingsdiensten te noemen, zodat ze niet alleen voor jongeren waren, maar voor iedereen. In het najaar van 2019 bestaan beide diensten dus alweer 30 (!) jaar. In dankbaarheid herdenken wij de beide genoemde initiatieven van ds. Wim Knoeff. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

*Jan Dirk Renes*

*Ontmoetingsdiensten*

### **‘Geef om vrijheid’: slogan van de collecte van Amnesty International**

In de week van 10 t/m 16 maart is de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Amnesty Maassluis gaat met vrijwilligers in die week huis-aan-huis collecteren.

Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Amnesty International is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig, niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty International neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden en wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden, donateurs en door inkomsten uit de landelijke collecteweek. Bijdragen van leden en giften en inkomsten uit de collecte maken het werk van Amnesty International blijvend mogelijk.

Amnesty zoekt mensen die willen collecteren. Het kost slechts een paar uur van uw tijd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:

Amnesty Maassluis, Toni Keijzer tel: 0105911449,

e-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl

Collectecoördinatrice: *Marja Moerman, tel: 0105911560*

e-mail: *marjamoerman@gmail.com*

## **Jeugdwijzer**

### **Kampwerk**

Op zondag 3 februari is er in de Immanuëlkerk de jaarlijkse aftrap van het Kampwerk. Het thema van deze dienst is 'dromen'.

Dromen kan met je ogen dicht maar zeker ook met je ogen open. Dromen van een betere wereld, dromen van een mooie toekomst. De bijbel staat vol van dat soort dromen, we kijken dit keer naar Lukas 4:21-30, waar Jezus een droom van Jesaja uitlegt. Hij krijgt veel weerstand, maar houdt vast aan zijn toekomstbeeld. Een voorbeeld voor ons. Daarnaast is Wonderwijs van de partij en

hebben jongeren een aandeel in de dienst. Mocht je balen dat je al te oud bent voor kamp, kom dan in elk geval naar dit jaarlijkse feestje - daarvoor ben je nooit te oud!