

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 8 februari 2019 26^e jaargang nr. 3

Meditatie

Ester

Wat was het treffend om uitgerekend op zondag 27 januari, de dag van de nationale Holocaustherdenking in Amsterdam, in de kerk het verhaal van Ester 3, over het decreet tot verdelging van de Joden, te horen!

Het boek Ester, dat gedurende enkele weken als alternatief spoor naast het 'gewone' leesrooster aangereikt wordt, is een wonderlijk boek. Gods naam klinkt er niet één keer in en tegelijk is zijn aanwezigheid soms bijna tastbaar. Wat mij betreft is God aanwezig in de weigering van koningin Wasti om als lustobject op het feest van haar man, de koning, te verschijnen. God is aanwezig in de Jood Mordekai die weigert te buigen voor Haman; was Israël immers niet bevrijd uit Egypte, uit angstland, uit het slavenhuis om nooit meer voor iemand door de knieën te gaan dan voor zijn Bevrijder? En God is aanwezig in Ester, de opvolgster van Wasti, die uiteindelijk een cruciale rol speelt in het vrijdelen van het demonische plan van Haman. Al ontbreekt de naam van God, dat betekent geenszins dat Hij afwezig is – zoals Hij ook in ons leven misschien wel vooral achter de schermen zijn wegen gaat, 'zijn ongekende gang vol donkere majesteit' (lied 943).

Het plan van Haman mag in het verhaal van Ester vrijdeld zijn, in de Tweede Wereldoorlog heeft Haman alsnog op een gruwelijke wijze zijn zin gekregen. En niet alleen toen...

Het is overigens wel oppassen geblazen met het doortrekken van lijnen van het bijbelverhaal naar de actualiteit. Het volk Israël, dat we in de bijbelverhalen leren kennen en waaraan wij de bijbel en de Messias danken, valt niet zonder meer samen met de staat Israël zoals wij die vandaag kennen en zoals die zich heeft ontwikkeld, inclusief de machtspolitiek en het conflict met de Palestijnen. De stichting van de staat Israël in 1948 is indertijd door velen gezien als een teken van Gods trouw aan zijn volk. Dat was op zich ook niet ten onrechte. Maar de verhouding tussen volk, land en staat is wel ingewikkeld. Het is te gemakkelijk om in het huidige slepende conflict in het Midden-Oosten Israël uitsluitend als slachtoffer te zien. En dat maakt het lezen van het verhaal van Ester in onze dagen dan ook spannend. Wie zich kritisch uitlaat over de politiek van Israël laadt al snel de verdenking op zich een antisemiet te zijn (Haman) – en dat is wat mij betreft toch echt een flink aantal bruggen te ver!

Walter Brueggemann schreef een mooi en handzaam boekje over deze problematiek: 'Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict'. Binnenkort worden er twee gespreksavonden aan dit onderwerp gewijd (woensdag 13 maart en woensdag 27 maart). Nadere berichten volgen zo spoedig mogelijk.

De vraag aan ons vandaag is ondertussen: zullen wij, als het er op aan komt, als Wasti en Mordekai en Ester de moed hebben ons te verzetten, anders te zijn en niet te buigen voor of zelfs maar te wennen aan onrecht en geweld, van welke kant dit ook komt en in welke gedaante zich dit ook voordoet?

Voor mij is dat de spiegel die dat wonderlijke oude bijbelboek Ester ons nog altijd voorhoudt.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 8 februari	Jeremia 2:23-29
Zaterdag 9 februari	Jeremia 2:30-37
Zondag 10 februari	Lucas 5:1-11
Maandag 11 februari	Lucas 5:12-16
Dinsdag 12 februari	Lucas 5:17-26
Woensdag 13 februari	Lucas 5:27-39
Donderdag 14 februari	Psalm 36
Vrijdag 15 februari	Jeremia 3:1-11
Zaterdag 16 februari	Jeremia 3:12-21
Zondag 17 februari	Jeremia 3:22-4:2
Maandag 18 februari	Jeremia 4:3-18
Dinsdag 19 februari	Jeremia 4:19-31
Woensdag 20 februari	Jeremia 5:1-14
Donderdag 21 februari	Jeremia 5:15-31

Kerkradio

Programma woensdag 13 en 20 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw'ge Vader sterk in macht...
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: 'Door de knieën gaan'
6. Abba Vader
7. 'k Heb gehoord van een stad...
8. Largo (G.F. Händel)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 22 februari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 10 februari is de eerste collecte in de Immanuelkerk, Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie.

Op zondag 17 februari is de eerste collecte in de Immanuelkerk, Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor Noodhulp in Jemen.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.

Noodhulp Jemen

In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. De partnerorganisatie van de GZB weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke. De ergste voedselcrisis ter wereld treft Jemen op dit moment als een mokerslag. Door een alles vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. Deze gigantische ramp krijgt nauwelijks aandacht, omdat er bijna niemand het land in of uit komt. Hoewel er met de dag minder eten is, blijft de saamhorigheid groot: de mensen delen hun rijst tot de laatste korrel.

Zine Abdelkarim, moeder van vier kinderen, is wanhopig: "Door de crisis zijn de levensomstandigheden erg zwaar. Help ons alstublieft!" "We hebben honger, We hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig.

"We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven."

Razaz Ali, vader van zeven kinderen."

Deel ook met onze medemensen in Jemen. Geef hen eten.

KIAM beëindigt werkzaamheden

Zie dit artikel onder de gezamenlijke berichten van Iona en Koningshof.

Algemene berichten

Economie en Bijbel

Volgens de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček staat de allereerste macro-economische voorspelling uit de geschiedenis in de bijbel, in het beroemde verhaal over de droom van de Egyptische farao. Jozef, de zoon van Aartsvader Jacob, interpreteert de droom van de farao over de zeven vette en zeven magere koeien als een macro-economische voorspelling: er zal een cyclus komen van zeven jaren hoogconjunctuur (overvloed), gevolgd door zeven jaren laagconjunctuur (armoede). Jozef adviseert de farao daarom het voedseloverschot uit de vette jaren te bewaren voor de magere jaren want “zo zal het land niet van de honger omkomen.”

Sedláček stelt dat economie een religie is, maar dat de God van de vrije markt dood is. Het nog altijd populaire geloof dat de markt zichzelf reguleert, dat de economische priesters, de modellenmakers, de markt kunnen voorspellen namelijk blijkt niet te kloppen. “Economisten,” zegt Sedláček, “doen net alsof ze een neutrale, waarde vrije wetenschap beoefenen à la natuurkunde. Maar in werkelijkheid heeft economie een sterk moreel programma, dat stelt dat egoïsme goed is, dat de mens op aarde is om zijn persoonlijke nut te maximaliseren, dat emoties onderdrukt en dat alleen spreekt over waarden waarop een cijfer kan worden geplakt.” Maar kunnen we dit dan wetenschap noemen? Of gaat hier eigenlijk over zingeving, religie?

Tomáš Sedláček doceert aan de Karelsuniversiteit in Praag, is chef-econoom van de grootste Tsjechische bank en lid van de Nationale Wetenschapsraad in Praag. Gedurende de ambtsperiode van de Tsjechische president Václav Havel was hij diens adviseur. In 2012 schreef hij het boek ‘De economie van goed en kwaad’. In drie bijeenkomsten gaan we dit boek met elkaar bespreken. Per keer lezen we een deel en de laatste keer nodigen we een econoom uit om vanuit dat perspectief het gesprek aan te gaan.

Wie mee wil doen met deze gesprekken is van harte welkom. Graag opgeven bij Gerrit van Dijk (ds.gvandijk@pknmaassluis.nl, tel. 010-5903518). De data zijn 18 maart, woensdag 8 mei en donderdag 27 juni. Van 20.00 tot 22.00 uur in de Immanuelkerk.

Wenzi

Het is weer tijd voor onze voorjaarsreis. De voorbereidingen zijn in volle gang.

21 februari vlieg ik, samen met twee bestuursleden, weer naar Kenia.

Inmiddels ondersteunen we nu negen jaar de community van Mwamtsefu. Geheel volgens plan wordt het tijd om de nevendoele over te dragen aan de plaatselijke bevolking. Hier gaan we een jaar voor uittrekken. De nevendoele zijn: het waterproject, de stenenfabriek, het landbouwproject en de ondersteuning van de vrouwen. Wat gewoon doorgaat is het hoofddoel: Het studiefonds. We blijven dus de kinderen die naar de middelbare school gaan ondersteunen met het betalen van 50% van de studiekosten en ook worden er nog studiebeurzen uitgereikt voor de universiteit. Het ondersteunen van de basisschool met extra leerkrachten moet ook langzaam afgebouwd worden, maar dat gaat iets langer dan 1 jaar duren.

Voor deze reis staan veel gesprekken en ontmoetingen gepland. Geen tijd voor safari deze keer.

Met het bestuur hebben we de leidraad voor de gesprekken uitgezet en we zijn nu volop bezig om ze verder uit te werken. Na terugkomst zal ik u weer op de hoogte brengen van de resultaten.

Vriendelijke groet

Willie de Bruin

Amnesty International

Schrijfactie Burundi: absurd lange straf voor activist

Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april 2018 veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi.

Activisten en organisaties onderdrukt

Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’.

Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak.

President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van Burundi en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op Germain Rukuki onmiddellijk vrij te laten.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 maart 2019 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten Burundi: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Orgelconcert in de Immanuëlkerk

Vrijdagavond 15 februari zal de Schiedamse kerk- en stadorganist Arjen Leistra een orgelconcert verzorgen op het Seifertorgel. Arjen Leistra, sinds 2008 organist van de Grote kerk te Schiedam, is eveneens verbonden aan de orgels van de Havenkerk en het stedelijk museum. Hij concerteerde op vele continenten maar blijft deze keer dichterbij huis om op het Seifertorgel te excelleren. Hij begint met werken van Johann Sebastian Bach o.a. Choral: "Jesu bleibet meine Freude" Alfred Hollins, Maurice, Duruflé, Sigfrid Karg-Elert, het concert eindigt met Max Reger de Phantasie über den Choral "Wie schön leuchtet uns der Morgenstern". Aanvang 20.00 uur.

Bezoek voor meer info onze website <http://www.pknmaassluis.nl/immanuelkerk/orgelcommissie>

Taizéviering 10 februari

Deze zondag is de laatste Taizéviering van dit seizoen in de Petrus en Pauluskerk. In de viering lezen we uit de brief aan de Filippenzen, waarin we meekrijgen dat we niet bezorgd hoeven te zijn, omdat God belooft met ons te zijn. Van ons wordt gevraagd om te zien naar elkaar, alert te zijn op de ander, zoals Hij naar ons omkijkt.

We zingen bekende en minder bekende liederen uit Taizé, zowel in het Nederlands als in verschillende talen. Door dat te doen ontstaat het gevoel van verbondenheid met de ander, wereldwijd.

Intussen is het een goede gewoonte: in elke viering zijn een aantal mensen, dat een koor vormt ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om een keer mee te zingen, dan ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over 4 beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen.

De viering wordt gehouden op zondag 10 februari in de Petrus en Pauluskerk.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken. De eerste viering in het nieuwe seizoen is op 13 oktober.

Het voorbereidingsteam

Passage Chr. Vrouwenvereniging

Het is 21 februari onze ledenavond in het Witte Kerkje met als gast mw Gorter uit Andijk. Zij brengt ons een vrolijke avond met hoeden en zang. U bent uitgenodigd, ook al bent u geen lid van de Passage. Wij heten u van harte welkom in het Witte Kerkje aanvang 19.45 uur.

Jeugdwijzer

Nieuws van de jeugdsoos 12-16 jaar

Vrijdagavond 11 januari is er weer een record-aantal kinderen geweest bij de jeugdsoos aan de Ibisstraat! We hebben met 48 kinderen geproost op het nieuwe jaar. Er waren ook een heleboel nieuwe gezichten bij en daar zijn we heel blij mee. Ben je ook nieuwsgierig geworden, kom gerust een keertje kijken of het iets voor je is want het wordt weer een feestje:

Volgende keer (8 februari) gaan we met alle kinderen van klas 2 en hoger lasergamen in de parkietzaal, groep 8 en klas 1 maken er in het Kompas een gezellige boel van, de maand erna (8 maart) draaien we de boel om en gaan de kinderen van groep 8 en klas 1 lasergamen en vermaken de kinderen van klas 2 en hoger zich in het Kompas.

Let op! Een kleine wijziging in de data: vrijdag 7 juni gaat niet door en wordt verplaatst naar vrijdag 14 juni, vrijdag 12 juli gaat niet door en wordt verplaatst naar vrijdag 5 juli.

See you next time.

De leiding