

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 22 februari 2019 26<sup>e</sup> jaargang nr. 4

## Meditatie

### Ken je mij – vrij naar psalm 139

Huub Oosterhuis is veel en vaak met psalmen bezig geweest in zijn leven. Een aantal jaren terug verscheen een bundel waarin zijn vertalingen van alle 150 verzameld staan. Soms blijft die vertaling dicht bij de originele tekst. Soms is het een heel vrije interpretatie. Dat geldt ook voor zijn versie van psalm 139. Het lied 'Ken je mij?' is bekend gezongen in Nederland door zijn dochter Trijntje Oosterhuis. Dit jaar gebruik ik het als afsluiting van huiskamergesprekken in de wijk over zien en gezien worden.

Gerrit van Dijk

*Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik?  
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik?*

Ogen die door de zon heen kijken  
zoekend naar de plek waar ik woon  
Ben jij beeldspraak voor iemand  
die aardig is, of onmetelijk ver,  
die niet staat en niet valt  
en niet voelt als ik,  
niet koud en hooghartig

Hier is de plek waar ik woon  
een stoel op het water,  
een raam waarlangs het opklarend weer  
of het vallende duister voorbij vaart  
Heb je geroepen? Hier ben ik

Ik zou een woord willen spreken  
dat waar en van mij is  
dat draagt wie ik ben,  
dat het houdt,  
Ik zou een woord willen spreken  
dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt  
Ik ben jouw zuiverste zelf,  
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Ben jij de enige voor wiens ogen  
Niets is verborgen van mijn naaktheid  
Kan jij het hebben,  
als niemand anders,  
dat ik geen licht geef, niet warm ben,  
dat ik niet mooi ben, niet veel  
dat geen bron ontspringt  
in mijn diepte  
dat ik alleen dit gezicht heb,  
geen ander.  
Ben ik door jou, zonder schaamte,  
gezien, genomen,  
door niemand minder?  
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 22 februari	Psalm 137
Zaterdag 23 februari	Ester 8:3-17
Zondag 24 februari	Ester 9:1-15
Maandag 25 februari	Ester 9:16-23
Dinsdag 26 februari	Ester 9:24-28
Woensdag 27 februari	Ester 9:29-10:3
Donderdag 28 februari	Psalm 94
Vrijdag 1 maart	Lucas 6:1-11
Zaterdag 2 maart	Lucas 6:12-26
Zondag 3 maart	Lucas 6:27-38
Maandag 4 maart	Lucas 6:39-49
Dinsdag 5 maart	Lucas 7:1-10
Woensdag 6 maart	Psalm 53
Donderdag 7 maart	Lucas 7:11-17

## Kerkradio

Voor de uitzendingen van woensdag 27 februari en 6 maart is het volgende programma samengesteld:

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. De Heer is mijn licht
4. De liefde van Christus
5. Meditatie n.a.v. Lucas 10: 38-42  
Thema: 'Ik had het te druk...'
6. Jezus ga ons voor
7. 'k Heb gehoord van een stad
8. Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 5 maart.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### **Start van de Financieel Administratief Medewerker College van Kerkrentmeesters (FAM CVK)**

Wij zijn zeer verheugd dat vanaf deze week Aart Sonneveld gestart is als Financieel Administratief Medewerker voor het CVK. Met zijn inbreng zal hij de taken van de penningmeester aanzienlijk verlichten.

Aart zal o.a. de betaling van alle facturen/declaraties voor het CVK ter hand gaan nemen. Daarnaast zal hij diverse week- en maandrapportages van de telcommissie en van de koster Immanuëlkerk in behandeling nemen voor op te stellen bankoverboekingen en hij zal overzichten voor het beheer van geldstromen opstellen.

Ten slotte zal Aart diverse jaarlijkse werkzaamheden uitvoeren zoals financiële overzichten (Excel) vervaardigen voor de voorbereiding van werkzaamheden voor de jaarrekening van onze Protestantse Gemeente en voor het volgen van het verloop van de jaarlijkse Actie Tekort.

Om het werk efficiënt te kunnen uitvoeren is voor de functie van FAM CVK een speciaal e-mailadres gecreëerd, te weten [administratiecvk@pknmaassluis.nl](mailto:administratiecvk@pknmaassluis.nl).

In de Immanuëlkerk is in de gang bij het Kerkelijk Bureau (1e etage) een speciaal postbakje aanwezig voor de FAM CVK. Daarin kunt uw declaraties en facturen e.d. deponeren.

Bent u gewend facturen of declaraties digitaal aan te leveren dan kan dat natuurlijk ook. Wilt u dan uw facturen en declaraties vanaf nu versturen naar het e-mailadres [administratiecvk@pknmaassluis.nl](mailto:administratiecvk@pknmaassluis.nl) zodat Aart deze in behandeling kan nemen.

### **Kerkbalans 2019: Het voorlopig resultaat**

Per heden hebben wij voor Kerkbalans 2019 een bedrag van bijna € 480.000 aan toezeggingen ontvangen. Daarvan is al € 133.000 op de bankrekening overgemaakt. Zo vroeg in het jaar is dit een uitstekend en bemoedigend resultaat. Wij willen vanaf deze plaats iedereen die heeft gereageerd hartelijk bedanken. De bijna 800 adressen die via de website hun toezegging hebben gedaan, hebben deze dank ook reeds per mail ontvangen. Een meer dan welgemeend BEDANKT geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2019 mogelijk te maken.

Toch sluiten we de actie hiermee nog niet af. Het streefbedrag voor 2019 blijft € 485.000. De komende maand zullen we de adressen die nog niet hebben gereageerd, gericht gaan benaderen. Op die manier hopen wij u eind maart te kunnen melden dat het streefbedrag is bereikt of zelfs is overtroffen.

Heeft u nog geen toezegging gedaan, dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt nog steeds via de website van de kerk reageren: [www.pknmaassluis.nl/kerkbalans](http://www.pknmaassluis.nl/kerkbalans). Maar als u dat lastig vindt, mag u ons ook op onderstaand nummer bellen. Samen met u maken wij uw toezegging dan in orde en zullen wij u die dan schriftelijk bevestigen. Dit is een extra service die wij dit jaar hebben ingevoerd en waarvan een aantal van u reeds dankbaar gebruik heeft gemaakt.

*Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2019*

*Irene en Aat Benard*

*010-2373550*

*kerkbalans@pknmaassluis.nl*

Op zondag 24 februari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor Food For All, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. De derde collecte in de Koningshof en Immanuëlkerk (H.A) is bestemd voor het Zimbabwe. Op zondag 3 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof bestemd voor Zending in Pakistan. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof en de eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor het werk van Padre Alejandro Solalinde die daar voor de Geuzenpenning voor 2019 is toegekend.

### **Stichting Food for All**

"Deel je brood met wie honger heeft." Jesaja 58:7

Het ontstaan van Food For All.

Voorjaar 2003 werd het bestuur van de Ethiopische (kerkelijke) Gemeente in Nederland door Novib benaderd met de vraag of zij wilden nadenken hoe zij hun landgenoten in Ethiopië, die het zoveel slechter hebben dan wij hier in het rijke westen, het beste zouden kunnen helpen. Men is hierover gaan nadenken en er werd besloten zich te gaan inzetten voor bedelaars. Tevens werd contact gezocht met autochtone Nederlanders om met elkaar te proberen die hulp te gaan opzetten. Een paar maanden later werd Stichting "Food For All" (FFA) geboren, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. We zijn inmiddels meer dan tien jaar verder en er is al heel wat gebeurd. Tot het voorjaar van 2014 zijn in samenwerking met de Presbyterian Church Development Association (PCDA) twee driejarige projecten uitgevoerd. Sinds 2014 werkt FFA samen met stichting Embracing Hope Ethiopia, een stichting die in Addis Ababa hulp biedt aan alleenstaande vrouwen en hun gezin. Werk dat dus naadloos aansluit bij het doel wat FFA voor ogen heeft: hulp aan de allerarmsten. Food For All ondersteunt sinds 2013 ook het kindertehuis 'Rehoboth' in Addis Ababa. En medio 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Ethiopische stichting 'Bright Future Ethiopia', voor hulp aan ouderen en verwaarloosde kinderen in Fital, op het platteland van Ethiopië. FFA werkt vanuit de Bijbelse opdracht: "Deel je brood met wie honger heeft." Hoewel FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, wil dat beslist niet zeggen dat alleen mensen geholpen worden die ook Christelijk zijn of dat denken te worden. Alle mensen zijn welkom als zij om hulp vragen, onafhankelijk van hun levensovertuiging. Van harte aanbevolen. Natuurlijk zijn ook eenmalige giften van harte welkom! Met een vriendelijke groet van Hans Treurniet (oud-organist van de Koningshof) NL 24 INGB 000431 89 98 t.n.v. Stg. Food For All

### **Zimbabwe**

Stel je voor dat je bij de bakker net zo lang in de rij staat als voor een attractie in de Efteling, en dat je maar één brood per keer kunt kopen. Dat je de helft van je maandelijkse inkomen kwijt bent aan je dagelijkse boodschappen. En dat als je naar het ziekenhuis moet, je alleen maar geholpen wordt door stagiaires en assistenten. Want artsen en verpleegkundigen staken al maanden op rij. Zo is het om te leven in Zimbabwe. Vandaag collecteren we voor de mensen in dat land. In het bijzonder voor de kinderen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de City Life Church, onze partnerkerk in Harare. Via Stichting KOZA draagt u bij aan de zorg voor de allerarmsten op de aarde. Dat is niet iets om trots op te zijn, maar wel om serieus te nemen. Daarom bevelen wij u deze collecte van harte aan.  
ds. Martijn van Leerdam

### **Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Pakistan**

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Pakistan heeft 200 miljoen inwoners. Drie miljoen christenen vormen daar een kleine minderheid. Samen met de 2,5 miljoen hindoes zijn christenen een minderheid in dit overwegend soennitisch islamitische land. De Kerk van Pakistan is een krachtige geloofsgemeenschap met 800.000 leden. Deze kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor armen en zwakken. Bijvoorbeeld voor meisjes uit afgelegen dorpen: de kerk zorgt er voor dat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en werk te vinden. De Kerk van Pakistan heeft veel aandacht voor jongeren. Het team van jongerenwerkers organiseert trainingen, gospelconcerten en theater en helpt jongeren om werk te vinden. Ze leggen ook contact met islamitische jongeren en organiseren samen met hen vredesconcerten. De Kerk van Pakistan is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich voor inzet.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Pakistan. Hartelijk dank!

### **De Geuzenpenning**

voor 2019 is toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra.

Dat heeft de stichting Geuzenpenning bekendgemaakt. Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding. De Geuzenpenning wordt op woensdag 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.

(Over het leven en de keuzes van Alejandro)

Ik heb een geweldige jeugd gehad hier in Mexico. God riep me opeens toen ik 19 jaar was, om priester te worden. Ik kende Zijn stem niet en wist niet dat Hij spreekt in stilte. Toen hij begon te preken probeerde ik te leren luisteren, en toen ik goed begreep dat Hij wilde dat ik priester zou worden zei ik "Nee!". Ik schaamde me ervoor om priester te worden. Dus ik zocht een andere

loopbaan, in de Filosofie en de Letteren. Maar God won. Er kwam een moment dat Hij zei dat ik me niet langer kon verstoppen. Ik zei "OK Jij wint, ik ga."

Dus ik ging naar het seminarie en daar had ik een geweldige tijd en geweldige onderwijzers. Ik leerde dat de kerk en wijzelf ons steeds moeten vernieuwen, en zich aanpassen aan de actualiteit. Het is een heel interessant leven en geschiedenis geweest die geleid heeft tot wie ik nu ben in de realiteit van de huidige kerk. En in de realiteit van een Mexico dat gewond is, gesloopt, gecorrumpeerd, dat geweld is aangedaan. Ik sta zo in het oog van de orkaan, maar wel in een tijd met een heel goede president, die bereid is te luisteren naar wat ik vertel, in wederzijdse vrijheid. Zo kan ik invloed uitoefenen ten goede van Mexico.

Alejandro begon zich het lot van de vluchtelingen en niet-gedocumenteerden aan te trekken zo'n veertien jaar geleden. Ik kwam plotseling in contact met honderden mensen zonder papieren. Mensen met honger en dorst. Kinderen en jongeren vooral. Dat maakte een grote indruk op mij. Ik vroeg mezelf af wat ik kon doen. Ik wist niet eens wie het waren en waarom ze daar waren dus ik besloot op onderzoek uit te gaan. Ik kwam er toen achter dat niemand hen hielp, dat niemand zich om hen bekommerde. En ik realiseerde me dat ik niet kon doorleven zoals ik tot dan toe gewend was geweest, zonder iets voor hen te doen. Ik ben met mijn bisschop gaan praten. Het heeft veel strijd en discussie gekost tot ik toestemming kreeg om het residentiële bestaan achter me te laten en een zwervend missionair leven te gaan leiden. (Over het openen en open houden van een huis, een Herberg voor de indocumentados) Een deel van de kerkelijke autoriteiten steunde me, een ander deel niet, een deel begreep me, een ander deel niet. Er was ook een strijd tegen krachten die er nog waren vanuit de PRI (Mexicaanse politieke partij die Mexico van 1929 tot 2000 regeerde, en nu in de oppositie zit). Dus tegen het PRI-isme in Oaxaca. Vreselijk! Ik ging de strijd aan met allerlei machtige mannen uit dat systeem, en dat was echt vreselijk, om de immigranten te verdedigen. Zij wilden een grote handel drijven over de ruggen van die mensen en aan hen verdienen, terwijl ik de vluchtelingen zag als schapen zonder herder en niet als handelswaar. Zo begon de confrontatie, gedurende twee jaar waren er heel nare conflicten maar gelukkig heeft God me van dat alles bevrijd. Ik heb mezelf ingezet, had vertrouwen in God, heb me niet overgegeven aan de angst en uiteindelijk heeft Hij geantwoord. We overleefden en De Herberg bleef open. Terwijl zij (de machtigen) wilden dat we die zouden sluiten en dat ik weg zou gaan zodat zij een grote klapper konden maken met hun handel.

(In 2017 werd Alejandro voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.)

Wel ja, ehm, ok, er was dus die voordracht. Maar ik had geen idee wat er allemaal achter zo'n voordracht zat. Toen ik twee weken van tevoren in Europa arriveerde, hoorde ik wie die prijs eerder al ontvingen. Ik kreeg een prachtige ontvangst in Wenen, met vertegenwoordigers van uit de hele VN. Ik sprak met hen over mensenrechten voor immigranten. Maar vervolgens had ik een dialoog met vertegenwoordigers van het Europees parlement. En daar heb ik mijn beklag gedaan. Want Europa verdedigt de mensenrechten van immigranten en internationale arbeiders niet. Om economische redenen wordt gewoon zaken gedaan met corrupte regimes als dat van mijn land. Voor hen is geld het allerbelangrijkst, meer dan mensenrechten. De vertegenwoordigers waren zeer verbaasd en met stomheid geslagen. En ik vervolgde, hoe kan Europa prijzen aan strijders voor mensenrechten uitreiken, terwijl zij die rechten zelf niet respecteren? Er kwamen geen vragen meer, totale stilte. En ze vertrokken. En ik zei tegen mezelf: "Ik heb zojuist de Nobelprijs voor de Vrede verloren." Maar het boeide me niet. Het is veel belangrijker trouw te zijn aan mijn geweten, dan een prijs te ontvangen van een autoriteit die zich niet inzet voor de mensenrechten van immigranten.

## Algemene berichten

### Even voorstellen...

Wie loopt er achter dominee Pim met een notitie boekje? Dat ben ik, Maartje Groeneweg. Ik ben 25 jaar en ik studeer theologie. Voor mijn stage heb ik ervoor gekozen om een kijkje te nemen binnen de Protestantse Gemeente Maassluis. Het is een observerende stage, het doel ervan is om te kijken of ik geschikt ben als geestelijk begeleider en of het vak geschikt is voor mij. Om een volledig beeld van het vak te krijgen zal ik op de verschillende vlakken van het werk van een voorganger meekijken. In totaal zal het 40 uur in beslag nemen tussen februari en mei. Mocht u verder nog vragen hebben dan antwoord ik ze graag in persoon.

Wie weet tot ziens. Hartelijke groet, *Maartje Groeneweg*

### Maaltijd Immanuëlkerk

Dinsdag 5 maart is er een SODA-maaltijd in de Immanuëlkerk. Wij nodigen iedereen van harte uit. De zaal gaat om vijf over vijf open. De maaltijd begint om half zes.

De maaltijdcommissie.

### Uitverkoren volk?

De kerk is, aldus een zinsnede uit de kerkorde, onopgeefbaar verbonden met Israël. Aan Israël danken wij de Schriften en de Messias. Dat maakt ons levenslang en onherroepelijk schatplichtig aan Israël.

Maar hoe ver gaat die verbondenheid? Liever gezegd: met welk Israël weten wij ons verbonden? Met het Joodse volk? Met het religieuze Jodendom? Met de staat Israël? Komt dat allemaal op hetzelfde neer? En zo niet, hoe verhoudt dit alles zich dan tot elkaar? Kunnen wij ons kritisch uitspreken over de politiek van Israël en solidair zijn met de Palestijnen zonder dat dit ten koste gaat van de genoemde verbondenheid met Israël? Wat wil het zeggen dat Israël in de bijbel Gods uitverkoren volk wordt genoemd? Welke consequenties zijn er aan dat uitverkoren-zijn verbonden? Legitimeren de landbeloften in het Oude Testament het zionisme? Of is het niet zo simpel en mogen we die lijn niet zo direct doortrekken?

Walter Brueggemann schreef een mooi en handzaam boekje over deze problematiek: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict". Binnenkort worden er enkele gespreksavonden aan dit onderwerp gewijd.

In de vorige Kerkwijzer is dit, in het artikel op de voorpagina, al aangekondigd. In dat verband zijn ook al twee data genoemd: woensdag 13 maart en woensdag 27 maart. Inmiddels hebben we er voor gekozen om er geen twee maar vier avonden van te maken. De definitieve data zijn:

woensdag 13 maart,  
donderdag 21 maart,  
maandag 1 april en  
donderdag 9 mei.

Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is, is welkom aan deze gespreksavonden deel te nemen. Wij vragen u wel om u bij één van ons aan te melden (uiterlijk vrijdag 1 maart) en zelf het boekje van Walter Brueggemann aan te schaffen. Het is in de boekhandel te bestellen en het kost ongeveer € 10. Het ISBN-nummer is: ISBN 978 90 239 5177 3.

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers tot hun recht komen geldt een maximum van 12 deelnemers. Als er meer dan 12 belangstellenden zijn wordt de serie op een later moment herhaald. Dus als u zich aanmeldt en de maximale groepsgrootte is bereikt, dan komt u – in volgorde van aanmelding – op de ‘wachtrij’ voor de volgende serie.

De gespreksavonden worden geleid door Koos Karssen. We zijn blij dat hij meteen van harte bereid was toen we het hem vroegen.

*Ds. Gerrit van Dijk en ds. Chris Schreuder*

### **Wereldgebedsdag 2019**

Op vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag. Het Platform van Kerken Maassluis organiseert dan een oecumenische viering in het gebouw van het Leger des Heils, Noordvliet 61-63. Deze viering begint om 19.30 uur. Voorganger is mevrouw Marianne Paalvast.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door meer dan 180 landen wordt deelgenomen. Sinds 1929 ook in Nederland. Wereldgebedsdag wordt altijd gehouden op de eerste vrijdag van maart. Op deze dag vinden dan overal in de wereld bijeenkomsten plaats, waarbij dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen, telkens uit een ander land. Het materiaal ter voorbereiding van de Wereldgebedsdag komt dit jaar uit Slovenië. De vrouwen uit Slovenië vragen ons om na te denken over het thema van dit jaar: "Welkom, God nodigt je uit!"

Namens het Platform van Kerken wordt iedereen van harte uitgenodigd om deze viering mee te beleven.

### **Lezing/Presentatie Platform van Kerken**

In het kader van de jaarlijkse serie Winteravondlezingen nodigt het Platform van Kerken Maassluis (i.s.m. met de RK deelgemeenschap Andreas, Petrus & Paulus) u uit voor een lezing/presentatie met als titel:

#### **Op weg naar een dementie-vriendelijke kerk**

Gepresenteerd door Annemarie Roding-Schilt en Marjan van Dorp

Iedereen komt dezer dagen direct of indirect in contact met dementie. Een partner, een van de ouders, een familielid, een vriend/vriendin, collega wordt getroffen door deze ziekte en stelt ons voor raadsels, vereist zorg en aandacht van ons. Maar kunnen wij als kerk(gemeenschap) -ook- een rol vervullen?

#### **Vorm en begeleiding**

Annemarie Roding-Schilt (predikant-geestelijk verzorger in verpleeghuis Grootenhoek en woonvorm Dierenriem in Hellevoetsluis) heeft op basis van haar ervaring er een boek over geschreven. Schrijfster belicht in haar lezing eerst de achtergronden van dementie, ook de grondhouding is belangrijk en ze geeft aandacht aan de religie en spiritualiteit. Dement zijn betekent voor velen een mensonterend leven, maar goede (geestelijke) zorg gaat tegen dit beeld in. Vervolgens zal zij stilstaan bij hoe belangrijk openheid is en het aanvaarden van de moeilijkheden en de geestelijke zorg aan de dementerende medemens in de kerk.

Marjan van Dorp heeft diverse functies bekleed in de zorg- en welzijnssector, ook als casemanager dementie. Zij is coördinator van De Bovenkamer in Vlaardingen

De lezing is bestemd voor iedereen die zich in gemeente of parochie bezighoudt met de pastorale zorg. Niet alleen voor 'kerkelijke professionals' en ambtsdragers, maar ook voor betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun naasten inzetten. En niet te vergeten voor hen die in hun persoonlijke omgeving zorgen voor iemand die lijdt aan dementie.

Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar over dit thema in gesprek te gaan.

Plaats: De Ark, Rembrandtlaan 2, 3141HH Maassluis  
Datum en tijd: Dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)  
Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

'De Dementie-vriendelijke Kerk' is vooral een praktisch boekje, met tips, aanwijzingen en voorbeelden en is uitgegeven bij Narratio. ISBN 9789052638959.

#### **Recensie**

'De puurheid waarmee de auteur allerlei facetten bespreekt, is weldadig. Geduld, rust, warmte, echtheid zijn grondwoorden die empathische beleving vragen. Een rijk, informatief boekje, dat heldere tips voor de praktijk bevat' (Ds. Jenno Sijtsma).

## **Zin in muziek**

*Samen luisteren en spreken over de betekenis van (pop)muziek*

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” is een inspirerend lied van Ramses Shaffy en leidraad voor Project Zeven (een voorstelling over, door en voor Maassluizers op 22,23 en 24 maart in theater Koningshof). In heel veel andere muziek is net zo zin te ontdekken. Mensen geloven in muziek, worden er door geraakt, aan het denken gezet, getroost, door elkaar geschud, een spiegel voorgehouden, vergezichten aangereikt. Popmuziek wortelt stevig in gospel en spirituals. En door met andere oren te luisteren, ontdek je soms onverwachte nieuwe lagen in heel bekende nummers.

Ga mee op ontdekkingsreis naar de zin die in muziek zit. En vertel ook je eigen verhaal: welke muziek raakt jou? En hoe komt dat? Je bent welkom op dinsdag 5 maart in Koningshof van 20.00 tot 22.00 uur. Opgave is niet nodig, maar mag wel (ds.gvandijk@pknmaassluis.nl 010-5903518)

*Gerrit van Dijk*

## **Thema-avond ‘Actualiteit van het Reformatorisch belijden’**

Op D.V. woensdag 20 maart hoopt ds. C.M. Visser te spreken over het thema “Actualiteit van het Reformatorisch belijden”. Jong en oud hartelijk welkom. De thema-avond gaat uit van de Stichting ‘In de Rechte Straat’ en vindt plaats in de aula van het Wartburg College locatie Revius, President Rooseveltweg 11, 3068 TR in Rotterdam/Zevenkamp. Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur koffie-thee. Kosten: 4,50 euro incl. 2x koffie of thee. Verkooptafel met brochures, kaarten e.d.. Cd van thema-avonden verkrijgbaar.

Contact: [www.irs.nu](http://www.irs.nu) of mw. J. Bout, tel. 0182-362637

**Jeugdwijzer**