

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 22 maart 2019 26^e jaargang nr. 6

Meditatie

N.a.v. Efeziërs 1: 7 'In Hem hebben wij de verlossing

Laatst zat ik op een bankje langs de Nieuwe Waterweg, zo maar even, rustig naar de voorbijvarende schepen te kijken. Altijd weer een imposant gezicht. Een oudere man liep langs en bleef even staan. 'Zo, aan het uitrusten meneer?' vroeg hij. 'Nou nee dat niet' zei ik 'maar wel aan het genieten van het uitzicht'. 'Oh, juist' zei de man 'ja dat kan nu hè, wij zijn op de leeftijd gekomen dat we niets meer moeten'. Ik vroeg wat hij daarmee bedoelde. 'Nou' zei hij, 'als je jong bent moet je van alles, er wordt van alles van je geëist. Als je ouder bent hoeft dat allemaal niet meer, je hebt dan bereikt wat je wilde en je moet niets meer, je hebt alles al, je bent gearriveerd dan'. Vooral dat laatste zette me aan tot reactie omdat ik daar toch wat andere gedachten bij heb. 'Ach' zei ik, 'het is maar net uit welke hoek dat je dat bekijkt, er zijn dingen die je blijft moeten'. De man, hij snapte het niet en zei dat ook. Ik legde hem uit: 'Meneer, wij komen dichtbij het punt in ons leven dat we daar van afscheid moeten nemen. Dat is dan wel wat wij nog moeten, jongeren soms, oude mensen zeker. Daarom moeten we klaar zijn voor het einde van het leven. Is dat doel ook al bereikt? Wij moeten onze Schepper ontmoeten, kunnen we dat? Zo niet dan is dat het wat we nog moeten!' De man keek me nog even aan, zei gedag en liep verder langs de Nieuwe Waterweg. Geen antwoord op deze vraag een onderwerp waar we het meestal liever niet over hebben.

Nu, zeker met het Paasfeest in zicht, is het goed om deze vraag ook aan onszelf te stellen. Zijn wij daar eigenlijk klaar voor? Pasen, dood en graf werd overwonnen door onze Heiland. Daar en door de Zoon van God werd het mogelijk gemaakt dat wij onze Schepper weer met een gerust hart kunnen ontmoeten. Sterven, ja dat moeten we maar de Zoon van God, Jezus, zorgde ervoor dat wij Hem kunnen ontmoeten. Hij zorgde voor de vrede tussen God en mens. In hoeverre zijn wij daar deel van, mogen we aanspraak maken hierop? Hij deed dat voor alle mensen die geloven dat God God is en Jezus zijn Zoon, de Verlosser. Dit is wat wij moeten geloven. Als we dat geloven, ja dan pas moeten we in wezen niets meer. Jong of oud, als we in Hem geloven als onze Zaligmaker, dan kunnen we zeggen dat we niet meer moeten, maar dat we kunnen. We kunnen dan God ontmoeten door de verdienste van Christus aan het kruis, door Zijn dood, door Zijn opstanding. Hij moest dat opdat wij zouden kunnen! Pas dan zijn we 'gearriveerd', pas dan moeten we niets meer, dan wordt 'moeten' gewijzigd in 'kunnen' en beter nog 'mogen'. Dat is waar Pasen wezenlijk over gaat. Dood en graf overwonnen door Jezus de Zaligmaker. Hij maakte de hemel die tot dan toe gesloten was weer open en zette de hemeldeuren wagenwijd open. Uitnodigend! Ieder die gelooft mag binnen! Geloof u en jij dat ook? Nee? Dan moet u dat nog, het is nog de tijd. Ja? Dan kunt u, dat is de hoop die overal bovenuit stijgt!

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 22 maart	Leviticus 3:1-5
Zaterdag 23 maart	Leviticus 3:6-11
Zondag 24 maart	Leviticus 3:12-17
Maandag 25 maart	2 Timoteüs 2:14-26
Dinsdag 26 maart	2 Timoteüs 3:1-9
Woensdag 27 maart	2 Timoteüs 3:10-17
Donderdag 28 maart	2 Timoteüs 4:1-8
Vrijdag 29 maart	2 Timoteüs 4:9-22
Zaterdag 30 maart	Leviticus 4:1-12
Zondag 31 maart	Leviticus 4:13-21
Maandag 1 april	Leviticus 4:22-26
Dinsdag 2 april	Leviticus 4:27-35
Woensdag 3 april	Leviticus 5:1-13
Donderdag 4 april	Leviticus 5:14-26

Kerkradio

Programma 27 maart en 3 april

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75: U alleen, U loven wij
3. Gouden harpen ruisen
4. Gedenk aan mij...
5. Meditatie n.a.v.: Lucas 9: 57-62
Thema: "Ploegen gaat vóór"
6. Komt kinderen niet dralen
7. Al wat ik ben
8. Pie Jesu (A.L. Webber)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 5 april

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470.

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 24 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Stop kinderarbeid in India. Op zondag 31 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Rwanda. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor Algemene Middelen Diaconie

Groote Kerk: 24 maart eerste collecte missionair binnenland, ondersteuning pioniersplekken Nederland.

31 Maart 1e collecte 1027/ Rwanda (informatie over dit project zie onder Groote Kerk).

Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Bedankt voor uw steun om de kinderen in Narsapur uit de spiraal van armoede te halen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Rwanda 25 jaar na de genocide

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

Samuel Byiringiro gaf vorige week woensdag in het Leeuwardense kerkgebouw De Fontein een presentatie over het werk van Mwana Ukundwa. Dergelijke presentaties vormen een wezenlijk onderdeel van zijn werk als directeur. Mwana Ukundwa

ontvangt veel geld van westerse kerkelijke hulporganisaties zoals Tearfund UK en Kerk in Actie. Veel kerken geven aan de organisatie. Byiringiro reist geregeld naar Engeland en Nederland om te vertellen over de voortgang. Het werk van Mwana Ukundwa heeft zijn oorsprong in de verschrikkingen van de Rwandese genocide van 1994. De genocide duurde niet meer dan honderd dagen, maar in die periode vermoordden Hutu-milities tussen de vijfhonderdduizend en een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's. „Er zijn toen honderdduizenden jongens en mannen vermoord. Vrouwen en meisjes zijn vaak verkracht, soms weken achter elkaar”, vertelt Byiringiro. De wortels voor de band met Nederland liggen al in de periode voor de genocide: „Nederlandse missionarissen waren toen actief in het Rwanda. Mijn vader ontmoette deze mensen en bouwde met sommigen een vriendschap op.”

Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.

Algemene berichten

Bij de avonddienst van zondag 24 maart in De Tweemaster

In de avonddienst in De Tweemaster luisteren we naar de lezingen die voor deze zondag op het rooster staan: Exodus 6: 2-8 en Lucas 13: 1-9. Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd, “Oculi” genoemd, “Ogen”, naar de introïtus, Psalm 25: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer.”

In deze dienst besteden we ook aandacht aan de recente heropening van De Tweemaster, na een lange periode van verbouwing, alsmede aan het 30-jarig bestaan van De Tweemaster en DrieMaasHave.

Ds. Chris Schreuder

SODA-maaltijd

Dinsdag 2 april is er om half zes een maaltijd in de Immanuëlkerk. De zaal gaat open om vijf over vijf.

De maaltijdcommissie.

Van de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’

Op woensdag 3 april wordt er weer een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’. Op deze avond in de veertigdagentijd zal Constand Wassink de meditatie houden over het thema ‘Mijn Rijk is niet van deze wereld’.

Natuurlijk is er samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor ‘De Travellers’ uit Spijkenisse. Dit koor komt elk jaar een keer naar Maassluis en wij zijn blij dat deze enthousiaste zangers en zangeressen ook nu meewerken aan een Vlootavond.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Belangstellenden zijn van harte welkom in De grote zaal van De Vloot.

Voor inlichtingen: *Constand Wassink, Spechtstraat 24, 010 - 5916435*

Kindernevendienst luidt nog steeds de noodklok

Deze maand voert de Kindernevendienst actie. De toekomst van de kerk valt of staat met goed kinder- en jeugdwerk in de gemeente. Daarom zijn we erg blij met de twee mensen die zich tot dusver al hebben opgegeven. Helaas is dit nog niet genoeg: met de huidige opkomst zal ons zondagse kinderwerk per 1 april sterk gaan verminderen. Dus grijp nu je kans en geef je snel op om ons kinderwerk een nieuwe boost te geven. Meer informatie vind je op Facebook. Of geef je rechtstreeks op via kinderkerk@jeugdwerkpknmaassluis.nl.

Kinderhuis Elim bestaat 25 jaar

Cees Rijke en Rianne Noordzij, mede oprichters van Stichting Elim, hebben het kinderkamerhuis en de school in Anjongan, Indonesië bezocht. Isaac Rijke Sayuna, de leider van Elim, kwam ons ophalen van het vliegveld Pontianak. Wij werden met zang, muziek en dans ontvangen.

Er wonen nu 18 jongens en 32 meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Veel kinderen gesproken en ik was diep geraakt door de meest vreselijke dingen die de kinderen hebben meegemaakt. Sommigen hebben jong ouders verloren, anderen zijn mishandeld door een pleegouder, van anderen kunnen ouders niet voor hen zorgen. Een kind is meestal al 9 of 10 jaar voordat iemand ontdekt dat hulp nodig is en het kind bij Elim wordt aangemeld. Wat mij zo opviel was dat alle kinderen bij Elim zo dankbaar zijn. Met elkaar zijn ze happy en blij. De sfeer is heel goed.

Wij maakten een wandeling over het terrein. Onder de indruk van de vele land- en tuinbouw activiteiten van SMK Elim (voortgezet agrarisch onderwijs) zijn we ook erg geschrokken van de staat van de gebouwen. Door het vochtige weer rot zelfs

beton weg. De deuren en ramen van het gemeenschapshuis zijn van ijzerhout dus nog goed. Maar een flinke lik verf is hard nodig. De gegalvaniseerde daken van blik zijn geroest en door de lekkages zijn ook de plafonds slecht.

Met Isaac, Nonoi en Decent zijn de renovatie plannen en de begroting besproken.

Dankbaar zijn wij met de bijdragen van de donateurs waarmee het kwartaalbedrag voor levensonderhoud voldoende is. Vanuit de Aktie 'Sport en Spel Maasland' hebben wij €7.500,- ontvangen. Daarnaast is met giften een begin gemaakt met de renovatie van de toiletgroepen. De slaapruimten moeten dan eerst aangepakt worden.

In totaal is er €50.000 nodig. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom.

Mijn reis betaal ik zelf. Iedere Euro komt direct bij Elim terecht. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Een financieel overzicht is op te vragen.

Hartelijke groet van Rianne Noordzij. Op FB is mijn fotoverslag te zien.

website: www.stichting-elim.nl

E-mail: info@stichting-elim.nl

Facebook: www.facebook.com/stichting.elim

Rekeningnummer: NL29 INGB 0005 5006 59

'Eerst dit' een dagelijkse Bijbelpodcast via Whatsapp

'Wat een goed initiatief! Ik reis regelmatig met de trein en dit is een fijne start van de ochtend.' 'Waardevolle overdenkingen die me bij blijven.' 'Ik las 's ochtends nooit uit de Bijbel. Nu luister ik altijd op de fiets naar mijn werk.' 'Als we wakker worden luisteren mijn man en ik in bed naar Eerst dit. Het is fijn om zo samen de dag te beginnen voordat we in de hectiek van de dag rollen.'

Een greep uit talloze reacties op 'Eerst dit', de dagelijkse Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB sinds december 2018. Elke werkdag krijgen de abonnees 's ochtends een zeven minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwkerk (Schoonhoven). De vijfde dag wordt door verschillende predikanten ingevuld. Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

De Bijbelpodcast blijkt in een grote behoefte te voorzien. Drie maanden na de lancering ligt het aantal vaste luisteraars op ruim 20.000. Gratis aanmelden? Kijk op www.eerstdit.nl.

Jeugdwijzer

Kinderdienst met Noach, ds Pim en WonderWijs

Op zondag 31 maart is het feest in de kerk! Tijd en plaats: 16:00 uur, Immanuëlkerk. Samen met kinderkoor WonderWijs gaan we het verhaal van Noach herbeleven. Dus neem je paraplu en lievelingsknuffel mee, bouw mee aan de ark en spring aan boord.

Geschikt voor dappere kinderen van 3 tot 12 jaar en (groot)ouders die tegen water kunnen. Voor de jongste kinderen is er opvang.

Kerk op schoot viering over Palmпасen (evt. met ill.)

Op 14 april is er weer een Kerk op schoot-viering. Speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar zal er een verhaal uit de bijbel verteld worden. De vorige keer ging het over de Ark van Noach en waren er ongeveer 25 kinderen.

Zingend, vertellend en spelend beleven we het verhaal van Palmпасen, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnengaat. We rijden op een ezel, zwaaien met takken en lopen over kleden.

Kom samen met je papa of mama op 14 april om 15.30 uur naar de Koningshof. Je zit samen met één ouder/ opa of oma in de kring. Andere belangstellenden kunnen erom heen zitten. Na afloop is er drinken en wat lekkers.

Petra en dominee Pim