

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 19 april 2019 26^e jaargang nr. 8

Meditatie

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”. (Gal.2:20)

Het symbool van het christelijk geloof is geen kussen maar een kruis! Deze uitspraak kwam ik ergens tegen en die bleef hangen. Wie heeft er geen kussen in huis, op bed natuurlijk en op de bank? Een kussen verbinden we met luieren, uitrusten, slapen, lekker niets doen. Een kussen associëren we met iets prettigs. Maar een kruis niet! Het is een verschrikkelijk martelwerktuig. De Here Jezus is er aan gestorven na een onvoorstelbaar zwaar lijden. Wat wij verdiend hadden, wilde Hij in onze plaats ondergaan. Om verzoening met God te bewerkstelligen. Voor ons, u, jou en mij! Jezus stierf aan het kruis en op de derde dag stond Hij op uit de doden. Dat is de kernboodschap van het evangelie. Een boodschap, die ons aanspoort om naar dat evangelie te leven en dat betekent, dat Christus niet alleen voor mij aan het kruis wilde sterven, maar ook dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat zegt Paulus in de tekst, die boven deze overdenking staat. Niet langer moet en mag ons ego, onze oude ik, de boventoon voeren, maar de levende Christus. Onze oude mens, ons ik-gerichte bestaan is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven en heeft daarom geen bestaansrecht meer.

In deze tijd is voor velen in de kerk het kussen in plaats van het kruis gekomen. Het ik-gerichte denken. Meer “kussengericht” dan “kruisgericht”. Terwijl de Heiland zelf gezegd heeft, dat allen, die Hem willen volgen en zijn discipel willen zijn, zichzelf hebben te verloochenen en hun kruis hebben op te nemen en Hem zo moeten navolgen. Discipel van Jezus zijn is in het spoor van het kruis gaan. Ten koste van ons eigen ik.

Je maakt je niet populair om dat te zeggen in een tijd, waarin het vooral gaat om genieten. Het najagen van geluk! Velen willen zich nergens meer aan binden. Zeggen wel te geloven, maar willen niet met een kerkelijke gemeente meeleven. Voelen zich niet geroepen om de gemeente te dienen met hun gaven. Willen wel de zegen van God in een trouwdienst, maar laten na die zegen te delen in de gemeenschap, waarin die zegen werd ontvangen. Ja zeggen bij de doop van je kind, maar nee doen door zelf niet het goede voorbeeld te geven. Door zondagsmorgens liever in bed te blijven liggen op het kussen, dan samen te komen om de lofzang gaande te houden en de boodschap van de gekruisigde en opgestane Heer te horen.

Het symbool van Gods Kerk wereldwijd is het kruis! En dat kruisevangelie gaat dwars tegen de geest van de tijd en ons eigen hart in. Maar het is wel de weg ten leven! De enige! Daarom vraagt het evangelie dan ook niets minder dan een ommekeer, bekering, om vernieuwing van denken, het loslaten van het eigen ik! Het spoort ons aan tot het maken van dagelijkse keuzes voor Christus. Vraagt om toewijding en trouw. Want de boodschap van het kruis is niet vrijblijvend, maar wel vrijmakend. Het kostte Christus alles, maar Hij geeft dan ook alles: Het LEVEN! Nu en straks na dit leven! Dat vieren we immers als Gods wereldwijde Kerk met Pasen. Waar gaat u voor en jij? Voor het kussen of het kruis?

Ds. J.F. Tanghé

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 19 april	Lucas 22:66-23:56
Zaterdag 20 april	Hosea 6:1-3
Zondag 21 april	Lucas 24:1-12
Maandag 22 april	Lucas 24:13-35
Dinsdag 23 april	Lucas 24:36-53
Woensdag 24 april	Psalm 56
Donderdag 25 april	Leviticus 6:12-16
Vrijdag 26 april	Leviticus 6:17-23
Zaterdag 27 april	Psalm 61
Zondag 28 april	Leviticus 7:1-10
Maandag 29 april	Leviticus 7:11-27
Dinsdag 30 april	Leviticus 7:28-38
Woensdag 1 mei	Psalm 144
Donderdag 2 mei	Hooglied 1:1-7

Kerkradio

Programma woensdag 24 april en 1 mei

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 89
3. Komt nu met zang
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Zalig Wezen, vol genade
6. Meditatie n.a.v. Philippenzen 4: 4-9
Thema: 'Trek het feestkleed aan'
7. Liefde Gods
8. Hemelse Vader
9. The Lord is my Shepherd (Bryn Terfel)
10. Felicitaties
11. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 mei.

John Post, Fenacoliusslaan 16, tel. 010-5917470.

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 21 april is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Missionair werk Binnenland Pionieren rond zingevingvraagstukken.

In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor een project in Colombia (zie onder Grote Kerk). Op zondag 28 april is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Noodhulpfonds.

Pionieren rond zingevingvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen

met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en

kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerk zijn. Zoals pioniersplekken.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd.

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluisse geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluisse kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

SAM's Kledingactie (herinnering)

Op zaterdag 20 april is weer de jaarlijkse inzameling van uw kleding, schoenen e.d. voor deze actie. Sam's Kledingactie werkt samen met Cordaid. De twee inzamelpunten in Maassluis zijn van 10:30 - 12:30 uur bij:

de Ark (NGK), Rembrandtplein 2

de Koningshof /Bibliotheek, Uiverlaan 20

Dit jaar is de actie bestemd voor de wederopbouw in Sulawesi. In 2018 is dit gebied getroffen door aardbevingen en een tsunami.

Algemene berichten

Kinderhuis Elim bestaat 25 jaar

Cees Rijke en Rianne Noordzij, medeoprichters van Stichting Elim, hebben het kinderkuis en de school in Anjongan, Indonesië bezocht. Isaac Rijke Sayuna, de leider van Elim, kwam ons ophalen van het vliegveld Pontianak. Wij werden met zang, muziek en dans ontvangen.

Er wonen nu 18 jongens en 32 meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Veel kinderen gesproken en ik was diep geraakt door de meest vreselijke dingen die de kinderen hebben meegemaakt. Sommigen hebben jong ouders verloren, anderen zijn mishandeld door een pleegouder, van anderen kunnen ouders niet voor hen zorgen. Een kind is meestal al 9 of 10 jaar voordat iemand ontdekt dat hulp nodig is en het kind bij Elim wordt aangemeld. Wat mij zo opviel was dat alle kinderen bij Elim zo dankbaar zijn. Met elkaar zijn ze happy en blij. De sfeer is heel goed!

Wij maakten een wandeling over het terrein. Onder de indruk van de vele land- en tuinbouwactiviteiten van SMK Elim (voortgezet agrarisch onderwijs) zijn we ook erg geschrokken van de staat van de gebouwen. Door het vochtige weer rot zelfs beton weg. De deuren en ramen van het gemeenschapshuis zijn van ijzerhout dus nog goed. Maar een flinke lik verf is hard nodig. De gegalvaniseerde daken van blik zijn geroest en door de lekkages zijn ook de plafonds slecht.

Met Isaac, Nonoi en Decent zijn de renovatie plannen en de begroting besproken.

Dankbaar zijn wij met de bijdragen van de donateurs waarmee het kwartaalbedrag voor levensonderhoud voldoende is. Vanuit de Aktie "Sport en Spel Maasland" hebben wij €7.500 ontvangen. Daarnaast is met giften een begin gemaakt met de renovatie van de toiletgroepen. De slaapruidten moeten dan eerst aangepakt worden.

In totaal is er €50.000 nodig. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom!

Mijn reis betaal ik zelf. Iedere euro komt direct bij Elim terecht. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Een financieel overzicht is op te vragen.

Hartelijke groet van Rianne Noordzij. Op Facebook is mijn fotooverslag te zien.

website: www.stichting-elim.nl

E-mail: info@stichting-elim.nl

Facebook: www.facebook.com/stichting.elim

Rekeningnummer: NL29 INGB 0005 5006 59

O.C.I. Busreis naar Elburg

Zaterdag 25 mei gaat de tweejaarlijkse O.C.I.-busreis naar het historische vestingstadje Elburg, gelegen aan het Veluwemeer. Met als hoogtepunten het Orgelmuseum en de Sint-Nicolaaskerk. U kunt genieten van schitterend orgelspel van Piet George en Gerard op de aldaar aanwezige orgels; In het orgelmuseum is er gelegenheid om zelf ook enkele orgels te bespelen. Het voormalige Hanzestadje is eigenlijk één monument, haar bijna rechte stratenplan met de door Monumentenzorg beschermde keitjesstoepen is al een bezienswaardigheid op zich. Een bezoek aan de sjoel is zeker aan te bevelen.

De prijs is incl. Orgelmuseum, koffie met gebak, excl. lunch: € 39.50 p.p. Aanmelden via e-mail: ocimaassluis@kabelfoon.net of met intekenlijsten in Immanuëlkerk en Koningshof. Uw deelname is definitief na ontvangst van het bedrag op: IBAN: NL59 RABO 0373 7247 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Maassluis inzake OCI o.v.v. OCI-reis Kampen. *Museumjaarkaarthouders krijgen bij het tonen ervan het entreegeld retour.

Gedecoreerden graag uw aandacht

De Gemeente Maassluis nodigt in samenwerking met de Stichting Oranjedag Gedecoreerden Maassluis allen uit die een lintje hebben ontvangen met een kerkelijke achtergrond of eerder daarvoor zijn onderscheiden om aansluitend aan de aubade met uw partner elkaar te ontmoeten in de hal van de Immanuëlkerk.

Wij kijken naar u uit op Koningsdag zaterdag 27 april, circa 10.00 uur.

In memoriam ds. Hans Eschbach

Ik ontving het bericht van overlijden van ds. Hans Eschbach. In augustus 2018 kreeg hij bericht dat hij ongeneeslijk ziek was en op 26 maart, is hij op 70-jarige leeftijd, naar zijn hemelse Vader gegaan. Ik heb hem al leren kennen toen hij actief was bij Youth for Christ en dat is al meer dan 40 jaar geleden. In de afgelopen jaren is hij verschillende keren voorgegaan in Ontmoetingsdiensten in Maassluis. Op 8 november 2017 heeft hij nog een lezing gehouden in onze woonplaats. Dat was op uitnodiging van het Platform van kerken over het thema: "Als God de hemel opent". Hans Eschbach was een van de oprichters van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Hij was daar jarenlang directeur van en heeft zijn verlangen naar Evangelische vernieuwing in de Protestantse kerken vanaf het begin in boeken en in toespraken verkondigd. Een van de speerpunten van het EWV was de vorming van Gemeente Groeigroepen. Daarvan zijn er in Nederland honderden ontstaan. De "Evangelische Liedbundel" en haar opvolger de bundel "Hemelhoog" zijn liedboeken waar we nog wekelijks met veel plezier gebruik van maken. Hans heeft op mij en op velen in Nederland een onuitwisbare indruk gemaakt door zijn enthousiaste, warme en inspirerende manier waarop hij over het evangelie van zijn Heer en Zaligmaker kon spreken.

Toen Hans hoorde dat hij niet meer beter kon worden zei hij: “Met veel vreugde heb ik de Heer altijd mogen dienen. Nu mag ik mij voorbereiden op de reis naar het Vaderhuis”. Hij heeft veel betekend voor mij en heel velen in Nederland. We mogen erop vertrouwen dat hij nu mag zijn in het huis van zijn Hemelse Vader.

Jan Dirk Renes

We'll make music

Christelijk Kamerkoor Maassluis geeft op zaterdag 18 mei een concert. Uitgevoerd worden Son of God Mass van Whitbourn, Requiem van Duruflé en Motetten van Jenkins. Solisten zijn sopraan Nelleke den Broeder, bariton Leo den Broeder. Sopraan-saxofoon Ben van Dungen, celliste Marinke Visser en organist Arjen Leistra.

Dirigent is Leo den Broeder. Aanvang 20:00 uur in de Immanuëlkerk. Toegangsprijs volwassenen € 15 en jeugd t/m 17 jaar € 10. Info www.kamerkoormaassluis.nl.

Kaarten verkrijgbaar via www.ervaarmaassluis.nl en via de website van het koor.

Nieuwe koffiemachine Immanuëlkerk

In de Immanuëlkerk hebben we twee koffiemachines in gebruik. Eén in de hal en één in de keuken. Op 11 april is er in de hal een nieuwe koffiemachine geplaatst. Door slechte communicatie en ervaring met de voorgaande leverancier heb ik besloten over te stappen naar een andere leverancier, die ook de koffie in de Grote Kerk verzorgt. Dit betekent wel dat er andere koffie geschonken gaat worden uit de nieuwe machine. Dit is een 100% arabica koffie Alegria van Nescafé. De koffiemachine in de keuken blijft nog gehandhaafd, dus u kunt een keuze maken voor de smaak koffie.

De nieuwe koffiemachine is gesponsord door de Creaclub en Oud Papier Aktie (OPA), waarvoor hartelijk dank.

Ik hoop dat de koffie zal smaken. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Koster Niek van Namen

25 mei COV Sursum Corda uit Rotterdam met de Petite Messe Solennelle van G.A. Rossini in de Grote Kerk in Vlaardingen

Solisten:

Petra Stoute – sopraan

Florieke Beelen – alt

Leon van Liere – tenor

Patrick Pranger - bas

Dit werk wordt uitgevoerd met begeleiding van een vleugel en drukwindharmonium. Deze worden respectievelijk bespeeld door Alicia Witarsa en Dirk Luijmes. Dirigent is Johan Sonneveld.

De betekenis van het werk ligt in de rijkdom van de muzikale vormen en de speelse lichtheid van de wijze waarop Rossini de kerkmuziekstijl heeft gebruikt. Het laatste deel met de bede 'dona nobis pacem' (geef ons vrede), vormt één van de mooiste muzikale zettingen waarin deze wens ooit is gevat.

De aparte klankkleur (met piano en harmonium) en de gebezigde, eigenlijk vrij wereldse schrijfstijl, die totaal niets gemeen had met oudere liturgische muziek, maakten het stuk vanaf het begin geliefd bij een groot publiek. De muziek doet bij vlogen denken aan opera: onstuimig, en dan weer ingetogen. Strak metrisch, 'contrapuntisch verantwoord', en dan weer lyrisch, onconventioneel in harmonie en melodie.

Datum 25 mei

Aanvang 20.15 uur , kerk open 19.45 uur

Grote Kerk Vlaardingen, Markt 63

Kaarten à € 20 via www.cov-sursumcorda.nl , 0180-471307, 010-4100138 of op de avond van het concert in de kerk.

De toegangsprijs is inclusief programmaboekje en consumptie.

Jeugdwijzer

Kampnieuws

Nog maar vier maanden wachten en we gaan op kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang; de leiding is een nachtje weggeweest voor de teambuilding, de tientallen spellen worden aankomende maanden voorbereid en het thema is bekend. Deze houden wij nog even geheim tot de kindermiddag in juni.

Ook hebben wij met een groep leiding alweer twee keer met het sponsorplan in de kerk gestaan. Aanstaaende zondag, Eerste Paasdag, zullen wij voor de laatste keer dit jaar in de kerk staan met onze bekende collectebussen en de visitekaartjes. Wij zullen in zowel IONA en de Koningshof te vinden zijn. Mocht u niet aanwezig (kunnen) zijn, maar het kampwerk toch willen steunen, dan kan dat ook door uw gift over te maken. Donaties kunnen gedaan worden naar NL38INGB0007402764 t.n.v. St.

Gereformeerde Jeugdraad Maassluis. Uw gift kan sinds dit jaar belastingvoordeel opleveren door onze ANBI-status. Alvast bedankt namens het kampwerk en alle kinderen.