

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 3 mei 2019 26^e jaargang nr. 9

Meditatie

Gods vijanden vergaan

Komende zondag is het bevrijdingsdag. In het Liedboek staan voor deze dag twee liederen: het “Wilhelmus” (lied 708) en “Nooit lichter ving de lente aan” (lied 709). Van laatstgenoemd lied eindigt het eerste couplet met de woorden boven dit stukje: “Gods vijanden vergaan”. Het waren deze woorden die ook het motto vormden van de preek die K.H. Miskotte in de Nieuwe Kerk in Amsterdam uitsprak na de bevrijding.

“Gods vijanden vergaan.” De opmars van rechts populisme op diverse plaatsen in Europa (en soms ook in Nederland) doet het angstige vermoeden rijzen dat de les van de geschiedenis niet voldoende ter harte is genomen. Die vijand is misschien toch sterker dan je denkt. Hebben wij dit misschien onderschat?

Ondertussen doen wij er wel verstandig aan, toch enigszins terughoudend te zijn in het aanwijzen van de vijand. Een heilloos wij-zij-denken kan immers, voordat je het weet, het gevolg daarvan zijn. Het demoniseren van personen, bevolkingsgroepen of partijen is niet zonder risico's. Zeker niet als wij “onze” vijanden automatisch ook “Gods” vijanden noemen. Onze zaak is niet automatisch en op voorhand Gods zaak! Belangrijker is het of wij van Gods zaak onze zaak willen maken...

Enerzijds kunnen wij niet duidelijk en krachtig genoeg de vijand ontmaskeren, bijvoorbeeld in allerlei vormen van racisme, haat en vooroordeel, al dan niet verpakt in intellectuele taal. Geloven in de Opgestane moet ons wel opstandig maken tegen alles wat donker en doods en dreigend is. Anderzijds: zit de vijand soms niet ook in onszelf? Sta ik altijd bij voorbaat en per definitie aan de “goede” kant?

In lied 709 komen deze gedachten ook terug. In de bevrijding ziet de dichter (Ad den Besten) Gods hand. Maar ook erkent hij, in het vierde couplet, dat de gewenning aan de vrijheid er misschien wel toe geleid heeft “dat wij de vijand niet herkennen, in opstand tegen U, het meest in eigen hart en geest”.

Bevrijdingsdag – en is niet iedere zondag een bevrijdingsdag want een Paasdag? – zet ons aan tot dankbaarheid voor het geschenk van de vrijheid, maar niet minder tot verootmoediging, bezinning, waakzaamheid en standvastigheid. Bevrijding is immers niet vanzelfsprekend en evenmin vrijblijvend. In de woorden van het vijfde en laatste couplet:

*Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!*

Gods vijanden vergaan. Uiteindelijk moet en zal toch het licht overwinnen. Pasen betekent dat het kwaad, het donker en de dood geen toekomst hebben. De dood is van gisteren. Pasen vieren betekent dat wij aan de toekomst mogen toebehoren. Nooit lichter vangt de lente aan...

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 3 mei	Hooglied 1:8-17
Zaterdag 4 mei	Hooglied 2:1-7
Zondag 5 mei	Hooglied 2:8-15
Maandag 6 mei	Hooglied 2:16-3:5
Dinsdag 7 mei	Hooglied 3:6-11
Woensdag 8 mei	Hooglied 4:1-11
Donderdag 9 mei	Hooglied 4:12-5:1
Vrijdag 10 mei	Hooglied 5:2-8
Zaterdag 11 mei	Hooglied 5:9-6:3
Zondag 12 mei	Psalm 148
Maandag 13 mei	Hooglied 6:4-12
Dinsdag 14 mei	Hooglied 7:1-6
Woensdag 15 mei	Hooglied 7:7-8:4
Donderdag 16 mei	Hooglied 8:5-14

Kerkradio

Programma 8 en 15 mei.

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Nooit meer nacht
4. Als g'in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v.: Daniël 7: 23-28
Thema: "Dit was het nieuws..."
6. O verbreker aller banden
7. Een koning hebben wij
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken/Felicities
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 17 mei.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 5 mei is de eerste collecte in de Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Nepal- Medische zorg Leprapatiënten. Op zondag 12 mei is de eerste collecte in Immanuëlkerk en Koningshof (HA) voor Zimbabwe. De eerste collecte in de Groote Kerk en derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof zijn bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Nepal is een prachtig land, maar hoort wel bij de meest arme landen ter wereld. Het land kampt regelmatig met natuurrampen (aardbevingen, overstromingen), grote werkloosheid en armoedeziekten zoals lepra en tuberculose. Steun vanuit de overheid is er nauwelijks. De toekomst ziet er dan vaak ook niet rooskleurig uit.

In Surkhet, West-Nepal, is een christelijke kliniek gespecialiseerd in leprazorg en rehabilitatie voor mensen met lichamelijk letsel. In dit centrum van International Nepal Fellowship (INF) worden patiënten onderzocht, getest, behandeld en indien nodig opgenomen. Ook worden zij geholpen om hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Patiënten krijgen medicijnen en therapie, maar kunnen ook fysieke hulpmiddelen zoals een prothese, rolstoel en/of een aanpassing in huis krijgen. De kliniek kiest voor een holistische behandeling. Op deze manier blijven patiënten niet langs de zijlijn staan, maar kunnen ze weer deelnemen aan het leven!

Surkhet ligt in West-Nepal. Mensen zijn hier afhankelijk van kleinschalige landbouw, maar oogsten vallen vaak tegen. De bevolking zit ook hier in de vicieuze cirkel van werkloosheid, armoede, ondervoeding en ziekte. Aan patiënten wordt gevraagd financieel iets bij te dragen aan de verleende zorg, maar de meesten zijn er echt te arm voor. Sociale voorzieningen en verzekeringen bestaan niet in Nepal. Daarom is de INF-kliniek afhankelijk van extra financiële steun.

INF werkt er ook aan om de acceptatie van (ex)patiënten te verhogen en discriminatie tegen te gaan. Ze geven voorlichting in dorpen, kerken, op scholen en stimuleren mensen om voor elkaar te zorgen. Van het werk van INF gaat een mooi getuigenis uit. Zo vanzelfsprekend is het in Nepal niet om je naaste te helpen. Het kastensysteem is er toch nog vaak oorzaak van dat mensen die arm zijn, arm blijven. Het evangelie echter spreekt over andere dingen, over liefde, over zorg voor je naaste en de vergevende liefde van Jezus Christus. Christenen in Nepal mogen in Zijn voetspoor gaan.

Natuurgeweld teistert Zimbabwe

Het was de afgelopen weken regelmatig in het nieuws: de gevolgen van de orkaan Idai in Zimbabwe, Mozambique en Malawi. In Zimbabwe wordt hard gewerkt om voedsel, medicijnen en dekens te verzamelen en naar het rampgebied te sturen. Tienduizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Dat komt door de overstromingen die door de orkaan zijn ontstaan.

Nu stond de verkrijgbaarheid van voedsel en medicijnen in Zimbabwe sowieso al onder druk. De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Nu komt er dus nog een natuurramp overheen. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit

jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Resultaat SAM's Kledingactie

Op zaterdag 20 april zijn in Maassluis kleding en schoenen ingezameld voor SAM / Cordaid. Op de twee inzamelpunten werden totaal 121 zakken / dozen door u gebracht: bij de Ark 49 en bij Koningshof 72 stuks. Hartelijk dank voor uw hulp.

Algemene berichten

Van de Oecumenische Kring 'In de Vloot'

Op woensdag 15 mei wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring "In de Vloot".

Op deze avond zal mw Jacolien Immerzeel de meditatie houden. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Gospelkoor "Happy Days" uit Maassluis. Natuurlijk is er ook samenzang uit onze eigen Vlootbundel.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot.

Constand Wassink

Spechtstraat 24

010 - 5916435

O.C.I. Busreis naar Elburg

Zaterdag 25 mei gaat de tweejaarlijkse O.C.I. busreis naar Elburg. Met als hoogtepunten het Orgelmuseum en de Sint Nicolaaskerk. In het orgelmuseum is er gelegenheid om zelf ook enkele orgels te bespelen. De prijs is incl. Orgelmuseum, koffie met gebak, excl. Lunch: € 39.50 p.p. Aanmelden via e-mail: ocimaassluis@kabelfoon.net of met intekenlijsten in Immanuëlkerk en Koningshof. Uw deelname is definitief na ontvangst van het bedrag op: IBAN: NL59 RABO 0373 7247 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Maassluis inzake OCI o.v.v. OCI-reis Kampen. *Museumjaarkaarthouders krijgen bij het tonen ervan het entreegeld retour.

Bijeenkomst van de PCOB

Op woensdagmiddag 8 mei is onze laatste contactmiddag van de PCOB voor de zomervakantie gepland. Dan is bij ons te gast in het Witte Kerkje ds P.G. Weeber uit Maarssen. Hij houdt een presentatie / lezing over:

‘ Een reis langs de zeven gemeenten van Openbaringen ‘.

Turkije of Klein-Azië is de bakermat van het Christendom. Hoewel in de eerste twee eeuwen vele mensen tot geloof kwamen, is er vandaag de dag weinig over van het Christendom. In deze beamerpresentatie zullen wij treden in de voetstappen van Paulus.

Wij bezoeken vele plaatsen en lezen de Bijbelgedeelten die hierop betrekking hebben. Wij beginnen in Antiochië en eindigen in Troas, waar de apostel Paulus overstak naar Macedonië (Griekenland). Daarnaast bezoeken wij Bijbelse plaatsen in het Oude Testament. Wij brengen een bezoek aan Haran, waar Abraham een aantal jaren woonde. We komen in de buurt van de berg Ararat, waar de ark van Noach na de Zondvloed uiteindelijk vastliep. Maar wij krijgen ook een beeld van de geschiedenis van Turkije. Aan de andere kant wordt het moderne Turkije en de gewoonten niet vergeten. Ds. Weeber is jarenlang reis Leider geweest in Turkije en heeft vrijwel alle Bijbelse plaatsen veelvuldig bezocht.

Kortom, een middag om niet te missen.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is op 8 mei van harte welkom (ook niet-leden).

Ed Westerhof

Passage

Op 16 mei is er een ledenavond in het Witte Kerkje aanvang 19.45 uur met als gast de heer Constand Wassink die ons vertelt over legendes. Tevens is dit de laatste ledenavond van het seizoen. Wij als bestuur nodigen u uit, ook al bent u geen lid van Passage.

Wij wensen onze leden een prettige vakantie en hopen u weer te zien op 19 september.

Het bestuur

Orgelconcert Kees van Eersel: 'Carillon de Westminster'

Vrijdag 17 mei concerteert de in Vlaardingen geboren Kees van Eersel op het Seifert-orgel in de Immanuëlkerk. Aanvang 20.00 uur.

Kees van Eersel heeft besloten dit jaar afscheid te nemen van het concertpodium. Hij doet dit met composities in een grote diversiteit van vormen en stijlen en uitgezocht met het oog op verschillende karakters en mogelijkheden van de diverse orgels. Het

symfonisch Seifert-orgel is een uitstekend instrument om het zorgvuldig samengestelde programma -met pareltjes uit zijn jarenlange concertpraktijk- te laten klinken. Het gehele programma ziet er als volgt uit.

W.A. Mozart(fantasie f-Moll KV 608) C. Saint Saëns (fantasie en E bemol majeur), C.H.H. Parry (Koraalfantasie "O God our help"), L. Vierne (Carrillon de Westminster), M.Reger ("Jesu meine Zuversicht"en "Was Gott tut das ist wolgetan), M. Archer (Toccatà) en improvisatie.

Kaarten € 8,00 inclusief koffie/thee na het concert.

Maandelijks schrijfactie Amnesty International groep Maassluis

Voor de maandelijks schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie Eritrea: 22-jarige al zes jaar in geheime gevangenis

Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de regering omver te werpen.

Vastgehouden om vader te straffen

Ciham werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was toen vijftien jaar oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. Naar alle waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar vader willen straffen. Haar vader was voormalig minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen.

Eritrea kent een verplichte dienstdienst, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van Eritrea en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op Ciham onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 juli 2019 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening

NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten Eritrea: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003

Jeugdwijzer