

## **Protestantse wijkgemeente Koningshof**

### **Orde van dienst voor zondag 12 mei 2019 - Jubilate viering van de Maaltijd van de Heer**

Liturg: Arjan Aaftink  
Organist: Jan Flikweert  
Voorganger: Gerrit van Dijk

#### **Vorbereiding**

Orgelspel  
Aansteken van de kaarsen; de gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst  
Eerste lied: Psalm 66 vers 1  
Bemoediging en groet  
Zingen: Psalm 66 vers 3  
Smeekgebed met gezongen kyrië  
Gloria-lied: NLB 652

#### **Dienst van het Woord**

Groet  
Zondagsgebed  
Lezing: Numeri 27: 12 – 23  
Zingen: Psalm 100 vers 1,2,4  
Lezing: Johannes 21: 1 – 19  
Zingen: Dit is de nieuwe dag (melodie: NLB 650) 1A,2V,3M,4A,5V,6M,7A

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dit is de nieuwe dag,<br>het paasfeest van de Heer;<br>die in de aarde lag<br>staat op en kent ons weer.  | 5. Nu staat Gij op het strand<br>aan onze horizon;<br>Gij wenkt ons met uw hand<br>als één die overwon.             |
| 2. Is dit waarachtig waar,<br>is dit geen vrome wens?<br>Was dan uw grafsteen maar<br>een tijdelijke grens   | 6. Gij zijt de vis, het vuur,<br>Gij zijt het levend brood.<br>Wij zwijgen in dit uur,<br>want dit geheim is groot. |
| 3. en is uw liefde, Heer,<br>nog sterker dan de dood?<br>Wij zien U bij het meer -<br>de hemel hoopvol rood. | 7. Dit is de nieuwe dag,<br>de morgen van de Heer.<br>De zon rijst met een lach -<br>wij zien de toekomst weer.     |
| 4. Wij hebben lang gevestigd<br>en moedeloos gewacht.<br>Wij hebben U gemist<br>in oeverloze nacht.          |   |

Uitleg en verkondiging

## Orgelspel

Zingen: Zij dachten dat alles voorbij was

1. Zij dachten dat alles voorbij was,  
dat Jezus nu weg was en dood.  
Toen zagen zij hem op de oever  
in 't morgenrood.
2. Hij stond in hun midden als vroeger.  
Een vuur gloeide aan bij de boot.  
Hij zorgde voor vis in de netten  
en gaf hun brood.
3. Geloof niet dat alles voorbij is,  
dat Jezus nu weg is en dood.  
Hij leeft en Hij geeft ons te eten  
het levensbrood.

## ***Dienst van de Tafel***

Tafelgebed, uitlopend op het (gesproken) Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood, wijn en druivensap (onder orgelmuziek)

Zingen: Hemelhoog 395 "Ik wil jou van harte dienen"

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ik wil jou van harte dienen<br>en als Christus voor je zijn.<br>Bid dat ik genade vind, dat<br>jij het ook voor mij kunt zijn.        | 4. Ik zal blij zijn als jij blij bent<br>huilen om jouw droefenis.<br>Al mijn leeftocht met je delen<br>tot de reis ten einde is.   |
| 2. Wij zijn onderweg als pelgrims,<br>vinden bij elkaar houvast.<br>Naast elkaar als broers en zusters,<br>dragen wij elkanders last.    | 5. Dan zal het volmaakte komen<br>als wij zingend voor Hem staan.<br>Als wij Christus' weg van liefde<br>en van lijden zijn gegaan. |
| 3. Ik zal Christus' licht ontsteken<br>als het duister jou omvangt.<br>Ik zal jou van vrede spreken<br>waar je hart naar heeft verlangd. |   |

## ***Dienst van gebeden en gaven***

Voorbeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

## ***Heenzending en zegen***

Slotlied: NLB 655 vers 1,3 en 4  
zegen (gezongen amen)