

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 31 mei 2019 26^e jaargang nr. 11

Meditatie

Ongevraagd advies

We zijn onderweg. Trudi rijdt. 'Zag je dat?' vraagt ze. 'In dat veld stond een groot bord: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven'. Nee, ik heb het niet gezien, maar ik kan de tekst wel thuisbrengen: het is wat Jezus zegt tegen Nicodemus als die hem in de nacht van de onwetendheid komt opzoeken (het verhaal staat in Johannes 3). En de bedoeling is mij ook wel duidelijk: de plaats van dat bord hoopt dat er van deze tekst een evangeliserende werking zal uitgaan op passanten.

Het geeft mij te denken. Ik zou zo'n bord nooit plaatsen, dat weet ik wel zeker. Blijf ik daarmee in gebreke? Moet ik aan deze geloofsijver een voorbeeld nemen?

Het gekke is dat ik dat bord tegelijk sympathiek en antipathiek vind. Iemand die zo moeite doet om te getuigen kan ik wel waarderen. Ik vind dat iets sympathieks hebben. Maar als ik mij de reactie van een buitenstaander probeer voor te stellen, wat mij geen moeite kost, dan voel ik weerzin.

Een keer in Parijs, jaren geleden. Een onberispelijk geklede jongeman stelde een flap-over op bij het Luxembourg en begon te tekenen. Met een viltstift tekende hij, naar het leek zonder enig verband een aantal korte en wat langere lijnen op het papier. Dat trok natuurlijk publiek en toen er voldoende volk om hem heen stond, completeerde hij de tekening met een paar strepen. Het bleek een labyrint voor te stellen. En waar ging het om bij een labyrint? Dat had een begin en een einde en tussen die twee moest je je weg zien te vinden. Welnu, zo had ook ons leven een begin en een eind en wij allen moesten daar doorheen onze weg zoeken. Daarbij wilde hij ons nu terzijde staan en bukkend trok hij uit zijn tas een stapel pamfletjes.

Ik voelde mij gefopt. Ik was erin getuind. Net een val: je kwam op het lekkere hapje af en je hing. Ik ben dan ook heel gauw doorgelopen, toen in Parijs.

Maar die tekst dan? Jezus heeft dat toch gezegd en het is toch wáár? Wat is er dan op tegen om dat op een bord in een aardappelveld te zetten?

Bij die waarheid maak ik wat kanttekeningen, niet bij Jezus, maar wel bij het gebruik van zijn woorden. Want het is maar net de vraag: wie gebruikt die woorden en in welke situatie?

In het verhaal van Nicodemus zegt Jezus 'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven' als antwoord op een vraag. Alles wat Jezus zegt is antwoord op de vragen van Nicodemus en dat is een enorm verschil met dat aardappelveld, want daar is geen vraag gesteld.

Waarom heb ik zo'n afkeer van aanbellende Jehova's getuigen? Omdat ze antwoord komen geven op een vraag die ik niet heb gesteld. Irritant is dat, zoals het altijd irritant is als iemand je iets op wil dringen waar jij geen behoefte aan hebt. Irritant was die jongen in Parijs die mij in de val liet lopen. Bij Willem Barnard las ik deze week: ... evangeliseren heeft maar al te vaak veel weg van geestelijke geweldpleging. Precies!

Ik schaam mij het evangelie volstrekt niet, integendeel, maar ik wil ook niemand met het evangelie ergeren. Ik kijk wel uit!

Iedereen mag mij vragen en wat mij betreft mag alles gevraagd worden en ik ga voor geen vraag opzij. Maar als mij niets gevraagd is, ga ik geen antwoorden geven, dat wist ik weer heel zeker nadat ik die tekst in dat aardappelveld had gezien.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 31 mei	Handelingen 1:15-26
Zaterdag 1 juni	Psalm 120
Zondag 2 juni	Spreuken 6:20-35
Maandag 3 juni	Spreuken 7:1-27
Dinsdag 4 juni	Spreuken 8:1-11
Woensdag 5 juni	Spreuken 8:12-21
Donderdag 6 juni	Spreuken 8:22-36
Vrijdag 7 juni	Spreuken 9:1-18
Zaterdag 8 juni	Psalm 117
Zondag 9 juni	Handelingen 2:1-13
Maandag 10 juni	Handelingen 2:14-28
Dinsdag 11 juni	Handelingen 2:29-36
Woensdag 12 juni	Handelingen 2:37-47
Donderdag 13 juni	Handelingen 3:1-10

Kerkradio

Programma woensdag 5 en 12 juni

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 150
3. Vader wij eren U
4. Van U zijn alle dingen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 121: 1-3
Thema: 'Hulp die nooit faalt.'
6. Leer mij Uw weg
7. Op het Godslam rust mijn ziele
8. Amazing Grace (Jessey Norman)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 14 juni.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 2 juni is de eerste collecte in de Grote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de kerk in oorlogstijd, Syrië. Op zondag 9 juni is de eerste Collecte (Pinksterzendingcollecte) in Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor zendingswerk in China. In de Grote kerk collecteert men voor de G.Z.B. De derde collecte in de Grote Kerk is voor de Algemene Middelen.

De kerk als plek van hoop en herstel – Syrië

Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie.

Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift, een groot deel in Syrië zelf. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Syrische kerken zijn inmiddels de grootste hulpverlener in Syrië. Syrië is voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk: zij moeten van de overheid toegang krijgen tot de getroffen regio's. Kerken hebben die barrière niet: zij zijn van oudsher aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Ook zitten ze tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken delen tot in de verste uithoeken van het land voedselpakketten uit, helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak of werk en bieden vluchtelingkinderen onderwijs of psychologische hulp.

De Syrische Grieks-Orthodoxe Sara Savva vertelt: "De enige gebieden waar we echt niet kunnen werken, zijn de gebieden die door ISIS worden gecontroleerd. Maar verder bieden wij overal hulp. Medewerkers rijden ook naar afgelegen gebieden. Daar vragen ze in de dorpen wat bewoners nodig hebben. Vaak gaat dat om medische hulp, om voedsel en water. Ook in vluchtelingenkampen delen we hulpgoederen uit. Bijvoorbeeld in Hassakeh waar bijna zeventuizend vluchtelingen wonen en veel kinderen ziek zijn. Wij zorgen voor schoon water, pompen en medische hulp. In de kuststad Latakia worden vijfhonderd maaltijden per dag uitgedeeld aan mensen die van huis en haard verdreven zijn. Zulke keukens willen wij openen in alle steden waar wij een kantoor hebben."

Onze bemoediging en gebed zijn hard nodig

De kerk in Syrië lijdt. Christenen in Syrië willen getuigend en diaconaal aanwezig zijn in de regio, waar de kerk 2000 jaar geleden ontstond. Maar nu zij dagelijks leven onder een onderdrukkend regime, moeten vrezen voor extremistische groeperingen en hun kinderen niet kunnen voeden of zelfs zien sterven, vragen zij zich af of zij niet moeten vluchten. Kerk in Actie laat Syrische kerken voortdurend weten, dat kerken en christenen in Nederland meelevend en meebidden. Meer dan ooit hebben christenen in Syrië ons gebed, onze bemoediging en onze steun nodig.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Syrië. Hartelijk dank!

De Bijbel voor iedereen! – China

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen.

Hoewel de grootste bijbedrukkerij ter wereld in China staat, zijn de meeste bijbels bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw moet de Chinese Raad van Kerken bij de overheid een verzoek indienen voor het aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen een Bijbel worden gedrukt.

Bijbelvertaling.

Lang niet alle christenen in China hebben iets aan een Bijbel in de officiële Chinese taal. In de provincie Yunnan bijvoorbeeld wonen veel christenen die tot etnische minderheidsgroepen behoren. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60 procent christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het belangrijk om een eigen Bijbel te hebben. Daarom steunt Kerk in Actie hier een Bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar en in 2015 verspreid. Voor de Witte Yi was dit een onvergetelijk moment. “Alsof je eigen vader tegen je praat”, zeiden ze, toen ze in hun eigen Bijbel begonnen te lezen. Nu zijn ze bezig met het Oude Testament

Lezen en schrijven.

Aan het Bijbelvertaalproject is een alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen veel mensen die taal niet lezen en schrijven. Ze kunnen hem alleen spreken. Met een Bijbel in hun eigen taal zijn zij dus nog steeds niet geholpen. Kerk in Actie steunt daarom ook alfabetiseringsklassen in het gebied van de Witte Yi.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Algemene berichten

Bedankt

Lieve kerkmensen van PKN, en anderen.

Ik wil mijn dank uitspreken voor de warme hulp die ik van u mocht ontvangen na het overlijden van mijn mama Connie Gonzales op 58 jarige leeftijd. Mede dankzij bemiddeling van Stichting Boom, Voedselbank, hulp van steunfonds en diaconie, was het voor mij mogelijk om de urn over te brengen naar mijn zusje, broers en de kleinkinderen van mijn mama op de Filipijnen om daar de periode van vier dagen rouw in te gaan binnen veertig dagen na haar overlijden.

Ondanks het intense gemis en verdriet ben ik ook dankbaar en getroost door zoveel meelevende gemeenteleden uit Maassluis.

Kimberley Muldong-Gonzales

Oecumenische Kring “In de Vloot”

Op woensdag 5 juni hopen wij een avond te houden. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Chr. Kinderkoor “Wonderwijs” uit Maassluis is onze gast. Wij zijn blij dat ze meewerken aan een Vlootavond en wij bewaren goede herinneringen aan voorgaande jaren. Wonderwijs heeft inmiddels al 14 keer aan een Vlootavond meegewerkt.

Ook nu zal het koor voor de pauze een aantal (van hun mooiste) liederen voor ons zingen. Na de pauze hoopt Ds. Pim Brouwer de meditatie voor ons te houden.

Natuurlijk is er ook samenzang en wordt er in de pauze een kopje koffie of thee geserveerd en als altijd met koek.

Onze avonden zijn bestemd voor alle senioren uit Maassluis (inwoners uit andere plaatsen zijn natuurlijk ook van harte welkom).

Voor inlichtingen: Constand Wassink, tel 5916435

Schuift u aan bij Tafels van Hoop op zaterdag 22 juni?

Wereldwijd zijn er meer dan 67 miljoen mensen op de vlucht, waarvan meer dan de helft kind. In Nederland voelt 94% van de vluchtelingen zich vaak eenzaam. En dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Ook dit jaar organiseren wij daarom opnieuw Tafels van Hoop. Doet u mee?

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen graag Nederlandse vrienden willen, maar dat het lastig is vrienden te maken. En dat terwijl andere onderzoeken laten zien dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een succesvolle integratie, het leren van Nederlands en het vinden van werk. Als kerken kunnen we daar een belangrijke rol in spelen.

In Maassluis kunt u aanschuiven op zaterdag 22 juni vanaf 16.00 uur op de locatie van de Voedselbank, P.J. Troelstraweg 6. Schuift u aan?

Intekenlijsten liggen in de kerken of u kunt zich aanmelden via joke.cats@xs4all.nl.

De Herberg

Tussenjaar

Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie.

www.pdcdeherberg.nl.

Vakantiewerk

Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. www.pdcdeherberg.nl.

Jeugdwijzer