

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 14 juni 2019 26^e jaargang nr. 12

Meditatie

Herdenken of verwachten?

De laatste christelijke feestdag in de rij ligt weer achter ons.

Met de kerstdagen herdachten we dat onze God Zijn Zoon naar de wereld bracht om de vrede tussen God en mens terug te brengen. Jezus de Zaligmaker, Hij werd geboren in Bethlehems stal. Een periode van verwachting werd hiermee afgesloten. De Messias was geboren.

Toen kwam Goede Vrijdag. We dachten er aan dat Jezus leed om onze zonden, Hij werd gekruisigd en stierf een eenzame dood. Het klonk door de wereld: 'Het is volbracht'. Jezus gaf de geest, Hij stierf opdat er vrede kwam tussen God en de mens, die vol ongelof God de rug had toegekeerd.

Daarna werd het Pasen. Op de derde dag na zijn sterven overwon Jezus dood en stond op uit het graf. Hierdoor werd de voor ons mensen gesloten hemel weer geopend. De hemeldeur ging weer wagenwijd open want Jezus had alles volbracht. Daardoor kon de mens God weer onder ogen komen! Vrede met God kwam er weer.

Hemelvaartsdag was er. We herdachten dat Jezus nadat Hij zich nog een paar keer had laten zien aan verschillende mensen, naar de hemel was opgevaren en opgenomen in de hemelen. Jezus ging terug naar Zijn Vader in de hemelen om daar een plaatsje voor ons mensen te bereiden. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader en is onze voorspraak bij Hem. Hij doet daar zogezegd een goed woordje voor ons.

Ook het pinksterfeest ligt al weer achter ons, Pinksteren, het feest van de Geest die in deze wereld kwam. De Geest die ons mensen de weg wijst naar deze vrede met God de Vader, een vrede die tot stand gebracht werd door de Zoon, Jezus Christus. De Heilige Geest die ons roept en de goede kant op stuurt. Die Geest is er nog steeds en helpt ons bij het zoeken en vinden van de vrede met God.

En nu, wat nu? Welk feest komt er nu nog? Is Pinksteren werkelijk de laatste christelijke feestdag in de rij? Of komt er nog een feest? "Nou", zo zou je kunnen denken: "Nu eerst de vakantietijd maar eens en dan gaan we weer langzaam naar Sinterklaas en dan de kerstdagen. Dan begint het weer opnieuw hè". Wanneer je Pinksteren ziet als de laatste feestdag, ja dan klopt die redenering misschien qua feiten. Pinksteren mogen we zien als de laatste dag van herdenking na Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart. Maar ook de eerste dag van de periode van verwachting van de wederkomst van Christus. Jezus is in de hemel maar komt terug naar de aarde om Zijn Kerk bijeen te verzamelen en naar huis te brengen. De periode van Maranatha, 'onze Heere is gekomen', de tijd van Kerst tot Pinksteren, ze is er; de periode van Maranatha, 'onze Heer zal komen', de tijd na Pinksteren is aangebroken. De tijd van uitzien naar Zijn wederkomst. De tijd naar het Grote Oogstfeest. Dat is het feest dat we na Pinksteren nog verwachten. Het laatste christelijke feest. Daarom, bidt om de Geest, om groei in het geloof, herdenk Hem maar vooral verwacht Hem. Zie uit naar Hem, vol verwachting en dankbaarheid.

G. van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 14 juni	Handelingen 3:11-26
Zaterdag 15 juni	Handelingen 4:1-12
Zondag 16 juni	Handelingen 4:13-22
Maandag 17 juni	Handelingen 4:23-31
Dinsdag 18 juni	Lucas 7:36-50
Woensdag 19 juni	Lucas 8:1-8
Donderdag 20 juni	Lucas 8:9-15
Vrijdag 21 juni	Lucas 8:16-21
Zaterdag 22 juni	Lucas 8:22-25
Zondag 23 juni	Lucas 8:26-39
Maandag 24 juni	Lucas 8:40-56
Dinsdag 25 juni	Lucas 9:1-9
Woensdag 26 juni	Lucas 9:10-17
Donderdag 27 juni	Lucas 9:18-27
Vrijdag 28 juni	Lucas 9:28-43a

Kerkradio

Programma 19 en 26 juni

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 138
3. Laat ons de Heer lofzingen
4. Spreek tot mijn hart ...
5. Meditatie n.a.v. Psalm 90: 1-4
Thema: 'Thuis in de eeuwigheid'
6. Abba Vader
7. De Heer is mijn licht
8. Agnus Dei (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 28 juni.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Het CvK zoekt voor de Exploitatie Stichting i.o. bestuursleden

De Groote Kerk is een beeldbepalend baken in de gemeente en is een prachtig rijksmonument. Jaarlijks zijn er vele kosten mee gemoeid om dit monument in deze status te kunnen behouden. Naast de reguliere erediensten is het streven deze kerk ook voor andere bestemmingen te kunnen benutten om de exploitatie van het gebouw te kunnen verhogen dan wel te verbeteren. Hiertoe is de Exploitatie Stichting "Groote Kerk Maassluis" in oprichting, om met de revenuen ook bij te kunnen dragen aan de onderhoudskosten.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM), belast met het onderhoud en zorg van onder andere dit kerkgebouw, zoekt een voorzitter/secretaris en penningmeester en andere bestuursleden. Zij dienen enige kennis en ervaring te hebben op muzikaal- maatschappelijk en culturele gebied. Bestuursleden zijn vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen en gemaakte kosten kunnen declareren.

Bent u op zoek naar een vrijetijdsbesteding waarin u zich prettig voelt, uw ervaring kwijt kunt met uitdagende, verantwoordelijke en wellicht leerzame elementen?

Bent u iemand die een brede kennis, ervaring en een netwerk heeft op het cultureel/maatschappelijk en muzikaal gebied.

Het gaat dan bijvoorbeeld om concertseries (klassiek/oratoria), zanguitvoeringen, orgelconcerten of het organiseren van evenementen en-of exposities/tentoonstellingen e.d.

Bent u enthousiast om die kennis en ervaring te delen en in te zetten als bestuurslid of medebestuurder van deze stichting, of kent u personen die dat ambiëren, dan nodigen wij u uit dat aan ons kenbaar te maken.

Voor alles functies geldt dat er (nog) geen indicaties zijn hoe groot het tijdsbeslag zal worden.

Denkbaar is, dat zeker in de aanvangsfase, dit een geruime periode veel tijd van u zal vergen.

Alle aankomende bestuursleden dienen een VOG te overleggen.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Philip Noordam, vrzt CvK onder tel. no. 06-14968158

Coll .v. Diakenen

Op zondag 16 juni is de eerste collecte in de Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor het versterken van de kerk in Syrië. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor de Algemene Middelen. Op zondag 23 juni is de eerste collecte in Immanuëlkerk, Koningshof en Groote Kerk bestemd voor de plaatselijke ondersteuning.

De kerk als plek van hoop en herstel – Syrië

Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Voor kinderen heeft de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk allerlei activiteiten, zoals psychologische ondersteuning, theater, tekenen en handwerken.

“Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. “Ze kunnen niet leren omdat ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige begeleiding. Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden. De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij spelen praten de vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen thuis te maken met geweld. Het gezin als veilige haven is kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Voor de mannen zijn er vaktrainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze willen leren.”

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Syrië. Hartelijk dank!

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Algemene berichten

Schuift u aan bij Tafels van Hoop op zaterdag 22 juni?

Wereldwijd zijn er meer dan 67 miljoen mensen op de vlucht, waarvan meer dan de helft kind. In Nederland voelt 94% van de vluchtelingen zich vaak eenzaam. En dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Ook dit jaar organiseren wij daarom opnieuw Tafels van Hoop. Doet u mee?

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen graag Nederlandse vrienden willen, maar dat het lastig is vrienden te maken. En dat terwijl andere onderzoeken laten zien dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een succesvolle integratie, het leren van Nederlands en het vinden van werk. Als kerken kunnen we daar een belangrijke rol in spelen.

In Maassluis kunt u aanschuiven op zaterdag 22 juni vanaf 16.00 uur op de locatie van de Voedselbank, P.J. Troelstraweg 6. U kunt eventueel ook later aan tafel komen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het eten wordt verzorgd door een groep vrouwen en Syrische koks.

Schuift u aan?

Intekenlijsten liggen in de kerken of u kunt zich aanmelden via joke.cats@xs4all.nl

Orgelcommissie Grote Kerk

Er zijn in mei vele bijdragen voor het onderhoud van het orgel gedaan.

De openorgeldag heeft 352 euro opgebracht. Velen hebben genoten van het orgel, mede dankzij de hulp van Erik Ammerlaan en Simon Harinck die geregistreerd hebben. Dank aan Piet Bouterse die alles organiseert.

Via dhr Kalkman kwam 120 euro tot ons. Voor zijn hulp aan mensen bij de belastingaangifte ontvangt hij giften. Hij bestemt dit bedrag aan het onderhoud van het orgel. Van NN ontvingen wij een gift van 100 euro. Voor het spelen op het orgel ontvingen we een gift van 30 euro. In de orgelpijpen werd 40,60 euro gedoneerd.

Heel hartelijk dank aan alle gevers!

De serie orgelconcerten vervolgt 22 juni met een concert van Henk G. Van Putten en 6 juli hoop ik zelf te concerteren. Van harte welkom!

Jaap Kroonenburg

ORGELCONCERT MARTIN MANS IN MAASSLUIS

Op vrijdag 5 juli geeft de bekende organist Martin Mans een orgelconcert in de Immanuëlkerk. De organist komt regelmatig in deze kerk en bespeelt het kleurrijke orgel met veel plezier. Martin is vooral bekend vanwege zijn improvisaties over uiteenlopende thema's; van geestelijke liederen tot populaire en klassieke melodieën.

Kenmerkend voor zijn improvisatiestijl zijn de speelse variaties en registraties. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’, is een veelgehoorde uitspraak van de organist. Met de registercombinaties creëer je steeds een nieuwe klank. Een veelgevraagde improvisatie is ‘Amazing Grace’ waarin Martin een Schotse doedelzak tot leven brengt. Ook bij dit concert kunnen bezoekers voor aanvang een verzoek indienen en het programma mede bepalen. De luisteraar kan een gevarieerd programma verwachten waarbij het goed mogelijk is dat zijn of haar verzoek voorbij zal komen.

Locatie : Immanuëlkerk

Aanvang : 20.00 uur

Toegang: € 11. Online € 10. Leden van de ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO betalen € 9. Kinderen t/m 11 jaar € 5.

Voorverkoop en reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903.

Voorverkoopadres: Ervaar Maassluis, Nieuwstraat 2.

MAANDELIJKSE SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL GROEP MAASSLUIS

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie Zuid-Korea: tv-producer al 50 jaar vast in Noord-Korea

Hwang Won stapte op 11 december 1969 op een binnenlandse vlucht naar Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse agenten kaapten het vliegtuig en vlogen het naar Noord-Korea. 39 passagiers kwamen in de loop van de tijd weer thuis, maar van Hwang Won en 11 anderen, ontbreekt ieder spoor. Hij wordt dit jaar 82 jaar. Zijn familie hoopt vurig op een weerzien voor het te laat is.

Hoop op weerzien

Won's zoon, Hwang In-cheol, heeft meerdere malen de Noord-Koreaanse autoriteiten gevraagd wat er met zijn vader is gebeurd. Deze weigeren echter informatie te geven. In-cheol heeft goede reden om aan te nemen dat zijn vader nog in leven is. Hij kreeg deze informatie van iemand die mensen helpt Noord-Korea uit te komen.

Noord-Korea ontvoerde honderden mensen uit Zuid-Korea na de Koreaanse oorlog (1950-1953). Vooral mensen in bepaalde beroepsgroepen werden naar Noord-Korea gebracht en daar ter werk gesteld. Hwang Won was een tv-producer in Zuid-Korea. Hij zou volgens bronnen in Noord-Korea voor de staatsmedia hebben gewerkt.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van Zuid-Korea en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op bij de Noord-Koreaanse autoriteiten erop aan te dringen duidelijkheid te geven over het lot van Hwang Won.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 juli versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 keer per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten Zuid-Korea: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Stichting Elim zoekt enthousiaste secretaris en penningmeester

Stichting Elim is een kleinschalige stichting die een kinderdagverblijf en agrarische school op Kalimantan, Indonesië onderhoudt. Op dit moment zijn wij vanwege het vertrek van twee van onze bestuursleden op zoek naar een penningmeester en secretaris.

Profiel

Vaardigheden en kwaliteiten:

Wij zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast vinden wij motivatie, saamhorigheid en vriendschappelijke betrekkingen erg belangrijk voor de succesfactoren binnen ons bestuur en stichting.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Als penningmeester of secretaris krijg jij de kans om de wereld voor kansarme kinderen beter te maken. Je doet ervaring op in het vrijwilligerswerk en de gezelligheid die dit ook met zich mee brengt. Stichting Elim is een Maassluis' initiatief. Bovenal zie je vooral dat jouw inzet echt een betekenis heeft voor anderen.

Aanvullende opmerkingen

Voor meer informatie over onze stichting ga naar: www.stichting-elim.nl of facebook www.facebook.com/stichting.elim/

Achtergrondinformatie organisatie en doelstelling

Stichting Elim helpt kansarme kinderen op Kalimantan. De stichting is opgericht met als doel het bouwen van een kinderdagverblijf. Later kwam er een agrarische school bij. Onze zusterorganisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur. Om het kinderdagverblijf en de school te kunnen financieren voeren wij in Nederland een actief fondsenwervend beleid en organiseren wij evenementen in eigen beheer.

Belangrijkste activiteiten

Fondsenwerven.

Wil je een informatief gesprek over de werkzaamheden, bel dan de voorzitter Rianne Noordzij 06 414 80 250

of mail haar: rienne-noordzij@hotmail.com.

Jeugdwijzer

Kinderkoor WonderWijs pakt uit!

Dit jaar pakken we uit met een geweldig gaaf concert op zaterdagavond 6 juli in de Immanuëlkerk. Het concert wordt gepresenteerd door Fleur van Gelderen.

Waar we precies mee uitpakken blijft natuurlijk nog een verrassing, maar een ding is zeker: het wordt een groot feest en iedereen is uitgenodigd! WonderWijs heeft heel wat voor jou in petto zoals supertoffe liedjes, leuke dansjes, gave lichtshow en spetterende outfits! En...zelfs aan een mooi cadeau is gedacht! Maar.. wat zou er toch inzitten?! Nog even geduld: zaterdagavond 6 juli om 19.00 uur kom je er vanzelf achter. Groot en klein (vanaf 3 jaar) is van harte welkom!

Verkoop tickets:

Om de kosten van het concert te dekken verkopen we tickets voor €5,- per persoon. Je kunt de tickets kopen zondagmorgen 16 juni na afloop van de dienst in de Immanuelkerk. De overige verkooppunten kun je vinden via www.kinderkoorwonderwijs.nl