

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 28 juni 2019 26^e jaargang nr. 13

Meditatie

Luthers avondgebed

Verreweg de meeste teksten ‘verslijten’ op den duur. Ze zijn zo vaak gezegd en herhaald dat ze nietszeggend worden en leeg. Ze hebben letterlijk geen zeggingskracht meer.

Daarentegen zijn er ook teksten die hun zeggingskracht houden, hoe vaak ze ook gezegd en herhaald worden. Een voorbeeld daarvan is de priesterzegen uit Numeri 6: De Heer zegene u en Hij behoede u.....Een ander voorbeeld is het Onze Vader. Zulke sterke teksten zijn er maar heel weinig, maar ik ken er een uit de Lutherse traditie, het zogenaamde ‘Luthers avondgebed’. In het Liedboek voor de Kerken was het opgenomen na gezang 384, maar in ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, het nieuwe liedboek, ontbreekt het helaas.

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk

aan de avond van de dag,

aan de avond van het leven,

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,

met uw troost en zegen,

met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst,

de nacht van twijfel en aanvechting,

de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven,

in tijd en eeuwigheid.

Amen.

De benaming ‘Luthers avondgebed’ zou doen vermoeden dat dit gebed van Luther zelf is, maar dat is niet zo. Dit gebed komt uit de Lutherse traditie, maar het is wel het bekendste avondgebed uit die traditie.

De schrijver ervan is de dichter/theoloog Georg Christian Dieffenbach (1822-1901), die het publiceerde in een bundel die hij uitgaf in 1853. Helemaal origineel was hij niet. In feite stelde hij dit gebed samen uit al langer bestaande beelden, gebedsteksten en liederen. Maar de grote verdienste van deze Dieffenbach was dat hij een gebed maakte waarin geen woord te veel of te weinig staat. Ook na jarenlang gebruik blijft het zijn zeggingskracht houden. Sterk zijn de herhaling, de logische indeling en de korte rake zinnen. Het gebed besluit niet goedkoop met ‘genade en goedheid’ maar met de beproeving en de angst, en dat maakt dat dit gebed midden in de tijd staat en midden in het leven. Genade en goedheid zijn aanwezig, maar hebben voorlopig nog niet het laatste woord. We zullen nog steeds en altijd weer door de nacht van twijfel en aanvechting heen moeten.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 28 juni	Lucas 9:28-43a
Zaterdag 29 juni	Lucas 9:43b-50
Zondag 30 juni	Lucas 9:51-62
Maandag 1 juli	Psalm 76
Dinsdag 2 juli	Handelingen 4:32-37
Woensdag 3 juli	Handelingen 5:1-11
Donderdag 4 juli	Handelingen 5:12-26
Vrijdag 5 juli	Handelingen 5:27-42
Zaterdag 6 juli	Psalm 42
Zondag 7 juli	Lucas 10:1-16
Maandag 8 juli	Lucas 10:17-24
Dinsdag 9 juli	Lucas 10:25-37
Woensdag 10 juli	Lucas 10:38-42
Donderdag 11 juli	Psalm 25
Vrijdag 12 juli	Kolossenzen 1:1-14

Kerkradio

juli en augustus geen uitzending

John Post, Fenacoliusslaan 16, tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 30 juni is de eerste collecte in de Grote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor onderwijs aan kansloze jongeren in Kenia. De Maassluisse Stichting Wenzl verzorgt dit al 10 jaar.

Op zondag 7 juli is de eerste collecte in de Grote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Peru -Nieuwe hoop in een probleemwijk.

Stichting Wenzl

In mei dit jaar was het 10 jaar geleden dat Stichting Wenzl is opgericht. Het doel is: De kansloze jongeren in Kenia een kans op vervolgonderwijs bieden. Wenzl betaalt 50% van de studiekosten en ouders betalen de andere 50%. Al snel bleek dat dit doel niet op zichzelf kon staan. Naast het hoofddoel: Het studiefonds, moesten we ons wel gaan bemoeien met de levensomstandigheden van deze kinderen en hun ouders.

-Ouders konden de 50% niet betalen

-Er was geen schoon drinkwater voor deze kinderen.

-Gezondheidszorg is te duur voor velen.

-Te weinig werkgelegenheid

-Geen goede klaslokalen

-Veel te weinig leerkrachten, dus veel te veel kinderen in één klas, wat weer ten koste van het onderwijs gaat

De neven-doelen werden opgesteld. Regel is: Het hoofddoel gaat ten alle tijden voor en als er genoeg geld binnen komt dan is er ruimte voor de neven-doelen.

Gedurende de afgelopen 10 jaar is het volgende bereikt:

-Alle kinderen van de basisschool stromen door naar het voortgezet onderwijs.

-Er zijn 13 nieuwe schoollokalen gebouwd

-De klassen zijn verkleind naar maximaal 40 kinderen, door het aannemen van extra leerkrachten.

-Er is een schooldrinkwater.

-Dankzij het membercard project is de gezondheidszorg ook bereikbaar voor de allerarmsten.

- Alle kinderen op de basisschool krijgen jaarlijks een medische check en zo nodig een extra controle.
- Er is een latrine beschikbaar voor ieder huishouden
- We hebben met de vrouwen een bedrijfje opgezet , inmiddels hebben zij zich doorontwikkeld en draait dit alles zonder onze steun.
- Er is een proeftuin opgezet op het terrein van de school. De kinderen uit de hoogste klassen leren hier verbeterde landbouw technieken
- Er worden workshops gegeven door de plaatselijke landbouwofficier, aan de ouders, hierdoor is er een betere opbrengst van de landbouw
- We hebben een stenen fabriekje opgezet, dit zorgt voor werkgelegenheid voor vooral de jongeren.
- 35 jongeren zijn ingeschreven voor een vervolgstudie aan universiteit of hogeschool.

Komend jaar is het de bedoeling om de nevendoele over te dragen aan de plaatselijke bevolking. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet.

Wenzi gaat verder met het Studiefonds, precies zoals we 10 jaar geleden begonnen zijn.

We blijven 50% van de studie kosten voor het voortgezet onderwijs betalen, voor die gezinnen die dat nodig hebben. We zien dat er steeds meer gezinnen zelf de kosten kunnen opbrengen. Waar het voorheen een uitzondering was als je naar het voortgezet onderwijs mocht, is het tegenwoordig de normaalste zaak.

Er komen ook steeds meer verzoeken voor een studiebeurs voor het hoger onderwijs. Wij willen graag zoveel mogelijk jongeren een kans geven op zo'n vervolgstudie en een betere toekomst.

In eerste instantie betalen wij de hele studie. Als de jongere is afgestudeerd en een baan heeft, gaan we in gesprek over het terug betalen van 50% van de studiekosten. Dit geld wordt in een apart fonds gestort. De bedoeling is dat dit een fonds wordt waaruit in de toekomst jongeren geholpen kunnen worden als ooit Wenzhi er niet meer is.

Voor het toekennen van de studiebeurzen zijn wij voortdurend op zoek naar sponsors.

Kijk voor meer informatie op www.wenzi.nl. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Mocht u zich betrokken voelen op wat de Stichting Wenzhi beoogt dan is een gift op banknummer NL43INGB0004792598 zeer welkom. Hartelijk dank!

Peru – nieuwe hoop in een probleemwijk

Rimac is een van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.

In het diaconale project 'Nueva Esperanza' van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk bijvoorbeeld aan Bijbelstudies, zondagschool, bijbelkampen en Vakantiebijbelweek. Daarnaast krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook krijgen zo'n 45 kinderen dagelijks een warme maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Het verhaal van...

“Een jongen die deel uitmaakt van de tiengroep van de kerk vroeg ons om hem te bezoeken en met zijn ouders te praten, die op het punt van scheiden stonden. Aanvankelijk was het moeilijk omdat de ouders veel vooroordelen hadden, maar we vertrouwden op God en baden veel voor hen. Na vier bezoeken beantwoordde God onze gebeden, want de relatie tussen de ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten om samen verder te gaan en samen Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk.”

Algemene berichten

Oecumenische Kring “In de Vloot”

Op woensdag 26 juni hopen wij de Vlootavond te houden en dit is dan alweer de laatste avond van het seizoen. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Op de laatste avond van het seizoen zal Mw. Marieke Nieswaag de meditatie verzorgen over “Twee vrouwen”.

We houden de goede gewoonte in ere dat op de laatste avond van het seizoen het ouderenkoor van De Vloot de muzikale bijdrage verzorgt.

Zoals altijd is er samenzang uit onze eigen Vlootbundel.

Natuurlijk willen wij graag na de zomervakantie doorgaan met onze driewekelijkse Vlootavonden en wij zijn al hard bezig het programma samen te stellen.

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op woensdag 4 september, wat de eerste avond van het seizoen 2019/2020 zal zijn.

Hierover zullen wij berichten in Kerkwijzer en via de publicatieborden.

Voor inlichtingen: Constand Wassink, tel 5916435

Kerk aan de Markt

Vanaf vrijdag 28 juni, 15 weken lang om en om zijn de Bethelkerk en Immanuëlkerk open van 10.00 tot 16.00 uur. Even rust en stilte, een praatje, gesprek of gebed of eens rustig de kerk van binnen bekijken. Vrijwilligers zijn gastvrij aanwezig. Spannend om

te gaan ervaren wat het op deze manier betekent om als kerk open en gastvrij te zijn..... Welke kerk OPEN is kan je zien aan de banner die als baken (zie bijgaand logo) en welkom voor de kerk zal staan. Nog geen weekmarkt op het Mareplein, maar zie onze stad maar als bruisende, levende 'marktplaats' waarbinnen kerken even een oase van rust kunnen zijn. Meedoen? Loop dan een keer binnen of zoek contact via kerkaandemarkt@gmail.com.

Komen jullie ook op 6 juli?

Het zal je vast niet ontgaan zijn! Kinderkoor Wonderwijs pakt uit met een geweldig gaaf concert op zaterdagavond 6 juli om 19.00 uur in de Immanuëlkerk. De voorbereidingen zijn in volle gang. De attributen voor het concert zijn geregeld. Judith van Dijk helpt met het instuderen van de dansjes. De band heeft al flink gerepeteerd en Jos den Broeder blijkt een heel repertoire aan geluiden mee te nemen. Fleur van Gelderen heeft haar eigen creatieve ideeën ingebracht om het concert te presenteren. De kinderen zijn heerlijk aan het oefenen en kijken er ontzettend naar uit. Kortom, de laatste punten worden op de i gezet. Om de kosten van het concert te dekken verkopen we tickets voor €5,- per persoon. Je kunt de tickets kopen tijdens de oefenavond van Wonderwijs op donderdagavond tussen half 7 en 8 uur. Op werkdagen zijn ze verkrijgbaar bij Kleine Reus. En natuurlijk wordt er ook aan de deur op 6 juli verkocht vanaf 18.30 uur. We zouden het heel leuk vinden als jij/u ook komt luisteren. Het wordt een groot feest. Groot en klein, jong en oud, iedereen is van harte uitgenodigd!

Vrijwillig(st)ers gezocht in De Tweemaster en DrieMaasHave

In de verpleeghuizen De Tweemaster en DrieMaasHave worden voor diverse activiteiten vrijwilligers (m/v) gezocht. Een overzicht van alle vrijwilligersvacatures in De Tweemaster kunt u vragen aan Lisa Sanders (010 – 5910011 / L.Sanders-vanIjperen@argoszorggroep.nl) ; voor een overzicht van alle vrijwilligersvacatures in DrieMaasHave kunt u terecht bij Helen Broer – Hokke (010 – 5923488 / h.broer-hokke@argoszorggroep.nl).

In het bijzonder wordt hierbij uw aandacht gevraagd voor enkele vacatures voor kerkelijke activiteiten in De Tweemaster. Pastorale groep: Voor de pastorale groep zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die samen met andere vrijwilligers en de geestelijk verzorger van De Tweemaster de pastorale groep verzorgt voor onze bewoners. Deze activiteit vindt één keer in de maand plaats en wel op maandag van 9.30 tot 11.30 uur.

Kerkelijk vrijwilliger: Voor de kerkdiensten / vieringen zijn we op zoek naar een vrijwilliger die voorafgaand aan de dienst spullen klaarzet voor de dienst, bewoners haalt, de orde van de dienst aanbiedt. Koffie / thee schenkt en na afloop de bewoners weer terug naar de afdelingen brengt. Deze activiteit vindt één keer in de maand plaats op zondag van 17.45 tot 20.30 uur.

Maar ook alle andere activiteiten worden hartelijk in uw belangstelling aanbevolen!

Wat kunt u o.a. verwachten als u vrijwilliger bent in De Tweemaster en / of DrieMaasHave?

- U doet vrijwilligerswerk dat bij u past. U voelt zich zinvol in het vrijwilligerswerk en hebt er plezier in.
- Ieder jaar wordt er een vrijwilligersfeest georganiseerd waarmee wij u graag een keer in het zonnetje zetten.
- Er is een korte lijn met de vrijwilligerscoördinator.
- U wordt geïnformeerd en voelt zich betrokken.

Denkt u er a.u.b. eens over na of dit mogelijk iets voor u is!

Activiteiten evenementencommissie Grote Kerk Maassluis

Bazaar

Op zaterdag 14 september (Monumentendag) is er de bazaar met kofferbakverkoop. De prijs voor de huur van een plek is € 15 en opgave kan via evenementengrootekerk@gmail.com

Er is ook een rad van avontuur met mooie prijzen en kramen waar allerlei artikelen te koop zijn. Vanwege monumentendag is ook de Grote Kerk open voor bezichtiging.

Tijdstip van bazaar en openstelling kerk: van 10.00 tot 16.00 uur

Kerstconcert bij kaarslicht

Vrijdag 13 december is het kerstconcert bij kaarslicht. Aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs is slechts € 10. Dit jaar zal het bekende Christelijk Residentie Mannenkoor onder leiding van Aldert Fuldner dit concert verzorgen. Organist Aarnoud de Groen zal zowel het koor als de samenzang begeleiden, en een orgelsolo ten gehore brengen.

Kaarten kunt u nu al reserveren via evenementengrootekerk@gmail.com.

Onschuldig in de schuld

Het kan je zomaar overkomen dat je onschuldig in de schuld terecht komt, bijvoorbeeld als je je baan verliest of je partner of je kan wegens ziekte niet meer werken. Bij alle problemen die er zijn schaam je je daar ook nog eens voor. Uit de Nibud-peiling onder werkgevers blijkt dat 62% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen.

Bij Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) kloppen wekelijks mensen aan die er zelf niet meer uit komen en graag geholpen willen worden. Na een intake worden ze aan een schuldhulpmaatje gekoppeld. Deze gaat hun problemen niet oplossen, maar hen wel helpen een weg te vinden om uit de schulden te komen.

Het aantal mensen met schulden neemt toe

(info:www.schuldhulpmaatje.nl)

De huidige feiten op een rij:

- Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld.
- 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.

- 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
- Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.
- In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening bij een NVVK-lid.
- Hun gemiddelde schuld is € 42.900,- bij gemiddeld 14 schuldeisers.

Heb je schulden? Praat er over! Weet je iemand die geholpen kan worden om uit de schulden te komen? Geef dan door dat ze gratis hulp kunnen krijgen om de geldzaken op orde te krijgen. Of zou u misschien zelf mee willen helpen bij Stichting BOOM? Bel naar 06-406 086 09 of stuur een mail naar: info@stichtingboommaassluis.nl

Maar je kunt ook altijd, ook voor korte eenmalige vragen naar een van onze sprekers komen

dinsdag 11.00 uur – 12.00 uur Bibliotheek Maassluis

woensdag 10.00 uur – 12.00 uur Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5

Woensdag 19.00 – 20.30 uur De Ark, Rembrandtlaan 2

www.stichtingboommaassluis.nl

Maandelijks schrijfactie Amnesty International

Voor de maandelijks schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen. (zie hieronder)

Schrijfactie Ecuador: Amazonevrouwen bedreigd

In de vroege ochtend van 13 mei vorig jaar schrok Salomé Aranda plotseling wakker. Een groep onbekende mannen gooide stenen naar het huis van haar en haar familie. Volgens Salomé wordt ze bedreigd omdat ze zich inzet voor de bescherming van het Amazonegebied, het grootste regenwoud ter wereld. Dit doet ze samen met andere mensenrechtenverdedigers, ‘de Amazonevrouwen’, die ook worden bedreigd.

Bedreigd maar niet beschermd

Salomé is de leider van de inheemse Kichwa-gemeenschap in Ecuador. Ze is aangesloten bij een collectief dat de ‘Amazonevrouwen’ heet. Samen protesteren ze onder andere tegen de oliewinning die ernstige milieugevolgen heeft voor het Amazonegebied. Ook zetten de vrouwen zich in tegen seksueel geweld tegen inheemse vrouwen.

Salomé deed aangifte bij de politie. Maar het onderzoek naar de daders schiet niet op. Ook krijgt ze geen bescherming. Elke dag riskeert ze haar leven en dat van haar familie door te blijven vechten voor de rechten van haar gemeenschap.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van Ecuador en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op Salomé Aranda en de andere Amazonevrouwen te beschermen tegen geweld en de daders van de aanvallen te berechten.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 augustus versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld. Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten Ecuador: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Tafels van hoop

Het was zaterdag 22 juni ongewoon druk bij de voedselbank aan de P.J. Troelstraweg: veel mensen, fietsen en de gele Feel Good Foodbus van Welzijn E25 voor de deur. De reden? De Tafels van Hoop, ook in Maassluis! Ongeveer 90 volwassenen en kinderen zijn die dag aangeschoven aan de 13 tafels die klaar stonden. De vrouwen die de koffieochtenden van Plu Maassluis bezoeken hadden voor heerlijke gerechten gezorgd, samen met twee Syrische koks. Er was daardoor een keur aan diverse hoofdgerechten en zoet gebak. Alles even smaakvol. De maaltijd delen bleek daadwerkelijk de manier om te verbinden, elkaar te leren kennen.

Tijdens deze ontmoeting tussen mensen afkomstig uit Irak, Syrië, Guinee, Koerdistan, Vietnam, Marokko en Peru was er een muzikaal intermezzo waarbij kennis gemaakt kon worden met typisch Syrische muziekinstrumenten, konden de kinderen zich vermaken met sjoelen, kleuren en spelen en was er mogelijkheid en ruimte voor dans.

Kortom een succesvol samenzijn: verbinden en ontmoeten of zoals iemand zei: “Het kan verschillende culturen naast elkaar, het is mogelijk”.

Er komt een vervolg, u hoort ervan!

