

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 12 juli 2019 26^e jaargang nr. 14

Meditatie

Wie is mijn naaste?

(gedachten bij Lucas 10: 25-37)

“Wie is mijn naaste?” vraagt in het evangelie van komende zondag een wetgeleerde aan Jezus, nadat het liefhebben van God boven alles en je naaste als jezelf als de kern van de Tora is genoemd.

Die vraag suggereert dat er blijkbaar mensen zijn die, althans wat hem betreft, zijn naasten niet zijn. Geef hem eens ongelijk: je kunt toch niet heel de wereld op je nek nemen. Er is blijkbaar een grens aan wie je behoort lief te hebben. Die grens wil hij exact in kaart brengen. Hoe kan ik een leven leiden dat voor God door de beugel kan, zonder dat het me al te veel kost?

Langs de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt een halfdode man, slachtoffer van zinloos geweld, van een brute roofoverval. De priester en de leviet – ambtsdragers, diepgelovige mensen – kijken weg en lopen om. Van kerkmensen moet je het maar hebben! Maar uitgerekend een Samaritaan, een vreemde, een halve heiden betoont het slachtoffer barmhartigheid.

Iemand zei eens: “Je naaste is in de regel diegene van wie je wenste dat hij je naaste niet was.”

Wie is mijn naaste? Met die vraag doet Jezus iets merkwaardigs.

De wetgeleerde gaat met zijn vraag uit van wie het object van zijn hulp is, naar wie zijn verantwoordelijkheid zich nog wel of net niet meer uitstrekt. Maar Jezus keert die vraag om. “Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?” Jezus gaat uit van het subject.

De vraag is niet wie wel en wie niet je naaste is. De vraag is of jij bereid bent een naaste te zijn voor de mens die op je weg komt. Naastenliefde is geen liefde voor de naaste – waarbij jij zelf kunt bepalen of die ander wel echt jouw naaste is en of hij of zij wel recht heeft op jouw zorg en steun – maar het is liefde van een naaste – en Jezus vraagt of jij die naaste wilt zijn: voor de mensen die je tegenkomt, voor je buurman die misschien altijd chagrijnig kijkt, voor je buurvrouw die soms zo zeuren kan, voor je collega die je zo irriteert, voor de mensen die je vanuit de sloppenwijken aanstaren op de televisie, voor

“... die drenkeling,

voor dat stuk wrakhout

dat een mens blijkt

als hij mij aankijkt.” (uit Lied 828)

Wie goed kijkt, ziet altijd wel iets, ziet altijd wel iemand liggen op de weg van Jeruzalem naar Jericho, op de weg door het leven. “Doet u dan voortaan net zo”, zegt Jezus.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 12 juli	Kolossenzen 1:1-14
Zaterdag 13 juli	Kolossenzen 1:15-23
Zondag 14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5
Maandag 15 juli	Kolossenzen 2:6-15
Dinsdag 16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4
Woensdag 17 juli	Kolossenzen 3:5-17
Donderdag 18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6
Vrijdag 19 juli	Kolossenzen 4:7-18
Zaterdag 20 juli	Psalm 79
Zondag 21 juli	1 Samuel 1:1-20
Maandag 22 juli	1 Samuel 1:21-2:11
Dinsdag 23 juli	1 Samuel 2:12-26
Woensdag 24 juli	1 Samuel 2:27-36
Donderdag 25 juli	1 Samuel 3:1-14
Vrijdag 26 juli	1 Samuel 3:15-4:1a

Kerkradio

Juli en augustus geen uitzending

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Het nieuwe beleidsplan

De Algemene Kerkenraad, AK, is momenteel intensief bezig met het schrijven van het beleidsplan van de Protestantse gemeente Maassluis voor de jaren 2019-2023. Vorig jaar heeft de AK een commissie benoemd bestaande uit de afgevaardigden van de drie wijkgemeenten: Jan Bol namens de Goote Kerk, Sjaak Bot namens Iona, Rien Braber en Nico van den Berg namens Koningshof en Piet Bouterse namens de AK. Dit voorjaar boden zij dit plan: 'Tegen de stroom in...' aan de AK aan.

Het plan voorziet in een nieuw beleid voor onze kerkelijke gemeente voor de komende vier jaar. De naam van het plan geeft al aan dat de commissie niet fatalistisch bij de pakken is gaan neerzitten, 'de kerk is op haar retour', maar uitdagingen voorstelt om de toekomst geëngageerd tegemoet te gaan.

In grote lijnen komt het erop neer dat de kerk in de komende vier jaar te maken zal krijgen met krimp en vergrijzing, wat natuurlijk grote invloed zal hebben op de financiële reikwijdte van onze kerkelijke gemeente. Zij geeft aan dat we binnen twee jaar belangrijke beslissingen moeten nemen op een tweetal terreinen: de omvang van het aantal predikanten en in welke gebouwen wij de komende jaren de erediensten willen laten plaatsvinden. De commissie maakte daarnaast ook een grote stap naar voren met het concrete voorstel meer in te zetten op het jeugd- en jongeren werk. De commissie stelt voor om hiervoor in de breedte van de Protestantse Gemeente Maassluis budgettaire ruimte te maken om een beroepskracht voor het jongerenwerk te kunnen aanstellen. De AK heeft inmiddels tweemaal over dit concept beleidsplan gesproken en daarbij besloten de aanbevelingen: de predikantsformatie terug te brengen naar 3,7 (is nu 4,0), de mogelijke benoeming van een jeugdwerker te stimuleren, en een onderzoek te doen naar het aantal benodigde kerkgebouwen en locaties over te nemen, maar wel onder die voorwaarde dat de besluitvorming sneller moet en binnen een jaar moet leiden tot een sluitende begroting (2021). Ook heeft de AK besloten dat het beleidsplan voor de definitieve vaststelling aan de gehele PGM moet worden voorgelegd.

Het besluit om meer haast te maken met de besluitvorming heeft natuurlijk alles te maken met de situatie waarin onze kerkelijke gemeente momenteel verkeert: het vertrek van ds. Tanghé en ds. Van Dijk. De wijkgemeenten Groote Kerk en Koningshof/ Iona zijn gevraagd hun feitelijke beroepingswerk voor korte termijn uit te stellen totdat de financiële onderbouwing van het nieuwe beleidsplan is afgerond.

Ik heb als voorzitter van de AK de leden gevraagd nu niet overhaast beslissingen te nemen, die zeker voor de lange termijn grote invloed kunnen hebben. Onze kerkelijke gemeente kan zo in de komende maanden rustig discussiëren en rekenen op verschillende modellen. Het moet allemaal wel leiden tot een verantwoord financieel beleid, beleid dat ook wordt vereist door de toezichthouders uit de landelijke PKN.

Concreet komt dit op het volgende neer:

- Voor 1 januari 2020 moet het Beleidsplan 'Tegen de stroom in...' worden vastgesteld
- Vooraf zal dit moeten worden voorgelegd aan de gehele PGM
- Het moderamen is verantwoordelijke voor de voortgang van het proces
- Het beroepingswerk in de wijkgemeenten wordt voor korte tijd 'bevroren'
- Het College van Kerkrentmeesters zal een financiële meerjaren begroting opstellen
- Aan de hand van de financiële mogelijkheden zal bepaald worden welke formatieve ruimte beschikbaar is om predikanten en/of kerkelijke werkers te kunnen benoemen
- Er zal een serieuze discussie moeten worden gevoerd om te bepalen of de situatie van nu: iedere zondag op drie locaties erediensten in Maassluis: de Immanuelkerk, de Koningshof en de Groote Kerk, op langere termijn haalbaar is.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Koos Karssen, voorzitter

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Kerkradio waarschuwing

Onlangs is er bij een abonnee op Kerkradio een vrouw aan de deur geweest om het verschuldigde abonnementsgeld voor kerkradio te innen. Dit is niet in opdracht van onze kerk gedaan. De abonnee die het betreft heeft gelukkig niet betaald. Het abonnementsgeld wordt zoals u gewend bent jaarlijks via een automatische incasso, waarvoor u ooit een machtiging voor heeft afgegeven, afgeschreven. Betaal dus nooit op een andere manier.

Als u als abonnee op Kerkradio ook door iemand aan de deur bent benaderd voor het innen van het abonnementsgeld verzoek ik dit mij te melden.

Ko Kramer

Oproep kandidaat (kerkrentmeesters) leden voor het CvK

Het College van Kerkrentmeesters brengt het volgende onder uw aandacht.

Bij het CvK komen er onder andere vacatures bij het Dagelijks Bestuur (DB). Medio september gaat het om de functie van voorzitter en medio december die van de penningmeester. Naar verwachting komen er ook vacatures in het College voor wijkkerkrentmeester uit de wijken.

Het College brengt deze vacatures onder uw aandacht teneinde de continuïteit van het College te kunnen waarborgen.

Het College is een belangrijk orgaan binnen de kerkelijke gemeente. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de financiën (begroting/jaarrekening/kerkbalans) verder voor aankoop/verkoop en onderhoud van pastorieën en kerkgebouwen. Daarnaast spelen er ook personeelsaangelegenheden (koster/organisten/vrijwilligers/pastorale medewerkers). Een belangrijk aspect zijn de adviezen bij beleidsmatige zaken, nu actueel rond het beleidsplan voor de komende jaren, de AK.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het CvK of uw scriba in de wijk. U kunt ons vinden onder algemene gegevens in de Kerkwijzer.

Openingstijden Grote Kerk 2019

Ook dit

zomerseizoen is de Grote Kerk weer opengesteld voor bezichtiging en wel op woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 u. tot 16.00 u. en op vrijdag en zaterdag van 11.00 u. tot 16.00 u. De toegang is gratis, maar wie -tegen betaling- ook de toren wil beklimmen moet daarvoor een groep(je) vormen en een afspraak maken. Misschien een goed idee als de kleinkinderen komen logeren? Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die het nodige kunnen vertellen. De openstelling leverde, dankzij de vrijwillige giften, in mei en juni resp. € 245 en € 215 op, bestemd voor het onderhoud van het gebouw.

Pastorie te huur

Bent of

kent u iemand die op zoek is naar tijdelijke huisvesting? Graag een melding per mail aan cvk@pknmaassluis.nl en we gaan naar de mogelijkheden kijken.

P. Vroon, secretaris CvK

Coll .v. Diakenen

Op zondag 14 juli is de eerste collecte in de Grote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie. De derde collecte in de Grote kerk is bestemd voor de Voedselbank.

Op zondag 21 juli is de eerste collecte in de Grote Kerk en Koningshof bestemd voor Peru -Nieuwe hoop in een probleemwijk. Wegens de zomervakantie is de wijkgemeente Iona te gast in de Koningshof.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Peru -Nieuwe hoop in een probleemwijk

Rimac is een van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.

In het diaconale project 'Nueva Esperanza' van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk bijvoorbeeld aan bijbelstudies, zondagsschool, bijbelkampen en vakantiebijbelweek. Daarnaast krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook krijgen zo'n 45 kinderen dagelijks een warme maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Het verhaal van...

"Een jongen die deel uitmaakt van de tienergroep van de kerk vroeg ons om hem te bezoeken en met zijn ouders te praten, die op het punt van scheiden stonden. Aanvankelijk was het moeilijk omdat de ouders veel vooroordelen hadden, maar we vertrouwden op God en baden veel voor hen. Na vier bezoeken beantwoordde God onze gebeden, want de relatie tussen de ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten om samen verder te gaan en samen Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk."

Algemene berichten

Orgelcommissie Grote Kerk

Heel hartelijk dank voor alle bijdragen in juni voor het onderhoud van ons Garrels-orgel. Uit de orgelpijpen kwam 51,50 euro, twee bezoeken aan het orgel leverde 240 euro op. Govert van Wijn zou eens moeten weten hoe veel mensen hij blij heeft gemaakt met dit geschenk van hem. Een gift van 100 euro van NN maakt deze maand helemaal goed.

In onze zomerserie speelt Gerben Mourik op zaterdag 20 juli. Als begenadigd improvisator zal hij naast orgelwerken uit de literatuur ook improviseren. Zaterdag 3 augustus speelt Theo Jellema een boeiend programma met werken van Bach. Bent u al vriend van het orgel?

Jaap Kroonenburg

Uitverkoren volk?

De kerk is, aldus een zinsnede uit de kerkorde, onopgeefbaar verbonden met Israël. Aan Israël danken wij de Schriften en de Messias. Dat maakt ons levenslang en onherroepelijk schatplichtig aan Israël.

Maar hoe ver gaat die verbondenheid? Liever gezegd: met welk Israël weten wij ons verbonden? Met het Joodse volk? Met het religieuze Jodendom? Met de staat Israël? Komt dat allemaal op hetzelfde neer? En zo niet, hoe verhoudt dit alles zich dan tot elkaar? Kunnen wij ons kritisch uitspreken over de politiek van Israël en solidair zijn met de Palestijnen zonder dat dit ten koste gaat van de genoemde verbondenheid met Israël? Wat wil het zeggen dat Israël in de bijbel Gods uitverkoren volk wordt genoemd? Welke consequenties zijn er aan dat uitverkoren-zijn verbonden? Legitimeren de landbeloften in het Oude Testament het zionisme? Of is het niet zo simpel en mogen we die lijn niet zo direct doortrekken?

Walter Brueggemann schreef een mooi en handzaam boekje over deze problematiek: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict".

In het voorjaar hebben vier gespreksavonden over dit onderwerp plaatsgevonden, onder leiding van Koos Karssen. Dit waren leerzame, boeiende en waardevolle avonden.

Graag willen we onderzoeken of deze serie gespreksavonden in het najaar met een nieuwe groep deelnemers herhaald kan worden. Vandaar dit bericht, dat we na de zomervakantie nog een keer zullen plaatsen.

Als u in dit onderwerp geïnteresseerd bent, wilt u dit dan doorgeven?

Deelnemers vragen wij om zelf het boekje van Walter Brueggemann aan te schaffen. Het is in de boekhandel te bestellen en het kost ongeveer € 10. Het ISBN-nummer is: ISBN 978 90 239 5177 3.

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers tot hun recht komen geldt een maximum van 12 deelnemers. Als er meer dan 12 belangstellenden zijn wordt de serie op een later moment nogmaals herhaald. Dus als u zich aanmeldt en de maximale groepsgrootte is bereikt, dan komt u – in volgorde van aanmelding – op de 'wachtlIJst' voor een volgende serie.

Daarnaast proberen wij ook om met een groep gemeenteleden de Israëlzondag (6 oktober) voor te bereiden. Ook hiervoor kunnen belangstellenden (uit de drie wijken) zich opgeven. En ook hierover volgt na de zomervakantie nader bericht.

Ds. Chris Schreuder

Jeugdwijzer