

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 26 juli 2019 26^e jaargang nr. 15

Meditatie

Een psalm goed beschouwd

Psalmen zijn wonderbaarlijke liederen. Alleen al het besef dat ze minstens 2500 jaar oud zijn en al zovele eeuwen dienst doen in de liturgie van synagoge en kerk kan je vervullen met verwondering, om nog maar te zwijgen van wat psalmen en psalmregels betekenen en betekend hebben voor een mens persoonlijk.

Die verwondering moet wel groeien. Psalmen moet je leren lezen en leren zingen, want heel toegankelijk zijn ze meestal niet, al is de ene psalm dat wel meer dan de andere. Je moet ze ook leren lezen en zingen omdat ze uit een totaal andere tijd en een totaal andere cultuur komen dan de onze. Taal en beelden moet je leren verstaan.

Als klein jongetje leek het schrijven van een psalm mij gemakkelijker dan het maken van een sinterklaasgedicht. Een sintgedicht moest immers als het even kon een goed metrum hebben en het moest rijmen. Terwijl psalmen...geen metrum en geen rijm. Het had er veel van weg dat een psalmdichter eenvoudigweg voor de vuist weg wat losse overwegingen opschreef. Maar van die gedachte ben ik allang af. Inderdaad: niet ons metrum en niet ons rijm. Maar wie anders wil lezen kan verrast worden.

Ik neem psalm 23 als voorbeeld: De Heer is mijn herder. Precies midden in die psalm staat de regel "U bent bij mij". Die paar woorden zijn een dichterlijke omschrijving van de betekenis van de onuitsprekelijke Godsnaam JHWH, de naam die meer dan 6800 keer in de boeken van het Oude Testament voorkomt. We kennen die naam uit Exodus 3, waar Mozes vraagt naar Gods naam. Want God stuurt hem dan wel naar Farao, maar wie kan hij zeggen dat hem gestuurd heeft? Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.'" Dat is die onuitsprekelijke naam JHWH. Psalm 23 maakt die naam persoonlijk: "U bent bij mij" en zet die belijdenis precies in het midden.

Inderdaad precies in het midden: vóór dit midden telt de psalm 26 woorden en erna ook weer 26. Wat dat betekent? 26 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH. De J is 10, de H 5 en de W 6. Tel maar op: 10+5+6+5= 26. Ons doet dat wat vreemd aan, maar in de Joodse traditie is dit heel bekend. Dat woorden en namen een getalswaarde kunnen hebben is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat het Hebreeuws (maar ook het Latijn en het Grieks) geen cijfers kende. Getallen werden weergegeven met letters, zoals wij dat nog kennen van 'Romeinse cijfers'. De cijfers die wij schrijven hebben we ontleend aan de Arabieren, die het weer uit India hadden overgenomen, maar dergelijke cijfers ontbreken in het Hebreeuws. Als je dit weet: die omschrijvingen van de Godsnaam in het midden en de 26 woorden vooraf er erna, moet je tot de slotsom komen dat die hele psalm 23 dus gebouwd is op de Godsnaam.

En dan nog iets: ook de plaats van deze psalm in het geheel is geen toeval. Integendeel: heel zorgvuldig is dit lied op die plaats gezet als onderdeel van een bundel die in Psalm 15 begint en in Psalm 24 (vers 3) eindigt met precies dezelfde vraag, namelijk: wie mag thuis zijn in het huis van God? Al die tien psalmen 15-24 geven daar elk hun eigen antwoord op.

Het antwoord van Psalm 23 is dat eens mens-in-nood thuis mag zijn bij God. Daar vindt hij/zij asiel.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 26 juli	1 Samuel 3:15-4:1a
Zaterdag 27 juli	Psalm 108
Zondag 28 juli	Lucas 11:1-13
Maandag 29 juli	Lucas 11:14-28
Dinsdag 30 juli	Lucas 11:29-36
Woensdag 31 juli	Lucas 11:37-44
Donderdag 1 augustus	Lucas 11:45-54
Vrijdag 2 augustus	Lucas 12:1-12
Zaterdag 3 augustus	1 Samuel 4:1b-11
Zondag 4 augustus	1 Samuel 4:12-22
Maandag 5 augustus	1 Samuel 5:1-12
Dinsdag 6 augustus	1 Samuel 6:1-12
Woensdag 7 augustus	1 Samuel 6:13-7:1
Donderdag 8 augustus	1 Samuel 7:2-17
Vrijdag 9 augustus	Lucas 12:13-21

Kerkradio

JULI EN AUGUSTUS GEEN UITZENDING
John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 28 juli is de eerste collecte in de Grote Kerk en Koningshof bestemd voor Oikocredit.
Op zondag 4 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Grote Kerk bestemd voor Vergeten vluchtelingen in Nigeria.
Wegens de zomervakantie is op zondag 28 juli wijkgemeente Iona te gast in de Koningshof.
Op zondag 4 augustus is wijkgemeente Koningshof te gast in de Immanuëlkerk.

Oikocredit

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zeventig landen werkt.
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Vaak omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid. Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben zij weinig tot geen kans om zich aan de armoede te onttrekken.
Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij jarenlange ervaring kan Oikocredit deze mensen (via partners) met financiering én trainingen helpen hun bestaan te verbeteren.

Hoe het begon

Het idee voor Oikocredit ontstond in 1968. Jonge, betrokken kerkleden vonden de tijd rijp voor een sociaal-ethisch beleggingsfonds waarin kerken hun geld konden beleggen. Het duurde tot 1975 voor de oprichting van de Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society, later Oikocredit, een feit was.
Oikocredit is een coöperatieve organisatie, met inmiddels meer dan 250 medewerkers van bijna 50 nationaliteiten in dienst, in 40 landen wereldwijd.
De naam Oikocredit is samengesteld uit het Griekse 'oikos' en het Latijnse 'credere'. Oikos betekent 'huis, familie, plaats waar mensen samenleven'. Credere betekent 'toevertrouwen'. Het belangrijkste doel van Oikocredit is de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in kansarme posities in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te vergroten door het verstrekken van microkredieten.
Inmiddels beleggen meer dan 57.000 mensen en organisaties in Oikocredit.

Noodhulp en werken aan vrede - Nigeria

Mala moest toekijken bij executies. Fatima's kinderen zijn vermoord. Pastor Marks' dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te verbeteren.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma's te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

Beide doelen spreken voor zich, daarom bevelen we deze collectes zeer bij u aan.

Algemene berichten

André & Carina op zomertoernee in Maassluis

Woensdag 14 augustus geven panfluitiste Carina Bossenbroek en organist André Knevel een zomeravondconcert in de Immanuëlkerk.

André Knevel is vanuit Canada op zomertoernee in Nederland en treedt met Carina Bossenbroek in het gehele land op. Ze spelen een afwisselend programma van bekende componisten en een aantal bewerkingen van bekende geestelijke liederen. De klanken van panfluit en orgel vormen een prachtige eenheid. Mede door de uitstekende akoestiek in deze kerk belooft dit een luisterrijke avond te worden. Aanvang 20.00 uur.

André Knevel geboren in Bussum; emigreerde in 1975 naar Canada, waar hij in St. Catharines Ontario, zijn onderkomen heeft. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist.

In Nederland kreeg hij als 8-jarige zijn eerste piano en orgellessen bij o.a. Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart. Hij heeft zijn orgelstudie afgerond bij dr. John Tuttle, orgeldocent verbonden aan de Royal Conservatory in Toronto. André Knevel maakt veel concertreizen door Canada, Amerika en Europa. Op deze manier hoopt hij zijn gaven en talenten voor muziek te delen met zijn publiek, maar bovenal is het zijn wens dat het mag zijn tot lof en eer van God.

Carina Bossenbroek begon op 9-jarige leeftijd met panfluitlessen nadat zij haar AMV- diploma op de muziekschool had behaald. Ze begon bij Gerard Rijken van Olst en Gerlinda van den Berg. Op 13-jarige leeftijd begon ze met privé lessen bij de bekende panfluitiste Liselotte Rokyta. In 2010 won Carina in haar categorie; "Het Jong Interclassie Concours". Naar aanleiding hiervan is haar debuutalbum "Sensation" verschenen.

Het gehele programma ziet er als volgt uit.

1. orgel/panfluit Introduction

2 orgel improvisatie A.Knevel

3 orgel/panfluit -Arioso-Badineri. Joh.Seb.Bach.

4 orgel Toccata J.Nieland

5 orgel/panfluit -Groot is Uw trouw o Heer- A.Knevel - Psalm 116- M.Zonnenberg
- Blijf bij mij Heer- M.Zonnenberg -Sinfonia- J.Mulder.

6 orgel -Fantasie psalm 42:1-5- F.Asma.

7 orgel/panfluit -Salut d'Amour- E.Elgar -Rosamunde- F.Schubert.

8 orgel -Pomp and circumstance -Military March- E.Elgar..

9 orgel/panfluit -Cavitta G.Zamfir -Anthem trad.- Janosch E.Valentin

Entree: € 8,00 inclusief koffie/thee na het concert;

€ 7,00 voorverkoop via: ocimaassluis@kabelfoon.net.

OPEN ARK OOK IN DE VAKANTIE

Het wordt stil op straat als de vakanties beginnen en thuisblijvers krijgen weinig 'aanloop' in deze tijd. Heeft u zin er even 'uit' te zijn en anderen te ontmoeten? Goed nieuws! De Ark blijft open, ook in de vakantie kunt u iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur terecht om elkaar te ontmoeten. Gastheren en gastvrouwen uit de kerken van Maassluis staan klaar om u te ontvangen.

Aan het eind van de vakantie, op woensdagmiddag 28 augustus hopen wij een zangmiddag te houden. Zoals gebruikelijk van half drie tot half vijf. Tot ziens in de Open Ark, Rembrandtlaan 2!

Bazar

Op zaterdag 14 september zal voor het vijfde jaar een bazaar met kofferbakverkoop worden gehouden bij de Grote Kerk. Omdat we het ook dit jaar niet alleen kunnen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons die dag zouden willen komen helpen. Ook zijn wij op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden om iets te bakken om te verkopen op de koffiekraam. U kunt zich hiervoor aanmelden op onderstaand e-mailadres/telefoonnummer of door in te tekenen op de lijsten bij de uitgang van de Grote Kerk.

Daarnaast zijn er nog plaatsen beschikbaar voor de kofferbakverkoop. De plaatsen zijn 15 euro per stuk en ook op onderstaand e-mailadres/telefoonnummer te reserveren.

Tot slot zal er op zaterdag 3 augustus van 10:00 tot 12:00 uur een inzameling worden gehouden. U kunt uw bruikbare spullen voor de bazaar of prijzen voor het rad van avontuur inleveren bij de toreningang van de Grote Kerk. U kunt altijd contact opnemen indien u nog vragen heeft of spullen die u niet zelf of op die dag in kan leveren. Alvast bedankt namens de evenementencommissie.

Lisa Wakker

evenementengrootekerk@gmail.com

0618614535/0105919323

