

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 23 augustus 2019 26^e jaargang nr. 17

Meditatie

H.W.S.

In de boekenkast van mijn grootvader stond, naast een aantal boeken van Abraham Kuypers, een zwart, veelgebruikt 'Nieuw Bijbels dagboek' van H.W.S. H.W.S.? Was het een man? Of een vrouw? Ik had geen idee wie die H.W.S. kon zijn en ik geloof dat mijn opa dat ook niet wist.

Toen ik (veel later) ging zoeken, bleken H.W.S. de initialen te zijn van Henriëtte Wilhelmina Spiering. Ik ontdekte daarnaast dat omstreeks het begin van de twintigste eeuw in kerkelijke kring er nogal wat vrouwen waren die zich uitsluitend met hun initialen lieten aanduiden. De inhoud van de bundel 'Vluchtheuvelzangen' van Hendrik Pierson werd in muzikaal opzicht vooral bepaald door 'mev. E. de M. van O'. H.W.S. bleek ook een liedbundel samengesteld te hebben, waaraan onder anderen werd meegewerkt door 'Maria L.' en door 'mevr. W.'. De volledige namen van deze vrouwen werden nergens genoemd.

Henriëtte Wilhelmina Spiering (1852-1921) was een ongehuwde dame van zeer goede komaf die in Tiel en omstreken sociaal en kerkelijk actief was. Samen met haar zuster stelde zij zichzelf en haar vermogen in dienst van kerk en samenleving. Zij stichtten onder meer het ziekenhuis Bethesda, waren betrokken bij het evangelisatie- en diaconessenwerk en zetten zich in voor de instandhouding van scholen met de Bijbel. Mevrouw Spiering gaf veertig jaar les op een zondagsschool en richtte in 1894 de Nederlandse Meisjes Bond op, een voorloper van de Christelijke Jonge Vrouwen Federatie.

Haar dagboek, dat voor het eerst verscheen in 1902, is een bundeling van de dagopeningen die zij verzorgde voor haar personeel. Omdat het niet om haarzelf ging, maar om de Bijbelse boodschap, wenste zij alleen haar initialen op de kaft. Het boekje werd een klinkend succes: een aantal jaren geleden verscheen de 32e druk.

Die 32e druk is trouwens wel anders. Naast H.W.S. staat nu G.W.V. Dat zijn de initialen van mevrouw G. W. Tamminga-Visser, verkoopster van bonbons uit Leersum.

Mevrouw Tamminga gebruikte het boekje van H.W.S. trouw, maar de ouderwetse taal ervan begon haar steeds meer tegen te staan. In Trouw zei ze: "Ook mensen die in de kerk die oude taal gebruiken zeggen niet: "buurman, wildet Gij even een krop sla aan mij geven." Ze stelde de uitgever voor om daar eens wat aan te doen en na lang aandringen (want het dagboek werd toch wel verkocht) mocht ze op proef wat inleveren. Dat leidde tot een totale herschrijving: Heel uitzonderlijk: mevrouw Visser kon noch met schrijfmachine, noch met computer omgaan en mocht het boekje handgeschreven inleveren.

De herziening is best ingrijpend, dat vindt mevrouw Tamminga zelf ook. H.W.S. vraagt haar lezers: "Hebben wij wel eens een beslissende ure in ons leven meegemaakt?" G.W.V. maakt daarvan: "Is je dat wel eens overkomen, dat je plotseling en onvoorbereid een beslissing moest nemen?" Ze was naar eigen zeggen dan ook wel 'bevreesd' dat er mensen over haar heen zullen vallen omdat ze bij de herziening van de teksten ook gebruik maakte van de Nieuwe Vertaling en Het Boek.

Maar wie niet wil, hoeft niet. De modernisering is met nadruk niet bedoeld als vervanging van H.W.S. en beide boekjes zijn te koop.

Ds. Buskes zei ooit: "Het gereformeerde leven is in zijn slechte vorm armzalig en armetierig. Maar in zijn goede vorm is het vorstelijk". Hij had gelijk. Dat vorstelijke zie ik in H.W.S. En in G.W.V.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 23 augustus	Lucas 13:10-17
Zaterdag 24 augustus	Lucas 13:18-21
Zondag 25 augustus	Lucas 13:22-30
Maandag 26 augustus	Lucas 13:31-35
Dinsdag 27 augustus	1 Samuel 13:1-15a
Woensdag 28 augustus	1 Samuel 13:15b-22
Donderdag 29 augustus	1 Samuel 13:23-14:15
Vrijdag 30 augustus	1 Samuel 14:16-23
Zaterdag 31 augustus	1 Samuel 14:24-35
Zondag 1 september	Lucas 14:1-11
Maandag 2 september	Lucas 14:12-24
Dinsdag 3 september	1 Samuel 14:36-46

Woensdag 4 september 1 Samuel 14:47-52
Donderdag 5 september 1 Samuel 15:1-9
Vrijdag 6 september 1 Samuel 15:10-23

Kerkradio

28 augustus en 4 september geen uitzending

John Post, Fenacoliusslaan 16
Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Collecten

Op zondag 25 augustus is de eerste (zendings-) collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor Cuba.

De derde collecte is bestemd voor de voedselbank.

Op zondag 1 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Grote Kerk bestemd voor Missionair Binnenland. (Proef de Kerk). De derde collecte is voor Zimbabwe (Project Martijn van Leerdam).

Wegens de zomervakantie is op zondag 25 augustus wijkgemeente Koningshof te gast in de Immanuëlkerk. Op 1 september is de afscheidsdienst van ds Gerrit van Dijk in de Immanuëlkerk.

Kerk zijn in woord en daad

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie -Cuba.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen". Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket. Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Proef de kerk

Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij. Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag om burens, vrienden, kennissen, collega's uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.

Ook op andere momenten zijn zij van harte welkom in de kerk. De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed van het bijbelboek op onze taal, kunst, muziek en filosofie. De bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofs- en zingevingsvragen van de deelnemers.

Met uw bijdrage steunt u missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via

het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

Algemene berichten

Zangmiddag Open Ark

Op woensdag 28 augustus hopen wij een zangmiddag te houden in de grote zaal van De Ark. Enkele medewerkers zingen en musiceren en natuurlijk is er ook samenzang. Wat is er fijner dan zingend het nieuwe seizoen in te gaan nu de vakanties (bijna) voorbij zijn? We hebben bekende psalmen en liederen uit diverse bundels en het Liedboek op het programma. We beginnen om half drie en eindigen rond half vijf. Voor aanvang en in de pauze is er koffie en thee.

Kom en zing met ons mee.

Bazaar/Rommelmarkt op Monumentendag

Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag en wordt er voor de vijfde keer een bazaar/rommelmarkt met kofferbakverkoop gehouden rond de Grote Kerk. Ook hebben wij een rad van avontuur waar mooie prijzen te winnen zijn, beschikbaar gesteld door ondernemers in en rond Maassluis. Wat dacht u bijvoorbeeld van een overnachting voor twee personen of een driegangendiner in Hotel Maassluis; een gratis APK-keuring bij vakgarage Dijkstein; een bon van Kevin's; Monsieur Paul; Doppio; tuincentrum Boers of heerlijke geschenken van het Maassluisse Kaaswinkeltje; de Zuivelhoeve en slagerij Verduyn. Dit is slechts een kleine selectie van de vele prijzen die u kunt winnen. Wilt u een plek reserveren voor de kofferbakverkoop: voor € 15 heeft u een plaats en aanmelden kan via evenementengrootekerk@gmail.com.

Aanvang van de bazaar/rommelmarkt is 10.00 uur en hij duurt tot 16.00 uur. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de prachtige monumentale Grote Kerk. De kerk is op genoemde tijden ook open voor bezichtiging.

Orgelconcert met Gert van Hoef

De jonge getalenteerde organist uit Barneveld verzorgt vrijdagavond 6 september een orgelconcert in de Immanuëlkerk. Aanvang 20.00 uur.

Gert van Hoef 1994 is niet alleen een nieuwkomer maar ook reeds een begrip in de orgelwereld.

Al in 2010 won Gert het Feike Asma-concours bij Johannes Orgelbouw en in 2015 het Govert van Wijn Orgelconcours in de Grote Kerk van Maassluis.

In juni 2017 heeft Gert eindexamen gedaan voor zijn 'Bachelor' diploma in muziek (orgel) op het majestueuze 'Müller' orgel van de St-Bavokerk in Haarlem. De jury was zeer onder de indruk en kende hem een score toe van 8,5. In de zomer van 2018 heeft Gert zijn studie aan het conservatorium afgerond en behaalde hij het eindexamen.

Het afwisselende programma waaronder bewerkingen van religieuze liederen ziet er als volgt uit:

-Music evolution- Gert van Hoef, – Liebster Jesu, wir sind hier- J.S. Bach, – Come sweet rest- arr. V. Fox). -Basso Ostinato uit Concerto 11- G.F. Händel, - Meditatie over Psalm 141 : 2- J. Propitius, - Légende et Finale Symphonique - A. Guilmant, - Improvisatie 'Come Thou fount of every blessing' - Gert van Hoef, - Le carnaval des animaux - C. Saint-Saëns, - Suite van 'The Sound of Music' - R. Rodgers.

Kaarten aan de kerk € 8,00 en € 6,00 voor kinderen. In de voorverkoop € 7,00 via secretariaat OCI per e-mail (ocimaassluis@kabelfoon.net).

Zie ook de website <http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie>

Orgelcommissie Immanuëlkerk

Film in de kerk

Op zondagavond 1 september is de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri te zien in de Immanuëlkerk als onderdeel van het Filmfestival Maassluis. Volgens filmjournalist Rick de Gier zit het gitzwarte drama van de Ierse regisseur en scenarist Martin McDonagh vol ongemakkelijke humor, grove taal en geweld, en draait het om personages die het ene moment sympathiek en het volgende verachtelijk zijn.

Past zo'n film in een kerk?

Voor de duidelijkheid (zo schrijft Rick de Gier in een recensie): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is ook gewoon een goed gemaakte film, vol onvoorziene wendingen, knetterende dialogen en eersteklas acteerwerk. Frances McDormand speelt Mildred, de moeder van een gruwelijk vermoord tienermeisje. Als er ruim een halfjaar na het misdrijf nog altijd geen verdachten zijn opgepakt, besluit Mildred wanhopig drie grote billboards vlak buiten haar stadje te huren, waarop ze de lokale sheriff in klare taal ter verantwoording roept. Zo begint een strijd die al snel compleet uit de hand loopt.

Wie de keiharde en soms ook wat neerbuigende toon van de film voor lief neemt, kan verrassend diepgaande thema's ontdekken. Een rode draad in het verhaal is het idee dat haat en geweld alleen maar leiden tot meer haat en geweld. Misschien wel de beste scène is die waarin een door en door corrupte agent een les krijgt over de waarde van liefde.

Zo zet regisseur McDonagh tegenover elke lompe confrontatie wel een moment van milde relativering. Als Mildred bijvoorbeeld een bezorgde priester over de vloer krijgt, laat ze de man verbaal alle hoeken van de kamer zien. Met de hypocriete kerk wil ze niks te maken hebben. Maar als ze later in de film door de natuur loopt en een hert tegenkomt, spreekt ze de hoop uit dat God

bestaat en het leven zin heeft. Zulke momenten maken Three Billboards Outside Ebbing, Missouri onverwacht menselijk en ontroerend.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.filmfestivalmaassluis.nl of in de kerk. De film begint om 20.00 uur (deuren zijn open vanaf 19.30) en duurt tot 22.30 uur.

Op reis met ds. Noordzij

Heb je ook dat verlangen om Israël te bezoeken?

Het land waar de oude geschiedenis tot leven komt?

Het land dat vandaag de dag bijzonder actueel in ontwikkeling is? Waar de natuur zo adembenemend mooi is?

Ga dan met mij mee op reis van 28 april t/m 7 mei 2020.

Jeruzalem

De laatste jaren heb ik een studie gemaakt om (belangeloos) als reisleader jou dit mooie land te mogen laten zien. Enkele studiereizen, veel leeswerk en besprekingen zijn hieraan vooraf gegaan. Samen met de gids Jaacov Nov en zijn vrouw Bernardine is deze reis tot in de puntjes verzorgd. Er ontbreekt geen tittel of jota aan. Ik ben er dan ook heel erg trots op dat Jaacov Nov onze gids zal zijn.

De reis is niet goedkoop, maar wel kostbaar.

Heb je interesse? Vraag dan geheel vrijblijvend het programma en de prijslijst aan door een mail te sturen naar: rianne-noordzij@hotmail.com.

Heb je zelf wensen? Op maandag 19 januari 2020 is er een informatieavond met Jaacov Nov.

Ik hoop samen met Jaacov en liefhebbers die deze ervaring willen beleven een schitterende reis te mogen maken. “Zo de Heer wil...” zegt Jaacov, een Amsterdamse Jood wonend in Israël.

Hartelijke groeten van ds. Rianne Noordzij

Jeugdwijzer