

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 6 september 2019 26^e jaargang nr. 18

Meditatie

BOOM

U laat het regenen op de bergen,
zo wordt de aarde vruchtbaar en groen.

U laat gras groeien voor de dieren,
graan en vruchten voor de mensen.

Heer, uw bomen zijn altijd groen,
de hoge bomen die u geplant hebt.

Daar maken vogels hun nesten,
tussen de bladeren klinkt hun lied (uit Psalm 104).

Het is wel grappig dat echt bijna iedereen die hoort dat ik naar Driebergen vertrek zegt dat dat wel een hele mooie bosrijke omgeving is. Kennelijk kent iedereen die streek goed. Dat is leuk, want dan zien we daar vast veel bekende gezichten langs fietsen of wandelen. Misschien komt het ook dat mensen van hier dat bos daar zo benadrukken omdat het hier schaars is. Als je naar de overkant van de Waterweg kijkt zie je meer schoorstenen dan bomen. Bossen zijn ook in het nieuws, omdat ze in brand staan, omgehakt worden, verdwijnen. Zoals ooit de reusachtige ceders van de Libanon verdwenen zijn om nooit meer terug te keren. Dit wordt geen oproep om lid te worden van Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds (mag wel natuurlijk), maar misschien wel een roep om bewustzijn. Opnieuw. Van de grootsheid en groenheid van de schepping. En hoe wij daar mee om gaan. Ik heb de afgelopen weken bergen papier weggegooid. O.P.A. was er blij mee, want de kilo's brengen wat op. Maar ik schaamde me wel voor de hoeveelheid. Druk ik niet te achteloos op de printknop? En waarom lees ik niet louter e-boeken? Nee, we kunnen ieder voor zich de wereld niet redden. Maar ik geloof dat als we samen meer bewust zijn van wat we doen en laten dat we dan veel meer kunnen bereiken dan we soms denken.

In de pastorietaan in Driebergen staat een boom in het midden. Of die eruit gehaald moet worden, was de vraag die we kregen. "Nee, natuurlijk niet", zei Carolien, "ik ben juist zo blij dat er een staat." En ik zei daar natuurlijk 'Amen' op.

Gerrit van Dijk

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 6 september	1 Samuel 15:10-23
Zaterdag 7 september	1 Samuel 15:24-35
Zondag 8 september	1 Samuel 16:1-13
Maandag 9 september	1 Samuel 16:14-23
Dinsdag 10 september	1 Samuel 17:1-11
Woensdag 11 september	1 Samuel 17:12-30
Donderdag 12 september	1 Samuel 17:31-40
Vrijdag 13 september	1 Samuel 17:41-54
Zaterdag 14 september	1 Samuel 17:55-18:5
Zondag 15 september	1 Samuel 18:6-16
Maandag 16 september	1 Samuel 18:17-30
Dinsdag 17 september	Lucas 14:25-35
Woensdag 18 september	Lucas 15:1-10
Donderdag 19 september	Lucas 15:11-32
Vrijdag 20 september	Lucas 16:1-9

Kerkradio

Programma woensdag 11 en 18 september

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 93
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Heer ik kom tot U
5. Meditatie n.a.v.: Handelingen 26:23
Thema: "Tegen alles in..."
6. O grote God die liefde zijt
7. Ik wandel in het licht met Jezus
8. Be still for the presence of the Lord
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 20 september.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 8 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor het Zimbabwe-project. In de Groote Kerk is deze collecte bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. Op zondag 15 september is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het werelddiaconaat met als doel het Dreamhouse in Yogyakarta, Indonesië.

Algemene Middelen Diaconie

Mede uit dit fonds wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

Zimbabwe – aanhoudend steun nodig

Zimbabwe een van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel. Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets vergeleken bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk.

Opvang voor straatkinderen in Yogyakarta

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureel aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Dreamhouse

Dreamhouse is opgezet door Komunitas Shine Indonesia in Jakarta in 1995. De oprichters waren voornamelijk studenten van de universiteit van Indonesië in Depok. Ze organiseerden Bijbelstudies en kerkdiensten voor mensen die in arme wijken woonden. Naderhand breidden de diensten van de organisatie zich uit naar andere steden zoals Yogyakarta en Surabaya.

Waar houdt de diaconie zich mee bezig?

In de Kerkwijzer van mei hebt u kunnen lezen over de vakanties voor de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, betaald door de diaconie. De afgelopen twee vrijdagen kwam er een bus voorrijden bij de voedselbank om de gezinnen op te halen, terug te brengen en de volgende groep gezinnen weer op te halen. De kinderen tuimelden de bus uit met enthousiaste verhalen over het

verborgen dorp, de fietstochten, het uitje naar Slagharen en nog veel meer. De jeugd heeft zich heerlijk vermaakt en zoals trots werd gezegd ook vrienden gemaakt: "ik heb een vriend".

Dezelfde blijde gezichten bij het uitzoeken van de rugzak en het speelgoed. Een van de activiteiten voor de kinderen tijdens de vakantie georganiseerd samen met YMCA was hoepelen en tot vreugde van een paar meisjes en jongens hadden zij een hoepel uitgezocht. Ze konden hun nieuw verworven vaardigheden dus thuis demonstreren.

De vakantie is voorbij, dus starten de andere activiteiten op de voedselbank met steun van de diaconie weer: het bewegen voor vrouwen, de spelmiddagen met training van sociale vaardigheden voor kinderen en de koffieochtend met training en workshops voor vrouwen. Deze activiteiten zijn bestemd voor een bredere doelgroep dan alleen de cliënten van de voedselbank.

Wilt u een keer komen kijken? Welkom, belangstelling van groot en klein wordt zeer op prijs gesteld. Woensdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur en 's middags tussen 13.30 uur en 15.00 uur.

Algemene berichten

Uitverkoren volk?

De kerk is, aldus een zinsnede uit de kerkorde, onopgeefbaar verbonden met Israël. Aan Israël danken wij de Schriften en de Messias. Dat maakt ons levenslang en onherroepelijk schatplichtig aan Israël.

Maar hoe ver gaat die verbondenheid? Liever gezegd: met welk Israël weten wij ons verbonden? Met het Joodse volk? Met het religieuze Jodendom? Met de staat Israël? Komt dat allemaal op hetzelfde neer? En zo niet, hoe verhoudt dit alles zich dan tot elkaar? Kunnen wij ons kritisch uitspreken over de politiek van Israël en solidair zijn met de Palestijnen zonder dat dit ten koste gaat van de genoemde verbondenheid met Israël? Wat wil het zeggen dat Israël in de bijbel Gods uitverkoren volk wordt genoemd? Welke consequenties zijn er aan dat uitverkoren-zijn verbonden? Legitimeren de landbeloften in het Oude Testament het zionisme? Of is het niet zo simpel en mogen we die lijn niet zo direct doortrekken?

Walter Brueggemann schreef een mooi en handzaam boekje over deze problematiek: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëliësch-Palestijns conflict".

In het voorjaar hebben vier gespreksavonden over dit onderwerp plaatsgevonden, onder leiding van Koos Karssen. Dit waren leerzame, boeiende en waardevolle avonden. Bij voldoende belangstelling zal deze serie gespreksavonden in het najaar op een viertal maandagavonden herhaald worden. Koos Karssen heeft zich opnieuw bereid verklaard om gespreksleider te zijn.

Als u in dit onderwerp geïnteresseerd bent, wilt u dit dan doorgeven?

Deelnemers vragen wij om zelf het boekje van Walter Brueggemann aan te schaffen. Het is in de boekhandel te bestellen en het kost ongeveer € 10,-. Het ISBN-nummer is: ISBN 978 90 239 5177 3.

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers tot hun recht komen geldt een maximum van 12 deelnemers. Als er meer dan 12 belangstellenden zijn wordt de serie op een later moment nogmaals herhaald. Dus als u zich aanmeldt en de maximale groeps grootte is bereikt, dan komt u – in volgorde van aanmelding – op de 'wachlijst' voor een volgende serie.

Daarnaast proberen wij ook om met een groep gemeenteleden de Israëlzondag (6 oktober) voor te bereiden. Onder voorbehoud willen we dit doen op maandagavond 23 september. Ook hiervoor kunnen belangstellenden zich opgeven.

Ds. Chris Schreuder

Lustrumeditie bazaar/rommelmarkt

Zaterdag 14 september zal voor de vijfde keer de bazaar/rommelmarkt rondom de Grote Kerk worden gehouden. De evenementencommissie is druk bezig geweest met het inzamelen van spullen en het zoeken naar sponsors. Er is van alles te koop tegen een redelijke prijs: boeken; cd's; grammofoonplaten en noemt u maar op. Bij het rad van avontuur zijn prachtige prijzen te winnen en bij de koffiehoek kunt u even bijkomen onder het genot van koffie met wat lekkers. Zo is er veel variatie en is het zeker de moeite waard om te komen kijken. We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Omdat het Monumentendag is zal ook de Grote Kerk tijdens deze uren open zijn voor bezichtiging. Ook zeker de moeite waard.

PCOB bijeenkomst 11 september

Op onze eerste contactmiddag is, na een lange zomerperiode, Joke Verweerd uit Nieuw Vennep weer eens onze speciale gast. Joke is een bekende schrijfster van vele romans, verhalen en zij is tevens dichteres van een aantal gedichtenbundels. Zij was al eerder in het Witte Kerkje bij ons te gast en wel op 9 december 2015 met haar sfeervolle kerstprogramma. Wij zijn blij dat zij deze middag weer in ons midden is.

Haar presentatie gaat ditmaal over het onderwerp: 'Wat verhalen ons vertellen en met je doen'. Zij kan hier heel boeiend over vertellen!

Joke Verweerd zal ook deze keer een aantal van de door haar geschreven boeken meenemen naar Maassluis.

Tijdens de pauze en na afloop van het programma kunt u diverse boeken /boekjes, gedichtenbundels en haar bijzondere dagboek 'Toeval bestaat niet' aanschaffen en deze zullen door de schrijfster worden gesigneerd.

Het belooft een schitterende, inspirerende middag te worden, waarvoor we iedereen hartelijk uitnodigen (ook niet-leden!).

Zoals gebruikelijk ontmoeten wij elkaar in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygenstraat 1.

Vanaf 14.00 uur staan de koffie en thee klaar. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Namens het bestuur van de PCOB, Ed Westerhof.

Passage 19 september

We beginnen met de ledenavond op 19 september. Wij als bestuur zien onze leden na de vakantie weer heel graag op deze avond. Dhr. Moerman, historicus, gaat ons heel veel vertellen over De Vlietlanden. Wij zijn heel benieuwd, u ook? Wij heten u van harte welkom, ook de mensen die nog geen lid zijn van Passage.

Aanvang 19.45 uur in Het Witte Kerkje Constantijn Huygenstraat.

Jeugdwijzer