

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 20 september 2019 26^e jaargang nr. 19

Meditatie

Kijken met je hart

(gedachten bij 1 Samuël 16: 1-13)

“De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart” (1 Samuël 16: 7). Dat zijn geliefde en vertrouwde woorden die tot op de huidige dag menigeen steun en troost bieden.

Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die het in psychisch opzicht zwaar hebben. Aan de buitenkant zie je het niet. Dat maakt hen vaak onbegrepen en eenzaam. De mensen moesten eens weten wat er werkelijk in je om gaat! Maar gelukkig is er die Ene, die bij ons naar binnen kijkt, die ons hart leest als een open boek en voor wie wij ons niet groter of sterker hoeven te houden dan wij zijn. Deze woorden relativeren ook allerlei ijdelheid en schone schijn, allerlei succesverhalen en statussymbolen die soms zo intimiderend kunnen zijn.. In deze wereld tel je, gechargeerd gezegd, pas mee als je een indrukwekkend C.V. hebt, als je jezelf weet te presenteren, als je trots kunt zijn op wat je in het leven bereikt hebt. Maar voor God speelt dat geen rol. Het gaat immers om wie je bent, niet om wat je hebt.

Maar je kunt die woorden ook zo vertalen: “De mens kijkt met zijn ogen, maar de HEER kijkt met zijn hart.” Het is niet in de eerste plaats zo dat God naar ons hart kijkt: Hij kijkt naar zijn eigen hart. God laat zijn hart spreken bij alles wat Hij ziet, bij al wie Hij ziet.

Het hart is in de bijbel de zetel van de wil, de plaats waar de beslissingen vallen: waar gaat het om en waar moet het naar toe in je leven?

Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. Je kunt naar elkaar en naar de wereld kijken op een berekenende manier: wat kan die ander voor mij betekenen, hoe kan ik er beter van worden, hoe kom ik er het voordeligst uit?

Kijken met je hart is veeleer: hoe kan ik die ander helpen zich te ontplooiën en zijn of haar geluk en welzijn bevorderen?

Zo kijkt God naar de wereld en naar ons mensen en naar u en mij persoonlijk. Hij kiest voor ons, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. En omdat Hij zo naar ons kijkt, ziet Hij meer in jou dan jijzelf of een ander misschien ziet.

Een mooi voorbeeld hiervan is David.

Saul is als koning verworpen en Samuël moet zijn opvolger zalven. Alle zonen van Isaï komen langs, met uitzondering van één, David. En uitgerekend hij, die in eerste instantie over het hoofd was gezien, blijkt de uitverkorene te zijn. Wat niemand in hem ziet, ziet God wel in hem. “De mens kijkt met zijn ogen, maar de HEER kijkt met zijn hart.”

Zoals God met zijn hart kijkt naar u en mij, zo wil Hij dat wij ook naar onszelf en naar elkaar kijken.

Want hoe je kijkt bepaalt wat je ziet.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 20 september	Lucas 16:1-9
Zaterdag 21 september	Lucas 16:10-18
Zondag 22 september	1 Samuel 19:1-17
Maandag 23 september	1 Samuel 19:18-24
Dinsdag 24 september	1 Samuel 20:1-11a
Woensdag 25 september	1 Samuel 20:11b-23
Donderdag 26 september	1 Samuel 20:24-21:1
Vrijdag 27 september	Lucas 16:19-31
Zaterdag 28 september	Lucas 17:1-10
Zondag 29 september	1 Samuel 21:2-10
Maandag 30 september	1 Samuel 21:11-22:5
Dinsdag 1 oktober	1 Samuel 22:6-23
Woensdag 2 oktober	1 Samuel 23:1-13

Donderdag 3 oktober 1 Samuel 23:14-28
Vrijdag 4 oktober 1 Samuel 24:1-8a

Kerkradio

Programma 25 september en 2 oktober

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 138
3. Laat ons de Heer lofzingen
4. Spreek tot mijn hart ...
5. Meditatie n.a.v. Psalm 90: 1-4
Thema: 'Thuis in de eeuwigheid'
6. Abba Vader
7. De Heer is mijn licht
8. Agnus Dei (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 4 oktober a.s.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Jaarrekening 2018

Op 5 september 2019 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2018 van het College van Diaken en het College van Kerkrentmeesters besproken. Uw vragen of opmerkingen kunt u uiterlijk tot 23 september 2019 per e-mail: AK@pknmaassluis.nl indienen bij de scriba
Namens de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Maassluis,
Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Collecten

Gezamenlijke kerkdienst van het Platvorm van Kerken Maassluis.

Op Vredesdag **22 September** is de 1^e collecte in de Immanuelkerk **Als vrede ver te zoeken is.**
(voor oorlogsslachtoffers in de wereld).

2e collecte is voor **het werk van de landelijke Raad van Kerken.**

In de Groote kerk is de 1^e collecte bestemd voor **stichting BOOM**

Op zondag **29 september** is de 1^e Collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de stichting BOOM.

De 3^e collecte is voor **Zimbabwe** (Project Martijn van Leerdam)

In de Groote kerk is de 1^e collecte bestemd voor de diaconie (Plaatselijke ondersteuning)

Als vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar september de landelijke Vredesweek. Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders kan. Iedereen kan iets doen voor vrede!

Met de Vredesweek laten we zien dat er ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie, ook heel veel mensen zijn die verlangen naar vrede en verbinding en zich daar dagelijks voor inzetten. Ongezien gebeuren er allerlei bijzondere en mooie dingen. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dichtbij.

Het doel van de Vredesweek is om goede initiatieven zichtbaar te maken die in Nederland bijdragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving. Samen met duizenden mensen komen we in actie en brengen we mensen op de been voor vrede. Heel Nederland wordt uitgenodigd om deel uit te maken van deze beweging. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, en van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

PAX stimuleert, motiveert en ondersteunt lokale initiatieven met een jaarthema, concrete werkvormen, materialen, trainingsdagen, en een speciale Vredesweekwebsite waarop alle activiteiten worden aangekondigd. Daarnaast voert PAX een landelijke publiciteitscampagne om media-aandacht te genereren voor deze belangrijkste week van het jaar.

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van [18 christelijke kerken en organisaties](#) in Nederland, die landelijk werkt.

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht, begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlening)instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via **NL68TRIO0198352077**, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

Algemene berichten

Voorbereiding Israëlzondag

Zondag 6 oktober, de eerste zondag in oktober, is het Israëlzondag: een zondag om, meer nog dan andere zondagen, ons als kerk bewust te zijn van onze onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Maar wat houdt die onopgeefbare verbondenheid met Israël eigenlijk in? Het is goed om, ter voorbereiding op de Israëlzondag, daarover eens met elkaar van gedachten te wisselen.

In de kerk volgen we ook deze zondag gewoon het leesrooster. Dat brengt ons bij 1 Samuël 24 en Lucas 17: 1-10. In de verkondiging zal vooral 1 Samuël 24 centraal staan.

Op **maandag 23 september om 19.30 uur** is er in de Immanuelkerk een avond waarop we eerst met elkaar het gesprek kunnen aangaan over Israëlzondag als zodanig en vervolgens alvast ons oor te luisteren leggen bij de lezingen voor deze zondag.

Iedereen die aan dit voorbereidende gesprek wil meedoen is van harte uitgenodigd. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden.

Ds. Chris Schreuder

Uitverkoren volk?

In de vorige Kerkwijzer hebt u kunnen lezen over de serie gespreksavonden rond het boekje van Walter Brueggemann, getiteld: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict".

In het voorjaar hebben vier gespreksavonden over dit onderwerp plaatsgevonden, onder leiding van Koos Karssen. Bij voldoende belangstelling wordt deze serie gespreksavonden dit najaar herhaald. De data zijn: maandagavond 7 oktober, maandagavond 28 oktober, maandagavond 4 november en dinsdagavond 19 november. Alle avonden vinden plaats in de Immanuelkerk en beginnen om 19.30 uur. Koos Karssen heeft zich, evenals bij de eerdere serie in het voorjaar, opnieuw bereid verklaard om gespreksleider te zijn.

Als u aan deze serie wilt deelnemen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 29 september aan mij doorgeven?

Deelnemers dienen zelf het boekje van Walter Brueggemann aan te schaffen. Het is in de boekhandel te bestellen en het kost ongeveer € 10,-. Het ISBN-nummer is: ISBN 978 90 239 5177 3.

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers tot hun recht komen geldt een maximum van 12 deelnemers. Als er meer dan 12 belangstellenden zijn wordt de serie op een later moment nogmaals herhaald. Dus als u zich aanmeldt en de maximale groepsgrootte is bereikt, dan komt u – in volgorde van aanmelding – op de 'wachlijst' voor een volgende serie.

Ds. Chris Schreuder

Oecumenische Kring 'In de Vloot'

Op woensdag 25 september hopen wij de Vlootavond te houden. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot. We houden de goede gewoonte in ere dat op de tweede avond van het seizoen de Kleijne Band uit Maassluis de muzikale bijdrage verzorgt. Ds. Mark Bot houdt de meditatie over het thema 'Zelfs in lijden gelukkig'. Zoals altijd is er samenzang uit onze eigen (en inmiddels vernieuwde) Vlootbundel.

Alle senioren uit Maassluis en omstreken zijn van harte welkom op deze avond. De toegang is vrij en in de pauze wordt koffie en thee geserveerd. Met een koekje! Bij de uitgang staan de mandjes waarmee een bijdrage vragen ter bestrijding van de kosten die er ook in dit jaar zullen zijn.

Voor inlichtingen: *Constand Wassink, tel 5916435*

Orgelcommissie Grote Kerk

Ook tijdens de vakantieperiode is er een prachtig bedrag in de orgelpijpen beland voor het onderhoud van ons Garrels-orgel, 76 euro, mede door een gift van 10 euro en de bijdragen van de concertbezoekers. Daarnaast kwam er een gift van 100 euro (NN) binnen bij de penningmeester Sjaak de Jong. Hartelijk dank voor alle gulle gevers.

Wij naderen het einde van de zomerserie orgelconcerten. Op 28 september de 'Hommage aan Feike Asma' met koraalbewerkingen van Asma en werken die hij vaak uitvoerde. Zie voor alle info www.garrelsongelmaassluis.nl.

Jaap Kroonenburg

11 oktober Muzikale verrassing van de O.C.I.

Vrijdagavond 11 Oktober verzorgt de Orgelcommissie van de Immanuëlkerk een concert met winnaars van het Prinses Christina Concours. H.K.H. Prinses Christina heeft haar naam verbonden aan deze muzikale wedstrijden van nationale allure. U kunt luisteren naar; zang,piano,viool en harp, met muzikale begeleiding van Gerard de Waardt op het Seiffert-orgel. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Jeugdwijzer