

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 4 oktober 2019 26<sup>e</sup> jaargang nr. 20

## Meditatie

### Waar de hemel de aarde raakt

Otto de Bruijne, kunstenaar, programmamaker en theoloog heeft een tijdje terug een prachtige kapel gemaakt, de 'Canvas-kapel'. Een soort rondreizend kerkgebouw van hekwerk waarin je door beelden aangemoedigd wordt tot reflectie en bezieling. Een van die beelden bleef me bij: Vide-lité, een samenvoeging van de Franse woorden voor Trouw en Leegte. Het beeld hierbij was een verlaten kerkgebouw in Frankrijk, gebruikt als opslagplaats voor kratten. Dichtgemetselde ramen en alleen een rozet waar spaarzaam licht de stoffige ruimte binnenstroomt.

Ook in Maassluis praten we de komende tijd met elkaar over gebouwen. Dat is wennen voor een predikant die in zijn vorige gemeente stond in een klein gehuurd wijkgebouwtje. Maar we hebben hier in Maassluis samen nog de verantwoordelijkheid over plekken waar al honderden jaren lang het geloof bezongen en beleefd wordt. Dat is mooi, maar roept ook vragen en problemen op. Er zijn nog mensen die verdrietig of boos zijn over de sluiting van De Ark of de Maranathakerk in de afgelopen decennia. Kerkverlating is rouwen. Tegelijkertijd mogen wij hoop putten uit het feit dat deze kerken ook vandaag nog bruisen van het geloof. Dat het van een andere 'club' is maakt gelukkig steeds minder uit!

Laatst werd ik opnieuw getriggerd om over kerkgebouwen na te denken. N.T. Wright, de bekende Anglicaanse theoloog spreekt in zijn boek 'Surprised By Hope' over het doorbreken van Gods Koninkrijk in tijd, plaats en materie. Hij had een voor mij verrassend inzicht. Kerkgebouwen ziet hij als fysieke gestalten van Gods Koninkrijk in onze wereld. Niet als plekken om je van de wereld af te zonderen, maar als brughoofden naar Gods Nieuwe Wereld. Plekken die als het ware geclaimd zijn voor Gods Koninkrijk, in afwachting van de dag dat Gods Koninkrijk heel de aarde zal vervullen.

Dit alles is geen pleidooi om al onze kerkgebouwen open te houden. Verre van, ik moet nog aan al die stenen wennen. Gods Koninkrijk wordt gebouwd met levende stenen, dat zijn u en ik. Maar tegelijkertijd kan de kerk niet zonder fysieke grond onder de voeten en het liefst een dak boven het hoofd. Toch blijft de vraag staan: functioneren onze kerken als brughoofden of als plekken van afzondering? Brengen ze Maassluis dichterbij Gods Koninkrijk, of zijn het onze vluchtplekken uit een te complexe wereld? Of het nu een eeuwenoud monument is, een megawederopbouwkerk of een gehuurde zaal in het theater – om deze vraag zal het moeten gaan. Ik hoop van harte dat deze plekken in de toekomst meer mogen zijn als plekken van 'Vide-lité' – plekken van trouwe leegte. Dat het plekken mogen zijn en blijven waar Gods licht deze wereld mag binnenstromen.

*Ds. Pim Brouwer*

### Vandaag lezen wij:

Vrijdag 4 oktober	1 Samuel 24:1-8a
Zaterdag 5 oktober	1 Samuel 24:8b-23
Zondag 6 oktober	1 Samuel 25:1-19
Maandag 7 oktober	1 Samuel 25:20-35
Dinsdag 8 oktober	1 Samuel 25:36-44
Woensdag 9 oktober	1 Samuel 26:1-12
Donderdag 10 oktober	1 Samuel 26:13-25
Vrijdag 11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2
Zaterdag 12 oktober	1 Samuel 28:3-14
Zondag 13 oktober	1 Samuel 28:15-25
Maandag 14 oktober	1 Samuel 29:1-11
Dinsdag 15 oktober	1 Samuel 30:1-15
Woensdag 16 oktober	1 Samuel 30:16-31
Donderdag 17 oktober	1 Samuel 31:1-13
Vrijdag 18 oktober	Lucas 17:11-19

## Kerkradio

### Programma woensdag 9 en 16 oktober

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. De Heer is mijn licht
4. De liefde van Christus
5. Meditatie n.a.v. Lucas 10: 38-42  
Thema: 'Ik had het te druk...'
6. Jezus ga ons voor
7. 'k Heb gehoord van een stad
8. Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 18 oktober.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Actie tekort 2019 "Samen sterk"

Ieder jaar houden wij als College van Kerkrentmeesters in onze Protestantse Gemeente Maassluis een actie tekort. Zoals u waarschijnlijk weet is zo'n jaarlijkse actie helaas nodig omdat het steeds moeilijker wordt om de spreekwoordelijke "eindjes aan elkaar te knopen".

In de maand oktober zal er bij u thuis een brief worden bezorgd waarin deze actie nader wordt toegelicht. Wij doen wederom een beroep op u via deze actie onder het motto "Samen Sterk". "Samen Sterk" omdat wij als gemeenteleden elkaar vooral in het pastorale werk behoren te steunen. Daarom willen wij, rekening houdend met ieders financiële draagkracht, een beroep op u doen om met elkaar het werk van onze kerkgemeenschap mogelijk te blijven maken. Wij hopen dat u met een blijmoedig hart onze kerkgemeenschap kunt en wil steunen!

College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 6 oktober is de eerste collecte in alle kerkgebouwen voor Kerk en Israëlzondag steun aan Nes Ammim. Op zondag 13 oktober is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie. De derde collecte in de Grote Kerk is voor Werelddiaconaat-noodhulpfonds.

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vragen over Israëlzondag

Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en

aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

#### Nes Ammim

Trouw steunen we al jaren het werk in Nes Ammim, een dorp in Galilea. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Ieder jaar bezoeken honderden jonge vrijwilligers het dorp. Ze werken in het hotel of bouwen mee aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen, voor Israëlische en Palestijnse jongeren. Vaak zijn ze afkomstig uit conflictgebieden en ontmoeten ze tijdens zo'n kamp voor het eerst iemand met een ander geloof en een andere taal. "Het is mooi om te zien dat veel mensen in Nes Ammim arriveren met een lijst vooroordelen en vertrekken met een iets opener blik naar 'de ander'." Pieter Dronkers, namens de Protestantse Kerk tot 2014 werkzaam in Nes Ammim.

#### Kerk en Israël

Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en christenen. Zo organiseerde Kerk en Israël binnen de Protestantse Kerk het symposium Jezus en Paulus. Coen Constandse, predikant in Bunnik en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, was erbij. Het symposium heeft hem een nieuw zicht gegeven op de persoon van Paulus en de wortels van de kerk, vertelt hij. "Wij vinden het normaal dat we helemaal los zijn van de joodse cultuur, maar dat was in de tijd van Paulus anders. Voor hem was het logisch om in Jezus te geloven en de Thora te houden. Maar tegen niet-joden zegt hij dat ze de joodse wetten niet over hoeven te nemen als ze bij Jezus willen horen. Zo verrassend ruimdenkend was Paulus."

#### **Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.**

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.

## Algemene berichten

#### **Taizé aan de Waterweg 13 oktober**

In "de donkere maanden" van het jaar wordt er weer maandelijks een Taizé-viering gehouden. In een Taizéviering wordt veel gezongen en neemt stilte een belangrijke plaats in. Want stil worden, dat is de kern van een Taizéviering. Tot rust komen en bezig zijn met wat je ten diepste raakt. We zingen liederen van de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé, eenvoudige liederen die hun kracht ontleenen aan de herhaling. Er wordt een kort Bijbelgedeelte gelezen en er worden gebeden uitgesproken, naar de traditie van Taizé.

Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte welkom! We oefenen vóór de viering en starten daarmee om 16.15 uur.

Dit winterseizoen zullen er weer vijf Taizévieringen plaatsvinden. De vieringen worden om beurten gehouden in de Immanuëlkerk en de Petrus en Pauluskerk. De eerste viering is op zondag 13 oktober in de Petrus en Pauluskerk. Aanvang van de viering is 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Jij, u van harte welkom!

Data volgende vieringen:

10 november Immanuëlkerk

1 december Andreas, Petrus en Pauluskerk

12 januari Immanuëlkerk

9 februari Andreas, Petrus en Pauluskerk

Namens de voorbereidingsgroep,

*Corien Robbmond, Aag de Nie*

#### **Uitverkoren volk?**

In de vorige Kerkwijzer hebt u kunnen lezen over de serie gespreksavonden die, evenals in het afgelopen voorjaar, in deze herfst zou worden gehouden rond het boekje van Walter Brueggemann, getiteld: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict".

Anders dan in het voorjaar, toen we met twaalf mensen bij elkaar zijn geweest, bleek de belangstelling nu vrij klein, in ieder geval te klein om echt een groep te kunnen vormen. Daarom is er nu voor gekozen om de serie gespreksavonden niet door te laten gaan. De mensen die zich hadden aangemeld hebben inmiddels, als het goed is, hiervan ook al bericht gekregen.

Bij voldoende interesse (tien à twaalf deelnemers) willen we proberen om in het voorjaar van 2020 alsnog de gespreksavonden te organiseren. Belangstellenden kunnen zich nu al melden.

*Ds. Chris Schreuder*

#### **Meditatief schilderen**

Je hoeft niet als Rembrandt te kunnen schilderen om mee te doen. Van harte welkom bij 'meditatief schilderen'. Na een korte inleiding en een stilte meditatie gaan wij schilderen. Het gaat er om onze emoties in kleur en vorm weer te geven. Daarna delen wij met elkaar onze belevenissen.

Waar: bij ds. Rianne Noordzij, Groen van Prinstererkade 22, Maassluis

Wanneer: maandag 14 oktober van 19.30 - 22.00 uur.

Kosten: €25,- inclusief koffie/thee, lekkers en materialen

Opgeven: 06 414 80 250

### **Exclusief Laureatenconcert**

De Orgelcommissie van de Immanuelkerk geeft winnaars van het Prinses Christina-concours een toonaangevend podium om te musiceren, waarbij u kunt genieten van een muziekuitvoering op hoog niveau. Niet voor niets heeft H.K.H. Prinses Christina haar naam verbonden aan deze muzikale wedstrijden van nationale allure. U kunt luisteren naar: zang, piano, viool en harp. Enkele van deze jonge veelbelovende talenten presenteerden zich al eens bij de Wereld draait door.

Vrijdagavond 11 oktober aanvang 20.00 uur.

Kaarten aan de kerk € 8 en € 6 voor kinderen. In de voorverkoop € 7 via secretariaat OCI per e-mail (ocimaassluis@kabelfoon.net) of bij Ervaar Maassluis in de Nieuwstraat.

Noëlle Drost (1999) zang. Zingen is haar ware passie, zij studeert op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Iris van Nuland (2002) viool: kreeg haar eerste lessen op de muziekschool in Oss. Daarna op de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Iris is concertmeester in het Atheneum Kamerorkest.

Claire Schuurmans (2004) harp. Is vanaf 2012 actief in het Hofstads Jeugdorkest. Claire studeert aan de School voor Jong Talent in Den Haag, trad al op in het Concertgebouw. En deze zomer tijdens het Grachtenfestival.

Katie Yao Morgan(2000) piano. Zij heeft een indrukwekkende staat van dienst met prijzen en eervolle vermeldingen uit Italië, Schotland, Frankrijk en Engeland. Katie studeert aan het Conservatorium van Amsterdam.

### **Wees niet moe om het goede te doen**

Stefan Paas, hoogleraar Missiologie en Theoloog des vaderlands, heeft op 26 september een lezing gehouden in Monster over wat het betekent om missionair kerk te zijn in een tijd waarin er nog maar weinig mensen geïnteresseerd zijn in geloof.

Allereerst stelde hij vast dat we last hebben van het resultaatgericht (groei)denken. Graag zien we resultaat van het werk dat gedaan wordt in concrete meetbare getallen. Of nog beter in nieuwe aanwas voor de gemeente, zodat er op de begroting weer wat extra inkomsten genoteerd kunnen worden. Paas wees erop dat resultaatgericht denken niet opgaat voor missionair werk. Het gaat niet over aantallen, het gaat over de ontmoeting met mensen. Of missionair werk geslaagd is, ligt niet in onze handen. Sterker nog, er is mogelijk zelfs een nieuwe taal voor nodig. Het is een beetje zoals de taal van de kunst, het is mooi in zichzelf, waardoor het zichzelf 'verkoopt'. Muziek is ook een goed voorbeeld, het kan ons ook zomaar diep raken. Zo is ook God goed in zichzelf en niet ergens goed voor.

Dit wetende kunnen en mogen we ruimte maken voor de ander en voor de toekomst. Wees betrokken en attent op elkaar en wees authentiek. De tijd ligt achter ons van een zekere macht en 'parmantigheid'. We zullen moeten loslaten, ontwortelen. En is dat ook niet waar het verhaal van de ballingschap over gaat, over ontworteling? De koning werd weggevoerd, zijn zoon vermoord, de tempel ontheiligd en het door God beloofde land ingenomen. In een klap waren alle mooie beloften als sneeuw voor de zon verdwenen.

Ook in Maassluis zullen we keuzes moeten maken. Gebouwen en/of bezit kunnen een last vormen, terwijl we juist lichtvoetig en vrolijk mogen geloven. Het is niet erg om weinig te hebben, het helpt juist om te focussen waar het echt om gaat. Er kan ruimte ontstaan voor nieuwe onverwachte perspectieven, net zoals er nieuwe perspectieven ontstonden in de ballingschap. Laten we lichter leven, ruimte maken voor elkaar en voor nieuwe inzichten. En laten we blij zijn met het verhaal wat we delen en samen verder op weg gaan in het voetspoor van Jezus.

Al met al was het een bijzonder inspirerende avond en ben ik erg benieuwd naar het boek van Stefan Paas '*Vreemdelingen en priesters*'. Leuk als je wilt reageren of met me mee wil lezen! Mail me via [tamarazonnenberg@jeugdwerkpkpnaassluis.nl](mailto:tamarazonnenberg@jeugdwerkpkpnaassluis.nl).

### **PCOB bijeenkomst op 9 oktober**

Op onze tweede contactmiddag van de PCOB afd. Maassluis heeft het bestuur dhr. Peter Stam uit Etten-Leur weer eens als onze speciale gast uitgenodigd. Peter houdt deze keer een presentatie / lezing over Ruth.

Het Bijbelboek Ruth telt maar vier hoofdstukken. Het is een verhaal van een jonge vrouw die haar geboorteland verlaat om haar schoonmoeder Naomi te vergezellen

Ruth laat Naomi niet in de steek, ze zegt: "uw land is mijn land en uw God is mijn God". Zo komen ze samen in Bethlehem aan.

Ruth vindt daar werk op het land en zo ontmoet ze de man die later de vader van haar kind wordt. Ruth is een verhaal van overleven en een zoektocht naar een nieuw bestaan. Met mooie filmfragmenten wordt het oude verhaal dichtbij gebracht en dan blijkt die geschiedenis van lang geleden toch verrassend actueel te zijn.

Het belooft ook deze keer een fijne en sfeervolle bijeenkomst te worden, waarvoor we iedereen van harte uitnodigen (ook niet-leden). Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee klaar in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

*Ed Westerhof*

### **Thema-avond 'De grote dag verwachten met groot verlangen'**

Op D.V. woensdag 16 oktober zal de laatste thema-avond van de Stichting 'In de Rechte Straat' plaatsvinden in de aula van het Wartburg College, locatie Revius, President Rooseveltweg 11, 3068 TR in Rotterdam/Zevenkamp.

Daarmee komt een einde aan de IRS-bezinningsavonden in Rotterdam e.o. waarmee in 2001 werd begonnen. Deze laatste avond hoopt ds. M. Goudriaan te spreken over het thema "De grote dag verwachten met groot verlangen". Jong en oud hartelijk welkom!

Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur koffie-thee. Kosten: 4,50 euro incl. 2x koffie of thee. Verkooptafel met brochures, kaarten e.d. Cd van thema-avonden verkrijgbaar. Contact: [www.irs.nu](http://www.irs.nu) of mw. J. Bout, tel. 0182-362637.

### **Zingen voor Israël op 8 november in 's-Gravenzande**

Onder het motto "Zingen voor Israël" organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk op vrijdag 8 november een koor- en samenzangavond in 's-Gravenzande. De avond wordt gehouden in de Dorpskerk, Langestraat 34. Aanvang 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door Vocalgroup "Voice" uit Rotterdam onder leiding van Martin Mans en door het Chr. Jong Mannenkoor "Jubilate" uit Ridderkerk onder leiding van Lennert Knops. Ook de harpiste Maria Knops werkt aan deze avond mee. Naast koorzang zal er veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. A. C. Verweij. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

### **Naar Israël met ds. Noordzij**

Heb je ook dat verlangen om Israël te bezoeken?

Het land waar de oude geschiedenis tot leven komt?

Het land dat vandaag de dag bijzonder actueel in ontwikkeling is? Waar de natuur zo adembenemend mooi is?

Ga dan met mij mee op reis van 28 april t/m 7 mei 2020.

#### **Jeruzalem**

De laatste jaren heb ik een studie gemaakt om (belangeloos) als reisleader jou dit mooie land te mogen laten zien. Enkele studiereizen, veel leeswerk en besprekingen zijn hieraan vooraf gegaan. Samen met de gids Jaacov Nov en zijn vrouw Bernardine is deze reis tot in de puntjes verzorgd. Er ontbreekt geen tittel of jota aan! Ik ben er dan ook heel erg trots op dat Jaacov Nov onze gids zal zijn.

De reis is niet goedkoop, maar wel kostbaar!

Heb je interesse? Vraag dan geheel vrijblijvend het programma en de prijslijst aan door een mail te sturen naar: rianne-noordzij@hotmail.com

Heb je zelf wensen? Op maandag 20 januari 2020 is er een informatie avond met Jaacov Nov voor de mensen die zich hebben opgegeven.

Ik hoop samen met Jaacov en liefhebbers die deze ervaring willen beleven een schitterende reis te mogen maken. "Zo de Heer wil..." zegt Jaacov, een Amsterdamse Jood wonend in Israël.

Hartelijke groeten van

*ds. Rianne Noordzij*

**Jeugdwijzer**