

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 18 oktober 2019 26^e jaargang nr. 21

Meditatie

Ware vriendschap

Spreuken 17:17 'Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.'

Joh 15:14 'Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied'.

Een vriend is 'een persoon waarmee je door gevoelens van genegenheid bent verbonden' staat er in een woordenboek of 'persoon die je vertrouwt en aardig vindt' staat er in een ander. Een vriend of vriendin hebben, het is een van de grootste zegeningen die een mens kan hebben. Er zijn eens vijf vrienden geweest, lezen we in Markus 2. We weten hun namen niet en ook niet hoe ze elkaar hadden leren kennen. We weten alleen dat ze vrienden waren. Echte vrienden. Waarom, hoe zit dat?

Vrienden zijn zichzelf. Bij een echte vriend kun je helemaal jezelf zijn. Je hoeft je niet beter, mooier, sterker voor te doen dan je eigenlijk bent. De verlamde man hoeft tegen zijn vrienden niet te zeggen: 'Laat mij maar, ik red me wel'. Hij kent zijn gebrek, maar zijn vrienden ook. Ook dingen die moeilijk zijn, of ongemakkelijk, horen er bij. 'Ze brachten Hem, de verlamde, door vier mannen gedragen'. Vijf vrienden

Vrienden staan voor elkaar klaar. Echte vrienden aarzelen niet. Ze zijn er gewoon, in voorspoed en in tegenspoed. Het was vast een flinke inspanning om hun vriend het dak op te tillen. Ze braken het dak open, niet bang voor de gevolgen. Geen haar op hun hoofd die eraan dacht hun vriend te laten liggen. 'Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.' Je leert vaak pas je echte vrienden kennen, als er moeilijkheden zijn. Helaas voor veel zieken en ouderen een waarheid. Vrienden dragen elkaar. De verlamde man werd 'door vier mannen gedragen.' Die bijbelse beschrijving is letterlijk en figuurlijk. Letterlijk droegen zij hem tot aan de voeten van Jezus, figuurlijk omdat ze wisten dat dat het beste was wat zij konden doen. Echte vrienden dragen je. Ze doen veel voor je, hebben veel voor je over, ze bidden ook voor je.

Vrienden gunnen elkaar het beste. Echte vrienden gunnen elkaar het beste. Echte vrienden hebben geen last van jaloezie of afgunst of ... Bij echte vrienden gaat het zo niet! De vier vrienden dragen hun vriend naar de beste plaats die er is, aan de voeten van Jezus, terwijl ze zelf op het dak moeten blijven staan. Niet zij staan op die plek waar ze misschien ook wel heel graag hadden willen zijn, maar hun vriend die het hard nodig had. Vrienden gunnen elkaar het beste, doen zelf een stap terug.

Vrienden brengen elkaar bij Christus. Echte vrienden hebben het met elkaar over het belangrijkste in hun leven. Hun gesprekken kennen ook inhoud. Echte vrienden brengen je bij Christus, in woord, in daad en in gebed. Juist als een vriend om wat voor reden dan ook, niet bij Hem kan komen zoals die verlamde man, juist dan zoeken ze een oplossing. Een gat in het dak om toch bij Jezus te komen waar anderen de doorgang versperden en de verlamde verhinderden om bij Jezus te komen. Als je zulke vrienden hebt, mag je dat zien als een Godsgeschenk en niets minder dan dat.

Tot slot, Jezus zegt dat als wij doen wat Hij van ons vraagt, wij Zijn vrienden zullen zijn. Dan zal Hij ons, net zoals het bij die verlamde ging, aan de voeten van Zijn Vader leggen! Doet U wat Hij vraagt? Dan is Hij uw vriend, vele malen beter als welke vriend dan ook!

Gerrit van der Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 18 oktober	Lucas 17:11-19
Zaterdag 19 oktober	Lucas 17:20-37
Zondag 20 oktober	Lucas 18:1-8
Maandag 21 oktober	2 Samuel 1:1-16
Dinsdag 22 oktober	2 Samuel 1:17-27
Woensdag 23 oktober	2 Samuel 2:1-11
Donderdag 24 oktober	2 Samuel 2:12-32
Vrijdag 25 oktober	2 Samuel 3:1-16
Zaterdag 26 oktober	2 Samuel 3:17-27
Zondag 27 oktober	2 Samuel 3:28-39
Maandag 28 oktober	2 Samuel 4:1-12
Dinsdag 29 oktober	2 Samuel 5:1-16
Woensdag 30 oktober	Psalm 58
Donderdag 31 oktober	Lucas 18:9-17
Vrijdag 1 november	Lucas 18:18-30

Kerkradio

Programma woensdag 23 en 30 oktober

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 150
3. Vader wij eren U
4. Van U zijn alle dingen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 121: 1-3
Thema: 'Hulp die nooit faalt..'
6. Leer mij Uw weg
7. Op het Godslam rust mijn ziele
8. Amazing Grace (Jessey Norman)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 1 november.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie tekort 2019 'Samen sterk'

Ieder jaar houden wij als College van Kerkrentmeesters in onze Protestantse Gemeente Maassluis een actie tekort. Zoals u waarschijnlijk weet is zo'n jaarlijkse actie helaas nodig omdat het steeds moeilijker wordt om de spreekwoordelijke "eindjes aan elkaar te knopen".

In de maand oktober zal er bij u thuis een brief worden bezorgd waarin deze actie nader wordt toegelicht. Wij doen wederom een beroep op u via deze actie onder het motto "Samen Sterk". "Samen Sterk" omdat wij als gemeenteleden elkaar vooral in het pastorale werk behoren te steunen. Daarom willen wij, rekening houdend met ieders financiële draagkracht, een beroep op u doen om met elkaar het werk van onze kerkgemeenschap mogelijk te blijven maken. Wij hopen dat u met een blijmoedig hart onze kerkgemeenschap kunt en wil steunen.

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 20 oktober is de eerste collecte in alle kerkgebouwen voor Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië

Op zondag 27 oktober is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof (H.A.) bestemd voor Zimbabwe. De eerste collecte in de Groote Kerk Missionair Binnenland – de Bijbel dichterbij. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is eveneens bestemd voor Missionair Binnenland – de Bijbel dichterbij.

Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië (Werelddiaconaat)

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

ds. Martijn van Leerdam

De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In de seculiere Nederlandse context is het lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen, soms opnieuw, enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. Deze voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren. Zo konden deelnemers aan het symposium 'De Bijbel in Nederland', dat afgelopen december plaatsvond, in workshops kennismaken met verschillende initiatieven en werkvormen rond Bijbellezen. Tijdens dit symposium werd ook de gelijknamige essaybundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd, over het Bijbelgebruik en de betekenis van bijbelverhalen in onze huidige tijd.

De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen, met als doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in Nederland te bevorderen.

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag

20 oktober willen we daar in de kerkdienst bij stil staan.

Samen Hart voor Mensen is de campagne van de kerken in samenspel met SchuldHulpMaatje. Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken, omdat mensen dan ook eerder hulp zullen vragen.

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden. In onze kerk helpen we regelmatig mensen met geldzorgen. Vorig jaar hebben we veel huishoudens geholpen. We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief.

Doe mee door een Lichtkaart te downloaden of het Open Kaart Spel te spelen met je kring, netwerk of vriendengroep:

www.samenhartvoormensen.nl/doemee

Samen Doen Maassluis is een plek voor Iedereen.

Met hulp van alle inwoners zorgen om prettig samen te leven. Betrokken inwoners bevorderen praten over geldzaken en taboes. Alle inwoners stimuleren inwoners met (dreigende) geldzorgen om tijdig passende hulp te zoeken.

Wat is er aan de hand?

In Maassluis kunnen waarschijnlijk 2200 inwoners hun rekeningen en schulden niet tijdig betalen.

Waar hulp/ begeleiding krijgen bij geldzaken?

Vraagraak (Haydenlaan 3) kan inwoners helpen bij allerlei soorten problemen (geldzorgen gaan vaak samen met andere problemen); elke werkdag van 9-12 uur telefonisch contact mogelijk via 010-5931500 en elke werkdag (behalve woensdag) is er inlooppreekuur aan de Haydnlaan 3. Elke maandag van 9-12 uur houdt een schuldhulpconsulent(e) van Stroomopwaarts ook inlooppreekuur bij Vraagraak.

Stichting BOOM Maassluis kan ingeschakeld worden voor begeleiding thuis bij het op orde brengen van de administratie en bij geldproblemen. Stichting BOOM Maassluis helpt tevens bij vragen over geldzaken tijdens diverse geldzorgsprekuren. Tel.nr.06-40608609.

Algemene berichten

Oproep

Geloven is geen product wat je in je winkelwagentje kunt leggen en vervolgens kunt uitdelen. Je hebt andere mensen nodig om te gaan geloven. Door met elkaar op te trekken, met elkaar te delen en te spreken, mogen we namens God naast elkaar staan. Vanuit Jeugdwerk inspireren we graag kinderen en jongeren op een eigentijdse manier en willen we bijdragen aan het ontstaan van duurzame relaties.

Als onderdeel van het jeugdwerk dromen wij van een structureel aanbod van activiteiten waarbij kinderen en jongeren elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Om dat aanbod (onder andere Sirkelslag, Soos, Kerstchallenge, ...) neer te kunnen zetten en verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden om ons te helpen met een stukje communicatie. Onze belangrijkste middel is de website jeugdwerkpknmaassluis.nl. Daar worden de activiteiten geplaatst, zodat het vervolgens digitaal gedeeld kan worden.

- Ben jij handig met websites?
- Knutsel je graag een flyer/aankondiging in elkaar?
- Of deel je liever via Social Media?
- Of is een toffe mail maken meer iets voor jou?

Het maakt niet uit, we kunnen je hulp goed gebruiken! Voor vragen of interesse kun je contact opnemen via tamarazonenberg@jeugdwerkpknmaassluis.nl of ff bellen via 06-38944696.

Orgelcommissie Grote Kerk

Na de maand september kan ik een bedrag van 85,20 euro als geld uit de orgelpijpen verantwoorden. Mede dankzij twee briefjes van 5 euro en een van 20 euro! Heel hartelijk dank hiervoor. Ook kwamen er twee giften binnen: 20 euro van dhr J.A.V en mevr J.C.J en 100 euro van NN. Ook hiervoor namens de 'oude Dame' hartelijk dank.

Jaap Kroonenburg

Orgelconcert

Een uniek concert met orgel en koperblazers in de Grote Kerk. Laat u verrassen door de mooie combinatie van koper en orgelmetaal! Jaap Kroonenburg, sinds 1984 de vaste bespeler van het monumentale Garrels-orgel uit 1732, bundelt de krachten met het jonge en dynamische Sweelinck Koperkwintet. Dit ensemble bestaat uit koperblazers van maar liefst vijf conservatoria en richt zich op de uitvoering van orgelrepertoire.

Wat maakt het Sweelinck Koperkwintet zo bijzonder? Dit is eenvoudig te verklaren aan de hand van de naam: die is niet zomaar gekozen, maar staat voor twee belangrijke kenmerken van het ensemble. Dat eerste kenmerk is repertoirekeuze. Dit ensemble is opgericht om orgelmuziek, letterlijk, nieuw leven in te blazen. Het kwintet treedt dus altijd op in combinatie met orgel en slagwerk. Aangezien zij het hele palet aan klankkleuren willen meenemen bevat hun repertoire een enorme diversiteit aan stijlen met een accent op de beroemde Franse orgelwerken als de Suite Gothique van Boëllmann. Het andere aspect is leeftijd. Met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar is dit ensemble nog erg jong. Een groter contrast kun je in de orgelwereld bijna niet krijgen. In de diverse jeugdorkesten van Nederland leerden de muzikanten elkaar kennen wat de unieke situatie veroorzaakt dat de leden afkomstig zijn van de conservatoria van Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht. En dan die naam? Nederlands grootste componist én organist is tevens naamgever van het enige orkest waarin alle kwintetleden daadwerkelijk tegelijkertijd hebben gespeeld: UvA-Orkest J.Pzn. Sweelinck.

Het concert vindt plaats op zaterdag 19 oktober. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 10 p.p. verkrijgbaar aan de deur. Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 5 op vertoon van CJP/collegekaart.

Stichting Wenzl

Ondanks een voor mij zeer turbulente tijd in mijn privé leven; na een zeer spannende bevalling is onze kleinzoon Diederik op 3 oktober gelukkig gezond ter wereld gekomen, maar precies een week later op 10 oktober is mijn moeder overleden, heb ik toch besloten om de najaarsreis van Stichting Wenzl door te laten gaan.

Op 17 oktober vlieg ik samen met mijn zusje en haar zoon en een goede vriendin en tevens lid van het bestuur van Wenzl, Linda van Oosten naar Kenia.

Hier hopen wij:

-Een volgende stap te zetten in de overdracht van de nevenprojecten aan de plaatselijke bevolking.

-Een oplossing te vinden voor het waterproject van de community, niet te verwarren met het waterproject op school, want dat loopt sinds verleden jaar erg goed nu de watertanks gegarandeerd waterdicht zijn.

Na terugkeer houd ik u weer op de hoogte middels het reisverslag.

Natuurlijk kunt u ons ook volgen op de facebook pagina van stichting Wenzl.

Meer informatie op www.wenzl.nl.

Vriendelijke groet Willie de Bruin

Cantate BWV48 Bethelkerk Vlaardingen

Op 27 oktober, aanvang 17.00 uur, wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate 'Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen' (BWV 48) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Laß, o Herr, mich Hülfe finden' van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).

Mooie muziek, zeer de moeite waard!

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Annette Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor). Muzikale leiding: Bas van Houte.

Nieuws van pastoraal diaconaal centrum de Herberg

Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!

Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden.

Donderdagmiddag 28 november is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.

De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: 10 euro. Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl . Bankrekeningnr. NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum: 25 november.

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!

Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb je tijd nodig om na te denken over een vervolgstudie? Vind je het leuk om met andere jongeren je handen uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 februari is er plaats. Op een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloopdag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees meer op onze website: www.pdcdeherberg.nl

Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy door Gloria-Toonkunst Vlaardingen

op zaterdag 9 november te 20.00 uur

De uitvoering:

Gloria Toonkunst Vlaardingen zal onder leiding van haar dirigent Bas van Houte het bekende oratorium Elias uitvoeren in de Grote Kerk te Vlaardingen. Een kooravond van allure!

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) legde zijn hart en ziel in de 'Elias'. Hij liet zich steeds meer inspireren door de werken van Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel en de invloed van deze componisten is duidelijk te merken in dit oratorium.

De ongecompliceerde maar uiterst expressieve muziek was voor hem een uiting van het oude geloof, een geloof van wonderen. In 1847 werd de Elias voor het eerst opgevoerd in de versie waarin we het werk nu kennen. Onder leiding van Bas van Houte streeft het koor van circa 90 zangers samen met het begeleidingsorkest en de solisten ernaar, de toonschildering en karakterisering in de muziek te laten doorklinken.

Entree: € 24.

Studenten / scholieren met studentenpas € 12.

Informatie en kaarten reserveren: secretaris@gloria-toonkunst.nl

Jeugdwijzer