

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 1 november 2019 26^e jaargang nr. 22

Meditatie

Stervensgenade

'Sterven is gemakkelijk' zei René Gude, denker des vaderlands 'iedereen kan het'. Maar toen het over zijn eigen sterven ging had hij het zichtbaar moeilijk met zijn tranen, en wie zou dat niet begrijpen? Sterven kan een verlossing zijn, zonder twijfel, maar sterven kan ook een ontijdige wrede, harde scheiding zijn van iedereen die je lief is. Elk woord van troost is dan teveel en pogingen om aan zo'n sterven zin te geven zijn alleen maar kwetsend.

Op 9 april 1945 werd in de grauwe ochtendschemering in het concentratiekamp Flossenbürg de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer opgehangen. Hij was daadwerkelijk betrokken bij een aanslag op Hitler en de executie vond plaats op persoonlijk bevel van de Führer zelf. Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud. De kamparts was getuige van die terechtstelling en tien jaar later schreef hij erover: *Door de half open deur van een kamer in de barakken zag ik, voordat hij zijn gevangenskleding uittrok, pastor Bonhoeffer, neergeknield in innig gebed met zijn God. De manier van bidden, zo vol overgave en zo zeker van verhooring, van deze buitengewoon sympathieke man heeft me zeer diep aangegrepen. Ook op de terechtstellingsplaats zelf verrichtte hij nog een kort gebed en beklom toen moedig en kalm de trap naar de galg. De dood volgde na een paar seconden. Ik heb in mijn 50 jaren praktijk als dokter zelden een man zo vol overgave aan God zien sterven.*

Ik lees deze passage altijd met verbazing en verwondering. Kan dit? Je carrière voortijdig afgebroken.... je verloving heb je grotendeels in de gevangenis doorgemaakt....alles is je uit handen gevallen en dan toch: *zelden heb ik een man zo vol overgave aan God zien sterven.*

In zijn twee jaren in de gevangenis heeft Bonhoeffer veel geschreven en zijn brieven, gedachten en gedichten zijn na de oorlog verschenen onder de titel: Verzet en Overgave. In dat boek schrijft hij: *'Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen'.*

Dat geeft mij te denken: *Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen.* Verdriet, of misschien zelfs angst? Verzet? Natuurlijk. Begrijpelijk, want je verliest nogal wat. Maar na Verzet dan toch Overgave? Ja, blijkbaar.

In de Gereformeerde traditie kennen we daarvoor het woord 'stervensgenade', een woord dat in de praktijk van het leven is ontstaan. Het bleek een terugkerend patroon: eerst de boosheid en de bitterheid en later toch de aanvaarding en de rust. In gedachten heb ik nu een aantal mensen wier sterven ik van nabij meemaakte en ik herinner mij inderdaad: na het Verzet de Overgave.

Maar ik prent mijzelf wel goed die ene zin van Bonhoeffer in: *Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen.*

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 1 november	Lucas 18:18-30
Zaterdag 2 november	Lucas 18:31-43
Zondag 3 november	Lucas 19:1-10
Maandag 4 november	Lucas 19:11-28
Dinsdag 5 november	2 Samuel 5:17-25
Woensdag 6 november	2 Samuel 6:1-11
Donderdag 7 november	2 Samuel 6:12-23
Vrijdag 8 november	2 Samuel 7:1-16
Zaterdag 9 november	2 Samuel 7:17-29
Zondag 10 november	Psalm 101
Maandag 11 november	Hosea 6:4-11a
Dinsdag 12 november	Hosea 6:11b-7:7
Woensdag 13 november	Hosea 7:8-16
Donderdag 14 november	Lucas 20:1-8
Vrijdag 15 november	Lucas 20:9-19

Kerkradio

Woensdag 6 november geen uitzending wegens Dankdag voor gewas en arbeid.

Programma woensdag 13 november

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 23
3. Gouden harpen ruisen
4. Liefde was het onuitputt'lijk
5. Meditatie n.a.v. Efeziërs 5: 1-7
Thema: 'Kinderen van het licht ? '
6. Komt als kind'ren van het licht
7. Liefde
8. Bist du bei mir (J.S. Bach)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 15 november.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op 3 november zendingszondag is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia. De eerste collecte in de Groote Kerk is voor de GZB.

De derde collecte in de Immanuëlkerk (H.A) en Koningshof is bestemd voor Zimbabwe het landbouwproject van Martijn van Leerdam . In de Groote kerk is de derde collecte bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op woensdag 6 november is er in de Groote Kerk dankdag. De eerste collecte is voor AGAPE en de derde collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 10 november is de eerste collecte in de Immanuëlkerk (schooldienst) bestemd voor de Speelgoedbank van voedselbank en in de Koningshof en de Groote kerk bestemd voor Turkije: Hulp aan gevluchte kinderen met een beperking . De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

Turkije: Hulp aan gevluchte kinderen met een beperking

Voor veel vluchtelingen in Turkije is het leven overleven. Hebben ze een kind met een beperking dan is het leven extra zwaar. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om hun kind te helpen. Gelukkig is er de christelijke organisatie Kardelen.

In Ankara wonen enkele tienduizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen met een kind met een handicap hebben het nog eens extra moeilijk. Veel van de kinderen komen amper buiten, hun huis is als een gevangenis. Vaak is gespecialiseerde medische zorg nodig, maar daar hebben ze geen toegang toe. De christelijke organisatie Kardelen trekt zich het lot van deze kinderen aan. Zij zoeken de gezinnen op, geven therapie aan huis en bieden ondersteuning. Ook worden er samen met lokale kerken sociale activiteiten georganiseerd (picknick, uitstapje) zodat de families zich ook echt onderdeel voelen van een gemeenschap. Voor de kinderen (en hun broertjes en zusjes) is er twee keer per week een Kids Club waar ze extra bijles krijgen in Turks, wiskunde, Engels en waar ze sport- en spelactiviteiten doen. Op deze manier wil Kardelen de liefde en hoop die er is in

Jezus delen met deze gezinnen. Je ziet kinderen met beperkte mogelijkheden, en die ook nog eens getraumatiseerd zijn door de oorlog opbloeien.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

Speelgoedbank Maassluis

In Nederland leven steeds meer gezinnen in armoede en voeren maandelijks een strijd om rond te komen. Geld voor speelgoed is er meestal niet. Voor deze kinderen is een cadeau met hun verjaardag of cadeautje met de feestdagen niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. Wij willen deze kinderen niet alleen helpen bij hun ontwikkeling, maar ook hun leven een beetje leuker maken.

Doel

Speelgoedbank Maassluis heeft als doel het doorgeven van nieuw, schoon en compleet herbruikbaar tweedehands speelgoed aan kinderen van ouders en/of verzorgers die dit zelf (tijdelijk) niet kunnen betalen. Door speelgoed in te zamelen en uit te geven wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en sociale uitsluiting zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast krijgen ook deze kinderen op deze manier een kans om onbezorgd te kunnen spelen.

Werkwijze

De speelgoedbank Maassluis werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen de ouders/verzorgers van deze kinderen en de Speelgoedbank Maassluis. Na een financiële screening van de ouders of verzorgers kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar die hiervoor in aanmerking komen, maandelijks speelgoed uit komen zoeken. Wij werken met een maandelijks tegoed. Het tegoed heeft een waarde van 5 punten per kind per maand. Met dit tegoed kunnen kinderen maandelijks boeken, spelletjes, speelgoed uitzoeken bij de Speelgoedbank. Wordt in een maand minder punten gebruikt, dan blijft dit tegoed staan en zo leren de kinderen ook sparen voor iets wat ze graag willen hebben. Jarig? In deze maand krijgen de kinderen een dubbel tegoed. Ook in de maand december ontvangen zij een dubbel tegoed. Kinderen zoeken zelf het speelgoed uit (niet de ouders/verzorgers).

Kerststukjes 2019

We naderen alweer het eind van het jaar en is het tijd voor de kerstactie "bloemengroet". U weet wel de actie waarbij een kerststukje gegeven wordt aan mensen binnen de kerk of daarbuiten die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een allesbepalende gebeurtenis. Gedacht wordt aan een overlijden in de familiekring of een goede vriend(in), ernstige gezondheidsproblemen of sociale achterstand. Kent u iemand die in aanmerking komt, dan kunt u deze opgeven aan een van de diakenen. Coördinator voor de Groote Kerk is Ton Post (apost@kabelfoon.nl) voor Iona Joke Cats (jokecats@xs4all.nl) en voor Koningshof Dilo Baauw (baauw.002.beer@gmail.com). Gaarne in te leveren voor 2 december. Alvast hartelijk dank.

Algemene berichten

Opbrengst orgelpijpen Garrelsorgel

Oktober bracht 43,60 euro in de orgelpijpen. De inhoud bestaat uit 0,20 euromunten tot aan briefjes van 5 euro en collectemunten. Aan alle gevers heel hartelijk dank. Via Mar Langerak ontving ik 50 euro aan collectemunten van mevr. G. Ook hiervoor namens de 'oude Dame' hartelijk dank.

Deze 'oude Dame' heeft veel aantrekkingskracht op organisten. Deze maand kwam er ook weer een organist die heeft genoten van haar klanken en 100 euro betaalde uit dank. Ook wij zijn hier dankbaar voor.

De serie orgelconcerten 2019 is haast ten einde. Alleen het Kerstconcert bij kaarslicht rest ons nog op zaterdag 21 december. Altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Mogelijk iets om in de agenda te zetten.

Jaap Kroonenburg

Kerstproject Happy Days

Gospelkoor Happy Days heeft het plan opgevat om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen aan het "Kerstproject" en hen daarmee te laten meedelen en meegenieten van de saamhorigheid en gezelligheid van een groep mensen die zich Happy zingt. Samen werken aan een mooie uitvoering op Kerstavond.

Zangervaring is niet nodig, want we hebben elkaar! De minimale leeftijd is 18 jaar.

Om het voor iedereen mogelijk te maken, doet Gospelkoor Happy Days dit zonder contributie te vragen, dus deelname is gratis. Wij starten op maandagavond 4 november met de eerste repetities (om 19.30 uur in de Immanuëlkerk) en dit gaat door tot en met het optreden op Kerstavond. Daarna kunnen mensen zelf bepalen of ze wel of niet verder gaan met "Happy Zingen" bij Happy Days en vervolgens betalend lid worden. Vrijheid blijheid.

Van de Oecumenische Kring 'In de Vloot'

Op woensdag 6 november wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring 'In de Vloot'. Op deze avond zal dhr. E. Leune de meditatie houden over het thema "Ik zoek Mijn broeders en zusters".

De muzikale bijdrage wordt verzorgd door de Maranatha Singers uit Maassluis, die ook voor de samenzang tekenen. Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Constand Wassink, 010 - 5916435

Taizé aan de Waterweg 10 november

Stil worden, dat is de kern van een Taizéviering. Tot rust komen, bezig zijn met wat je ten diepste raakt. Inspirerende momenten van ontmoeting met de ander, mogelijk de ANDER te beleven.

De viering kenmerkt zich door korte, meditatieve liederen, die meerdere keren achter elkaar gezongen worden. Er worden enige Bijbelverzen en gebeden gelezen en in het hart van de viering is er een stiltemoment.

In de viering is er een koor ter ondersteuning van de zang. Heb je zin om een keer mee te zingen dan ben je welkom. We oefenen de liederen vóór de viering en starten daarmee om 16.15 uur. Dit winterseizoen zullen er vijf Taizé vieringen plaatsvinden.

De vieringen worden om beurten gehouden in de Immanuëlkerk en de Petrus en Pauluskerk. De eerstvolgende keer zondag 10 november is in de Immanuëlkerk.

Aanvang van de viering 17.00 uur. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Allen van harte welkom. Muzikale medewerking in de vieringen:

Jan Michel Koekebakker en Tytsia de Jong afwisselend: piano en Jaap Cats: klarinet

Namens de voorbereidingsgroep; Corien Robbmond, Aag de Nie

PCOB contactmiddag op 13 november

Het bestuur van de PCOB heeft deze keer dhr Rinder Sekeris als speciale gast uitgenodigd. Hij houdt een presentatie over: "Hoe een krant tot stand komt". Dhr. Sekeris is uitgever-directeur van het Nederlands Dagblad.

Er is heel wat aan de hand bij de krant. Bij het Nederlands Dagblad maken we elke dag met veel passie en overtuiging een vers papieren exemplaar. Maar ook de digitale lezers moeten goed worden bediend, en dat worden er steeds meer. Techniek ontwikkelt zich razendsnel en dat vraagt scherpe keuzes: wat doen we wel of niet, waarin stoppen we tijd en geld om te vernieuwen? Tal van zaken vragen onze tijd en aandacht, van Facebook tot Netflix. Intussen zijn er discussies over nepnieuws en betrouwbaarheid van de media. Vormen mogen dan veranderen, maar het Nederlands Dagblad is ervan overtuigd dat het oude ambacht van degelijke en betrouwbare verslaggeving blijft bestaan. Het is momenteel spannender dan het krantenvak ooit geweest is. Tijdens een gezellige en interactieve presentatie deze middag in het Witte Kerkje hoort u hier alles over. Kortom, een middag om zeker niet te missen. Wilt u alvast kennismaken met het Nederlands Dagblad? Speciaal voor PCOB-leden kan dat nu twee weken gratis. Ga hiervoor naar nd.nl/2weken.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is op 13 november van harte welkom (ook niet-leden).

Ed Westerhof

Speel samen op 14 november de Bijbelquiz in Maassluis

Op donderdag 14 november wordt in Maassluis de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld in het Kompas, Ibisstraat 1.

De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.

Een van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Ik wens jou ...' Dat is het thema van de Bijbelzondag van 2019

Frans: 'Dit onderdeel wijkt af van de andere vier onderdelen van de quiz. Ik heb hierbij negen vragen gemaakt in plaats van zeven. In Galaten 5 worden negen aspecten van 'de vrucht van de Geest' genoemd. Die heb ik als uitgangspunt genomen voor de vragen.

Dus: Ik wens jou liefde, ik wens jou vreugde, ik wens jou vrede, enzovoorts.'

De avond begint vanaf 19.30 uur (inloop), om 20.00 uur starten met de quiz, en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis.

Aanmelden (niet verplicht) als team of individueel, per e-mail: nelleke_64@hotmail.com of telefonisch 010-5919113, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen.

Er kunnen ook teams ter plekke gevormd worden, We hopen u in Het Kompas te ontmoeten.

NBG ambassadeurs: *Thea, Mattie, Ineke en Nelleke*

Warner Fokkens en Ruud Lems musiceren 15 november in de Immanuëlkerk

Vrijdag 15 november zullen Warner Fokkens orgel/piano en Ruud Lems saxofoon een gevarieerd concert verzorgen in de Immanuëlkerk. Aanvang 20.00 uur.

De veelzijdige toonkunstenaar Warner Fokkens zal concerneren op Het Seifert-orgel en de Gotrian Steinweg-vleugel, daarnaast zal hij Ruud Lems op beide instrumenten begeleiden.

Kaarten aan de kerk € 8,00 en € 6,00 voor kinderen.

De 20-jarige O.C.I. trakteert

Twintig jaar geleden overlegden enkele orgelliefhebbers in de Immanuëlkerk met elkaar om de stilte die rond het Seifert-orgel was ontstaan na het overlijden van Koos Bons in 1996 te doorbreken. Het gemis aan orgelconcerten werd pijnlijk gevoeld en zodoende werd de O.C.I. een feit.

Twintig jaar organiseert de O.C.I. al weer met succes vele concerten met daarnaast ook diverse concertreizen.

Laat u verrassen en kom genieten van een keur aan medewerkers:

Annemarie Verburg (zang), Gerard de Waardt (orgel & piano), Piet George Klootwijk (orgel), Richard de Waardt (accordeon), Dina Verheyden (zang & klarinet), Nicolette Nuijten (dwarsfluit), Jaap Cats (klarinet).

Het concert is op 17 november aanvang: 15.30 uur.

Toegang gratis (na afloop wordt u door de OCI een drankje aangeboden)

Passage Ledenavond 21 november

Ledenavond van Passage op 21 november in het Witte Kerkje, aanvang 19.45 uur. Op deze avond komt dhr. Oosthoek. Hij is landschapsbeheerder en vertelt ons alles over het leven van schapen. Zowel voor leden als niet-leden.

Jeugdwijzer

Catechisatie: start seizoen

Afgelopen week zijn (na de eerdere geslaagde openingsavond) alle catechisatiegroepen in Iona/Koningshof weer van start gegaan. We zijn dankbaar ook dit jaar zoveel jeugd in aanraking te mogen brengen het geloof. Mocht de uitnodiging om een of andere reden niet bij jou/jullie zijn aangekomen, en je bent wel tussen de 12 en 18 jaar, stuur mij dan een mailtje, dan zorg ik dat je alsnog uitgenodigd wordt. Verder wil ik u aanmoedigen het komende seizoen de jongeren in uw gebed mee te nemen. Wilt u bidden voor open harten, goede gesprekken en een merkbare aanwezigheid van God op de avonden?

Namens de leiding,

ds. Pim Brouwer

Kinderdienst Wonderwijs 3 november

Op 3 november is er om 16:00 uur in de Immanuëlkerk weer een Kinderviering met Wonderwijs. Dit keer gaan we met liedjes en verhalen bezig met de Verloren Zoon. Het is een verhaal over weglopen en vergeten hoe goed je het hebt. Over kinderen en varkens en goeie feestjes. Het wordt dus weer een spektakel! Neem daarom al je vrienden en vriendinnen mee, al je opa's en oma's, je buurjongen en je juf of zelfs je hond en kom naar dit grote feest.

Sirkelslag Young 15 november

Op vrijdagavond 15 november spelen we Sirkelslag Young voor kids tussen de 8 en 12 jaar. Sirkelslag is een superleuk interactief spel om samen te spelen tegen groepen in heel Nederland! Natuurlijk gaan we in Maassluis strijden voor de prijs! Het thema is 'In het donker zoeken naar licht'. Het verhaal van Daniël en van de ballingschap loopt deze keer als een rode draad door de spellen. Tijdens Sirkelslag maken we spelenderwijs kennis met het verhaal van Daniël. Meld je aan voor 11 november via info@jeugdwerkpknmaassluis.nl en doe mee! Samen maken we er toffe avond van in de Immanuëlkerk. Aanvang om 18.45 uur. Meer info via www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/sirkelslag.html.