

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 15 november 2019 26^e jaargang nr. 23

Meditatie

Allerheiligen en Voleinding

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar, met name de laatste zondag, staan in het teken van de Voleinding. De week daarna, de eerste zondag van de Advent, start een nieuw kerkelijk jaar. De voleinding van het oude en het nieuwe begin vloeien in elkaar over. Op beide zondagen staat op het leesrooster een fragment uit Jezus' 'rede over de laatste dingen', over aardbevingen en oorlogen, over allerlei verschrikkingen die aan de voleinding ofwel voltooiing van de wereld vooraf gaan. Pittige kost dus! Nu is het, ook in Maassluis, gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gestorvenen te gedenken. In het licht van de Voleinding die een nieuw begin inluidt, is dat zinvol: wij gedenken onze dierbaren niet alleen met weemoed vanwege het gemis, maar ook met hoop en verwachting: zij zijn 'goed af' in de nabijheid van de Heer die hun en onze namen onuitwisbaar schrijft in de palm van zijn hand en nog iets moois voor hen en ons in petto heeft. Het beste komt nog! De Heer zal zijn werk voleinden (Psalm 138).

Alleen zit je dan wel met die 'pittige' lezingen over al die verschrikkingen. Iemand die speciaal voor het gedenken van zijn of haar dierbare in de kerk komt en dan getraakteerd wordt op dergelijke lezingen, zal waarschijnlijk een gevoel van vervreemding aan de dienst overhouden in plaats van bemoediging en troost. Vandaar dat in de praktijk om pastorale redenen heel vaak op de laatste zondag van het kerkelijk jaar van het rooster wordt afgeweken en in plaats daarvan de lezingen voor Allerheiligen klinken. Daar is veel voor te zeggen.

Je kunt echter ook de vraag stellen: als je op de zondag van de Voleinding voor de lezingen van Allerheiligen kiest, waarom zou je de gestorvenen dan niet gewoon op Allerheiligen, dus op – of rond - 1 november, gedenken? Dat heeft goede kerkhistorische en oecumenische papieren en bovendien kun je je dan op de Voleindingszondag richten op waar het die zondag toch eigenlijk over zou moeten gaan: de Voleinding!

Het is daarnaast misschien ook goed om eens na te denken over het karakter van een Allerheiligenviering. Vaak is de sfeer in de dienst waarin we de gestorvenen gedenken geladen. Dat is begrijpelijk: menig een zit daar met haar of zijn gemis. Toch is zo'n viering natuurlijk geen herhaling van de uitvaartdienst! Op Allerheiligen en bij het gedenken van de gestorvenen is het goed om vooral ook te benadrukken dat wij ons blijvend met alle heiligen, van alle tijden en plaatsen, verbonden weten: wij, de strijdende kerk, in gemeenschap met wie ons voorgingen, de triomferende kerk. In de woorden van lied 727:4: "...zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon".

Een gesprek hierover lijkt mij de moeite waard. Ik houd mij dan ook voor reacties aanbevolen. Ondertussen wens ik u en mezelf een goede voleinding van dit kerkelijk jaar toe.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 15 november	Lucas 20:9-19
Zaterdag 16 november	Lucas 20:20-26
Zondag 17 november	Lucas 20:27-40
Maandag 18 november	Lucas 20:41-21:4
Dinsdag 19 november	Hosea 8:1-7
Woensdag 20 november	Hosea 8:8-14
Donderdag 21 november	Hosea 9:1-9
Vrijdag 22 november	Hosea 9:10-17
Zaterdag 23 november	Psalm 39
Zondag 24 november	Lucas 21:5-19
Maandag 25 november	Lucas 21:20-28
Dinsdag 26 november	Lucas 21:29-38
Woensdag 27 november	Hosea 10:1-8
Donderdag 28 november	Hosea 10:9-15
Vrijdag 29 november	Micha 1:1-7

Kerkradio

Programma woensdag 20 en 27 november

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs 12:13
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 29 november.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie Tekort 2019 'Samen Sterk'

In de derde week van oktober hebben gemeenteleden samen bijna 2170 brieven rondgebracht voor de Actie Tekort 2019 onder het motto 'Samen Sterk'. Bij u is vast en zeker zo'n brief bezorgd.

Kerk zijn betekent voor velen naast het gebouw 'kerk' kerkdiensten bezoeken of beluisteren, spreken met elkaar over de betekenis van het geloof van elke dag, de ander opzoeken, een luisterend oor, een gesprek, een zieke bezoeken, iemand feliciteren, iemand tot steun zijn of zomaar een boodschap doen voor een ander.

Voor een ander houdt gemeentelid zijn van onze kerkgemeenschap soms niet zo veel meer in. We worden bijna allemaal vaak door zoveel besommeringen in beslag genomen.

Toch proberen wij, als Protestantse Gemeente Maassluis, velen van jong tot oud bij onze gemeenschap te blijven betrekken door velerlei manieren van samenkomsten, door activiteiten doordeweeks voor iedereen en door deelname aan vrijwilligerswerk zoals voor de Voedselbank, Stichting Boom en met diverse activiteiten in en rondom onze drie kerkgebouwen.

Uw persoonlijke inzet en steun om met elkaar gemeente te zijn is daarbij onmisbaar.

Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om bij u aan te kloppen voor een financiële bijdrage om het werk van de kerk mogelijk te blijven maken. Maar uw steun is ook hiervoor echt hard nodig zoals u in de brief hebt kunnen lezen.

Wij zijn dankbaar voor de vele reacties die we hebben mogen ontvangen op onze oproep.

De tussenstand van de Actie tekort 'Samen Sterk' is dat wij per bank of in collecten ruim 440 giften met een totaalbedrag van € 13.216 mochten ontvangen op ons bankrekeningnummer NL56RABO 0373724721 (CVK Protestantse Gemeente Maassluis) per 10 november.

We zijn al een eind op weg om de inzet voor deze actie (€ 20.000) te halen. Zullen we deze maand een eindsprint inzetten om de actie tot een groot succes te maken?

Namens het College van Kerkrentmeesters

Rien Nieuwstraten

Coll .v. Diakenen

Op zondag 17 november is de eerste collecte in de Groote kerk en de Immanuëlkerk bestemd voor Missionair Binnenland (dorpskerk) in de Koningshof (Kliederkerk) is de collecte voor de helft Missionair Binnenland (dorpskerk)

Op zondag 24 november is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Havenproject Rotterdam.

Steun voor kleine kerkgemeenschappen

‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis.’ Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten. Soms ontbreken menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank of het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van deze collecte wil de Protestantse Kerk dorpskerken helpen om dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

Havenproject

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. Op 14 april 1989 is de stichting op initiatief van de inmiddels overleden emeritus koopvaardijpredikant ds. M.C. Baart opgericht te Rotterdam. In maart 1999 zijn de statuten opnieuw vastgesteld. Het 25-jarig bestaan van de stichting werd gevierd met een bijzonder boeiende diaconale dag over het thema: "Diaconaat op straat en in de haven". De Stichting heeft een diaconaal werker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al vijftig jaar lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de provincie Zuid Holland. Het werk van DHR wordt ondersteund door de Protestantse Kerk in Nederland. In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Een aantal pastores zijn getraind in het bieden van hulp bij traumatische situaties.

Op schepen en in zeevarendencentra verzorgen de koopvaardijpastores kerkdiensten. Een dienst bijwonen kan elke zondagavond om 20.00 uur in de Flying Angels Club (Admiraal Trompstraat 1, Schiedam) of op zondagmorgen om 10.30 uur in het voormalige centrum voor zeevarenden Stella Maris (inmiddels Scheepvaart en Transport College), Willemskade 13 te Rotterdam!

Kerstzingen in Maassluis

De Diaconie van de PKN Maassluis organiseert samen met de ‘Open ARK ‘ op dinsdagmorgen 17 december een zangdienst in de Immanuëlkerk. Vanaf 09.30 uur zijn de deuren open en wordt u in de kerkzaal ontvangen met koffie en thee. We beginnen om 10.00 uur en willen circa 11.15 uur deze zangdienst beëindigen.

Na afloop staat de koffie, thee en warme chocolademelk klaar met een snee kerstbrood.

Iedereen in Maassluis is hiervoor van harte uitgenodigd en als u iemand weet die eenzaam is, nodig die ook uit. Bekende kerstliederen staan in het programmaboekje dat u krijgt en later kunt meenemen. Dus iedereen kan meezingen. Bij de uitgang krijgt u nog een attentie mee.

Algemene berichten

Kerstconcert Westlands Mannenkoor in de Doelen

Op 23 december gaat het koor een schitterende kerstavond met sfeerrijke kerstliederen voor u verzorgen. Het is genieten geblazen daar in De Concertzaal van de Doelen in Rotterdam. Prima zitplaatsen met waar u ook zit uitzicht op het koor en orkest.

Daarnaast biedt touringcarbedrijf Nootboom ook de mogelijkheid om met de PCOB Maassluis (met vier opstapplaatsen) naar de Doelen te reizen. De prijs hiervoor is € 25,00 (entreekaart + vervoer). Een kaart via het Westlands Mannenkoor rechtstreeks gekocht kost 27,50, excl. Vervoerskosten.

Ga met de PCOB Maassluis (of als gast) naar dit concert mee en geef u op bij onze secretaris Henny Nieman, tel.nr. 010-5917156 of per e-mail: hennynieman@telfort.nl. U hoeft nog niet te betalen, dat gebeurt als de kaarten beschikbaar zijn.

Voorverkoop Kerstconcert gestart

Op vrijdag 13 december zal in de Grote Kerk te Maassluis een kerstconcert bij kaarslicht worden gegeven door het Christelijk Residentie Mannenkoor onder leiding van Aldert Fuldner. Verdere medewerking: Aarnoud de Groen, orgel en piano en Seajeong Kim, sopraan.

Er is ook samenzang van bekende kerstliederen. Een unieke gelegenheid om in de met honderden kaarsjes verlichte kerk u voor te bereiden op het kerstfeest.

De toegang is slechts € 10 en het concert begint om 20.00 uur.

Vanaf nu kunt u al kaarten reserveren uitsluitend via evenementengrootekerk@gmail.com.

Eventueel zijn er, indien voorradig, op de concertavond ook nog kaarten te koop aan de kerk.

Weest u er snel bij, want vol is vol.

De 20-jarige O.C.I. trakteert

Twintig jaar geleden overlegden enkele orgelliefhebbers in de Immanuëlkerk met elkaar om de stilte die rond het Seifert-orgel was ontstaan na het overlijden van Koos Bons in 1996 te doorbreken. Het gemis aan orgelconcerten werd pijnlijk gevoeld en zodoende werd de O.C.I. een feit, waardoor de traditie van Koos Bons zijn orgelconcerten kon worden voortgezet.

Twintig jaar organiseert de O.C.I. al weer met succes vele concerten met daarnaast ook diverse concertreizen. Met een populair lichtklassiek programma trakteert de jarige O.C.I. u op een feestelijk concert.

Laat u verrassen en kom genieten van een keur aan medewerkers:

Annemarie Verburg (zang) Gerard de Waardt (orgel & piano) Piet George Klootwijk (orgel) Richard de Waardt (accordeon) Dina Verheyden (zang & klarinet) Nicolette Nuijten (dwarsfluit) Jaap Cats (klarinet).

Wanneer? Zondag 17 november, aanvang: 15.30 uur.

Toegang gratis (na afloop wordt u door de OCI een drankje aangeboden)

Inzamelactie voor Voedselbank op 1 en 8 december

Onvoldoende eten, de verwarming niet meer kunnen betalen of je kinds verjaardag niet kunnen vieren. Voor maar liefst 70 procent van de mensen die zich arm voelen is dit de dagelijkse praktijk, blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Nog steeds leven er gezinnen in Maassluis langdurig of voor het eerst dag in dag uit in armoede. Vooral kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk. Gezinnen met een laag inkomen hebben gemiddeld per dag, per persoon zo'n 15 euro (inclusief vaste lasten) te besteden en dat is bar weinig. In Maassluis levert de voedselbank aan 710 mensen een (groot) aandeel in hun dagelijkse maaltijden.

Het percentage kinderen dat in armoede leeft, is in Maassluis bijna 50% hoger dan gemiddeld in Nederland.

Wat betekent opgroeien in armoede voor kinderen en de gezinnen waarin ze leven?

Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht, er zijn meer psychosociale problemen. Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder diploma's. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer gevoelens van angst, afhankelijk-zijn en ongelukkig-zijn. Stress overheerst. Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

“Armoede is een dagtaak. Daar sta je mee op en ga je mee naar bed. Al die zorgen laten je niet los.”

U kunt een verschil maken door op zondag 1 en 8 december voor en na de kerkdiensten levensmiddelen in te leveren. De artikelen kunnen natuurlijk ook gebracht worden bij de voedselbank zelf. Elke vrijdag is daar gelegenheid voor.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN: NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.