

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 29 november 2019 26^e jaargang nr. 24

Meditatie

Daar komt een schip, geladen...

*Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.*

*Hoe 't schip het water kliefde!
Het bergt een kostbare last,
het zeil dat is de liefde,
de heilige Geest de mast.*

Lied 434

Het lied is niet erg bekend, ook al stond het al in de Hervormde bundel van 1938. Het is een lied voor Advent en Kerst, en heeft de onbekendheid misschien te maken met het beeld van een schip dat ons Gods zoon brengt? Want bij onze voorstellingen van Advent en Kerst hoort nu juist niet een schip dat het water klieft. Dus waar komt dat schip vandaan?

Het lied is heel oud. Natuurlijk is het bewerkt en vertaald, maar oorspronkelijk stamt het uit de 14^e eeuw en is het geschreven door een Dominicaner monnik, Johannes Tauler. Tauler doelde met het volgeladen schip op Maria en zijn lied was dan ook vooral een Marialied. In de middeleeuwen werd Maria wel vaker met water en met de zee in verband gebracht. Denk aan 'Sterre der Zee', een van haar vele titels. We hebben die titel te danken aan de beroemde kerkvader Hieronymus, die de Bijbel in het Latijn vertaalde. Hij deelde de Hebreeuwse naam 'Maryam' op in 'Mar' en 'Yam', wat in het Latijn neerkomt op 'Stilla Maris' oftewel 'Druppel der Zee'. Dat werd verbasterd tot 'Stella Maris' oftewel 'Sterre der Zee' en zo kwam Maria aan die titel en werd zij met zee en met water in verband gebracht. Daar komt nog bij de oeroude voorstelling dat de wereld omgeven is door de oceaan. Genesis vertelt dat God scheiding maakt tussen wateren en wateren. *'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt'* (Genesis 1, 6 en 7). De aarde is in die voorstelling aan alle kanten omgeven door de hemeloceaan en om ons te bereiken moet God dus door het water heen.

Het lied was populair. Inmiddels was het al een kerstlied geworden, maar als omstreeks 1600 de Duitse dominee Daniel Sudermann een paar verzen toevoegt, wordt het voluit een lied voor Advent en Kerst. Of eigenlijk wordt het een lied voor het hele jaar. De verzen 1 en 2 zijn voor Advent, 3 en 4 zijn voor het Kerstfeest en 5 en 6 zijn voor Goede Vrijdag en Pasen. De toevoeging van Sudermann biedt een realistische weergave van Kerstfeest. Niet 'wiegen' of 'suja, kindje', integendeel:

*Te Bethlehem geboren
als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren
de Heiland van 't heelal*

Dit heeft weinig lieflijks, laat staan iets zoetelijks. De Heiland geeft zich verloren! En dat heeft een vervolg:

*En wie in groot verblijden
dit kindje kussen wil,
moet vooraf met hem lijden
zijn kruis, om zijnentwil.*

Zonder Pasen heeft Kerst geen betekenis. Pas in de Opstanding kan de omhelzing van het Kind plaatsvinden. Wij kunnen Jezus alleen bereiken door dood en opstanding heen.

*En daarna met Hem sterven,
om met Hem op te staan
en 't leven te verwerven,
gelijk Hij heeft gedaan.*

Geb van Doornik

VERSCHIJNEN KERKWIJZER

Het laatste nummer van Kerkwijzer dit jaar zal verschijnen op vrijdag 13 december. Het eerstvolgende nummer komt uit op 3 januari 2020.

Aanpassing abonnementsprijs Kerkwijzer

Met ingang van januari 2020 wordt de halfjaarlijkse abonnementsprijs voor Kerkwijzer verhoogd van € 15 naar € 16. De laatste verhoging dateert van 2016. Door prijsstijgingen van onder andere drukwerk in de afgelopen jaren is het onvermijdelijk gebleken om de prijs van het abonnement te verhogen.

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 29 november	Micha 1:1-7
Zaterdag 30 november	Micha 1:8-16
Zondag 1 december	Micha 2:1-5
Maandag 2 december	Micha 2:6-11
Dinsdag 3 december	Micha 2:12-3:4
Woensdag 4 december	Micha 3:5-12
Donderdag 5 december	Filippenzen 1:1-11
Vrijdag 6 december	Filippenzen 1:12-26
Zaterdag 7 december	Psalm 80
Zondag 8 december	Micha 4:1-8
Maandag 9 december	Micha 4:9-14
Dinsdag 10 december	Micha 5:1-5
Woensdag 11 december	Micha 5:6-14
Donderdag 12 december	Filippenzen 1:27-2:11
Vrijdag 13 december	Filippenzen 2:12-18

Kerkradio

Programma woensdag 4 en 11 december

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 23
3. Gouden harpen ruisen
4. Liefde was het onuitput'tlijk
5. Meditatie n.a.v. Efeziërs 5: 1-7
Thema: 'Kinderen van het licht ? '
6. Komt als kind'ren van het licht
7. Liefde
8. Bist du bei mir (J.S. Bach)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 13 december.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans-VVB per ultimo 2019

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per ultimo november. Aan vrijwillige bijdragen is voor 2019 bijna € 490.000 toegezegd. Van dit bedrag is per heden € 450.000 (92%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

In de maand december moet er per saldo nog ruim € 40.000 aan VVB binnenkomen. Daarom een vriendelijk verzoek: als u voor 2019 nog geen toezegging heeft gedaan maar dit wel van plan bent of als u uw bijdrage nog niet (geheel) hebt overgemaakt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk alsnog doen. Bij twijfel hierover kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06RABO0373724748 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.

Let op: de overstapservice stopt

Ruim een jaar geleden is het rekeningnummer voor de VVB bijdrage gewijzigd in bovenstaand nummer. De meesten van u hebben dit inmiddels in hun administratie aangepast. Helaas is dit nog niet iedereen gelukt. Per 1 december aanstaande stopt de overstapservice. Dit betekent dat de periodieke bijdrage van deze mensen niet meer naar het nieuwe rekeningnummer wordt doorgeboekt. Als aanvullende overgangsmaatregel bieden wij deze mensen de mogelijkheid om de periodieke bijdrage over de maand december door middel van een eenmalige incasso van hun rekening af te laten schrijven. In januari aanstaande kunt u dan door middel van een reactie op Kerkbalans 2020 aangeven of en hoe u uw toezegging voor 2020 wilt aanpassen.

Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020 gaat op zaterdag 11 januari aanstaande van start en duurt tot maandag 27 januari. In het januari nummer van Kerkwijzer zullen wij hierover uitgebreider publiceren.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

Collectemunten

We betalen met ons allen onze boodschappen steeds vaker met onze bankpas zodat er minder contant geld in onze portemonnee om gaat. Het aantal geldautomaten neemt af en de kosten die de kerk aan de bank moet betalen voor het afstorten van contant geld zijn hoog. Om op die onnodige kosten te besparen bevelen we het gebruik van collectemunten van harte bij u aan.

We verzoeken u om per bankoverschrijving collectemunten te bestellen al blijft aankoop van collectemunten met contant geld gewoon mogelijk. Samen met het College van Diakenen stellen we collectemunten beschikbaar, ook in hogere waarden van € 2,50 en € 5 en € 10 voor uw financiële bijdrage aan collecten en kerkelijke evenementen.

Om het u gemakkelijk te maken kunt u 14 dagen na verzending van uw bankoverschrijving de bestelde collectemunten afhalen op de door u aangegeven locatie, ook bijvoorbeeld na de dienst bij de koster in de Groote Kerk of in de Immanuëlkerk. Bij de uitgang van de kerk is een handleiding beschikbaar hoe u de collectemunten kunt bestellen en waar u ze af kunt afhalen. Vraag u er naar bij de een van de ambtsdragers. Beschikbare waarden: € 0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,50 € 2,50 € 5,00 en € 10,00.

Collectemunten Kerkelijk bureau gaat stoppen

In verband met wijzigingen in de personele bezetting stopt per 1 december aanstaande de verkoop van collectemunten bij het Kerkelijk Bureau op de maandagavond in de Immanuëlkerk. De verkoop was al fors teruggelopen omdat de meeste mensen de collectemunten nu per bankoverschrijvingen bestellen en op zondag in de kerk de munten afhalen. In de directe omgeving kunt u bij de christelijke boekhandel Hadassa aan de Noordvliet nog steeds tegen contante betaling collectemunten verkrijgen en op de bekende adressen Hartenlust (Palet) en Booster (Koningshoek).

De kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 1 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof (HA) bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe van ds. Martijn van Leerdam. In de Groote Kerk is de eerste collecte en in de Immanuëlkerk en Koningshof de derde collecte bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 8 december is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Beter bestand tegen het water – Bangladesh. De derde collecte in de Groote Kerk is bestemd voor Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de Avondmaal collectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed. U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de Avondmaal collectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Martijn van Leerdam

Algemene Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid

kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh

Kerstzingen in Maassluis

De Diaconie van de PKN Maassluis organiseert samen met de "Open ARK" op dinsdagmorgen 17 december een zangdienst in de Immanuëlkerk. Ds. Chris Schreuder verzorgt de meditatie.

Vanaf half tien zijn de deuren open en u wordt in de kerkzaal ontvangen met koffie en thee.

We beginnen om 10.00 uur en willen circa 11.15 uur deze zangdienst beëindigen.

Na afloop staat de koffie, thee en warme chocolademelk weer klaar met een snee kerstbrood.

Iedereen in Maassluis is hiervoor van harte uitgenodigd en als u iemand weet die wat eenzaam is, nodig die ook uit. Bekende kerstliederen staan in het programmaboekje dat u krijgt en later kunt meenemen. Dus iedereen kan meezingen! Bij de uitgang krijgt u nog een attentie mee.

Belangrijk diaconaal nieuws voor onze oudere gemeenteleden

Op 14 januari hoopt de diaconie de tweede 'Paraplubijeenkomst' te organiseren. Het belooft weer een gezellige middag te worden vanaf half drie tot ongeveer 5 uur. U wordt gastvrij ontvangen in de Immanuëlkerk met koffie/thee en wat lekkers erbij. Verder is er die middag een gast die ons komt vertellen over Israël. Na afloop van de presentatie staat het drankje op u te wachten. U kunt een persoonlijke uitnodiging tegemoet zien.

Noteert u 14 januari in uw agenda om in de middag naar de Immanuëlkerk te komen voor de Paraplubijeenkomst.

Wim van der Schee

Algemene berichten

Kerk aan de Markt. Proef geslaagd

Op 1 november kwam de vrijwilligersgroep van Kerk aan de Markt in de Bethelkerk bij elkaar voor een klein feestje, met koffie en gebak. We keken terug op de proefperiode van ons project. Van juni tot oktober dit jaar was op elke vrijdag afwisselend een van de twee kerken (Bethel en Immanuël) aan de (toekomstige) markt open. Steeds goed te merken aan de open kerkdeuren, de vrolijk wapperende welkom banner en het informatiebord op de stoep. En natuurlijk aan de vrijwilligers die dan klaar stonden voor ontvangst. Veel positieve ervaringen konden we met elkaar delen. Mooie ontmoetingen en contacten met zomaar binnenlopende mensen, soms verrast door de mooie ramen of juist omdat ze altijd al eens die kerk van binnen wilde bekijken. Ook wel voor een praatje of gewoon voor de gezelligheid, en soms werden het echte gesprekken en stond er een gebedsintentie in het gastenboek. En ja ook af en toe voor toiletgebruik of een kopje koffie op de stoep voor de stratenmakers. Een veel gehoorde reactie was 'wat goed en fijn dat de kerk open is.' Geen negatieve ervaringen, incidenten of problemen waren er, wel meerdere verbeter- en 'kan beter' punten. Daar gaan we de komende tijd aan werken. Ook besloten we om volgend jaar de kerkdeuren wederom, op de vrijdagen van juni/juli tot en met het Furieade weekend in oktober, wijd open te zetten als een warm WELKOM aan iedereen. Waarbij we ervan uitgaan dat dan de weekmarkt ook op het Marelplein zal worden gehouden. En als u nu denkt dat is toch wel belangrijk en leuk om aan mee te doen, sluit u dan aan dan wordt het nog makkelijker om het schema vol te krijgen. We zijn een heel diverse groep christenen uit meerdere kerken die het als heel fijn en waardevol hebben ervaren om met elkaar op te trekken en samen te werken aan een welkom aan de inwoners en bezoekers van onze stad in het huis van God.

Joost Beijl en Jaap Poldervaart namens de werkgroep

Kerstviering Bijzondere Catechesegroep

Op zondag 22 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering.

Aanvang 15.30 uur in de Immanuëlkerk. Het thema is: 'Verwachting'

Wat verwacht u als er een baby geboren wordt? Wat verwacht u van een kind?

Wat verwacht u van Jezus, die in een stal geboren is?

Daar denken we met elkaar over na tijdens een mooie viering van de bijzondere catechese groep.

Voorganger is ds. Chris Schreuder.

Jaap Cats en Gerard de Waardt zorgen voor de muzikale begeleiding, met de muziekgroep van de Bijzondere Catechesegroep.

Komt u ook naar ons feest? U bent van harte uitgenodigd.

Een speciale Taizéviering met advent

Op 1 december om 17.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk een Taizéviering die in het teken staat van Advent. Wat de viering bijzonder maakt is dat we met elkaar de komst van het licht verwachten. We lezen van Jezus die zegt: "Ik ben het licht voor de wereld" en geven elkaar het licht door waardoor we kunnen ervaren wat dit licht in de wereld kan betekenen voor ieder persoonlijk.

We zingen veel in de viering en ter ondersteuning, wordt een koor gevormd. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte welkom. We oefenen voor de viering en starten daarmee om 16.15 uur.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Jij, u van harte welkom.

Corien Robbemond, Aag de Nie

Inzamelactie voor voedselbank op 1 en 8 december

De groep mensen die zich tot de voedselbank moet wenden, blijft helaas onveranderd groot. Ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken, gezinnen geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis binnen het gezin zoals een scheiding, overlijden of werkloosheid, mensen die opeens geconfronteerd worden met een forse naheffing, vluchtelingen, die soms heel kort of juist al langere tijd in Nederland wonen, maar niet aan het werk komen. De voedselbank probeert te helpen door elke vrijdag levensmiddelen en ander producten die men in de supermarkt kan vinden aan te bieden aan hen die daarvoor in aanmerking komen volgens landelijk vastgestelde regels.

De Stichting Voedselbank Maassluis is dankbaar dat gulle gevers wekelijks allerlei producten afstaan. De bevoorrading via het regionale distributiecentrum en via de supermarkten is niet voldoende .

Een groot aantal cliënten (gemiddeld 2320 huishoudens, waaronder ruim 300 kinderen) en een geringe aanvoer betekenen dat de inhoud van het wekelijkse pakket niet goed te noemen is. Ook de schappen en de kasten in ons magazijn zijn zichtbaar leeg. Reden genoeg voor de diaconale teams een inzamelactie te organiseren. Helpt u mee om een verantwoord pakket samen te stellen. Heel hartelijk dank alvast namens de gezinnen die het hard nodig hebben. We rekenen op u! Door deze zichtbare steun weet men zich niet vergeten!

Op zondag 1 en 8 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren. Het mag natuurlijk ook gebracht worden bij de voedselbank zelf. Elke vrijdag is daar gelegenheid voor.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN: NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.

PCOB advent / kerstbijeenkomst op 11 december

Op woensdagmiddag 11 december is de laatste contactmiddag van de PCOB gepland in dit jaar.

Oorspronkelijk had het bestuur mevr. Mieke van Oostveen-Verstraete (voordrachtskunstenaar en professioneel verteller) uit Utrecht uitgenodigd voor onze kerstviering, maar door haar ernstige ziekte heeft zij dit helaas moeten afzeggen. Gelukkig hebben we het echtpaar Tineke en Jan van der Meer uit Barendrecht bereid gevonden om naar Maassluis te komen om de kerstviering bij ons in het Witte Kerkje te houden. De liturgie zal worden verzorgd door Tineke terwijl haar echtgenoot Jan de te zingen liederen zal begeleiden op de vleugel. We gaan onder andere luisteren naar het kerstverhaal en zingen met elkaar heel veel mooie kerstliederen. Wij verwachten u in het Witte Kerkje. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee (met iets lekkers erbij) gereed. Het kerstprogramma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Het belooft ook dit jaar een fijne en sfeervolle viering te worden, waarvoor we iedereen van harte uitnodigen (ook niet-leden).

Ed Westerhof

Passage Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging op 12 december

Op 12 december houden wij onze ledenavond in het Witte Kerkje. Op deze avond is het Advent-Kerst met als gast Mevr. Heleen van der Tas uit Voorburg. Zij laat ons Kerststallen uit de hele wereld zien. Ook heeft zij beelden van Kerststallen en vertelt zij ons over de betekenis en afkomst ervan. Het zal zeker een mooie avond worden. Wij nodigen U uit ook al bent u nog geen lid. Vanaf 19.30 uur hopen wij U te ontmoeten. De koffie staat klaar. Het is tevens de laatste ledenavond van 2019. Wij wensen u alvast mooie Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.

Bestuur Passage

Kerstconcert bij kaarslicht in Maassluis

Op DV vrijdag 13 december zal er in de Groote Kerk een kerstconcert bij kaarslicht worden gegeven. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Residentie Mannenkoor onder leiding van Aldert Fuldner en hun vaste begeleider, organist Aarnoud de Groen die het beroemde Garrelsorgel zal bespelen. Ook zal hij de vleugel bespelen. Verder zal de wereldberoemde Zuid-Koreaanse sopraan Kim-Se-Jeong meewerken. Koor en sopraan brengen een gevarieerd programma. Aarnoud de Groen speelt een orgelsolo en zal ook de samenzang, samen met het koor, begeleiden. Aanvang 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.00 uur open. Toegangskaarten € 10 per persoon en u kunt kaarten reserveren uitsluitend via [evenementengrootekerk@gmail.com](mailto:eventengrootekerk@gmail.com) Indien voorradig kunt u nog kaarten kopen bij de ingang van de kerk.

Amnesty Maassluis voert op zondag 8 december actie voor de Nigeriaan Nasu Abdulaziz

Op en rond 10 december voert Amnesty International actie voor de mensenrechten.

Dit jaar staat Amnesty Maassluis op zondag 8 december met een stand in de Immanuelkerk en de Koningshof.

Zij voert dan actie voor Nasu Abdulaziz. Hij was 23 toen mannen met vuurwapens en bulldozers zonder waarschuwing Otodo Gbame binnenvielen, de wijk in Lagos waar hij woonde. Door deze inval hebben veel mensen van deze eeuwenoude gemeenschap geen dak meer boven hun hoofd. Huizen werden platgebrand, mannen, vrouwen en kinderen beschoten, traangas afgevuurd en bestaansmiddelen vernietigd. Er vielen 9 doden, 15 mensen zijn nog steeds vermist en er zijn 30 duizend daklozen.

Aan het einde van de dienst kun u op de stand van Amnesty een petitie ondertekenen waarop de Nigeriaanse autoriteiten wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de massale uitzettingen en om mensen weer onderdak te geven en een volledige schadevergoeding.

Op de stand kunnen ook kerstkaarten, kaarsen en andere Amnestymaterialen worden gekocht.

Voor meer informatie:

Amnesty Maassluis

Toni Keijzer
Kon. Wilhelminalaan 27
3143LJ Maassluis
Tel: 0105911449
E-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl

Kerstconcert The Credo Singers

Het Christelijk Gemengd koor 'The Credo Singers' zal op vrijdag 20 december haar jaarlijkse kerstconcert geven in Kerkelijk Centrum 'Open Hof', Hesseplaats 441, 3069 WA Rotterdam (Ommoord).

De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:15 uur.

Medewerking wordt verleend door:

The Credo Singers

Annelies Schep - sopraan

Diana Abspoel - hobo

Kees Alers - fluit

Henk Teuling - vleugel

Christiaan Boogaard – orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bert Kruis.

De 'Open Hof' is rolstoelvriendelijk. Bij het gebouw is een groot gratis parkeerterrein. Ook met het openbaar vervoer is het gebouw zeer goed bereikbaar via Metrostation Hesseplaats. U stapt voor de deur in en uit.

De toegangsprijs bedraagt: € 17,50. Inclusief programmaboekje en koffie of thee in de pauze.

Kaarten bestellen bij: C.P. Romijn, Telefoon: 010-4802517, per e-mail kaarten@thecredosingers.nl of via bestelformulier website www.thecredosingers.nl/kaarten.

Het Christelijk Gemengd Koor 'The Credo Singers' brengt een programma waar in wij het kerstoratorium «Licht en Vrede» van Martin Zonnenberg brengen en het 'Gloria' zal klinken zoals in de kerstnacht, met oude en nieuwe kerstliederen.

Zingen in Uitzicht Tweede Kerstdag

Ook dit jaar wordt er in Woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen op Tweede Kerstdag een zanguurtje georganiseerd voor de ouderen in het zorggebouw en de serviceflat. Zingt u ook mee vanaf 7.00 uur? Aansluitend krijgt u in Uitzicht een heerlijk ontbijt aangeboden. Om 9.00 uur is het ontbijt afgelopen waardoor u op tijd kunt zijn voor een eventuele kerkdienst of bijeenkomst in de kerk. U kunt zich opgeven tot en met 16 december via [Adrienne Peursema, a.peursema@cedrah.nl](mailto:Adrienne.Peursema@cedrah.nl) of via 010-4741755.

Première oratorium Op weg naar het licht door Vox Jubilans

Op Tweede Kerstdag gaat het kerstoratorium Op weg naar het Licht in première. Deze zal plaatsvinden in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. Het kerstoratorium is geschreven door Hans de Ruiter en op muziek gezet door Johan Bredewout. De première van dit prachtige oratorium wordt uitgevoerd door de Hervormde Gemengde Zangvereniging "Vox Jubilans".

Voor de pauze is er een gevarieerd programma van bekende en klassieke kerstliederen zoals Stille nacht in een bewerking van André van Vliet, Kind dat God ons gaf van Pieter Stolk, Nativity carol van John Rutter, Child of the Star Adoration van Camp Kirkland en Lift up your heads, o ye gates van G.F. Händel.

Verdere medewerkers aan dit concert zijn Margreet Rietveld - sopraan, Marjolein de Wit - fluit, Anja van der Maten - hobo, Antoine Jansen - fagot, Arjan en Edith Post - trompet, Jaap Klootwijk - pauken, Marcel van de Ketterij - orgel, Johan Bredewout - vleugel, Ensemble Jochanan – strijkerskwintet en ds. M. Messemaker – spreker. André van Vliet heeft de algehele leiding.

Het concert begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is de concertzaal open. De kosten zijn € 25 voor de eerste rang en € 17,50 voor de tweede rang. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 10. In de prijs is inbegrepen het programmaboekje met volledige teksten, een consumptie voorafgaand aan het concert en in de pauze.

Kaarten zijn te bestellen via www.dedoelen.nl of 010 – 217 17 17.

Lees voor meer informatie www.voxjubilans.nl/doelenconcert-2019.

Jeugdwijzer