

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 13 december 2019 26^e jaargang nr. 25

Meditatie

Met vrede het nieuwe jaar in

Aanstaande zondag is het de zondag van de blijdschap. Even mogen we alvast vooruit zien naar het naderende Kerstfeest. Onze hoop en verwachting worden nog verder geactiveerd. Jezus zal komen, en Hij zal vrede brengen.

Ach, elke dag al bid ik dat er eindelijk vrede mag komen overal op aarde. En elke dag zie ik weer de beelden van oorlog en geweld; en miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Ik vind het leed van al die mensen niet om aan te zien. Het doet me pijn dat mensen elkaar zo beschadigen en kapot maken.

In mijn studententijd was er een vreselijke oorlog in Vietnam. Maar met Kerst was er dan een paar dagen een kerstbestand; een paar dagen geen geweld. Ik hoopte dan (tegen beter weten in) dat er dan een begin gemaakt kon worden om de oorlog te beëindigen. Dat gebeurde natuurlijk nooit; een paar dagen later ging alles weer gewoon verder.

Wanneer leren mensen dat geweld nooit een oplossing kan bieden; dat geweld altijd weer tegengeweld oproept? Ook nu zal alle oorlog en geweld weer gewoon doorgaan.

En toch gaan we het Kerstfeest vieren. En toch gaan we wereldwijd vieren en verkondigen dat Jezus komt, en dat Hij vrede is en vrede brengt. Het houdt de droom in ons gaande dat het mogelijk is – een visioen op een werkelijkheid die komen zal.

En ik zal het 'Ere zij God, en vrede op aarde' nog uitbundiger zingen! Ik zal dan beseffen dat het gevolgd wordt door 'bij mensen van Gods welbehagen'.

Want gaat het daar vooral toch niet om: dat we ons realiseren dat God met de komst van Jezus in ons hart het verlangen naar vrede wekt? Jezus laat zien wie God is, Hij is de man naar Gods hart, de man van Gods welbehagen, de man die liefde toont, barmhartigheid en vredelievendheid. Als we willen dat er vrede komt, dan zullen we om te beginnen zelf ook mensen van Gods welbehagen moeten worden die verlangen naar vrede; dan zullen wij om te beginnen zelf het goede voorhebben met de mensen om ons heen, zelf barmhartig en genadig moeten zijn.

Kerstfeest is niet alleen vieren dat Jezus komt met vrede, maar dat wij dan ook vrede stichters moeten zijn! Als al die mensen die Kerstfeest zelf vrede stichters zijn, komen we al een heel eind!

Er is veel onrecht op aarde. Er is veel duisternis. Iemand zei: 'Je kunt tegen de duisternis niet vechten, je kunt wel een lichtje aansteken.' En dat doen we royaal, lichtjes aansteken - in de huizen, in de kerk, en op de straten. Elk lichtje dat we aansteken is een teken dat de duisternis moet wijken.

Zo gaan we een weekje later een nieuw jaar in; Kerstfeest gevierd en met vrede in ons hart 2020 in. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen om te werken aan wereld vol vrede; om te beginnen met de mensen om ons heen!

Ik wens u allen een inspirerend en bemoedigend Kerstfeest, en een vredig Nieuwjaar!

Ds. Wim Barendrecht.

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 13 december	Filippenzen 2:12-18
Zaterdag 14 december	Filippenzen 2:19-30
Zondag 15 december	Psalm 146
Maandag 16 december	Micha 6:1-8
Dinsdag 17 december	Micha 6:9-16
Woensdag 18 december	Filippenzen 3:1-11
Donderdag 19 december	Filippenzen 3:12-21
Vrijdag 20 december	Filippenzen 4:1-9
Zaterdag 21 december	Filippenzen 4:10-23
Zondag 22 december	Micha 7:1-7
Maandag 23 december	Micha 7:8-13
Dinsdag 24 december	Micha 7:14-20

Woensdag 25 december	Matteüs 1:18-25
Donderdag 26 december	Hosea 11:1-11
Vrijdag 27 december	Hosea 12:1-7
Zaterdag 28 december	Hosea 12:8-15
Zondag 29 december	Hosea 13:1-11
Maandag 30 december	Hosea 13:12-14:1
Dinsdag 31 december	Hosea 14:2-10
Woensdag 1 januari	Jesaja 55:1-13
Donderdag 2 januari	Jesaja 56:1-8
Vrijdag 3 januari	Matteüs 1:1-17

Kerkradio

Programma woensdag 18 december

Aanvang 18.45 uur

KERSTPROGRAMMA

Eerstvolgende uitzending woensdag 10 januari.

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 januari

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie Tekort 2019 “Samen Sterk”

In de derde week van oktober hebben gemeenteleden samen bijna 2170 brieven rondgebracht voor de Actie Tekort 2019 onder het motto “Samen Sterk”.

Wij zijn dankbaar voor de vele reacties die we hebben mogen ontvangen op onze oproep.

De tweede tussenstand van de Actie tekort “Samen Sterk” is dat wij per bank of in collecten circa 550 giften met een totaalbedrag van € 16.909 mochten ontvangen op ons bankrekeningnummer NL56RABO 0373724721 (CVK Protestantse Gemeente Maassluis) per 5 december.

Het einddoel van de actie komt in zicht (€ 20.000) voor onze kerkelijke gemeente. Zullen we deze maand een eindsprint inzetten om de actie met groot succes af te ronden?

Ontvangen giften voor de kerk

In oktober en in november werden wij verblijd met twee grote giften voor de kerk. Zo maar op twee verschillende dagen ontvingen wij op de bankrekening van de Protestantse Gemeente Maassluis een gift van € 1.000 en een gift van € 5.000.

Wij zijn de gevers zeer dankbaar voor hun bijzondere bijdragen om daarmee het pastorale werk van de kerk extra te ondersteunen. In financieel moeilijke tijden is het immers een grote opgave voor het CVK om de begroting van de kerk jaarlijks sluitend te krijgen.

Rien Nieuwstraten

Coll .v. Diakenen

Op zondag 15 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Bangladesh – Beter bestand tegen het water en in de Groote Kerk voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 22 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie en in de Groote Kerk voor Bangladesh – Beter bestand tegen het water.

Op dinsdag 24 december in de Kerstnachtdienst en 25 december 1e Kerstdag wordt er in alle kerkgebouwen gecollecteerd voor de projecten van Kinderen in de Knel.

Op zondag 29 december is er een gezamenlijke dienst in de Immanuëlkerk. De eerste collecte is bestemd voor directe Noodhulp in Maassluis.

Oudejaarsavond 31 december is de eerste collecte in Immanuëlkerk en Groote Kerk bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.

Advent & Kerst 2019: Geef licht

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere kinderen in de knelpunten gesteund. Helpt u mee?

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluisse geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluisse kerken om hierin te voorzien middels deze collecte.

Algemene berichten

Kerstviering Bijzondere Catechesegroep op 22 december

Op zondag 22 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. Aanvang 15.30 uur in de Immanuëlkerk. Het thema is: 'Verwachting'

Wat verwacht u als er een baby geboren wordt? Wat verwacht u van een kind?
Wat verwacht u van Jezus, die in een stal geboren is?

Daar denken we met elkaar over na tijdens een mooie viering van de bijzondere catechese groep.

Voorganger is ds. Chris Schreuder.

Jaap Cats en Gerard de Waardt zorgen voor de muzikale begeleiding, met de muziekgroep van de Bijzondere Catechesegroep. Komt u ook naar ons feest? U bent van harte uitgenodigd.

Kerstconcert bij kaarslicht op 21 december

Het is al jaren een begrip: de zaterdagavond vóór Kerst kunt u genieten van orgelspel bij het 'Kerstconcert bij kaarslicht'. Deze traditie, ooit gestart door Feike Asma, wordt nog altijd voortgezet... al meer dan 50 jaar!

Het concert wordt gegeven door Jaap Kroonenburg, de vaste bespeler van het Garrels-orgel. Tijdens het concert wordt de verlichting zoveel mogelijk uitgeschakeld, zodat de kerk alleen verlicht wordt door het licht van de kaarsen. Dit zorgt elk jaar weer voor een unieke sfeer.

Het concert begint en eindigt met bekende kerstliederen in de bewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma. In het midden van het programma staan werken uit de orgelliteratuur geprogrammeerd van de componisten Händel, Balbastre, Franck, Gigout, Guilman en Widor.

Het concert vangt aan op 21 december om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (inclusief programmaboekje en koffie/thee na afloop). Tot 18 jaar gratis. Dit concert van Stichting Garrels-orgel Maassluis komt tot stand met sponsoring van de Govert van Wijnstichting.

Orgelcommissie Grote Kerk

De verantwoording van de ontvangen bedragen in november is als volgt: in de orgelpijpen 27,75 euro, via de wijkkas van het CvK tweemaal 10 euro en een gift van NN van 100 euro. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan het onderhoud van ons prachtige Garrels-orgel.

In december zijn er veel diensten en concerten waarbij het orgel haar klanken laat horen.

Jaap Kroonenburg

Kerstfeest in De Vloot op 18 december

Op woensdag 18 december hoopt de Oecumenische Kring "In de Vloot" het jaarlijkse kerstfeest voor senioren te houden. Dit kerstfeest wordt gevierd in de grote zaal van de Vloot, aanvang 19.30 uur, maar vanaf ongeveer 19.15 uur beginnen we al met de samenzang. Muzikale medewerking wordt verleend door het Ouderenkoor van De Vloot en er is natuurlijk veel samenzang met bekende kerstliederen.

Constand Wassink hoopt de meditatie te houden over het thema: "U is heden de Heiland geboren".

In de pauze wordt een kopje koffie of thee geschonken met iets lekkers. Iedere bezoeker krijgt na afloop van de avond nog een attentie. Dit is een mooie traditie, die wij graag met elkaar in stand willen houden.

Wij willen nogmaals benadrukken dat deze bijeenkomst bestemd is voor alle senioren in Maassluis (en omstreken), die dit kerstfeest met ons mee willen vieren. Want: Kerstfeest vier je met elkaar.

De toegang is (natuurlijk) vrij, alleen wordt er aan het einde van de avond een collecte gehouden.

Constand Wassink, tel 010 - 5916435

Bijbellezing in De Vloot/Careyn

In het "Careyn" gedeelte van De Vloot wonen veel ouderen voor wie het niet meer mogelijk is een kerkdienst bij te wonen in één van de kerken of in de grote zaal van De Vloot. Vanaf 2014 worden er in hun eigen omgeving aangepaste diensten gehouden en sinds 2017 gebeurt dit wekelijks op de vrijdagmiddag.

De inhoud van zo'n dienst is:

- Aansteken kaars
- Beginwoorden
- Lied
- Bijbellezing
- Lied
- Gebed
- Lied(eren)
- Zegenbede

Voor de lezing wordt de NBG vertaling van 1951 gebruikt en de liederen zijn psalmen in de oude berijming en bekende gezangen. We werken met een aantal teams van twee personen. De teamleden gaan om en om voor, maar er zijn ook teams met een vaste voorganger met ondersteuning van het andere teamlid. Dit gaat dan vooral om het zingen.

Nu komt een vraag: wie willen meewerken aan deze Bijbellezingen? Het is allemaal heel eenvoudig, er wordt beslist geen preekervaring of liturgische kennis gevraagd.

En als er gemeenteleden zijn die alleen het zingen willen ondersteunen zijn we erg dankbaar.

We overwegen in het komend jaar de Bijbellezingen naar de vrijdagmorgen te verplaatsen. Er zijn dan twee teams extra nodig.

Inlichtingen (altijd bereid) of aanmelden (heel graag) bij ondergetekende

Constand Wassink

Spechtstraat 24

3145 XK Maassluis

010-5916435/06-49233998

watson@kabelfoon.nl.

Top 2000 Kerkdienst op 29 en 30 december

Eind van het jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top2000. In de Top2000 staan veel songs die mensen raken. Ze roepen emoties op en herinneringen wakker. Als eind december de lijst der lijsten de uren aftelt tot aan Bohemian Rhapsody is het tijd voor weer een Top2000 kerkdienst.

Popmuziek en geloof gaan prima samen. Verrassend veel popsongs zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de Bijbel: Hallelujah van Leonard Cohen, By the rivers of Babylon van Boney-M natuurlijk, maar ook Judas van Lady Gaga en Jesus van Queen. En door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading: Human van Rag'n'Bone Man, Crazy van Lost Frequencies en The Cross van Prince bijvoorbeeld.

Het lukt elk jaar weer om een compleet nieuw programma samen te stellen van bekende popsongs die terug te vinden zijn in de Top2000-lijst. Ze worden met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major Seventh. De band bestaat uit acht uiteenlopende muzikanten die elkaar vinden in de liefde voor muziek. Ze spelen de popsongs met respect voor het origineel, maar

laten ook hun muzikale eigenheid doorklinken. De korte verbindende teksten tussen de nummers door nemen je mee in een verhaal over geloof, hoop en liefde.

De Top2000kerkdiensten zijn op 29 en 30 december om 20.00 uur. Het 'Top2000café' in het Atrium van theater Koningshof is vanaf 19.00 uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater en via www.theaterkoningshof.nl

Maandelijkse schrijfactie Amnesty International groep Maassluis

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie Iran: Koerdische activist onder druk gezet voor 'bekenenis'.

De 29-jarige Zahra Mohammadi leidt een organisatie die opkomt voor de rechten van Koerden in Iran, onder meer door Koerdische taallessen te geven. Haar activisme is waarschijnlijk de reden waarom de politie haar oppakte. Ze beschuldigen haar van samenwerking met Koerdische oppositiegroepen en dwongen haar een bekentenis af te leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd vast.

Geheime opsluiting

Agenten in burgerkleding pakte Zahra op 23 mei 2019 thuis op en hielden haar acht dagen vast op een geheime plek. Ze dreigden haar familieleden ook te arresteren als ze niet zou bekennen. Zahra bleef ontkennen. Ze mocht haar advocaat pas spreken bijna vier maanden na haar arrestatie. Op 18 september werd ze ineens naar de rechtbank gebracht, maar de hoorzitting werd uitgesteld.

Slechte gezondheid

Zahra heeft maag- en darmproblemen waarvoor ze een speciaal dieet heeft en medicijnen moet slikken die ze in de gevangenis niet krijgt. Ook kreeg ze in de gevangenis heftige buikpijnen. Ze kreeg pillen van de gevangenisarts, maar daarvan wordt ze misselijk en de klachten verdwijnen niet. De gevangenisautoriteiten weigeren haar naar het ziekenhuis te brengen voor onderzoek.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van Iran en een aan de autoriteiten van dat land) roep u hen op Zahra Mohammadi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en haar goed te behandelen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 februari 2020 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening

NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 keer per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten Iran: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Korte impressie classicale vergadering Zuid-Holland Zuid van 8 oktober

Dorpskerkambassadeur

Wat is dat: een dorpskerkambassadeur? En wat doet hij of zij?

Daarover kwam Mathilde Meulenstein vertellen in de classisvergadering van 8 oktober.

Mathilde Meulenstein is als dorpskerkambassadeur werkzaam voor het dienstencentrum. Er zijn drie dorpskerkambassadeurs, voor Noord, Midden, en Zuid-Nederland. Zij gaan met kerkenraden en gemeenten in gesprek over wie men als gemeente wil zijn en hoe men naar de eigen gemeente kijkt. 'Wat bindt ons' en 'hoe verstaan we de opdracht naar elkaar en naar de wereld om te zien'. Als je dat in praktijk brengt kun je als kerk uitvoering geven aan de diaconale opdracht het Evangelie uitdragen met handen en voeten. Voor meer informatie zie www.dorpskerkenbeweging.nl

Afgevaardigden

De classicale vergadering telt 25 leden; de classispredikant en 24 leden gekozen uit en door de kerkenraden. Dus niet alle kerkenraden in Zuid-Holland Zuid zijn vertegenwoordigd in de classis.

Elk jaar treden er leden af en de kerkenraden in een bepaald gebied (cluster) worden opgeroepen met voordrachten te komen voor een bepaald ambt. Voor de vijf vacatures die eind dit jaar ontstaan waren vijf voordrachten. Deze leden zijn door de classis benoemd en zijn vanaf 1 januari 2020 afgevaardigde naar de classis

Breed moderamen

De classis heeft ook een breed moderamen, bestaande uit de preses, de beide scriba's, de classispredikant en vier andere leden uit de classicale vergadering. Er was een vacature en daarin is weer voorzien. Het breed moderamen bestaat nu uit: ds. Wim de Ruyter uit Maasland (preses), ouderling Henk van 't Pad uit Leerdam (1e scriba), ouderling-kerkrentmeester René Barnard uit Rijsoord (2e scriba), ds. Gerrit van Meijeren uit Rotterdam (classispredikant), diaken Floor Bos uit Noordeloos, ouderling Ria

Damsteegt-Kooijman uit Nieuw -Lekkerland, ouderling Guus Ruijl uit Rotterdam en ouderling Rien van Wijngaarden uit Meerkerk.

Classispredikant

Ds. Gerrit van Meijeren is nu een jaar als classispredikant in de classis werkzaam. Geestelijk leiderschap is de kern van zijn werk. Vooral in gesprekken met gemeenten (kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers); hoe gaat het in gemeenten, wat verwachten en hopen zij, op Wie hopen zij? Ter bemoediging geeft hij na afloop van een bezoek in een schrijven iets terug van de gesprekken.

Website

De classis heeft inmiddels een eigen website. Het is de bedoeling dat deze de komende periode gevuld - en bijgehouden - gaat worden. <https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl>.

Jeugdwijzer