

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 3 januari 2020 27^e jaargang nr. 1

Meditatie

Van Oud naar Nieuw

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... en zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen" (Mattheüs 28: 18-20)

Een nieuw jaar, 2020. Wat zal het ons gaan brengen? Een tijd van goede voornemens, van beloften over dingen die we vanaf 1 januari anders gaan doen, een tijd waarin van alles beloofd wordt. Maar wat er uiteindelijk staat te gebeuren, wij weten het niet. Hoe zal het gaan met onze gezondheid; met ons werk; op school; met onze kinderen; met onze kleinkinderen, met mijn ouders? Wij weten het niet.

Zo wisten ook de discipelen van Jezus het niet, een nieuwe tijd brak aan, Ze hadden allerlei wensen gehad maar bij dit nieuwe begin zonder Jezus in hun midden, wisten zij niet wat het hen zou brengen. Zij hadden heel wat meegemaakt, samen met Jezus. Mooi is dat als je dat ook kunt zeggen, in 2019 heb ik de dingen gedaan samen met Jezus. Niet alleen, maar samen met Hem, Hij heeft voor mij gezorgd toen het moeilijk was. De discipelen staan in de geschiedenis van Mattheüs 28 voor een nieuw begin. Geen jaarwisseling, maar wel een wisseling van oud en nieuw, van een oude tijd naar een nieuwe tijd. Jezus gaat naar de hemel, naar Zijn Vader. Niet voorgoed maar er zal nu een tijd aanbreken waarop de discipelen Jezus niet meer tastbaar om zich heen hebben. Hoe gaan ze dit doen?

Jezus zegt dan twee dingen tegen de discipelen die ook voor ons gelden voor dit nieuwe jaar. 'En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld'. Hoort u het, Hij zegt: 'Ik ben met u, met jou'. Dat gold de discipelen maar ook ons. Jezus wil dat wij dat weten en bezegelt het ook nog eens met: 'amen'. U kunt ervan op aan, het is zeker, houdt u daaraan vast, wat 2020 u ook brengt, Ik beloof het u, Ik help u! En dan is er nog iets. Dat vinden wij in vers 18. Jezus zegt ook: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'. Jezus, die zegt met ons te zijn, blijkt ook nog eens de Almachtige te zijn. Hij is ook nog eens Degene Die alles kan en alles weet. In de gemeente, in ons persoonlijk leven. Hij weet wat er aan de hand is en wat er mee moet. Hij is met ons en kan en weet alles. Wat moeten we nog meer in 2020. U mag bij Hem te rade gaan, schuilen als het stormt in 2020. Hij is er bij want aan het eind van het Evangelie klinkt het: "Ik ben met u." En dan niet alleen in 2020 maar 'al de dagen tot aan de voleinding van de wereld'. Een nieuw jaar betekent ook dat wij weer een jaar dichterbij Zijn terugkomst op deze aarde zijn gekomen. Die grote dag, wanneer die zal zijn? Wij weten het niet.

Laten we in 2020 Hem verwachten en alles van Hem verwachten!

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 3 januari	Mattheüs 1:1-17
Zaterdag 4 januari	Mattheüs 1:18-25
Zondag 5 januari	Mattheüs 2:1-12
Maandag 6 januari	Mattheüs 2:13-23
Dinsdag 7 januari	Mattheüs 3:1-17
Woensdag 8 januari	Jesaja 56:9-57:6
Donderdag 9 januari	Jesaja 57:7-13
Vrijdag 10 januari	Jesaja 57:14-21
Zaterdag 11 januari	Jesaja 58:1-5
Zondag 12 januari	Jesaja 58:6-14
Maandag 13 januari	Jesaja 59:1-8
Dinsdag 14 januari	Jesaja 59:9-15a
Woensdag 15 januari	Jesaja 59:15b-21
Donderdag 16 januari	Jesaja 60:1-14
Vrijdag 17 januari	Jesaja 60:15-22

Kerkradio

Programma woensdag 8 en 15 januari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116 "God heb ik lief..."
3. O God die droeg ons voorgelacht
4. Heer laat mij nooit alleen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 32: 1-7
Thema: 'Niet over praten'
6. Als ik maar weet
7. Nooit meer nacht
8. Felicitaties/Verzoeken
9. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 17 januari.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470.

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Korte samenvatting van de besluiten die genomen zijn op de vergadering Algemene Kerkenraad (AK) op donderdag 19 december. Deze laatste vergadering van de AK in 2019 stond voornamelijk in het teken van de vaststelling van het beleidsplan 2020-2024. Onze kerkelijke gemeente zoekt naar een beleving van het geloof door nieuwe en andere activiteiten gericht op jongeren en jonge gezinnen. Daarnaast is ook sprake van inkrimping en vergrijzing. Beide situaties maakt het dringend gewenst het beleid voor de komende jaren vast te leggen in een nieuw beleidsplan.

Na de aanbieding van het concept-beleidsplan door de commissieleden heeft de AK in de vergaderingen in het najaar de mogelijkheden van de adviezen van de beleidscommissie verder verkend en besproken. Er waren in deze discussie twee leidende thema's: de afspraak om in 2021 een sluitende begroting te hebben en de grootte van het predikantenbestand. De meerjarenbegroting liet overduidelijk zien dat zonder rigoureuze besluiten de PGM in de komende jaren financieel in de gevarezone zou komen. Het feit dat precies in dit jaar van besluitvorming door het vertrek van de predikanten Tanghé en van Dijk de mogelijkheid bestond de grootte van het predikantenbestand te heroverwegen, maakte die discussie ook heel realistisch. De beleidscommissie adviseerde het predikantenbestand terug te brengen van 4,0 fte naar 3,7 fte. Waarbij zij ook adviseerde bij de invulling rekening te houden met de mogelijkheid om kerkelijke werkers en jeugdwerkers in dienst te nemen. Daarnaast adviseerde zij een onderzoek ter hand te nemen om het toekomstig gebruik van de kerkelijke gebouwen: de Grote kerk, de Immanuëlkerk en de Koningshof in kaart te brengen, met het doel ondragelijke lasten en kosten in de toekomst te voorkomen. Inmiddels gaf het College van Kerkrentmeesters in het najaar helderheid over een aantal financiële vragen, zodat scherp in beeld kwam welk tekort moest worden weggewerkt om in 2021 een sluitende begroting te kunnen indienen. Bij de financiële discussie kwam ook de wens naar voren van het Classicale College voor de behandeling van beheerszaken (CCBB), om duidelijk aan te geven hoe groot de reserves van onze kerkelijke gemeenschap minimaal zouden moeten zijn. De reden van deze vraag had te maken met de totale solvabiliteit van onze gemeente. De discussie leek hierdoor wel sterk in de financiële sfeer te blijven hangen maar het moderamen besloot de kerkenraden van de wijkgemeenten Iona, Koningshof en Grote Kerk te vragen welke middelen zij nodig hadden om het pastorale werk in hun wijkgemeenten te kunnen uitvoeren.

Met al deze opgedane kennis heeft de AK nu uiteindelijk het beleidsplan 2020-2024 kunnen vaststellen.

De volgende besluiten zijn genomen:

- de begroting van de PGM moet in 2021 sluitend zijn.
- de reservepositie van de PGM zal minimaal € 700.000 dienen te zijn, dat is concreet de omvang van één exploitatiejaar.
- de predikantsformatie wordt bepaald op 2,7 fte voor predikanten, 0,44 fte voor een kerkelijke werker en 0,44 fte voor een jeugdwerker. Dat betekent concreet dat de wijkgemeente Grote kerk de mogelijkheid krijgt een predikant te benoemen voor een 0,7 fte formatie en de wijkgemeenten Iona/Koningshof de mogelijkheid krijgt voor 0,44 fte een kerkelijk werker en voor 0,44 fte een jeugdwerker in dienst te nemen. (De fte's gaan allemaal uit van de kosten van een predikantsplaats.)
- het onderzoek over de toekomst van de kerkelijke gebouwen in handen te stellen van een tijdelijke commissie die moet bestaan uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten. De commissie kan zich laten adviseren door externe professionals.
- verder zijn er besluiten genomen over een vast jaarlijks bedrag voor het Jeugdwerk, de start van Kerk-TV, een verhoging van het tarief van het blad Kerkwijzer, het op termijn afbouwen van de Kerkwijze Special en de hoogte van de verhuurkosten van de kerkelijke gebouwen

Om de gemeenteleden goed te informeren over deze besluiten en de consequenties daarvan zal er op 4 februari 2020 een gemeenteavond worden belegd in de Immanuëlkerk. De gemeente zal bij de komende actie kerkbalans ook al in grote lijnen worden geïnformeerd over de precaire financiële situatie van onze kerkelijke gemeente.

Koos Karssen, voorzitter

Piet Bouterse, scriba

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau vervult een belangrijke taak binnen de kerkgemeenschap. Namelijk de zorg voor een goede en actuele ledenadministratie van onze Protestantse Gemeente te Maassluis die voldoet aan de landelijke eisen en voorschriften van de PKN. Daarnaast is het Kerkelijk Bureau aanspreekpunt voor het verzorgen van allerlei informatie over gemeenteleden ten dienste van het pastorale werk van predikanten, ambtsdragers, vrijwilligers zoals bezoekdames/heren/coördinatoren, jeugdwerk, Kerkwijzer, CVK en voor vele andere vrijwilligers in de gemeente.

Dat werk is gedurende ruim 41 jaar gedaan door dhr. Frans van der Pol. Vorig jaar heeft hij daarvoor een onderscheiding ontvangen van de landelijk kerk en van het CVK.

Wij zijn heel dankbaar dat hij dat werk zo lang heeft kunnen en mogen doen voor onze kerk in Maassluis.

Vorig jaar zijn wij gestart met het op zoek gaan naar een opvolger van Frans nadat hij te kennen had gegeven de werkzaamheden na jarenlange trouwe dienst te willen beëindigen. Het vinden van een opvolger viel voor het CVK bepaald niet mee, dat begrijpt u wel.

Gelukkig is na een herschikking van taken voor het Kerkelijk Bureau de hoeveelheid werk en tijd enigszins teruggebracht waardoor het werk van het Kerkelijk Bureau beter aansluit bij de feitelijke werkzaamheden behorend bij de ledenadministratie. Er is voortaan geen openstelling van het Kerkelijk Bureau op maandagavond meer nodig omdat de verkoop van collectemunten op het Kerkelijk Bureau is beëindigd. Er zijn immers voldoende verkooppunten van collectemunten voor gemeenteleden in Maassluis.

Tevens komt de rubriek verhuizen/inkomende en vertrekkende gemeenteleden te vervallen als uitvloeisel van privacywetgeving. Kerkbladen in de ons omringende gemeenten publiceren die gegevens daarom al vele jaren niet meer.

Het Kerkelijk Bureau blijft telefonisch en per mail bereikbaar (zie op pagina 2 van Kerkwijzer links onder in het colofon). Het maken van een afspraak op uw verzoek blijft altijd mogelijk.

Wij zijn verheugd dat we per 1 januari 2020 mevr. Willie Seip als administrateur van het Kerkelijk Bureau mogen voorstellen als opvolger van dhr. Frans van der Pol. Voor menigeen zal zij al een bekend gezicht zijn. Willie heeft Frans sedert vele jaren geassisteerd bij de werkzaamheden. De routine en ervaring die zij daarmee heeft opgedaan is een groot voordeel om het werk van het Kerkelijk Bureau te kunnen doen.

Om de continuïteit van de werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau beter te kunnen garanderen hebben wij dhr. Piet Bouterse bereid gevonden als vervanger te gaan fungeren bij afwezigheid (vakantie e.d.) van mevr. Willie Seip. Vanzelfsprekend zijn wij ook met zijn inzet voor onze kerk in Maassluis heel blij!

Wij wensen Willie en Piet heel veel succes, werkplezier en zegen in hun werk toe.

Ten slotte bedanken wij Frans nogmaals voor alle inzet voor de kerk in die 41 jaar. Het zal beslist wennen zijn voor hem dat hij zich voor het werk voor het Kerkelijk Bureau niet meer hoeft in te zetten. Wij wensen hem en zijn vrouw samen in gezondheid een welverdiende en goede "pensioen"-tijd toe.

Namens College van Kerkrentmeesters

Rien Nieuwstraten

Op 11 januari inluidconcert Kerkbalans Grote Kerk

De heer J.A. Karssen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, luidt op zaterdag 11 januari om 14.50 uur de klokken van de Grote Kerk. Gelijkertijd zullen ook de klokken van de Petrus en Pauluskerk en de Immanuëlkerk luiden. Zo wordt letterlijk de Kerkbalans ingeluid, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage van de eigen leden op te halen. Dankzij Kerkbalans kan onze kerk functioneren en kunnen wij onze maatschappelijke functie voor mensen binnen en buiten de kerk blijven vervullen.

Juist om die maatschappelijke functie te benadrukken nodigen we u samen met alle andere inwoners van Maassluis uit voor een gratis 'inloopconcert' in de Grote Kerk van Maassluis. Er staat een leuk en zeer gevarieerd muziekprogramma voor u klaar: De muziekgroep met Gerard de Waardt, kinderkoor Wonderwijs, een orgelstuk door Jaap Kroonenburg, Happy Days, de Maranathasingers, gelegenheidskoor Grote Kerk. We verwelkomen graag de trouwe kerkgangers samen met degenen die het contact met de kerk in de loop van de tijd verloren hebben of een spirituele invulling in hun leven zoeken. Nodigt u ook uw burens, kennissen en andere bekenden uit voor deze laagdrempelige bijeenkomst. Toegang, koffie en thee gratis.

Vanaf 14:30 uur speelt het carillon en gaat de kerk open, om 14:50 luiden de klokken en om 15:00 start het programma. Iedereen is van harte welkom! De koffie staat klaar in de Grote Kerk.

Ko Heijboer

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk!

Zaterdagmiddag 11 januari om 14.50 luiden de klokken van Grote Kerk, de Immanuëlkerk en de Petrus en Pauluskerk de start van Kerkbalans 2020 in. Elders in deze rubriek kunt u daar meer over lezen. Onder het bekende motto **Geef voor je kerk!** zullen op dat moment 900 mails worden verstuurd en gaan in de dagen daarna 120 vrijwilligers op pad om het foldermateriaal voor Kerkbalans bij zo'n 1450 adressen te bezorgen en daarna de reacties weer op te halen.

Het College van Kerkrentmeesters streeft er naar met Kerkbalans dit jaar bijna € 480.000 aan vrijwillige bijdragen op te halen. Kerkbalans is met ruim 60% de voornaamste bron van inkomsten voor onze gemeente. Deze inkomsten zullen hard nodig zijn om de activiteiten binnen de drie wijkgemeentes op peil te kunnen houden. Voor 2020 is er nog sprake van een sluitende begroting, maar bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de komende jaren snel op tot ruim € 40.000 in 2025.

We doen daarom een dringend beroep op u. Om een signaal af te geven dat het u waard is dat de activiteiten behouden blijven en worden voortgezet. Een signaal in de vorm van een financiële bijdrage. Een bijdrage die uw draagkracht en betrokkenheid weerspiegelt.

Het antwoord op het luiden van de klokken is aan u. Wij vertrouwen er op dat we op u kunnen rekenen. Dat ook in de komende jaren de klokken zullen klinken. Niet om de noodklok te luiden. Maar als blijk van Gods zegen over het voortbestaan van Zijn gemeente en haar activiteiten.

Irene en Aat Benard

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Samen Solidair

In deze nieuwe rubriek wordt er aandacht gevraagd voor onderstaande collectes.

Beide Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn samen betrokken bij negen kerkelijke collectes per jaar.

In een eerste collecte wordt vier keer per jaar gecollecteerd voor Missionair Binnenlandse projecten.

In een tweede collecte wordt vier keer per jaar gecollecteerd voor de Zending.

Wisselend per jaar wordt er in 2020 (eerste collecte) gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. En in 2021 (tweede collecte) voor Kerk en Israël. De eerste collecte is op 12 januari.

MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT:

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) Een Goed Verhaal.

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.

Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Kerkrentmeesters en diakenen willen U eensgezind oproepen om te willen bijdragen voor deze doelen, SAMEN Solidair.

Coll .v. Diakenen

Op zondag 5 januari is er een gezamenlijke dienst in de Koningshof. De eerste collecte in de Grote Kerk en de Koningshof is voor NAMIBIË – Voedsel programma voor kwetsbare mensen. Op zondag 12 januari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof en Grote Kerk bestemd voor Een Goed Verhaal. Zie nieuwe rubriek SAMEN-Solidair in deze kerkwijzer. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor Plaatselijke ondersteuning.

Namibië

Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma's. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht een belangrijk onderdeel van de programma's.

Ongeveer 570.000 mensen, 27% van de bevolking van Namibië, leeft in armoede. Er is 27% werkloosheid. De armoede is verergerd doordat het de laatste drie jaar extreem droog is geweest in Zuidelijk Afrika. Ook in Namibië is de rijkdom ongelijk verdeeld en zijn er in de steden hele wijken waar extreme armoede is en zijn er afgelegen dorpen waar mensen nauwelijks iets hebben, zoals geen toegang tot water en elektriciteit. Vooral kinderen en ouderen zijn ondervoed. Om dit probleem tegen te gaan zijn er op verschillende plaatsen soepkeukens geopend en andere voedselprogramma's. Bij alle programma's wordt ook het Evangelie gedeeld.

Ongeveer 800 personen krijgen een maaltijd via een van de voedselprogramma's:

- Er is een soepkeuken in een kleuterschool, waar 40 kleuters elke dag een voedzame maaltijd krijgen.
- Er worden maaltijden verstrekt in een bejaardenhuis.
- Er worden maaltijden aangeboden aan daklozen.
- En op verschillende plaatsen in het land worden maaltijden aangeboden aan kansarme (wees)kinderen.

Belangrijk diaconaal nieuws voor onze oudere gemeenteleden

De diaconie heeft besloten de ontmoetingsbijeenkomsten zoals u voorheen gewend was te wijzigen. In het voorjaar was er altijd een High Tea en in december een Kerstfeestviering maar dat willen de diakenen veranderen. In plaats van deze ontmoetingen willen wij op dinsdag 14 januari een zogenaamde PARAPLU BIJEENKOMST houden.

Dat wordt een gezellige middag in de Immanuëlkerk vanaf half drie tot ongeveer 5 uur namiddag.

U wordt gastvrij ontvangen met koffie en/of thee en wat lekkers erbij. Verder is er die middag een gastspreker die ons komt vertellen over het land Israël.

Noteer a.u.b. 14 januari in uw agenda om in de middag naar de Immanuëlkerk te komen voor de PARAPLU BIJEENKOMST.
Namens het College van Diakenen
Cees van der Boom

Algemene berichten

NIEUWJAARSBIJEENKOMST PCOB 8 JANUARI

Hartelijk welkom op onze eerste bijeenkomst van de PCOB in het nieuwe jaar. Deze middag staat in het teken van ontmoeten en elkaar een goed en gezegend 2020 toewensen. Wij herdenken op deze middag alle PCOB-leden van de afdeling Maassluis die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een voor een worden hun namen genoemd, waarna een lichtje wordt aangestoken. Dit programmaonderdeel wordt muzikaal ondersteund door prachtig harpspel van de jonge Eva Schreuder uit Maassluis. De door ons te zingen liederen zullen op de vleugel worden begeleid door onze vaste pianist dhr. Gerrit Koorevaar. U heeft daarna nog volop de gelegenheid om met elkaar te praten en te genieten van lekkere hapjes en drankjes. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Om 14.30 uur begint het programma, en omstreeks 16.30 uur wordt deze middag afgesloten Ed Westerhof.

Oecumenische Kring "In de Vloot"

Op woensdag 8 januari hopen wij onze eerste avond van 2020 te houden. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Het duo Ellen en Gerard Ritzema uit Maassluis zullen op deze avond hun luisterliedjes laten horen, wat inmiddels (een mooie) traditie is. Ds. W. Barendrecht zal de meditatie houden. Natuurlijk zal er veel samenzang zijn uit onze Vlootbundel. Zoals altijd is er in de pauze weer koffie en thee en zal ook de koek niet ontbreken.

Onze avonden zijn bestemd voor alle senioren uit Maassluis (natuurlijk zijn inwoners uit andere plaatsen ook van harte welkom!).

Heeft u nog nooit een Vlootavond bezocht? Misschien (of zeker) wel een goed voornemen om dit in het nieuwe jaar eens te doen.

De toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.

Voor inlichtingen: Constand Wassink, tel 5916435

Chr.Maatschappelijk Vrouwenbeweging Passage

Bijeenkomst Witte Kerkje op 16 januari aanvang 19.45 uur.

Dames namens het bestuur wensen wij u een gezond nieuwjaar. We beginnen met een gezellige ledenavond: terug naar vroeger onze schooltijd. Dhr. Leysen vertelt ons die avond over onderwijs, vroeger en nu. Hij brengt ook verschillende dingen mee van die tijd.

Hanny Patijn

Jeugdwijzer