

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 17 januari 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 2

## Meditatie

### (o)(ver)(geven)

bij Kolossenzen 3:12-17

“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.”

Om meerdere redenen koos ik voor deze titel. Allereerst het woordje ‘ver’. Wanneer jullie dit lezen zit ik naar alle waarschijnlijkheid in de hoofdstad van Bangladesh, Dhaka. Een miljoenenstad waar we inmiddels verschillende projecten van Compassion bezocht hebben van mensen in extreme armoede. Een behoorlijke ver-van-mijn-bed-show. Vanavond vlieg ik weer terug om hopelijk in goede gezondheid uit de verte terug te keren om de opening van de Week van Gebed nog met jullie mee te maken.

Ten tweede overgeven: ik weet niet hoe ik terugkom. (Misschien is er dan ook wel sprake van een ander soort overgeven...) Ik weet niet hoe ik het daar ga ervaren, welke mensen ik ga ontmoeten en welke gesprekken ik zal voeren. Ik ken de taal niet en de cultuur niet – zelfs mijn reisgenoten zijn grotendeels onbekenden. Er wordt daarmee overgave van mij gevraagd. Overgave aan wat? Aan het onbekende, maar zeker ook aan God. In het vertrouwen dat hij het goed zal maken – wat dat in dit geval ook mag betekenen. Gelukkig heb ik, anders dan de meesten van ons de rare hebbelijkheid dat ik de meeste rust ervaar in nieuwe uitdagingen. Ik word graag van mijn stuk gebracht. Omdat ik ervaren heb dat zulke momenten van onzekerheid zegenrijk blijken te zijn. Als we God ruimte geven om ons leven te sturen – dan neemt hij die ruimte in met zijn liefde.

Ten derde leek het me goed om het ‘over geven’ te hebben. We zijn vaak wat ongemakkelijk bij het vragen om een bijdrage voor het een of ander. Vaak onder het mom van bescheidenheid, maar (bij mij althans) vaker door trots of zelfoverschatting. Maar als het iets is waar we in geloven – dan mogen we zonder schaamte een beroep op elkaar doen. Ook dat is innig medeleven – elkaar laten zien wat nodig is om de toekomst te openen. Deze maand luidt de (nood)-klok weer in Maassluis, en start Actie Kerkbalans. Een leger aan vrijwilligers gaat rond om geld in te zamelen voor iets waar we samen in geloven. Uw gift (naar vermogen) is meer dan ooit nodig voor onze kerk. Ik hoop dat u hieraan met eenzelfde passie zult bijdragen als voor Compassion Bangladesh. Het totaalbedrag is daarvoor uitgekomen op een onwaarschijnlijk groot bedrag: €4444! Ik ben ontzettend dankbaar voor de zegen en de liefde van u die achter deze cijfers schuilgaan.

En ten slotte die prachtige tekst van Paulus, die over ‘vergeven’ gaat. Paulus wil dat het de gemeente goed gaat, en geeft adviezen. Goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld – het zijn eigenschappen die weinig mensen als vanzelf ten toon spreiden. Ze vergen oefening, en die oefening is vergeving. De beste sportschool voor het goede leven is de plek waar je geduld op de proef gesteld wordt, waar goedheid ver te zoeken is, waar zachtmoedigheid gevaarlijk en bescheidenheid ronduit naïef is. Binnen en buiten de kerk! Daar groeien ons karakter – door Gods Geest – het sterkst. Wij mogen incarneren in een donkere wereld, of dat nu hier in Maassluis is of elders. Het genadevolle karakter van God werd immers pas volledig ontsloten in de komst van onze Heer Jezus. Hij leert ons overgave en vergeving, en nodigt ons uit hetzelfde te doen. Als wij (o)(ver)geven bouwen we aan Gods kerk – meer nog dan in onze gaven.

*Ds. Pim Brouwer*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 17 januari	Jesaja 60:15-22
Zaterdag 18 januari	Jesaja 61:1-11
Zondag 19 januari	Jesaja 62:1-12
Maandag 20 januari	Psalm 96
Dinsdag 21 januari	Spreuken 1:1-19
Woensdag 22 januari	Spreuken 1:20-33
Donderdag 23 januari	Spreuken 2:1-22
Vrijdag 24 januari	Matteüs 4:1-11
Zaterdag 25 januari	Matteüs 4:12-25
Zondag 26 januari	Psalm 139:1-12
Maandag 27 januari	Psalm 139:13-24
Dinsdag 28 januari	Spreuken 3:1-20

Woensdag 29 januari Spreuken 3:21-35  
Donderdag 30 januari Spreuken 4:1-13  
Vrijdag 31 januari Spreuken 4:14-27

## Kerkradio

### Programma woensdag 22 en 29 januari

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs 12:13  
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 31 januari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

### Mededelingen Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad brengt het volgende onder uw aandacht.

#### Pastorie

Er is besloten om, na het vertrek van Ds. Gerrit van Dijk, de pastorie aan de Sperwerstraat te gaan verkopen.

#### Beleidsplan

In het afgelopen jaar is door een commissie beleidsplan in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen, het Jeugdwerk en de wijkkerkenraden Grote Kerk, Iona en Koningshof, hard gewerkt aan het tot stand komen van het beleidsplan 2020-2024. In de decembervergadering van de Algemene Kerkenraad kon dit beleidsplan definitief worden vastgesteld.

Het beleidsplan is op de website van de PKN Maassluis geplaatst ([www.pknmaassluis.nl](http://www.pknmaassluis.nl) onder 'algemeen - Algemene Kerkenraad'); belangstellenden kunnen het beleidsplan hier downloaden.

Voor degenen die niet de mogelijkheid hebben om via internet het beleidsplan te lezen, is op aanvraag een gedrukt exemplaar beschikbaar. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur via mail op: [ak@pknmaassluis.nl](mailto:ak@pknmaassluis.nl).

#### Gemeenteavond

Op dinsdagavond 4 februari zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarvoor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Maassluis zijn uitgenodigd. Op deze avond zult u worden geïnformeerd over de inhoud van het beleidsplan en zal er tevens gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in de Immanuëlkerk; inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.

*Piet Bouterse, scriba*

## College van Kerkrentmeesters

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

## **Terugkijken met de Diaconie van Protestantse Kerk Maassluis op 2019**

Nu het jaar 2019 achter ons ligt willen we als diakenen van de Protestantse Kerk Maassluis samen met u terugkijken op enkele plaatselijke activiteiten die we in 2019 hebben georganiseerd. Naast deze plaatselijke activiteiten hebben we ook afgelopen jaar weer bijgedragen aan projecten regionaal en wereldwijd.

In de Kerkwijzer kunt u elke twee weken lezen waar de bestemmingen van de collectes per zondag voor worden bestemd. De activiteiten van de Diaconie zijn mede mogelijk door uw giften aan de collectes voor de Diaconie.

## **Afronding Rondgangcollecte 2019**

In de maand mei is de diaconale rondgangcollecte via de uitreiking van brieven met acceptgiro van start gegaan. Deze collecte was bestemd voor de volgende doelen:

- 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
- 2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
- 3) Hulpverlening in Moldavië.

**De opbrengst van deze rondgangcollectie bedraagt afgerond € 9.900.**

**De volgende rondgang zal plaatsvinden in mei 2020. We hopen dat u dan weer van harte mee wilt doen.**

## **Geloven in Delen - Bloemengroet met een boodschap (14 september 2019)**

Op **zaterdagmorgen** zijn in de omgeving van Immanuëlkerk /supermarkt Jumbo ook dit jaar bloemen uitgedeeld met het verzoek deze bloem door te geven aan andere personen, waar een bloem als teken van medeleven, door bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden, zeer welkom was.

## **Kerstattenties**

Ook in 2019 zijn kerststukjes bezorgd bij ernstig zieken, bij nabestaanden na het overlijden van een dierbare of bij andere ingrijpende gebeurtenissen.

De adressen hiervoor zijn door gemeenteleden en ambtsdragers aangeleverd. De ontvangers van de attenties waren dankbaar dat er met hen werd meegeleefd.

Bij de verpleeghuizen werden wat grotere bloemstukken afgegeven voor de bewoners.

## **Dankbaarheid voor kerstgiften**

Al enkele jaren wordt in december door de Diaconie van Maassluis een voucheractie georganiseerd. Ook in 2019 heeft deze actie plaatsgevonden.

Via Stichting Boom Maassluis, Voedselbank en contactpersonen en ambtsdragers in de wijken zijn adressen van gezinnen of alleenstaanden voorgedragen voor verstrekking van een extraatje in de vorm van een of meer waardebonnen, afhankelijk van de samenstelling van het gezin.

Met deze voucher actie heeft de Diaconie - met de Kerstdagen in 't zicht - speciale aandacht willen geven aan de meest schrijnende financiële situaties in Maassluis die bij genoemde instanties en ambtsdragers bekend zijn. We zijn ons als diakenen bewust dat er ook in onze gemeente nog veel meer situaties met financiële problemen zijn. De actie bestond uit het geven van bonnen, die in de gehele maand december besteed konden worden voor de (Kerst)boodschappen bij supermarkt Jumbo.

Bij het overhandigen van de waardebonnen aan de dit jaar geselecteerde mensen was er sprake van veel emoties en grote dankbaarheid. Ook later zijn er telefonisch, mondeling en via What's App ontroerende dankbetuigingen binnengekomen.

Fijn dat wij namens onze PGM gemeente, door uw collectegiften, onze medemensen deze kleine ondersteuning hebben mogen geven.

## **Terugblik op 'Kerst Zingen in Maassluis'**

Op dinsdagmorgen 17 december hebben we met elkaar bekende kerstliederen gezongen onder begeleiding van Gerard de Waardt en Wijnand Versteeg. Als thema voor dit zanguurtje in de Adventsperiode was gekozen voor 'Op zoek naar Vrede'. Tussen het zingen door waren er twee korte meditaties van ds Chris Schreuder. Veel oudere inwoners van Maassluis zijn op de oproep om mee te zingen afgekomen. Voor de Diaconie en de vrijwilligers van De Open Ark was deze kerstzangmorgen een nieuwe vorm van samenwerken: het samen zingen van de kerstliederen door ouderen en alleenwonende mensen in Maassluis om zo de dagen voor kerst stil te staan bij het komende kerstfeest.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met een snee kerstslof en koffie dan wel warme chocolademelk in de kerkzaal van de Immanuëlkerk. Veel aanwezigen gaven aan dat deze kerstzangmorgen wat hen betrof wel jaarlijks mocht worden georganiseerd, zowel het zingen als de meeting achteraf werd goed ontvangen.

Dankbaar zijn wij voor de financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. waardoor deze zangmorgen met ontmoeting achteraf mogelijk werd ten behoeve van de ouderen in Maassluis.

## **Omzien naar de Kinderen in armoede in Zuid Oost Azië**

Afgelopen dagen is ds. Pim Brouwer naar Zuid Oost Azië geweest met als doel daar om te zien naar kinderen in extreme armoede. De kosten van de reis heeft hij deels zelf betaald. Daarnaast hebben we als college van diakenen zijn aanvraag om een aanvullende bijdrage in de reiskosten gehonoreerd. Dit bijzondere, maar broodnodige werk wat hij daar (met anderen) heeft verricht valt onder diaconaal werk wereldwijd. We hopen dat ook daar enige verlichting voor de kinderen mag optreden.

## **Vacature voorzitter Diaconie**

Eind 2019 heeft Wim van der Schee afscheid genomen als voorzitter van de Diaconie. Na jarenlang in diverse functies als ambtsdrager is het nu tijd voor hem om de accu weer op te laden. De Diaconie is hem dankbaar voor zijn werk in de afgelopen 10 jaar.

Heeft u als gemeentelid het gevoel dat u deel uit wil maken van het College van Diakenen en daarmee het omzien naar elkaar op plaatselijk, regionaal of wereldwijd mee uit kan dragen, dan bent u welkom. Ook voor 2020 staan bij de Diaconie diverse acties waar de diakenen met elkaar aandacht en steun kunnen en mogen verlenen. U mag u aanmelden bij een van de ambtsdragers in onze drie kerken en we nodigen u graag uit voor een gesprek.

College van Diakenen PKN Maassluis

### **Collecten**

Op zondag 19 januari is er een gezamenlijke dienst van het Platform van Kerken in de Immanuëlkerk in het kader van de Week van het gebed. Wijkgemeente Koningshof is dan welkom in de Immanuëlkerk. De eerste Collecte is bestemd voor stichting Bootvluchteling.

In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Stichting BOOM.

Op zondag 26 januari is in de Immanuëlkerk de eerste collecte bestemd voor de Stichting BOOM.

De eerste collecte in de Grote Kerk is daar bestemd voor de Algemene Middelen.

### **Platform van Kerken Maassluis**

Voor al diegenen die zich afvragen wat dat Platform nu eigenlijk is en vooral doet, is het goed om er wat meer over te vertellen. Allereerst is het bijzonder dat alle christelijke kerkgemeenten van Maassluis in het Platform vertegenwoordigd zijn. Het Platform heeft een moderamen dat de vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Je kunt dan denken aan de (winteravond) lezingen, de vieringen in de Week van Gebed, de kerstacties, het avondgebed voor en met de vluchtelingen en dergelijke. Omdat er heel veel onderwerpen zijn waarover het gaat om de hulp aan de naaste is er tegenwoordig ook een Diaconaal Platform dat deel uitmaakt van het algehele Platform van Kerken. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn: de Voedselbank, Schuldhulpmaatje (stichting BOOM), stichting Present, Mantelzorg, het Noodhulpfonds, huisvesting vluchtelingen e.d. Heel belangrijke zaken waarbij het essentieel is dat ze door alle kerken gedragen worden. We hopen door meer publiciteit te geven aan het Platform van Kerken dat het niet alleen een rol kan spelen in de contacten tussen de kerken, maar ook met de Gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties.

Van 19 t/m 26 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats.

In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via onze vrijwilligers bieden we concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Meer dan 18.000 getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in een overvol kamp op Lesbos. Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Wij komen in actie voor medische en psychische zorg. Help mee, zodat deze vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft. Doneer of word vrijwilliger en help mee! IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht, begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlenings)instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

Elke maandagochtend van 9-12 uur is er een inloop-schuldhulpspreekuur van een schuldhulpconsulent(e) van Stroomopwaarts in Vraagraak. Het is vaak heel verstandig al een gesprek te hebben met iemand, die verstand heeft van het voorkomen of verminderen van schulden zodra er schulden dreigen te ontstaan. Dit inloop-schuldhulpspreekuur is een goede aanvulling op de geldzorgsprekuren, die drie keer per week door Stichting BOOM Maassluis worden gehouden.

Op dinsdag van 11:00 tot 12:00 in de bibliotheek (Uiverlaan 18) en woensdag van 10:00 tot 12:00 uur in de Immanuëlkerk (Lange Boonestraat 5) of tussen 19:00 en 20:30 uur in de Ark (Rembrandtlaan 2).

## **Algemene berichten**

### **Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons**

Tijdens de Week van Gebed 2020 voor de eenheid van de christenen, staat het buitengewone centraal.

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar méér dan het gewone.

Dit thema werd aangedragen door een groep christenen op Malta.

In Maassluis doen we als kerken al vele jaren actief mee aan de week van gebed.

Er zullen ook in 2020 weer inspirerende bijeenkomsten passeren: de gezamenlijke startdienst op zondag 19 januari, een gebedswandeling, een kinderbijeenkomst, creatieve gebedsvormen, samen en/of alleen bidden. Geen viering is hetzelfde, want er

is veel ruimte voor de eigenheid van de verschillende kerken. Maar tegelijkertijd is er de verbinding van het samen gericht zijn op God.

We bidden voor elkaar, voor onze stad, maar ook voor verzoening, hoop en vertrouwen.

Daarnaast kan deze week ook de aanzet zijn (voor het eerst of opnieuw) tot het ontmoeten van christenen buiten uw eigen geloofsgemeenschap.

U/jij doet toch mee?

Platform van kerken Maassluis. email: [platformvk.maassluis@gmail.com](mailto:platformvk.maassluis@gmail.com)

### **Zondag 19 januari**

10.00 uur - Oecumenische startviering in de Immanuëlkerk

### **Maandag 20 januari**

09.00 uur - Laudan (ochtendgebed) in de Petrus en Pauluskerk

19.30 uur - Leger des Heils

### **Dinsdag 21 januari**

19.30 uur – EGMA Maranathakerk

### **Woensdag 22 januari**

07.00 uur - Bidden voor de stad, NGK de Ark

14.00 uur - KIDS-MIDDAG EGMA Maranathakerk

19.30 uur - PRAYER NIGHT door de jeugd van NGK de Ark

### **Donderdag 23 januari**

19.30 uur - Hervormde Gemeente Groote Kerk

### **Vrijdag 24 januari**

09.00 uur - Gebedswandeling door de stad, startpunt De Ark

19.30 uur – CGK Bethelkerk

### **Zaterdag 25 januari**

19.30 uur - Petrus en Pauluskerk

### **Zondag 26 januari**

19.30 uur - GKV Het Kompas

Informatie:

<https://www.weekvangebed.nl/buitengewoon>

[https://www.raadvanckerken.nl/pagina/5417/week\\_van\\_gebed\\_voor\\_de\\_eenheid\\_2](https://www.raadvanckerken.nl/pagina/5417/week_van_gebed_voor_de_eenheid_2)

### **‘Songs of Fantasy’ met Anna Majchrzak en Arjan Breukhoven**

Met Arjan Breukhoven -orgel/piano- zal de sopraan Anna Majchrzak onder de titel: ‘Songs of Fantasy’, een luisterrijke avond verzorgen in de Immanuëlkerk van Maassluis op vrijdagavond 7 februari aanvang 20.00 uur

Kaarten aan de kerk € 8,00 In de voorverkoop € 7,00 via: [oci.maassluis@gmail.com](mailto:oci.maassluis@gmail.com) of Ervaar Maassluis in de Nieuwstraat.

### **Orgelcommissie Groote Kerk**

De orgelpijpen hebben in december 68,05 euro opgebracht. Er zijn giften binnen gekomen: 16 euro van de heer H en 100 euro van de erven van mevr. L.

De orgelcommissie is nu bezig met de voorbereiding van het seizoen 2020. Het jaarprogrammaboekje wordt voorbereid, advertenties worden gezocht om de kosten te drukken, programma's worden gemaakt door de organisten die spelen etc. Volg alles op [www.garrelsongelmaassluis.nl](http://www.garrelsongelmaassluis.nl)

Ook het vermelden waard: Cor van Rijn is al dagen bezig in de kerk om het beeld en geluid naar de organist aan te passen aan de hedendaagse eisen. Het wordt nu eenvoudig om contact met dirigent en koren te krijgen.

Ook de winterbehuizing rond de speeltafel is aangepakt. De heer Wakker sr. heeft toegezegd een nieuw tentzeil-dak gratis te leveren!

Een nieuwe beamer en camera (aangeschaft door de Stichting Garrels-orgel) zal bij de orgelconcerten het beeld van de speeltafel en organist met registeranten veel mooier op het scherm brengen. Dank Cor voor de vele uren die je hieraan besteedt. Wij mogen dankbaar zijn dat er nog zo veel vrijwilligers actief zijn in onze kerk.

Jaap Kroonenburg

### **Klarinetkwintetten Brahms en Reger in Groote Kerk**

Hoogtepunten uit het kamermuziekrepertoire worden op zaterdag 18 januari uitgevoerd in de Groote Kerk door vijf gerenommeerde Nederlandse musici. Het betreft de klarinetkwintetten van Johannes Brahms en Max Reger. Solist in beide werken is Lars Wouters van den Oudenweijer.

Aanvang: 20:00 uur

[info@muziekmaassluis.nl](mailto:info@muziekmaassluis.nl)

tel. 0182-614407

### **Geen Vlootavond op 29 januari**

Omdat de begeleider van het koor afwezig is, heeft het team van Oec. Kring “In de Vloot” besloten de Vlootavond van 29 januari te laten vervallen.

Constand Wassink

### Hallo allemaal

Zit je in groep 8 of op "de middelbare" en wil je ook weleens iets gezelligs doen op vrijdagavond?

Ga dan niet bij je ouders op de bank zitten maar kom gezellig naar de jeugdsoos. Na de kerstvakantie kunnen kinderen die in groep 8 zitten ook al komen. De soos wordt georganiseerd door verschillende kerken uit Maassluis (en Vlaardingen) en is bedoeld voor kinderen van 12 tot 16 jaar.

Een keer in de maand zijn we op vrijdagavond open van 19.30 tot 22.00 uur in 't Kompas aan de Ibisstraat in Maassluis. Kom eens langs om te kijken, je hoeft je niet aan te melden.

Je kunt er tafeltennissen, spelletjes doen, kletsen, chillen, wat drinken en eten en ...er is gratis Wifi natuurlijk. Regelmatig organiseren we een thema avond of iets anders gezelligs. Vorig seizoen hebben we bijvoorbeeld gepaintballd in de Parkietzaal, we hielden een filmavond, een valentijnsparty en er is altijd een BBQ met bosspel en kampvuur op de slotavond.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keertje, of kijk eens naar de foto's op facebook en Instagram. (christelijke jeugdsoos Maassluis).

Zet de data voor komend jaar alvast in je agenda, dan hoef je geen avond te missen. We beginnen weer op vrijdag 10 januari met een nieuwjaarsfeestje. De overige data zijn: 14 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni en 10 juli.

Alles is helemaal gratis bij de soos, maar om de kosten te kunnen dekken vinden we het fijn als je bij uitgang een bijdrage in de spaarpot wilt doen.

Heb je nog vragen, dan kun je altijd een berichtje sturen aan [jannekebroere77@gmail.com](mailto:jannekebroere77@gmail.com).

We zien je weer op 10 januari 2020!

Groeten van de leiding

### Save the dates

We zijn aangeland in 2020. Een nieuw jaar waarin er alweer een heel aantal data gepland zijn die de moeite waard zijn voor jou. Check even of er iets voor je bij zit!

#### Kliederkerk 26 januari

Spel, kliederen en knutselen horen er zeker bij, maar kliederkerk is meer dan dat! Het is samen ontdekken, beleven, vieren en eten. Jong en oud ontdekken samen meer over een verhaal uit de bijbel. De Kliederkerk is er voor kinderen van ong. 4 tot 12 jaar. En voor hun ouders, opa's, oma's en andere mensen dichtbij. Met elkaar gaan we aan de slag. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je gelooft. Een mooie kans voor quality time met de (klein)kids en om kennis te maken met een Bijbelverhaal. Op 26 januari gaan we meer ontdekken over David en Goliath. Kom je ook? Vanaf 10.30 uur staat er koffie, thee en limo klaar met lekkers. Aanmelden is niet nodig. Meer info via <https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/kliederkerk.html>.

#### Sirkelslag Young 7 februari

Op vrijdagavond 7 februari spelen we Sirkelslag Young (Leeftijd tussen de 12 en 16 jaar). Sirkelslag is een superleuk interactief spel om samen te spelen tegen groepen in heel Nederland. Het thema van Sirkelslag YOUNG is 'Kom in beweging' en het gaat over het verhaal van Jona. Je maakt tijdens de avond hetzelfde mee als Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. Door flashbacks begrijpen we hoe Jona er terecht is gekomen. Met de hulp van anderen (bijv. de zeelieden) komt Jona in beweging en trekt hij naar Nineve. Daar komen de mensen ook in beweging die het verhaal een nieuwe wending geven. Meld je aan voor 3 februari via [info@jeugdwerkpknmaassluis.nl](mailto:info@jeugdwerkpknmaassluis.nl) en doe mee! Meer info via [www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/sirkelslag.html](http://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/sirkelslag.html)

#### Jeugdsoos 14 februari

De jeugdsoos is er 1x per maand van 19.30 tot 22.00 uur in 't Kompas aan de Ibisstraat in Maassluis. Kom gezellig langs, aanmelden is niet nodig.

#### Kind op Schoot viering 16 februari

Voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar is er weer een Kerk op Schoot viering op zondagmiddag 16 februari in de Immanuelkerk. Kom jij ook samen met je (groot)ouders? De viering duurt tot ong. 16.00 uur en sluiten we af met wat te drinken en lekkers. Meer info via <https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/kerkopschoot.html>.