

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 31 januari 2020 27^e jaargang nr. 3

Meditatie

Dopen voor doden?

Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? 1 Kor. 15, 29

Ik woon in Korinthe, 2000 jaar geleden. Ik ben christen geworden en mijn vrouw en ik zijn met onze kinderen gedoopt. Samen, want doop is een collectief gebeuren. Zie bijvoorbeeld het verhaal van de gevangene uit Filippi, (Handelingen 16) 'hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen'. U vraagt of 'al de zijnen' het daar wel mee eens waren, maar dat is voor ons geen vraag, want de beslissingen liggen nu eenmaal bij het hoofd. Zo was het altijd in Israël: de stamoudsten en de familieoudsten maakten voor hun stam of voor hun familie de dienst uit. Jozua kon gewoon uitroepen: Ik en mijn huis zullen de Heer dienen (Jozua 24, 15) zonder dat hij dat met zijn huis hoefde te overleggen. Bij ons is dat zo gebeven.

Ons hele gezin is nu gedoopt. Maar één probleem: een van onze kinderen is een paar jaar geleden gestorven. Dat kind kon dus niet samen met ons gedoopt worden, helaas. Maar zou het nu denkbaar zijn dat dat kind niet zou delen in dood en opstanding van Christus? Nee toch? Daarom ben ik nog eens gedoopt met de naam van ons overleden kind. Ik heb mij voor ons kind laten dopen. Ik woon in Maassluis, 2000 jaar later. In onze tijd is deze gewoonte nauwelijks denkbaar. Dopen is voor sommigen zelfs zo persoonlijk geworden dat zij hun kinderdoop betekenisloos vinden, 'want ze waren er niet bij'. Zeg niet dat ze overgedoopt worden, want ze waren nog niet gedoopt.

Het is betrekkelijk snel verteld hoe de kerk tot de kinderdoop gekomen is. In de vierde eeuw wordt de christelijke kerk staatskerk. Wie dan van staatswege een ambt of een betrekking zoekt, moet christen zijn en gedoopt zijn. 'Iedereen' is dan zo langzamerhand gedoopt en daarmee blijven alleen nieuwgeborenen over om te dopen. De volwassendoop bleef natuurlijk bestaan, maar de kinderdoop werd praktijk in die christelijke traditie waarin vrijwel iedereen gedoopt was.

In het gesprek over 'kinderdoop of volwassendoop' is een beroep op de Bijbel volmaakt zinloos. Met de Bijbel in de hand kan ieder zijn gelijk binnen halen en elke discussie over kinderdoop of volwassendoop loopt gegarandeerd uit op een welles- nietes waar niemand wijzer van wordt.

Zonder ervoor te pleiten dat gebruik van 2000 jaar geleden weer in te voeren, vind ik de gedachte erachter sterk. Mijn vader en mijn moeder hebben mij indertijd laten dopen. Daarmee kwam ik te staan in die christelijke traditie waarin ik mij, met voors en tegens, altijd thuis heb gevoeld. Die traditie droeg mij en ik hielp mee, die traditie te dragen. Nooit heb ik ook maar een moment het idee gehad dat mijn individualiteit daarin tekort kwam. Integendeel: ik maakte de keuze van mijn ouders tot de mijne, heel persoonlijk. Maar ik ben mijn ouders dankbaar, want wie ben ik, als eenzaam individu? Arme ik, als ik het van mijn geloof alleen moet hebben. Ook het geloof van mijn voorgelaten en het geloof van anderen om mij heen dragen en inspireren mij en in mijn geloof zijn ook anderen besloten, al zouden het alleen al onze kinderen zijn. Goddank hoeven we het niet van ons persoonlijke geloof alleen te hebben, u niet en ik niet.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 31 januari	Spreuken 4:14-27
Zaterdag 1 februari	Psalm 149
Zondag 2 februari	Matteüs 5:1-12
Maandag 3 februari	Matteüs 5:13-26
Dinsdag 4 februari	Matteüs 5:27-37
Woensdag 5 februari	Matteüs 5:38-48
Donderdag 6 februari	Deuteronomium 28:1-14
Vrijdag 7 februari	Deuteronomium 28:15-26
Zaterdag 8 februari	Deuteronomium 28:27-44
Zondag 9 februari	Deuteronomium 28:45-57
Maandag 10 februari	Deuteronomium 28:58-69
Dinsdag 11 februari	Psalm 31:1-14
Woensdag 12 februari	Psalm 31:15-25
Donderdag 13 februari	Deuteronomium 29:1-14
Vrijdag 14 februari	Deuteronomium 29:15-28

Kerkradio

Programma woensdag 5 en 12 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw'ge Vader sterk in macht...
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: 'Door de knieën gaan'
6. Abba Vader
7. 'k Heb gehoord van een stad...
8. Largo (G.F. Händel)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 14 februari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Op zondag 2 februari is de eerste collecte in alle kerkgebouwen voor kansarme kinderen in India.

Op zondag 9 februari is de eerste collecte in de Immanuelkerk en Koningshof (HA) bestemd voor

Syrische kerken. De derde collecte in de Immanuelkerk en Koningshof is bestemd voor Elim.

In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie

en de derde collecte is bestemd voor de Stichting Open Doors (zie berichtgeving onder de Groote Kerk).

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst – India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

'Dalits' betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastensysteem en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit-kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Bouw de kerk in Syrië weer op

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan

mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

De Maassluisse Stichting Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderkuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.

In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

Daarom is nog steeds de zorg en aandacht voor huisvesting, scholing, voeding, kleding en medische zorg voor die kinderen hard nodig. Isaac en Nonoi en de medewerkers van Stichting Elim willen de negatieve spiraal doorbreken en kinderen kans geven op een beter bestaan.

Het beleid richt zich op het helpen met huisvesting, verzorging, opvoeding en scholing van de kinderen totdat zij zelfstandig kunnen wonen en werken.

Dankzij mooie grote en ook belangrijke kleinere giften hebben wij al een begin kunnen maken met de restauratie werkzaamheden. Isaac heeft een begroting opgesteld en voor het totale renovatieplan inclusief de verbouwing van de oude school op de heuvel tot nieuwe slaappleatsen hebben wij €50.000 nodig.

Inmiddels zijn de toiletruimten betegeld en is het dak van het muziekgebouw vernieuwd en de plafonds gerepareerd. Ook het dak van het gemeenschapshuis is vernieuwd. Hier komen alle kinderen wekelijks bij elkaar om samen liederen van dankbaarheid te zingen en te vieren. Wij hebben echt nog veel geld nodig want de slaappleatsen van de jongens zijn zo slecht dat de jongens al boven in het oude schoolgebouw slapen. Het jongenshuis is zo slecht dat het niet meer gerenoveerd kan worden. De meisjesslaappleatsen in het moederhuis zijn niet goed geventileerd waardoor er veel schimmel op de muren zit. Een zeer ongezonde leefsituatie. De plannen zijn om de oude school tot kinderkuis te verbouwen. Ook zouden wij graag nieuwe matrassen voor alle kinderen willen kopen. Momenteel hebben wij net genoeg inkomen van donateurs om de kwartaalbijdrage over te maken.

Hiervoor wordt eten (omgerekend €156,- per dag voor 60 kinderen), kleding en schoolgeld betaald. Wij hebben veel meer donateurs nodig om de lopende kosten te dekken. Misschien kunt u allemaal als donateur één donateur aanmelden zodat het aantal donateurs verdubbelt. Dat zou een mooi 25-jarig jubileumcadeau zijn! De folders van Elim kunt u per mail aanvragen. U kunt zich ook via de website <http://www.stichting-elim.nl> aanmelden als donateur.

Deze collecte word zeer aan bevolen. Bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar.

Algemene berichten

Een Duit voor een Helder Geluid

Nieuwe geluidsinstallatie Immanuëlkerk (7)

In de vorige Kerkwijzer kon u het verheugende nieuws lezen dat de stand van het benodigde geld voor de nieuwe geluidsinstallatie in een paar weken was gezakt van € 16.000 naar € 10.844, vooral door een grote bijdrage van OPA (oud papier actie Iona). Inmiddels hebben we niet alleen de “10.000” grens gepasseerd maar ook zelfs de “9.000” grens! Om het populair te zeggen: de duiten stromen binnen!

Afgelopen zondag werd tijdens de kerkdienst in de Immanuëlkerk de exacte stand op de beamer gepresenteerd. De giften in de twee mooie collecte-boxen (omgebouwde muziekbboxen) in de hal van de Immanuëlkerk (collectemunten mogen ook!) bedragen tot en met zondag 26 januari maar liefst € 2.074,00. Daarmee is de stand van wat er nog nodig is om de nieuwe installatie te kunnen aanschaffen: € 8.956. Het projectteam is natuurlijk ook reuze benieuwd wat de reacties zijn van de aangeschreven sponsors (fondsen). Wellicht kunnen we u daarover in de volgende Kerkwijzer informeren.

(U kunt ook een gift geven op banknummer NL33INGB0009069023 tnv PGM Maassluis Wijkgemeente Iona met vermelding “gift nieuwe geluidsinstallatie”)

Projectteam Muziek Geluid

Inlichtingen e-mail dick.buurman@kabelfoon.nl

‘Songs of Fantasy’ met Anna Majchrzak en Arjan Breukhoven

André Rieu noemde Anna Majchrzak een sprookjesprinses met een indrukwekkende stem. Zij is in vaste dienst bij Rieu met zijn Joh. Straussorkest.

Met Arjan Breukhoven -orgel/piano- zal de sopraan Anna Majchrzak onder de titel: ‘Songs of Fantasy’, een luisterrijke avond verzorgen in de Immanuëlkerk van Maassluis op vrijdagavond 7 februari aanvang 20.00 uur

Naast het begeleiden van de zang van o.a. het Ave Maria en You Raise Me Up, zal Arjan ook alleen te beluisteren zijn met: de Ouverture Phantom of the Opera orgel en Clair de Lune piano.

Kaarten aan de kerk € 8,00 In de voorverkoop € 7,00 via: oci.maassluis@gmail.com of Ervaar Maassluis in de Nieuwstraat.

PCOB-bijeenkomst op 12 februari

Deze middag is een vervolg op het thema van vorig jaar 13 februari 2019.

Welke keuzes kunt u nu maken voor straks?

Op 12 februari is er een contactmiddag van de PCOB. Deze keer gaat het over het opstellen van een levenstestament en het vooraf regelen van uw eigen uitvaart. Onderwerpen, waar u misschien niet zo makkelijk over praat, maar die wel van belang zijn als u zelf de regie wilt houden over uw leven en zelf wilt beslissen over hoe uw uitvaart er uitziet.

Zo legt u in een levenstestament uw keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. In een levenstestament bepaalt u zelf wie, als u dat niet meer kunt, namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld, bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het opstellen van een levenstestament gebeurt altijd in overleg met een notaris. Bij het vooraf regelen van de uitvaart, bespreekt u, in overleg met uw uitvaartondernemer, uw wensen voor de uitvaart en wordt ook gekeken naar de bijkomende kosten. Uw wensen legt u vast in een wilsbeschikking uitvaart. Dat is een hele geruststelling voor uzelf en geeft duidelijkheid aan uw nabestaanden.

Tijdens deze contactmiddag wordt u in een ontspannen sfeer en op een laagdrempelige manier geïnformeerd over deze onderwerpen. Ook heeft u alle gelegenheid om, over alles wat u wilt weten over deze onderwerpen, vragen te stellen aan de sprekers. De sprekers zijn: notaris H. Jansen uit Maassluis, over het levenstestament en Arno de Winter, over het vooraf regelen van de uitvaart.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Ed Westerhof

Taizé aan de Waterweg op 9 februari

Op 9 februari vindt alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen plaats. We mogen terugkijken op vieringen, die door de deelnemers als heel inspirerend ervaren zijn. Iedereen heeft de vrijheid om zelf invulling te geven aan de Bijbelteksten en liederen die we met elkaar lezen en zingen. Het moment van stilte in het hart van de viering en het meditatieve karakter van de liederen geven daar de ruimte voor.

Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte welkom. We oefenen voor de viering en starten daarmee om 16.15 uur.

Deze viering wordt gehouden op zondag 9 februari in de Petrus en Pauluskerk.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur.

Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.

De voorbereidingsgroep Taizévieringen

Denkend aan de dood kom ik tot leven

Dit is de titel van het nieuwste boek van ds Piet Schelling. Hij vertelt hierin op persoonlijke wijze hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen levenseinde.

Ds. Schelling deelt zijn gevoelens, roert in zijn ziel, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook vertelt hoe hij zich verhoudt tot actuele thema's zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven.

Nu hij weet waar hij staat, geeft dat rust en verhoogt dat de kwaliteit van leven.

Hij vertelt hier publiekelijk over om anderen te stimuleren op hun manier na te denken over het einde.

Het Platform van Kerken in Maassluis is dan ook blij dat hij de winteravondlezing zal verzorgen.

Dinsdagavond, 11 februari om 20.00 uur, inloop van 19.45 uur, in het Kompas, Ibisstraat 1.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

U/jij bent van harte welkom!

Jeugdwijzer

Kerk op Schoot viering – 16 februari om 15.30 uur

Voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar is er weer een Kerk op Schoot viering. Het is in de Immanuelkerk en zal gaan over het verhaal van de schepping: samen beleven we de 7 dagen. Kom jij ook samen met je (groot)ouders? De viering duurt tot ongeveer 16.00 uur en sluiten we af met wat te drinken en lekkers.