

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 14 februari 2020 27^e jaargang nr. 4

Meditatie

Aswoensdag

Deze Kerkwijzer verschijnt een week voor Carnaval. Daar hebben wij als protestanten misschien niet zo veel mee, maar in rooms-katholieke kringen en dan met name in het zuiden van ons land leeft dat nog wel degelijk. Rechtgeaarde Carnavalsvierders gaan dit weekeinde nog even helemaal “los”, om daarna (dat was althans oorspronkelijk wel de opzet) veertig dagen te vasten. Het woord “Carnaval” komt uit het Latijn: “carne vale” betekent: “Vlees, vaarwel.” Men zegt gedurende de veertig dagen voor Pasen het vlees (of andere dingen) even vaarwel, men vast om zich des te beter op andere zaken te kunnen concentreren. Wat je daarmee uitspaart besteed je aan een goed doel en het schijnt ook nog heilzaam te zijn voor je eigen lichaam.

De Vastentijd of Veertigdagentijd begint op woensdag 26 februari. Aswoensdag heet die dag. Vanwaar die naam? Wel, op die dag laten rooms-katholieken (maar inmiddels zijn er her en der ook protestanten die deze traditie hebben overgenomen) zich met as bekruisen. Om precies te zijn: met de as van de verbrande (doorgaans buxus)takjes waarmee in het vorige jaar Palmпасen is gevierd. Tijdens deze bekruising met as klinken van oudsher de aan Genesis 3: 19 ontleende woorden: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” In de laatste decennia is echter meer en meer een andere tekst gangbaar geworden bij het aanbrenge van het askruisje: “Bekeer u en geloof in het Evangelie” (Marcus 1: 15, de woorden waarmee Jezus zijn verkondiging van het Koninkrijk begon).

Het ritueel van de Aswoensdag dient tot bezinning, ter voorbereiding op Pasen. Pasen wordt het namelijk niet zomaar. Daar gaat een weg door de woestijn aan vooraf. Die weg wordt op Aswoensdag symbolisch betreden. Door zich al dan niet met as te laten bekruisen, maar door in ieder geval zich te bekeren, tot inkeer te komen en de houding en gezindheid van een boetvaardige aan te nemen, bereidt men zich voor op het grote feest, dat door die bewuste weg van voorbereiding aan inhoud en betekenis wint.

Ook in Maassluis vieren wij dit jaar de Aswoensdag. Op woensdag 26 februari bent u om 19.30 uur hartelijk welkom in de Immanuëlkerk voor een kort avondgebed, om zo het begin van de Veertigdagentijd te markeren – weliswaar zonder askruisje (maar wat mij betreft voeren we daar wel een keer een gesprek over), maar hopelijk niet minder intens. Daarbij mogen we beide accenten, die hierboven genoemd zijn, in gedachten houden: gedenk dat je stof bent - wees je bewust van wie je bent en hoe kwetsbaar je bent - en bekeer je en geloof in het Evangelie: het Evangelie dat immers juist bestemd is voor kleine, kwetsbare mensen die misschien aarzelend op weg gaan naar Pasen.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Vrijdag 14 februari | Deuteronomium 29:15-28 |
| Zaterdag 15 februari | Deuteronomium 30:1-10 |
| Zondag 16 februari | Deuteronomium 30:11-20 |
| Maandag 17 februari | Psalm 18:1-16 |
| Dinsdag 18 februari | Psalm 18:17-35 |
| Woensdag 19 februari | Psalm 18:36-51 |
| Donderdag 20 februari | Exodus 1:1-14 |
| Vrijdag 21 februari | Exodus 1:15-22 |
| Zaterdag 22 februari | Exodus 2:1-10 |
| Zondag 23 februari | Exodus 2:11-22 |
| Maandag 24 februari | Spreuken 5:1-14 |
| Dinsdag 25 februari | Spreuken 5:15-23 |
| Woensdag 26 februari | Matteüs 6:1-18 |
| Donderdag 27 februari | Matteüs 6:19-34 |
| Vrijdag 28 februari | Matteüs 7:1-12 |

Kerkradio

Programma 19 en 26 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21
Thema: "Geen vergeefse moeite"
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 28 februari.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Terugblik Gemeenteavond 4 februari

Op dinsdagavond 4 februari is een gemeenteavond gehouden waarop met name het opgestelde beleidsplan 2020-2024 voor de Protestantse Gemeente te Maassluis is gepresenteerd. Ruim 100 gemeenteleden hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en waren op deze avond aanwezig in de Immanuëlkerk.

De avond is geopend door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, de heer Koos Karssen, door schriftlezing, zingen en gebed. Vervolgens is het opgestelde beleidsplan uitvoerig door hem toegelicht. Ook door de penningmeester van het College van Diakenen, mevrouw Rita van den Berg is een presentatie gehouden over het diaconale werk binnen de gemeente.

Hierna zijn de bezoekers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over wat zij hadden gehoord en hiervan werd goed gebruik gemaakt. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en de opmerkingen die gemaakt zijn, zullen waar mogelijk ter harte worden genomen.

De avond is afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Er wordt met een goed gevoel teruggekeken op deze avond. De opkomt was verrassend hoog en er was ruim aandacht voor de bespreking van het beleidsplan en de reactie hierop door de bezoekers. De Algemene Kerkenraad zal zich beraden over het jaarlijks houden van een gemeenteavond.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020 het voorlopig resultaat

In de afgelopen tijd hebben wij u per e-mail of via onze vrijwilligers benaderd voor Kerkbalans 2020. Maandag 27 januari werd de actie uitgeluid met de inzamelavond in de Immanuëlkerk. Alle ontvangen reacties zijn inmiddels verwerkt. Hoewel het nog te vroeg is voor een definitief resultaat willen wij u toch al een eerste voorlopige indicatie geven.

Tot op heden zijn er ruim 1700 positieve reacties binnengekomen. Al die reacties samen zijn goed voor een bedrag van ruim € 455.000 aan toezeggingen. Een bemoedigend resultaat waarmee een forse eerste stap is gezet naar het bereiken van het voor dit jaar begrote bedrag van € 479.000.

Er komen nog dagelijks reacties en nieuwe toezeggingen binnen. Het zal dan ook nog wel een aantal weken duren voordat het definitieve resultaat van Kerkbalans 2020 bekend is. Toch willen wij u mede namens het College van Kerkrentmeesters en alle vrijwilligers van Kerkbalans 2020 nu al heel hartelijk danken voor de door u toegezegde bijdrage

Een meer dan welgemeend BEDANKT! geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2020 mogelijk te maken!

Heeft u nog geen toezegging gedaan, dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt nog steeds via de website van de kerk reageren: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans. Of neem contact op met uw wijkkerkrentmeester. Direct een bijdrage overmaken blijft natuurlijk ook altijd mogelijk: NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB

Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2020

Irene en Aat Benard

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Samen Solidair

Zending - De kracht van bijbelverhalen – Golfstaten

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt? Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven.

Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo'n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. "Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons," vertelt Jelyn. Kerkrentmeesters en diakenen willen U eensgezind oproepen om te willen bijdragen voor dit project. Hartelijk dank.

Coll .v. Diakenen

Op zondag 16 februari is de eerste collecte in alle kerkgebouwen voor Kansarme kinderen in India.

Op zondag 23 februari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen. De eerste collecte in de Grote Kerk is bestemd voor de Stichting Elim.

De tweede Collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor De kracht van bijbelverhalen – Golfstaten. Zie elders in de Kerkwijzer SAMEN, Solidair.

Onderwijs geeft Kansarme kinderen toekomst – India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

'Dalits' betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastensysteem en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Elim

De Maassluisse Stichting Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderkuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.

In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

Deze collecte word zeer aan bevolen. Bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar.

Met groeten uit Zimbabwe

Het is altijd moeilijk om het project in Zimbabwe dat we een aantal jaren gesteund hebben en waar zo velen profijt van hebben gehad te beëindigen. In 2018 na de opheffing van Kiam is het verzoek ingewilligd om het project in Zimbabwe nog met een jaar te verlengen tot eind 2019. In het afgelopen jaar is er een bedrag van ruim € 4.000 via de H.A. collectes binnengekomen.

Het project werd door velen onder u gedragen om mensen die leven in een hele andere wereld dan die van ons te ondersteunen. Zimbabwe is geen land dat erg in de internationale belangstelling staat. Toch is er een stille ramp gaande en eigenlijk al twintig jaar. De crisis begon in 2000 en is sindsdien alleen maar erger geworden. Al jaren heb ik contact met een collega-dominee in Harare, ds. David Mhlambeni. Via een kleine stichting haal ik geld op om zijn kerkenwerk te ondersteunen. Dat geld komt bij de allerarmste terecht. In Maassluis is daar de afgelopen jaren veel aan bijdragen. Door individuele bijdrages van gemeenteleden, en in het bijzonder door de talloze avondmaalscollectes, die door de diaconie worden georganiseerd. Van dit geld stuurt de City Life Church in Harare een groep meiden naar school, die op straat hebben geleefd. Ook zorgen ze voor een dak boven hun hoofd, voedsel, en medicijnen. Wij dragen daar direct aan bij, zonder tussenpersonen of kantoorkosten. Ik ontvang dankbare reacties van hen. Maar de nood is onverminderd hoog. Naar schatting lijdt 3 op de 5 bewoners van Zimbabwe momenteel honger. Voortaan komen de collectes in Maassluis voor Zimbabwe wat minder vaak voor, mede omdat ik al 2,5 jaar geleden naar Amsterdam ben verhuisd. Maar met enige regelmaat kunt u nog steeds bijdragen via de collectezak. Ook zijn privédonaties altijd welkom, via het bankrekeningnummer

van Stichting KOZA: NL68 TRIO 01983 52077.

Opbouw van de kerk in Syrië

Het College van Diakenen heeft ervoor gekozen om in het jaar 2020 de H.A. Collectes te bestemmen voor de opbouw van de kerk in Syrië. Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk.

Algemene berichten

Orgel Grote Kerk

De orgelpijpen hebben in januari 19,80 euro opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen! De orgelcommissie is bezig met de voorbereiding van het seizoen 2020. De programma's zijn binnen, net als de meeste advertenties. Het ziet er veelbelovend uit. De concerten zijn ook vermeld in de agenda's op internet en opgestuurd naar de Orgelvriend en Het Orgel voor vermelding. Volg alles op www.garrelsorgelmaassluis.nl.

Cor van Rijn is bijna gereed met zijn werkzaamheden. De beeld- en geluidsverbinding voor koren en solisten is klaar, net als de winterbehuizing rond de speeltafel. Ook de al aanwezige gordijnen zijn prachtig op lengte gebracht door Nely, de vrouw van Cor. Johan Wakker is bedankt voor de gratis levering van het tentzeil en het maken ervan. Wij zijn weer gereed voor het komend jaar. Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,

Jaap Kroonenburg

30 jaar zondagavondzangdiensten in Maassluis

Op zondagavond 2 februari in de Immanuëlkerk, zijn er voordat de dienst begon, dankwoorden gesproken, bloemen gegeven en foto's gemaakt. De initiatiefnemer en coördinator van de ZAZD Cor in 't Veld, kreeg bloemen aangeboden. En hij zei daarbij: "Ik heb het werk in die 30 jaar zeker niet alleen gedaan"! Die dank komt een ieder toe die aan deze dertigjarige mijlpaal heeft meegewerkt of nog meewerkt.

Voorheen waren dat: zijn vader Ies de Koning, Rob Koevoet en Dick de Heer. De huidige teamleden zijn: Willie Seip, Maarten en Ineke van de Berg en Lub Zeegers.

De Protestantse Gemeente heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor het vele werk dat gedaan is om de zondagavondzangdiensten hier in Maassluis in de afgelopen dertig jaar mogelijk te maken.

Alle aanwezigen hebben dit met een geweldig applaus onderstreept.

Bijeenkomst Passage op 20 februari het Witte Kerkje aanvang 19.45.uur

Mevr. Kraal uit Gouda vertelt deze avond over "Ramen met een boodschap". Met beelden wordt dit een mooie avond, die we met de leden mogen beleven. Ook niet-leden zijn welkom. Het bestuur heet u welkom.

Bestuur Passage

Cantate BWV 106 Bethelkerk Vlaardingen +illustratie

Zondag 23 februari, aanvang 17.00 uur.

Op 23 februari wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' (Actus Tragicus) (BWV 106) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Het meesterwerk van de jonge Bach.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Unser Leben ist ein Schatten' van Johann Bach (1604-1673).

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Jeroen de Vaal (tenor) en Martijn Sanders (bas).

Muzikale leiding: Bas van Houte

Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zijn.

Plaats: Ontmoetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1, Spijkenisse

Tijd: 27 maart 2020 aanvang 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

Toegang: € 10,00 contant te voldoen bij de ingang

Reserveren via: voorstellingbonhoeffer@gmail.com vóór 20 maart.

Van de Oecumenische Kring “In de Vloot”

Op woensdag 19 februari wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring “In de Vloot”.

Op deze avond zal Mevrouw Marianne Paalvast de meditatie houden over het thema “Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld”.

Natuurlijk is er ook samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor “Immanuël” uit Poeldijk. Dit koor komt elk jaar een keer naar Maassluis en wij zijn blij dat deze enthousiaste zangers en zangeressen ook nu meewerken aan een Vlootavond.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Belangstellenden zijn van harte welkom in De grote zaal van De Vloot

Voor inlichtingen

Constand Wassink

Spechtstraat 24

010 - 5916435

Jeugdwijzer

Kampnieuws

Half januari vond de inschrijving van het kamp plaats en gelukkig kunnen alle kinderen die zich hebben ingeschreven mee! Dit betekent dat het kamp zo goed als vol zit; super.

Ook dit jaar vertrekken we weer met volle bussen en vrachtwagens richting Westelbeers, waar we van 22-29 augustus zullen verblijven. De leiding begint binnenkort met het verzinnen van het thema en alle spellen; een flinke klus.

Een hele week kamp kost veel geld, maar wij willen de kampprijs voor ouders zo laag mogelijk houden. Om dit te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van giften/ donaties en fondsen. Zoals elk jaar zullen we daarom met het sponsorplan in de kerk staan.

Op die zondagen (Koningshof 8 maart en 29 maart, IONA 15 maart en 12 april) zullen er collectebussen aanwezig zijn om een contante gift te doen. Tevens worden er visitekaartjes uitgedeeld met ons rekeningnummer. Wilt u al eerder een gift overmaken naar het kampwerk? Dat kan! U kunt uw gift storten op NL38INGB0007402764 tnv St. Gereformeerde Jeugdraad Maassluis. Uw gift kan belastingvoordeel opleveren door onze ANBI-status. Alvast heel erg bedankt.