

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 28 februari 2020 27^e jaargang nr. 5

Meditatie Deo Volente

Een bijzondere ziekenhuiservaring

Ik ben er al jong mee opgehouden om telkens maar weer bij alle afspraken de letters DV (Deo Volente = indien God het wil) te gebruiken. Zou God zich er werkelijk mee bemoeien of de datum die ik koos voor de viering van mijn verjaardag echt ook wel naar Gods wil zou zijn?? Hoe zit het eigenlijk met die wil van God? Is alles wat er gebeurt naar de wil van God? Daar klopt dan niet zo veel van. Ik kan niet geloven dat al het kwaad in de wereld en al het grote verdriet in mijn of ons leven gebeurt omdat God dat wil. Ik ben gaan inzien dat al het denken over de wil van God vastloopt. Wij kunnen al het kwaad dat plaatsvindt niet verklaren met een beroep op Gods wil. Ik geloof dat God het kwade onmogelijk kan willen. Wel geloof ik dat God bij ons is in alle moeiten van het leven. Wel ben ik me er altijd van bewust dat wij mensen kwetsbaar zijn; dat we plannen kunnen maken, maar dat dingen toch anders kunnen gaan dan wij willen.

Als ik iemand DV hoor zeggen, denk ik daarbij nooit letterlijk aan de wil van God. Ik hoor daarin vooral dat je altijd een kwetsbaar en afhankelijk mens bent. Ik vul die woorden zó in dat God in alle dingen van het leven bij je is. Als God erbij is bij alles wat gebeurt, wat doet Hij dan? Hij geeft kracht, moed, vertrouwen, liefde, inspiratie, zegen.

Toevallig

'Toevallig' wordt er een poliep in mijn ingewanden gevonden, onschuldig, maar het moet er wel uit. Dat mislukt; een bloeding verhindert de ingreep. Helaas volgt er na enkele dagen een nabloeding. Dus een ziekenhuisopname en onderzoeken. Ik houd me niet bezig met de wil van God. Gewoon toeval; pech; kan gebeuren. We zijn immers kwetsbare mensen; ik net zo goed als een ander. Het stelt ook niets voor. Er kunnen veel ergere dingen op je pad komen; wel weer gezien in het ziekenhuis.

Deo Volente

De arts doet buitengewoon nauwkeurig onderzoek; op een prettige manier. Als hij klaar is, zegt hij dat naar zijn beste weten alles goed is. De bloeding is gestopt. Je mag naar huis. Je bent gezond. En dan zegt hij daar achteraan, terwijl ik al weer wordt weggereden: 'Deo Volente'. Ik ben ontroerd! Die woorden zijn nooit eerder zo diep in me binnen gedrongen als nu. Kennelijk doet deze arts zijn werk in een diep besef dat hij weliswaar zijn werk zo kundig mogelijk moet doen, maar dat hij het toch niet allemaal in zijn macht heeft. Hij zegt Deo Volente en ik weet niet hoe hij over die wil van God denkt. Misschien gelooft hij wel dat God het ook nog moet willen dat ik weer gezond ben. In elk geval: hij zal beseffen dat zijn werk ook nog gezegend moet worden. Zo althans heb ik ook altijd mijn werk gedaan: je uiterste best doen en God vragen om dat werk te zegenen.

Bijzondere ervaring

Ik ervaar het Deo Volente van de arts als heel bijzonder. Ik ervaar hierin de aanwezigheid van God, en ontvang vertrouwen en goede moed.

Ik wens ook u allen toe dat u in de goede en in de kwade dagen van het leven niet hoeft te tobben over de vraag of het Gods wil is wat u overkomt, maar dat u die aanwezigheid van God mag ervaren.

Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 28 februari	Matteüs 7:1-12
Zaterdag 29 februari	Psalm 51
Zondag 1 maart	Exodus 2:23-3:10
Maandag 2 maart	Exodus 3:11-22
Dinsdag 3 maart	Exodus 4:1-17
Woensdag 4 maart	Exodus 4:18-31
Donderdag 5 maart	Exodus 5:1-18
Vrijdag 6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)
Zaterdag 7 maart	Matteüs 7:13-23
Zondag 8 maart	Matteüs 7:24-8:1

Maandag 9 maart	Prediker 1:1-11
Dinsdag 10 maart	Prediker 1:12-2:11
Woensdag 11 maart	Prediker 2:12-26
Donderdag 12 maart	Prediker 3:1-15
Vrijdag 13 maart	Prediker 3:16-4:3

Kerkradio

Programma woensdag 11 maart

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw'ge Vader sterk in macht...
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: 'Door de knieën gaan'
6. Abba Vader
7. 'k Heb gehoord van een stad...
8. Largo (G.F. Händel)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Woensdag 4 maart GEEN UITZENDING wegens de Biddag voor Gewas en Arbeid.

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 13 maart.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Ambtsdragersbijeenkomst

Het is al vele jaren de gewoonte om op de tweede donderdag in februari een ambtsdragersbijeenkomst te houden, waarvoor alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente in Maassluis worden uitgenodigd. Er wordt dan een bezinningsonderwerp gekozen, waarover met elkaar wordt gesproken. Dit keer is deze bijeenkomst gehouden op donderdag 13 februari.

Het onderwerp op deze avond was gekozen uit het dienstboek (blz. 258-259) en had betrekking op de bevestiging van ambtsdragers, in het bijzonder de volgende zin: 'voed uzelf met het Woord van God'. Verdeeld in groepjes werden de volgende gespreksvragen besproken:

1. gevoed worden met het Woord van God - heb je dat eigenlijk wel nodig? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
2. welke rol speelt de Bijbel in jouw leven/geloof?
3. welke rol speelt de Bijbel in het uitoefenen van jouw ambt? Welke teksten zijn jouw inspiratiebronnen? Kun je aangeven hoe/waarom deze tekst jou inspireert?

Het was inspirerend om van elkaar te horen welke plaats het Woord van God in elks leven heeft, zowel in het dagelijks leven als in de uitoefening van het ambt. Verschillende Bijbelteksten werden genoemd als inspiratie, die persoonlijk zijn meegekregen bij doop, belijdenis en huwelijk. Het was mooi om van elkaar te horen dat deze tot op heden nog betekenisvol zijn. Het zou goed zijn bij al het ambtswerk (vergaderingen e.d.) dat verricht moet worden, vaker een moment van bezinning te nemen.

Aan het eind van deze avond werd er een avonDSLuiting gehouden met zang, schriftlezing, een moment van stilte en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, gevolgd met een Franciscaanse zegenbede.

Het was goed om deze avond met elkaar zo bezig te zijn met het Woord van God. Met dank aan ds. Pim Brouwer en ds. Chris Schreuder voor de organisatie van, en de leiding tijdens deze bijeenkomst.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Uitlening Zilveren Schaal

Toen de bouw van de Grote of Nieuwe Kerk in Maassluis in 1639 gereed was, heeft de bouwheer Maarten Gillisz. van der Pijpen (MGVP) als aandenken twee identieke zilveren schalen gekregen. Een van deze schalen is bij de Herdenking van het 300-jarig bestaan van de kerk weer in het bezit gekomen van de Hervormde Gemeente Maassluis. Hij is aangeschaft en geschonken door de destijds bestaande Vereniging Johannes Fenacolius.

Deze schaal, op een voet, is in 1639 vervaardigd door de Delftse Zilversmid Daniël de Berch. In museum Het Prinsenhof in Delft wordt van 27 maart tot en met 23 augustus 2020 een tentoonstelling gehouden van Delfts zilverwerk. Door het unieke karakter ervan en als voorbeeld van de grote kwaliteit van de Delftse zilversmeedkunst wordt de schaal van MGVP, met toestemming van het CVK Maassluis, voor die periode uitgeleend aan het museum.

Op de schaal staat de tot nu toe enige bekende afbeelding gegraveerd van de Grote Kerk met de toren nog midden op het kerkgebouw. Vanwege instortingsgevaar is deze toren al in 1649 vervangen door een nieuwe toren aan de westzijde van de kerk. Omdat dit waardevolle bezit vrijwel altijd veilig is opgeborgen, is de tentoonstelling in Het Prinsenhof een mooie gelegenheid om de schaal te bewonderen. Voor degenen die daar niet toe komen zal de schaal op zondagochtend 1 maart in de Grote Kerk in een vitrine achter koorhek te zien zijn.

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Op zondag 1 maart (eerste zondag veertigdagen) is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

De derde collecte is in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog. In de Grote Kerk is de tweede collecte bestemd voor de GZB. SAMEN, solidair.

Zie wijkberichten Grote Kerk.

Op 4 maart is er in de Grote Kerk Biddag. De eerste collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 8 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. De derde collecte in de Koningshof en Immanuëlkerk (H.A.) is bestemd voor de opbouw van de kerk in Syrië. In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Egypte. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!

Collecte Kerk in Actie - Straatmeisjes Ghana (veertigdagentijd, Werelddiaconaat)

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrücken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen Noord en Zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge Noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel.

Egypte – verbetering van de leefomstandigheden van arme mensen

In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen.

BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en

trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig.

Bouw de kerk in Syrië weer op

Bij na 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee?

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Groente en Fruitactie voor De Hoop

Van 25 tot 27 juni wordt de Cycle For Hope gereden. Edwin van Muijen (GK) rijdt met zijn wielerteam in 48 uur 1200 kilometer langs de grenzen van Nederland. 48 uur, dag en nacht op de fiets om het werk van De Hoop in Dordrecht financieel te ondersteunen.

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, ontvangen steun om hun leven weer op de rit te krijgen. Opnieuw beginnen is een zware weg, met veel obstakels. Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Heel specifiek zetten wij ons in om geld op te halen voor: Pastoraat, Ervaringsschool en Werkervaringsplekken. Meer informatie is te vinden op de website www.cycleforhope.nl.

U kunt De Hoop ondersteunen door een donatie over te maken via onze teamsite. Ga hiervoor naar www.cycleforhope.nl en klik "Doneer direct", Kies team "Team Zuid-Holland" of een deelnemer "Edwin of Marina van Muijen". Ook kunt u een van onze acties ondersteunen. Graag brengen wij daarom de "Groente en Fruit"-actie onder de aandacht. Wij bieden u, voor een bedrag van € 15, een goed gevuld Groente en Fruit-pakket aan. Dit pakket is gevuld met vooral lokale Westlandse producten die we tegen sterk gereduceerde prijzen hebben kunnen inkopen (of soms zelfs gedoneerd worden). Hierdoor komt de helft van het bedrag ten goede aan De Hoop. Ter indicatie: De winkelwaarde van het pakket is ongeveer € 25. Inschrijfflijsten liggen tot 28 maart in alle wijkgemeenten. De pakketten kunnen op 4 april worden afgehaald in De Schans, Kerkstaat 4 of kunnen indien gewenst thuisbezorgd worden. Helpt u ons mee De Hoop helpen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mjvanmuijen@kpnplanet.nl.

Namens De Hoop, Edwin en Marina van Muijen hartelijk dank.

Beëindiging speelgoedactie Bagdad

In de kerkdienst in de Immanuelkerk van 23 februari is aandacht besteed aan de actie die vorig jaar mede is gerealiseerd door de PGM diaconie. In het vroege voorjaar van 2019 is speelgoed vanuit de voedselbank verstuurd naar de kinderen van de Secret Heart Church parochie in Bagdad. De diaconie heeft de transportkosten van deze zending voor haar rekening genomen.

De dozen met geschenken zijn door de kinderen in de parochie onder luid gejuich en een in het Nederlands geroepen dankkreet ontvangen. Vervolgens bedankte pastoor Amir Gamma de inwoners van Maassluis voor de belangstelling en het meeleven met de parochieleden in Irak. Voor de kerk in Maassluis had de pastoor als dank voor het meeleven een geschenk opgestuurd. Dit was een prachtig kleed wat Rawaa aan ds. Chris Schreuder voor de gemeente heeft overhandigd.

Met vriendelijke groet,

namens het College van Diakenen

Algemene berichten

Wereldgebedsdag

Op vrijdag 6 maart is het Wereldgebedsdag.

Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verenigd en bemoedigd.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land.

Dit jaar uit Zimbabwe. Met als thema: "Sta op en ga!".

Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.

Mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich solidair.

Gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan.

Het Platform van kerken Maassluis nodigt u van harte uit mee te doen.

Vrijdag 6 maart, 19.30 uur, gebouw van het Leger des Heils, Noordvliet 61-63.
Info: <https://www.wereldgebedsdag.nl/>

Aart Bergwerff met Piet van Egmond in de Immanuëlkerk

Aart Bergwerff met zijn passie voor het klassieke repertoire geeft een gevarieerd concert op het Seifert-orgel in de Immanuëlkerk op vrijdagavond 6 maart, aanvang 20.00 uur. Het concert is deze keer voor een groot deel gewijd aan Piet van Egmond (1912-1982) bekend van zijn 'Populaire orgelbespelingen' voor de NCRV-radio in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Aart speelt werken die Piet van Egmond destijds ook graag speelde, zoals de "Marche Solenelle" van Mailly, Orgelkoraal 'Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ' van Johann Sebastian Bach, "Koekoek- en nachtegaal"-concert van Händel en de Coralfantasia "Ein feste Burg" van Max Reger. Verder een tweetal reconstructies van improvisaties van Piet van Egmond, door Aart zelf gemaakt: "Jezus leven van ons leven" en "O God die droeg ons voorgeslacht". Op verzoek enkele transcripties van een tweetal tango's waarvan het bekende Adios Nonino op de bandeon die bij Maxima een traantje ontlokte. Aart Bergwerff kan als geen ander bandeonklanken omtoveren naar orgel. Sinds 1 september is Aart Bergwerff cantor-organist van de Remonstrantse Gemeente Arminius te Rotterdam en bespeelt hij het unieke Steenkuyf-orgel in dit markante kerkgebouw. Tevens is hij organist van de Grote-of O.L.V. kerk te Breda.

Kaarten aan de kerk € 8,00 inclusief koffie/thee na afloop.

Zie ook de website <http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie>

Koor Sing for Joy 50 jaar

Zaterdag 21 maart viert Sing for Joy dat het koor 50 jaar bestaat met een concert in de Immanuëlkerk te Maassluis. Het koor zal een gevarieerd repertoire ten gehore brengen. Onder leiding van dirigent Warner Fokkens brengt het koor een gevarieerd programma ten gehore; waaronder Veni Jesu, The Rose, Tears in Heaven, Streets of London en The Prayer. Tijdens dit concert verzorgt Sharon Kips een gastoptreden. Zij is bekend van o.a. het programma X-factor (2007) en Nederland zingt. Het koor wordt op de vleugel begeleid door Marlous Smit.

Dit feestelijke optreden wordt gehouden in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 in Maassluis. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de leden van Sing for Joy en bij Sigarenmagazijn Hartelust, Rembrandtlaan 1 in Maassluis. Zij kosten dan 12,50 euro. Op de avond zelf kosten ze 15 euro. De prijs is inclusief een hapje en een drankje na afloop van het concert. Aanvang 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open.

Bijeenkomst PCOB

Op woensdag 11 maart is er een contactmiddag van de PCOB. We beginnen deze middag met het jaar-en financieel verslag over 2019. U kunt deze verslagen ook lezen in deze uitgave van ons blad 'Positief'.

Vervolgens heeft het bestuur wethouder Corine Bronsveld van de gemeente Maassluis uitgenodigd om op deze bijeenkomst met ons in gesprek te gaan. Zij is coördinerend wethouder ouderen. Het aantal ouderen in Maassluis stijgt enorm. En het aantal mensen dat zorg nodig heeft in onze stad, zal tot zeker 2030 explosief stijgen. Tal van zaken vragen onze tijd en aandacht, zoals: wat hebben ouderen nodig op het gebied van aangepast wonen, medische zorg etc.. En hoe kunnen ouderen hun zelfredzaamheid vergroten, zodat zij zich in het dagelijks leven kunnen redden. Actie is dus noodzakelijk!

Vanuit de ouderenbonden vinden wij dat we veel meer moeten inzetten op preventie, waardoor we misschien zouden kunnen voorkomen dat ouderen steeds meer zorg vragen. Tijdens een gezellige en interactieve presentatie deze middag in het Witte Kerkje hoort u hier over. Kortom, een middag om zeker niet te missen.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Het programma begint om 14.30 uur eindigt om 16.30 uur.

Iedereen is op 11 maart van harte welkom (ook niet-leden).

Met een hartelijke groet, namens het bestuur van de PCOB,

Ed Westerhof

Diaconale vakanties voor senioren (met zorg en met aandacht)

Als u wat ouder bent, kan het zijn dat uw sociale kring om u heen kleiner wordt en u misschien niet zo vaak meer als voorheen de deur uit komt. Een vakantie ligt dan wellicht ook niet direct voor de hand, maar juist een vakantie met andere senioren en met enthousiaste vrijwilligers die een en al aandacht zijn, kan u goed doen. Deze zomer organiseert Hetvakantiebureau.nl een groot aantal vakanties op verschillende prachtige locaties in Nederland en zelfs drie vakantieperiodes op de vakantieboot Prins Willem Alexander. Er worden leuke uitstapjes, voorstellingen en creatieve workshops georganiseerd. Ook kunt u heerlijk wandelen en (duo)fietsen en wordt er iedere dag gezorgd voor gezellige maaltijden met elkaar.

Wilt u nadere informatie of een indruk hebben wat er zoal in deze vakanties allemaal te doen is, Wil Veen kan u er veel over vertellen of laten zien via foto's.

Hij is de plaatselijke contactpersoon en vele jaren ervaren (leidinggevend) vrijwilliger geweest tijdens vakantieperiodes met zorg op diverse locaties. Bent u er benieuwd naar of wilt u nadere informatie of brochures, neem dan contact met hem op. Hebt u vragen over vervoer of arrangementsprijs laat het hem dan weten. Hij kan in samenwerking met Hetvakantiebureau en/of de plaatselijke diaconie mogelijk voor een oplossing zorgen.

Wil Veen tel. 010-5918073 / 0616335437 of e-mail wjveen@kabelfoon.nl.

Voor reservering en meer informatie kunt u ook contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl.

Tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.

Voorjaarsconcertarrangement 14 maart Wodanseiken en prachtige muziek

Op zaterdag 14 maart kunt weer deelnemen aan het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen een historische route in de bossen bij Wolfheze van ongeveer vijf km. Dit landschap kent heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook liggen er vijftien grafheuvels en de fundamenten van een middeleeuwse kerk.

Het oude loof- en naaldbos is meer dan de moeite waard, want hier zie je van dichtbij hoe een eeuwenoude eik eruitziet. Deze “Wodanseiken” groeien hier al meer dan 450 jaar en zijn bijzonder indrukwekkend. De naam “Wodanseiken” kregen ze van de schilders van de Oosterbeekse School. Deze landschapsschilders, die een romantische kijk op het landschap hadden, legden de bomen meer dan 150 jaar geleden vast.

We ontvangen u graag vanaf 11.00 uur in Het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.30 uur vertrekken we, voorzien van een door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor deze mooie wandeling.

Concert

Het middagprogramma biedt een concert in Het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel.

Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie in samenspel en solovertolkingen.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten

Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00

Aanmelden

Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl, of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-3342225.

Opbrengsten

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats

Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Jeugdwijzer