

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 13 maart 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 6

## Meditatie

# VAN JE GELOOF VALLEN

*Bij 1 Korintiërs 1:18-25*

Ik ben een jaar of 16. Ik sta in een kleine kapel, en luister naar een kerel, amper twee jaar ouder dan ik, die uitleg geeft over het christelijk geloof. Een gelovig hart wordt gedeeld. Prachtig. En ik realiseer me op dat moment dat ik hetzelfde wil doen als hij.

Het zou nog vele jaren duren voordat mijn pad uiteindelijk leidde tot waar ik nu sta. Maar toen ik een paar dagen geleden Facebook opende schrok ik van een bericht van dezelfde jonge spreker. In een post laat hij weten dat hij van zijn geloof gevallen is. Het duizelt me. Ergens ben ik ontzettend benieuwd naar zijn gedachten, anderzijds wil ik het liefst mijn telefoon wegleggen om niet te weten – dat is makkelijker. Want ik weet dat hij niet over één nacht ijs gaat. Ik wil niet wankelen, dat heb ik al genoeg gedaan in mijn geloof. Gaan we weer. Ik zucht en lees verder.

Hij vertelt hoe hij worstelde met christelijk exclusivisme, interne tegenstrijdigheden in de bijbel en geestelijke paranoia. Hij vertelt hoe het loslaten van zijn geloof hem tot dusver enkel vrijheid en vrede gebracht heeft. En hij vertelt hoe hij erachter gekomen is dat een eventuele ‘God’ vele malen groter moet zijn dan de Bijbelse God. Hij zegt: “Het is alsof ik al die jaren sliep en nu eindelijk ontwaak en de realiteit zie zoals deze is”.

Pff. Ik ben verward en verdrietig. Verdrietig omdat ik lees hoeveel pijn zijn geloofssysteem hem gedaan heeft. Verward, omdat hij een inspiratie was aan het begin van mijn eigen reis. Verward, omdat ik mij herken in zijn proces van loslaten, maar tegelijkertijd heel ergens anders ben uitgekomen. Ik ervaar het geloof niet als een dwingend keurslijf. Of Gods waarheid als iets dat ik met hand en tand zou moeten verdedigen. Niet meer.

Voor mij is de tekst van 1 Korintiërs 1:18-25 hierbij steeds sterker gaan klinken in mijn leven. Hierin noemt Paulus de verkondiging van de gekruisigde Messias aanstootgevend en dwaas. Tenminste – vanuit een outsiders perspectief. Voor Joden was het ondenkbaar dat hun nationale verlosser door buitenlandse machten ter dood gebracht zou worden. En voor Grieken was een stoffelijke opstanding ronduit dwaas. Ik vind het bevrijdend dat Paulus dit verhaal een aanstootgevende dwaasheid noemt. Maar tegelijkertijd zegt hij: ‘Maar voor wie geroepen zijn (...) is Christus Gods kracht en wijsheid’. En ik ben dankbaar dat ik dat ook ben gaan ervaren. Soms kan de aanwezigheid van God mij tot tranen roeren en voel ik de waarheid van Gods Woord tot in mijn tenen. En ik doe niets liever dan dat verhaal vertellen.

Maar bewijzen kan ik het niet. Ik kan het slechts uitleven. Van binnenuit.

Ik reageer zelden op Facebook, maar doe het dit keer wel. Ik prijs zijn moed en vertrouw erop dat wie oprecht zoekt zal vinden. Want in zijn areligieuze niemandsland is hij misschien wel dichterbij God dan ooit. De God van Jezus – die bevrijdt en vrede geeft.

*Ds. Pim Brouwer*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 13 maart	Prediker 3:16-4:3
Zaterdag 14 maart	Prediker 4:4-16
Zondag 15 maart	Prediker 4:17-5:8
Maandag 16 maart	Prediker 5:9-19
Dinsdag 17 maart	Prediker 6:1-12
Woensdag 18 maart	Prediker 7:1-14
Donderdag 19 maart	Prediker 7:15-29
Vrijdag 20 maart	Prediker 8:1-9
Zaterdag 21 maart	Prediker 8:10-17
Zondag 22 maart	Exodus 6:26-7:13
Maandag 23 maart	Exodus 7:14-25
Dinsdag 24 maart	Exodus 7:26-8:11
Woensdag 25 maart	Exodus 8:12-28
Donderdag 26 maart	Exodus 9:1-12
Vrijdag 27 maart	Exodus 9:13-35

## Kerkradio

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 15 maart (derde zondag veertigdagen) is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog.

De eerste collecte in de Grote Kerk is bestemd voor de Voedselbank.

Op zondag 22 maart (vierde zondag veertigdagen) is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor de Voedselbank. In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Egypte (verbetering van de leefomstandigheden van arme mensen). De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor het veertigdagenproject nieuwe kansen voor Straatmeisjes in Ghana.

### Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw uit. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard!

### **Collecte Kerk in Actie - Straatmeisjes Ghana (veertigdagentijd, Werelddiaconaat)**

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel.

### **Egypte – verbetering van de leefomstandigheden van arme mensen**

In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen.

BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia en Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig.

## **Algemene berichten**

### **Van de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’**

Op woensdag 1 april wordt er weer een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring ‘In de Vloot.’ Op deze avond, die vooraf gaat aan Palmzondag zal Constand Wassink de meditatie houden over het thema “Uw Koning komt”.

Natuurlijk is er ook samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor ‘De Travellers’ uit Spijkenisse. Dit koor komt elk jaar een keer naar Maassluis en wij zijn blij dat deze enthousiaste zangers en zangeressen ook nu meewerken aan een Vlootavond.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot

Constand Wassink

010 - 5916435

### **Ledenavond Passage 19 maart in Het Witte Kerkje**

Op die avond hebben wij als gasten dhr. en mevr. Overvoorde die een lezing houden over de poëzieplaatjes van vroeger. Nostalgie en herinneringen komen weer boven, dus het wordt vast een leuke avond. Bent u nog geen lid van Passage, dan bent u van harte welkom en de leden zien wij ook graag op deze avond.

Bestuur Passage

### **De Herberg**

Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt. Beproefd en betrouwbaar gebleken

Welke rol spelen de betrouwbare beloften van God in tijden van aanvechting en beproeving?

Dinsdagavond 21 april is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Prof. dr. H (Henk) van de Belt zal spreken over het onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovigen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.

Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 18.30 is er koffie.

Kosten: € 10,00 per persoon, NL58RABO0302263330, t.n.v. Stichting de Pietersberg.

Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.

Sluitingsdatum vrijdag 17 april.

### **Tussen(half)jaar of twee weken in de zomer**

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote betekenis. Lieke, die dit jaar een zogenaamde 'dia' is zegt: 'Ik wist niet goed wat ik wilde studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aanraden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.' Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl) voor vakantiewerk.

## Jeugdwijzer

### **Jeugdsoos vrijdag 13 maart**

Op vrijdagavond 13 maart is er een soosavond. We gaan deze keer met de hele groep bowlen in De Lier. Om 19.30 uur vertrekken we vanaf Het Kompas en wij zorgen voor vervoer, dus zorg dat je op tijd bent.

We gaan 1,5 uur bowlen en jullie krijgen één drankje van ons. Wil je nog meer drinken, dan is dat op eigen rekening. We zullen tussen 21.45 en 22.00 weer terug zijn bij Het Kompas.

Kom gezellig langs, aanmelden is niet nodig.

### **Kinderdienst Gideon zondag 15 maart**

Op zondag 15 maart is er een toffe kinderdienst met kinderkoor Wonderwijs, Pim Brouwer en een fantastische band. Dit keer gaat het over Gideon, een spannend verhaal over natte velletjes, slurpende soldaten en fakkels in de nacht.

Jij bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Om 16.00 uur starten we in de Immanuëlkerk. Enne, neem gerust iemand mee, kleine en grote mensen zijn van harte welkom.

### **Kliederkerk zondag 29 maart**

Zet zondagmorgen 29 maart in je agenda, want dan is het weer Kliederkerk in Theater Koningshof. We gaan deze keer ontdekken wat een ezel, een haan en een koning met elkaar te maken hebben. Na het ontdekken gaan we samen vieren en eten. Wij zorgen voor eieren en matses bij de lunch. Nemen jullie ook wat mee om te eten en te delen?

Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Inloop is er vanaf 10.30 uur.

### **Kerk op Schoot viering 5 april**

Voor de allerkleinsten is er weer een leuke Kerk op Schoot viering op zondagmiddag 5 april in de Immanuëlkerk. Dit keer gaat het over Jezus die in Jeruzalem wordt binnengehaald. Kom jij ook samen met je (groot)ouders? De viering duurt tot ongeveer 16.00 uur en we sluiten af met wat te drinken en lekkers.