

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 27 maart 2020 27^e jaargang nr. 7

Meditatie

Lied : ' Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog...'

In deze tijd van Corona risico's wil ik met u proberen door deze verschrikking heen te kijken en door alles heen toch oog te houden op het troostende evangelie van Jezus Christus. Rond het virus is ook veel aan de hand, onze kerken gesloten, geen groepsbijeenkomsten meer, ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen het sociale leven dat stil komt te liggen, het is een eenzame tijd. Daarbij zien we ook dat het een tijd is van toch wel uitersten. Aan de ene kant een grote groep mensen, geen rekening houdend met anderen terwijl aan alle kanten wordt opgeroepen om normaal te doen. Mensen ongehoorzaam aan het dringende appèl. Overvolle stranden, bossen enz. Aan de andere kant, en hoe goed en hoopgevend is dat om te zien, zijn er veel mensen die zich inzetten voor de eenzame of hulpbehoevende medemens. Allerlei vrijwilligersvormen zien we ontstaan die een helpende hand bieden. We zien een zorgorganisatie die ondanks het vele en zware werk niet bij de pakken neer gaat zitten maar zoekt naar oplossingen. Al die zorgenden, we horen ze niet, als u ziek bent wordt u verzorgd. Een voorrecht! Laten we vooral ook aan elkaar denken.

En in deze tijd wordt het Goede Vrijdag, de dag waar op we denken aan die dag waarop onze zaligmaker, Jezus Christus, aan het kruis werd gehangen. Hij stierf voor de zonden van de mensheid. De dag waarop de dag nacht werd, de dag van de doornenkroon. Maar vooral de dag waarop Hij stervend aan het kruis verzoening bracht voor hen die in Hem geloven.

Goede Vrijdag, de dag van het kruis. Het kruis dat voor de christenen symbool staat voor het geloof in God als Vader, Zoon en Geest. De kern van ons geloof met het kruis als teken.

Er is een kunstwerk in een kathedraal in Antwerpen. Dat stelt een man voor die, op zijn uitgestoken hand, een groot kruis heeft staan. Het kruis als symbool van het geloof. De man probeert dat kruis in balans te houden. De vraag die ons als christen hierin gesteld wordt is: "Hoe staat het met uw geloof in deze God van het kruis, is dit in balans of uit balans, heeft u veel moeite om het in balans te houden, twijfelt u of gaat het u goed af en bent u echt overtuigd van uw geloof". In ons 'gelovig zijn' kan vaste overtuiging afgewisseld worden met zoeken en onzekerheid. Allerlei gebeurtenissen kunnen dat kruis uit balans brengen en ons veel moeite brengen om de balans weer te vinden. Zo is het misschien ook met u door alles rondom het Coronavirus, het verduistert misschien uw geloof in de zonnestraal van het evangelie. U heeft daardoor misschien moeite om het geloofskruis in balans te houden. Maar weet dan dat dit kruis voor Jezus was, niet voor ons. Het enige dat wij hoeven is het kruis proberen overeind te houden, te geloven. Zelfs dat lukt ons niet uit onszelf. Maar, vertrouw er op dat, hoe wiebelig u ook met dit kruis balanceert, hoe onzeker u ook lijkt te zijn in uw geloof, God zal het u nooit laten vallen. Als u denkt dat het gaat vallen is het God die u ondersteunt en u helpt het kruis te dragen en in evenwicht te houden. Juist ook in deze moeilijke tijd waarin de hele mensheid bedreigd wordt door dit virus. Waar vertrouwt u dan op, op al dat gehamster, op gevulde voorraadkasten? Of Hem stierf aan dit kruis en met Pasen weer opstond uit de dood. Hij overwon dood en graf. Door alles heen mag u daarin geloven, daar op vertrouwen. Geloof en vertrouw dat dat zo is. En dat is het kruis in evenwicht houden, geloven dat Jezus de Zaligmaker is die ons verlost heeft van het kruis van de zonde. Hij zorgt voor alle dragers van het kruis! Dat pakt ook het Coronavirus u niet af!

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 27 maart	Exodus 9:13-35
Zaterdag 28 maart	Exodus 10:1-20
Zondag 29 maart	Exodus 10:21-11:10
Maandag 30 maart	Psalm 130
Dinsdag 31 maart	Exodus 12:1-13
Woensdag 1 april	Exodus 12:14-28
Donderdag 2 april	Exodus 12:29-42
Vrijdag 3 april	Exodus 12:43-51
Zaterdag 4 april	Exodus 13:1-16
Zondag 5 april	Matteüs 21:1-17
Maandag 6 april	Exodus 13:17-14:14
Dinsdag 7 april	Exodus 14:15-31
Woensdag 8 april	Matteüs 26:1-16

Donderdag 9 april Matteüs 26:17-75
Vrijdag 10 april Matteüs 27:1-56

Kerkradio

Programma woensdag 1 en 8 april

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 23: 33-43
Thema: 'De weg is vrij...'
6. De Heer die dient
7. Voor Uw liefde Heer Jezus
8. Were you there ...
9. Felicitaties/verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 10 april.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

We waren zo gewend aan de vaste regelmaat in de kerk en de contacten onderling. Op zondag gingen we naar de kerk en door de weeks waren er allerlei activiteiten zoals koffieochtenden, eetgroepen, catechisatie, (groot)huisbezoek, gewoon even langs bij een ziek gemeentelid.. Zo vanzelfsprekend om gemeente te zijn.

Door het virus leek het of de wereld stil kwam te staan. De kerk kan natuurlijk niet stil staan en daarom hebben we gezocht naar wegen om 'de lofzang gaande te houden'.

Voor de gemeenteleden die internet hebben was het allemaal nog een beetje te volgen, maar niet iedereen heeft die mogelijkheden. Daarom blikken we even terug op de gebeurtenissen in de kerk van de afgelopen weken.

Het begon al met het beperken van handen geven in de kerk en alleen collecteren bij de uitgang. Daarna werd de situatie serieuzer en kwam de minister-president in zijn toespraak met de oproep om met niet meer dan 100 personen samen te komen. Dat bracht al een dilemma te weeg. Moesten we kerkdiensten houden en als de teller van de bezoekers op honderd stond de deur dicht doen? Om te beginnen is er een crisisteam gevormd met de moderamina van de Algemene Kerkenraad en de drie wijkgemeenten. Die groep heeft afgelopen weken regelmatig vergaderd, toen het nog kon met redelijke afstand tussen de deelnemers. Op 23 maart hebben we zelfs de moderne techniek van vergaderen toegepast en hebben we een groepsvergadering georganiseerd via internet.

Het crisisteam heeft ervoor gekozen om de kerken op zondag te sluiten en gezamenlijk een luisterdienst te houden die vanuit de Groote Kerk wordt uitgezonden. Bijzonder is dat in de voorbereiding van die diensten en ook bij alle andere initiatieven de samenwerking tussen de wijken in optimale harmonie verlopen.

In de eerste luisterdienst gingen ds. Pim Brouwer en kerkelijk werker Annelies Nijman voor, werd de schriftlezing gedaan door Adam Hoogendijk (voorzitter van de wijkgemeente Groote Kerk), speelde Jaap Kroonenburg op het orgel en zong Annemarie Verburg. Ook de liturgie voor de diensten worden in gezamenlijkheid samengesteld. Via de internetmogelijkheden zoals www.kerkomroep.nl en de facebookpagina 'Christen in Maassluis' zijn de uitzendingen te volgen.

En er gebeurde meer: de regionale televisie de WOS zag wel wat in een kerkdienst vanuit een lege kerk. Op zondag 22 maart werd dat programma "tekenen van hoop" met ds. Pim Brouwer en muziek van Eva Schreuder (harp), zang met gitaar van Inez en Sera Vrugink en natuurlijk Jaap Kroonenburg op het orgel een aantal malen uitgezonden. Zo konden we 'tekenen van hoop' verspreiden in Maassluis en de regio.

Al op twee woensdagavonden heeft u kerkklokken 'klokken van hoop' kunnen horen 's avonds tussen 7 uur en kwart over 7. Hierbij haakten we aan bij een idee van de Paradijkskerk in Rotterdam. Dat idee werd spontaan in heel Nederland door de kerken overgenomen.

Natuurlijk gingen alle raderen in de kerk draaien: in plaats van pastorale bezoeken kwamen er telefoontjes, de diaconie kwam met een noodnummer voor praktische hulp (Dit nummer vind u elders in Kerkwijzer), de contacten met de Voedselbank werden intensiever, er kwam een artikel in de Schakel, er kwam een nieuwsbrief voor gemeenteleden, er werd hard nagedacht over een Paasprogramma voor de jeugd....

Afhankelijk van eventuele verdere maatregelen in verband met het coronavirus kunnen wij u het volgende berichten:

Luisterdiensten

Er zijn afspraken gemaakt over de diensten op zondag 29 maart en 5 april, maar ook die op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ook dan zullen er luisterdiensten worden georganiseerd, die alle eveneens in de Grote Kerk zullen worden gehouden. Onderstaand een overzicht (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) van deze diensten:

zondagmorgen 29 maart	aanvang 10.00 uur	voorganger ds. Jan van Belzen
zondagmorgen 5 april	aanvang 10.00 uur	voorganger ds. Pim Brouwer
Witte Donderdag 9 april	aanvang 19.30 uur	voorganger ds. Pim Brouwer
Goede Vrijdag 10 april	aanvang 19.30 uur	voorganger ds. Jan van Belzen
Stille Zaterdag 11 april	aanvang 21.00 uur	voorganger ds. Chris Schreuder

Voor wat betreft de dienst op 1e Paasdag 12 april is nog geen definitief besluit genomen. Mocht op deze dag ook een luisterdienst moeten worden gehouden, dan gaan de gedachten uit naar een dienst met de gezamenlijke voorgangers. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Stiltecentrum

Het stiltecentrum van de Immanuëlkerk zal op de aangegeven dagen en tijdstippen open zijn voor bezoekers.

Paaspuzzelspel

Jongeren zullen worden uitgedaagd om het Paasverhaal mee te maken.

Alle activiteiten zullen op verschillende manieren onder uw aandacht worden gebracht.

Zo hopen wij ook onder deze bijzondere omstandigheden 'het kerkzijn' in Maassluis gestalte te blijven geven en elkaar in geloof vast te houden. Laten wij naar elkaar omzien en waar nodig dienstbaar zijn aan onze medemensen die in moeilijke omstandigheden verkeren en hen bovenal in gebed bij God brengen.

De Protestantse Gemeente in Maassluis

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

In de komende weken zijn er kerkdiensten te beluisteren vanuit de Grote Kerk.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12301>

Ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte voor informatie over de collectes en hoe u kunt bijdragen.

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 29 maart is de collecte bestemd voor lokale hulp in crisistijd. Door alle regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Hierdoor kunnen mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.

Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen onze gemeenschap.

Op zondag 5 april is de collecte bestemd voor Opvang en hulp voor ontheemden - Colombia

Het Zuid-Amerikaanse land Colombia is ongeveer 27 keer groter dan Nederland en heeft ruim 43 miljoen inwoners. De hoofdstad is Bogotá. De bevolking is overwegend Rooms-katholiek. In Colombia worden behalve Spaans verschillende inheemse talen gesproken.

Burgeroorlog

Het land kent een bloedige geschiedenis. In de tweede helft van de 20e eeuw leiden sociaal-economische tegenstellingen tot een bloedig conflict tussen linkse guerillabewegingen en de staat. In de jaren tachtig organiseren grootgrondbezitters paramilitaire milities om hun belangen te verdedigen. Deze paramilitairen vormen al snel het speerpunt in de oorlog tegen de gewapende

oppositie. In snel tempo verdrijven ze de guerilla's uit veel gebieden. De paramilitairen krijgen niet alleen militaire controle, maar ook politieke controle in tientallen steden. De paramilitairen voeren een vuile oorlog en krijgen grotendeels de controle op de productie van en handel in cocaïne. De guerilla handelt ook in cocaïne en ontvoert belangrijke personen. De drugshandel en het losgeld bij ontvoeringen leveren hen geld op om de burgeroorlog te kunnen financieren.

Paaszingen in Maassluis 2020

Afgelopen weken zijn er circa 1000 flyers uitgedeeld bij oudere gemeenteleden van PKN Maassluis, een oproep om met elkaar vertrouwde liederen uit de Passieweek te zingen.

Het is jammer dat we u nu moeten doorgeven dat dit niet door kan gaan. We zitten in een onzekere tijd. We voelen ons bedreigd door het Corona virus. Juist nu zouden we graag met elkaar willen zijn en onze angsten delen, met elkaar willen zingen en elkaar willen steunen.

Maar we weten dat het beter is om ons te beperken tot het in gedachten met elkaar mee te leven.

We hopen aan het eind van deze donkere periode op een helder licht aan de horizon. Dan zullen we weer samenkomen en dan mogen we met elkaar weer zingen van zijn ontferming en verlossing. Op dat moment gaan we weer werken aan een zangmiddag met de liederen zoals we vroeger al leerden op de zondagschool.

We zullen u zeker op de hoogte brengen wanneer deze middag zal plaatsvinden.

Namens het College van Diakenen,

Nan van der Vlist

Algemene berichten

Mededeling van de Oecumenische Kring

In tegenstelling tot eerdere berichten melden wij dat de Vlootavond van 1 april **niet** door zal gaan

Het koor (The Travellers) zal een andere keer aan een Vlootavond meewerken.

Namens het team,

Constand Wassink

SODA maaltijd

De SODA maaltijd die gepland staat voor 7 april gaat **niet** door. Wij wachten de berichtgevingen van de overheid af wanneer wij weer mogen beginnen met onze activiteiten. Wij zullen dit op tijd doorgeven. De Soda maaltijdgroep wens iedereen veel sterkte met het thuis blijven.

Telefonische hulplijn 06- 38357975

Vanwege het coronavirus is er een telefonische hulplijn in het leven geroepen voor hen die vanwege het virus tegen problemen aanlopen zoals boodschappen doen en dergelijke.

Wilt u aan dit nummer zoveel mogelijk bekendheid geven bij hen die daarvoor in aanmerking komen. In eerste instantie is dit nummer bedoeld voor de leden uit de drie wijkgemeenten.

Verder zijn wij op zoek naar personen die zich beschikbaar willen stellen om aan de hulpvragen gehoor te kunnen geven.

U begrijpt dat dit geen vrijwilligers kunnen zijn uit de risicogroep ook al voelt u zich op dit moment prima gezond. U kunt telefonisch van waarde zijn om een luisterend oor te bieden voor hen die thuis moeten blijven.

Met een hartelijke groet,

Coby van der Boom

Cycle for Hope groente en fruitactie

Beste lezer, door omstandigheden die wij allen kennen kan de groente en fruitactie dit jaar **geen** doorgang vinden. Enerzijds kunnen we tijdens het inpakken en uitdelen de veiligheid van onze deelnemers niet garanderen. Anderzijds geven tuinders aan moeite te hebben met leveren. Na lang beraad en alles overwogen te hebben is het moeilijke besluit genomen de actie niet door te laten gaan. Ook en juist voor de Hoop is dit een grote strop. U moet weten dat er door alle teams bij elkaar wel zo'n 1000 pakketten verkocht waren en dit een netto donatie van 7.500,- euro opgebracht zou hebben. Vooral nog gaat Cycle for Hope rondje Nederland in juni zelf wel door maar dit kan natuurlijk nog veranderen. Wel blijft de Hoop onze steun hard nodig hebben. Wellicht wilt u in overweging nemen een donatie over te maken aan ons team en daarmee het werk van de Hoop financieel ondersteunen. <https://www.cycleforhope.nl/team/team-zuid-holland-4/doneren>

Vriendelijke groet,

Edwin en Marina van Muijen

Jeugdwijzer