

**PROTESTANTSE GEMEENTE MAASSLUIS
ORDE VAN DE KERKDIENT OP VRIJDAG 10 APRIL 2020
(GOEDE VRIJDAG)
19.30 UUR, GROOTE KERK**

Voorganger: ds. Jan van Belzen
Organist: Jaap Kroonenburg

Inleidende muziek: Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig, (WK 152)

Woord van Welkom

**Intochtslied: Psalm 62 : 1 en 5
Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.**

**In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.**

Bemoediging en groet

Gebed bij opening van het Woord

**1^e Schriftlezing: Psalm 25: 16-22
2^e Schriftlezing: Johannes 19 : 23-30**

**Zingen: Lied 153 : 1, 2 en 7
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.**

**'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.**

**Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.**

Verkondiging

Muzikaal intermezzo: 't is middernacht, en in de hof, buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof (WK 148)

Geloofsbelijdenis: Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 1

Zingen: Lied 149 : 1 en 6

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Slotlied: Lied 171

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein

Zegen

Uitleidend orgelspel: Het Lam, voor ons op aard' geslacht, is eeuwig waard te ontvangen (LB 41 / WK 92)