

PROTESTANTSE GEMEENTE MAASSLUIS
ORDE VAN DE KERKDIENST OP ZONDAG 12 APRIL 2020
(EERSTE PAASDAG)
10.00 UUR, GROOTE KERK

Voorgangers: ds. Jan van Belzen, ds. Pim Brouwer, ds. Chris Schreuder
Organist: Jaap Kroonenburg
Trompettist: Ruud den Broeder

Inleidende muziek:

Woord van welkom

Intochtslied: Psalm 139: 1, 5 en 11:

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond' ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand –
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Exodus 15: 1-6, 19-21

Lied: "Zingt voor de Heer een nieuw gezang" (LB 655 / WK 480):

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

Lied: "O vlam van Pasen, steek ons aan" (LB 637):

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood:
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Verkondiging

Muziek: bewerking "Wees gegroet, gij eersteling der dagen"

Lied: "Christus, onze Heer, verrees" (LB 624 / WK 166):

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!

Gebeden

Slotlied: "U zij de glorie" (LB 634):

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Uitleidende muziek: bewerking "Jezus leeft en ik met Hem"

THUISCOLLECTE:

U kunt thuis uw bijdrage overmaken.

Ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte voor informatie over de collecte en hoe u kunt bijdragen.