

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 10 april 2020 27^e jaargang nr. 8

Meditatie

Het gericht van dominee Kort

Ds. Kort uit Krimpen aan de IJssel trok dezer dagen breed de aandacht met zijn brief aan het gemeentebestuur, waarin hij schrijft: *De hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon.* Wat te verwachten was: het hele land viel over hem heen. Hij kreeg zelfs telefonische doodsbedreigingen en de media waren unaniem in hun afwijzing. De Telegraaf maakte er zelfs van *Een dominee uit een ultra-orthodoxe kerk in Krimpen aan de IJssel verwacht dat iedereen zal sterven door het coronavirus* wat wel weer heel erg kort door de bocht was.

Ik heb de brief gelezen en ik vond het eigenlijk best een vriendelijke brief. Zonder twijfel probeert ds. Kort een pastorale toon aan te slaan, waarbij hij zelfs het gemeentebestuur bedankt voor alle goede zorg en leiding. Maar inderdaad, het gaat ook over de slaande hand van God en over *'de Heere met zijn gericht'*.

Ik denk intussen dat ds. Kort niet de enige zal zijn die de coronacrisis ziet als een straf van Godswege. Er zullen wel meer mensen zijn die zichzelf de vraag stellen: Straf van God? Met name aan de rechterkant van de Gereformeerde gezindte wordt die vraag gesteld en veelal is het dan zelfs geen vraag meer, maar is het een vaststelling: deze ramp is straf van God. Watersnood? Varkenspest? Corona? Evenzovele straffen van God. We zijn van God afgedwaald en nu straft Hij ons voor het verlaten van zijn wegen. Het is niet moeilijk om ter ondersteuning van die stelling teksten in de Bijbel te vinden. Veelvuldig wordt Amos 3, 6 geciteerd: *Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?* Of Jesaja 45:7: *Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.*

Het gaat mij nu niet om ds. Kort, maar om het citeren van dergelijke 'straffende' teksten. Het verbaast mij namelijk altijd weer dat men bij het aandragen van dergelijke teksten nooit verder komt dan het Oude Testament. En inderdaad: een straffende of zelfs wrekende God is bij de profeten gemakkelijk te vinden. Maar als ik het Nieuwe Testament lees, is dat toch heel anders. Jezus wijst nooit ofte nimmer naar enige gebeurtenis als een straf van God. Integendeel zelfs. Als de toren van Siloam instort, waarbij 18 mensen de dood vinden, vraagt Jezus: *Denken jullie dat die 18 mensen grotere schuldenaars waren dan alle andere mensen in Jeruzalem? Nee, zeg ik u.* (Lucas 13, 4). Hij denkt dus niet aan straf. Een blind geborene gestraft door God? Jezus wil er niet van weten (Joh. 9).

In christelijk geloof zeggen we dat Jezus ons bij uitstek laat zien wie God is en wat God wil. We belijden dat we aan de Zoon kunnen zien wie de Vader is. En als we dan zien dat Jezus nooit de ellende die mensen kan treffen aanwijst als een straf, waarom zouden wij dat dan doen? Wat Gods wil dan wel is? Ik zie Gods wil in een Jezus die mensen geneest en bevrijdt, die mensen de ruimte geeft en doet opleven. Naar mijn overtuiging is het de wil van God dat mensen leven in optima forma. Zo zal zijn koninkrijk eruit zien.

Ik denk dus echt dat ds. Kort met zijn vriendelijke, pastorale toon, toch echt de plank gruwelijk missloeg.

Geb van Doornik

Telefonische hulplijn 06- 38357975

Vanwege het coronavirus is er een telefonische hulplijn in het leven geroepen voor hen die vanwege het virus tegen problemen aanlopen zoals boodschappen doen en dergelijke.

Wilt u aan dit nummer zoveel mogelijk bekendheid geven bij hen die daarvoor in aanmerking komen. In eerste instantie is dit nummer bedoeld voor de leden uit de drie wijkgemeenten.

Verder zijn wij op zoek naar personen die zich beschikbaar willen stellen om aan de hulpvragen gehoor te kunnen geven.

U begrijpt dat dit geen vrijwilligers kunnen zijn uit de risicogroep ook al voelt u zich op dit moment prima gezond. U kunt telefonisch van waarde zijn om een luisterend oor te bieden voor hen die thuis moeten blijven.

Met een hartelijke groet,

Coby van der Boom

Paasuitzending kerkradio

Op zondag 12 april eerste Paasdag zal er om 15.00 uur een uitzending beginnen van kerkradio in het teken van Pasen.

Vandaag lezen wij:

Vrijdag	10 april	Matteüs 27:1-56
Zaterdag	11 april	Matteüs 27:57-66
Zondag	12 april	Matteüs 28:1-7
Maandag	13 april	Matteüs 28:8-15
Dinsdag	14 april	Exodus 15:1-21
Woensdag	15 april	Exodus 15:22-27
Donderdag	16 april	Exodus 16:1-20
Vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36
Zaterdag	18 april	Psalm 111
Zondag	19 april	Prediker 9:1-10
Maandag	20 april	Prediker 9:11-18
Dinsdag	21 april	Prediker 10:1-11
Woensdag	22 april	Prediker 10:12-20
Donderdag	23 april	Prediker 11:1-10
Vrijdag	24 april	Prediker 12:1-14

Kerkradio

Programma 15 en 22 april

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21
Thema: "Geen vergeefse moeite"
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 24 april.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

In de komende weken zijn er kerkdiensten te beluisteren vanuit de Grote Kerk.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12301>

Collectes en giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld over de beide doelen. Of ga naar

www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte. We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

SAMEN, solidair,

Een initiatief van kerkrentmeesters en diakenen.

Op zondag 12 april is de collecte bestemd voor steun aan startende pioniersplekken.

Kerken zetten een stap naar buiten

Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.

In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren...het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee en steun de pioniersplekken!

Op zondag 19 april is de collecte bestemd voor Opvang en hulp voor ontheemden - Colombia

Het Zuid-Amerikaanse land Colombia is ongeveer 27 keer groter dan Nederland en heeft ruim 43 miljoen inwoners. De hoofdstad is Bogotá. De bevolking is overwegend Rooms-Katholiek. In Colombia worden behalve Spaans verschillende inheemse talen gesproken.

Burgeroorlog

Het land kent een bloedige geschiedenis. In de tweede helft van de 20e eeuw leiden sociaal-economische tegenstellingen tot een bloedig conflict tussen linkse guerillabewegingen en de staat. In de jaren tachtig organiseren grootgrondbezitters paramilitaire milities om hun belangen te verdedigen. Deze paramilitairen vormen al snel het speerpunt in de oorlog tegen de gewapende oppositie. In snel tempo verdrijven ze de guerilla's uit veel gebieden. De paramilitairen krijgen niet alleen militaire controle, maar ook politieke controle in tientallen steden. De paramilitairen voeren een vuile oorlog en krijgen grotendeels de controle op de productie van en handel in cocaïne. De guerilla handelt ook in cocaïne en ontvoert belangrijke personen. De drugshandel en het losgeld bij ontvoeringen leveren hen geld op om de burgeroorlog te kunnen financieren.

Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard!

College van Diakenen

Voordat we in Nederland te maken kregen met het coronavirus hebben we uw aandacht gevraagd om mee te doen aan enkele sponsoractiviteiten ten behoeve van stichting De Hoop in Dordrecht. Het sponsorgeld wat wordt opgehaald zal besteed worden om extra hulp te bieden, hulp wat niet betaald wordt door de zorgverzekeraar. Deze extra zorg bestaat uit Pastoraat, Ervaringsschool en Werkervaringsplekken.

De actie om zoveel mogelijk groente- en fruitkistjes te bestellen bij Edwin van Muijen kon heel begrijpelijk geen doorgang vinden. De telers in het Westland hebben op dit moment andere zorgen aan hun hoofd. Daarnaast kan er geen veiligheid worden geboden aan de vele medewerkers bij het inpakken en uitdelen van de kistjes. Het sponsorgeld voor Stichting De Hoop wat met de verkoop van de kistjes zou worden opgehaald stagneert hierdoor. Ook het College van Diakenen had 100 kistjes besteld voor de Voedselbank. De Diaconie heeft besloten om nu een bijdrage te verlenen aan de Stichting De Hoop om zo bij te dragen aan het continueren van de werkzaamheden.

Evenals voorgaande jaren heeft Edwin van Muijen zich aangemeld voor de Cycle for Hope. Het doel van deze enorme fietsprestatie is eveneens het sponsoren van stichting De Hoop.

Volgens planning wordt de tocht in juni gereden. Op dit moment is nog niet bekend of deze fietstocht doorgang kan vinden. Edwin heeft in het voorjaar gevraagd of de gemeenteleden uit Maassluis hem willen sponsoren voor de genoemde tocht. Graag willen wij de gemeenteleden oproepen om Edwin te sponsoren om zo de extra hulpverlening van de stichting door te kunnen laten gaan. U kunt De Hoop ondersteunen door een donatie over te maken op www.cycleforhope.nl en klik op "doneer direct", kies "deelnemer Edwin of Marina van Muijen". Ook mag u rechtstreeks contact opnemen met Edwin op zijn mailadres: mjvanmuijen@kpnplanet.nl

We zijn heel dankbaar dat het in Maassluis goed gaat met Onze Voedselbank. Goede berichten zijn via de media verspreid: de overheid heeft 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de voedselbanken in Nederland. Ook de Postcodeloterij heeft 1 miljoen euro geschonken. We hopen dat er meer grote gaven mogen binnenstromen bij de voedselbanken.

Het aantal cliënten in Maassluis dat aangewezen is op hulp vanuit de voedselbank is de afgelopen weken toegenomen met nog eens een tiental adressen. Adressen die gelukkig de weg naar deze hulpvorm heeft gevonden, durven toe te geven dat het soms heel erg moeilijk is om het hoofd boven water te houden. We weten ook dat er nog mensen zijn, ook in Maassluis, die nog niet toe durven te geven dat ze de boel nauwelijks draaiend kunnen houden.

Gelukkig zijn er in Maassluis veel vrijwilligers die meehelpen met de verdeling van het voedsel. Vrijwilligers die week in en week uit te vinden zijn in de loods aan de P. J. Troelstraweg. Ook zijn er nieuwe vrijwilligers toegetreden, wachtend op een telefoontje of en hoeveel boodschappen ze naar gezinnen/ alleenstaanden kunnen brengen in deze virusperiode. Hun werk bestaat uit het neerzetten van boodschappen voor de deur, aanbellen en teruglopen naar hun auto, zien of de boodschappen naar binnen worden gehaald. Fijn dat ook jullie mee willen doen.

Maar ook in de loods zelf zijn veel mensen aanwezig, klanten die boodschappen op komen halen, vrijwilligers die de materialen neerzetten. Constant op elkaar letten: houden we onderling genoeg afstand, voorkomen we het onderling besmetten en houden we de regels rondom hygiëne in acht?

Op dit moment is er nog voldoende groente en fruit aanwezig, zelfs meer dan in het verleden. Wel is er nu een tekort aan basisproducten zoals rijst, pasta, meel en dergelijke artikelen. De komende weken zal ook de toevoer vanuit onze PGM-kerken voelbaar worden. We waren vaak toch gewend om op de eerste zondag van de maand houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank. Ook de acties om op de Avondmaalszondag producten mee te nemen als teken van delen met elkaar in antwoord op het mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal staan op dit moment stil. Maar we kunnen en mogen vanuit ons solidariteitsgevoel met elkaar onze gaven omzetten in donaties om zo weer iets extra te schenken aan de Voedselbank, onze voedselbank.

Graag willen we u nogmaals het banknummer van de Voedselbank doorgeven waarop u uw gift kunt storten:

NL64INGB0001210107

We willen u hartelijk danken voor uw meeleven met dit onderdeel van onze samenleving.

We wensen u allen gezegende paasdagen, mocht u ook besmet zijn met het coronavirus bidden we ook voor u om hulp en genezing.

Vriendelijke groet van het College van Diakenen

Algemene berichten

Kerkwijzer Special

De Kerkwijzer Special komt eind april uit en heeft als thema 'vrijheid'. Door de Corona-maatregelen kan verspreiding niet via de kerken plaatsvinden. De redactie zal gezonde kerkleden benaderen voor het rondbrengen. Als u zegt: ik wil een stapeltje rondbrengen in mijn wijk, dan kunt u mij bellen of appen: 06-13907173. Wij zijn blij met spontane hulp!

U kunt de Kerkwijzer Special eind april in uw brievenbus verwachten. Wij wensen u veel leesplezier toe met het blad.

Henrike Heijboer

Ds. Pim Brouwer donderdag live op EO Samen Geloven (landelijke kerkdienst)

Witte Donderdag was/is ds. Pim Brouwer de voorganger in de Witte Donderdagviering die de PKN en de EO samen live uitzenden. Om half 8, via Samen Geloven (<https://portal.eo.nl/samengeloven>) is deze dienst mee te beleven.

Orgelcommissie Groote Kerk

In de eerste weken van de maand maart hebben de orgelpijpen 17 euro opgebracht. Bij de onlinediensten komt er niets meer bij. Gelukkig kwam er via onze penningmeester Sjaak de Jong een gift van 100 euro binnen van NN.

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan het onderhoud van het orgel. De komende tijd zal er waarschijnlijk geen of zeer weinig geld in de orgelpijpen belanden. De enige wijze waarop u kunt bijdragen is een gift op de bankrekening NL75 INGB 0005 7323 40 ten name van Orgelcommissie Groote Kerk.

Hopelijk kunt u in deze lastige periode waarin wij niet meer bij elkaar kunnen komen in de kerk toch een steuntje in de rug geven.

Jaap Kroonenburg

Thuis luisteren naar het Garrels-orgel?

Mist u ook de klanken van het Garrels-orgel in deze tijd? Dan is het goed om te weten dat de orgelcommissie een reeks cd's heeft uitgebracht. Zo kunt u de orgelklanken uw eigen huis binnenhalen. De opbrengst gaat volledig naar het orgelfonds. Het is dus vergelijkbaar met een gift in de orgelpijpen, alleen krijgt u er nu direct iets voor terug.

Wij hebben voor u de volgende cd-tips:

- Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma. Deel 3: Passie en Pasen. Prachtige bewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma, passend bij de Lijdenstijd.
- Caleidoscoop. Deze dubbel-cd geeft een doorkijkje in het orgelrepertoire en bevat vele populaire orgelwerken, waardoor het orgel in al zijn variatie te horen is.

U kunt de cd's bestellen via <https://www.garrelsongelmaassluis.nl>.

Woont u in Maassluis? Gebruik dan in uw winkelwagentje de kortingscode 'ZONDAGSBRIEF'; de verzendkosten komen dan te vervallen en wij zullen de cd bij u bezorgen. Voor adressen buiten Maassluis zullen wij de cd opsturen; er gelden dan verzendkosten.

Orgelcommissie Grootte Kerk

Nieuws van Passage

Door het verschrikkelijke virus dat ons allemaal treft moeten wij als bestuur besluiten tot het annuleren van de ledenavonden van 16 april en 14 mei. Zo wordt het eerste seizoen van 2020 afgesloten. Het bestuur hoopt u gezond te ontmoeten in september. In het eerstvolgende jaarprogramma van Passage leest u de datum van deze bijeenkomst. Het bestuur van Passage wenst u sterkte en let goed op u zelf in deze tijd.

De aarde stond even stil

De mensen werden ziek
iedereen was bang en bevreesd
voor wat de toekomst
hen zou brengen.
De aarde stond even stil

De ziekenhuizen lagen vol
het zorgpersoneel kreeg nu
volop waardering en werd
beloond met groot applaus.
De aarde stond even stil

De files waren over
want iedereen werkte thuis
het vliegverkeer lag stil
en de lucht was schoner
De aarde stond even stil

De mensen waren op
zichzelf teruggeworpen
geïsoleerd en alleen
en gingen terug naar de basis
De aarde stond even stil

We leerden omzien naar elkaar
en werden vindingrijk
we kookten voor de hele straat
en deelden dat samen
De aarde stond even stil

De natuur kwam tot rust
de vogels vlogen overal heen
de bloemen bloeiden als een lust
de aarde kwam op adem
De aarde stond even stil.

Gerry den Ouden

Maandelijks schrijfactie Amnesty International groep Maassluis

Voor de maandelijks schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie China: zorgen om veiligheid vrouwelijke activist

Li Qiaochu zet zich al jarenlang in voor vrouwen- en arbeidsrechten in China. Op 16 maart 2020 pakte de politie in Beijing haar op. Waar en waarom ze wordt vastgehouden is niet bekend. Zeer waarschijnlijk is ze opgesloten vanwege haar activisme en dat van haar partner. Haar familie vreest dat ze wordt gemarteld. Ook heeft ze medicijnen nodig voor haar depressie.

Opgepakt vanwege activisme

Li Qiaochus partner, Xu Zhiyong, nam in december vorig jaar deel aan een informele bijeenkomst van activisten en mensenrechtenadvocaten. De autoriteiten pakten meer dan tien van de aanwezigen op, onder wie Xu. Eind december werd Li 24 uur lang vastgehouden op het politiebureau en moest zij vragen beantwoorden over de activiteiten van Xu. De agenten weigerden haar medische zorg te geven. Daarna vertelde Li online dat ze slecht was behandeld. Ook vroeg ze aandacht voor diegenen die zijn opgepakt voor hun deelname aan de bijeenkomst. Dat zullen de autoriteiten haar niet in dank hebben afgenomen.
Depressief

In juni 2019 werd vastgesteld dat Li aan een depressie leidt. Toch ging ze door met haar activisme. Zo hielp ze als vrijwilliger mee in de bestrijding van het coronavirus. Ze deelde onder meer maskers uit en steunde zwangere vrouwen die waren besmet. Haar familie is bang dat ze geen medicijnen krijgt voor haar depressie.

Brieven

Met het versturen van de brieven (een aan de ambassadeur van China en een aan de autoriteiten van dat land) roept u de Chinese autoriteiten op om Li Qiaochu onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en haar in de tussentijd goed te behandelen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 juni 2020 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld. Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening

NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 keer per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1

Portokosten China: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Jeugdwijzer

Jeruzalemspel

Bij het verschijnen van de Kerkwijzer is het 'Jeruzalemspel' al in volle gang. Dit spel hebben we opgezet in samenwerking met de CGK Bethelkerk en NGK De Ark. Deze hele week krijgen kinderen dagelijks via WhatsApp en Youtube raadsels opgestuurd, waarmee ze geheime locaties kunnen achterhalen. Op deze locaties liggen videoboodschappen verborgen, waarmee aan het einde van de week een prijs verdiend kan worden. Zo nemen wij onze jeugd op speelse wijze mee door het Paasverhaal. Dank aan allen die dit spel mede mogelijk hebben gemaakt.

Doe jij mee met Dabarwerk, komende zomer?

Wat doe jij komende zomer? Een misplaatste vraag, midden in de coronacrisis. Wie denkt er nu aan de vakantie, terwijl we dagelijks de slachtoffers van de ramp tellen?

Toch wagen we het erop. Want als het lukt om de virus-uitbraak binnen enkele maanden te bedwingen, willen we met het evangelie present zijn op de campings in ons land. Doe jij dan mee?

Ieder jaar trekken honderden jongeren erop uit om als vrijwilligers van Dabar een of twee weken het evangelie van Jezus Christus te delen met campinggasten. Ze verzorgen programma's voor kinderen, tieners en volwassenen. Een combinatie van sport en spel en missionair werk.

De zomer van 2020 zal naar verwachting sowieso een bijzonder karakter hebben, met de crisis nog op het netvlies. De ramp raakt aan alle zekerheden van het bestaan en roept levensvragen wakker. Waar leef je voor? Wat heeft werkelijk waarde, als je gezondheid wordt bedreigd?

Grijp de uitdaging aan en meld je aan om samen met leeftijdgenoten te getuigen van de hoop van het evangelie. Dit kan via de website www.izb.nl/dabar.