

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 24 april 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 9

## Meditatie

### Door gesloten deuren

Wie kon twee maanden geleden vermoeden dat wij onder zulke bizarre omstandigheden Pasen en Pinksteren zouden vieren?

In het evangelie van afgelopen zondag, Johannes 20: 19-23, treffen wij de leerlingen van Jezus aan achter gesloten deuren. Bijna zou je spreken van een “lockdown”. De reden waarom zij achter gesloten deuren zitten is angst voor de joodse autoriteiten. De leerlingen zijn bang dat, nu Jezus gekruisigd is, zij nu aan de beurt zijn. Maar Jezus zoekt hen op, komt door gesloten deuren, verschijnt aan hen als de Levende, groet hen met vrede en blaast zijn Geest op hen. Pasen en Pinksteren vallen in Johannes 20 op één dag.

Momenteel worden er kerkdiensten zonder kerkgangers gehouden (althans: zonder fysieke kerkgangers, de betrokkenheid thuis bij de online-diensten is groot). Activiteiten liggen stil. “Blijf thuis” is het devies. Het is een beklemmende tijd. Ten tijde van de oorlog kon je de vijand, bij wijze van spreken, zo aanwijzen. De vijand die het coronavirus heet is ongrijpbaarder: iedereen kan het virus bij zich hebben, iedereen kan jou besmetten dus iedereen is je potentiële vijand - en dat het om een geduchte vijand gaat, wordt op aangrijpende wijze zichtbaar als je de beelden ziet en de verhalen hoort van mensen die op de IC vechten voor hun leven. Wij mogen de piek van de besmettingen dan misschien achter ons hebben, wij mogen dan al heel voorzichtig nadenken over een mogelijke versoepeling van de maatregelen en wij mogen dan misschien spreken van een doorbraak in het onderzoek naar mogelijkheden om het virus te bestrijden, het gevaar is beslist niet geweken en het beeld van angstige leerlingen achter gesloten deuren is ineens herkenbaarder voor ons dan ooit.

Zou de Levende echter ook niet door onze gesloten deuren heen ons weten te vinden? Mogen wij niet geloven dat niets ons van de liefde van Christus kan scheiden? Als de samenleving en ook de kerk in een gedeeltelijke “lockdown” zit, kan de Levende nog altijd bij ons binnenkomen, ons met vrede groeten en zijn Geest op ons blazen: de Geest die bezielt en bemoedigt, de Geest die kracht geeft om het uit te houden en om vol te houden, de Geest die ons in vuur en vlam zet voor Hem die leeft. Pasen en Pinksteren zouden ook anno 2020 zomaar op één dag kunnen vallen.

Dat kunnen wij niet organiseren. Wij kunnen ons er echter wel voor openstellen: door te waken, door te bidden, door te vertrouwen en door elkaar een hart onder de riem te steken op manieren waarop dat nog wel zolang wij elkaar niet fysiek kunnen opzoeken. Ook zo komt de Levende met zijn Geest door gesloten deuren heen!

Ik wens u en mezelf toe dat wij, ondanks de beklemming en de beperking die ons allen raakt, een vreugdevolle en hoopvolle tijd tussen Pasen en Pinksteren beleven en dat wij zo de ervaring opdoen dat de levende Heer ook ons weet te vinden en ook ons in dienst neemt om onze stad, onze samenleving, onze wereld een beetje hoop te geven!

*Ds. Chris Schreuder*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 24 april	Prediker 12:1-14
Zaterdag 25 april	Psalm 95
Zondag 26 april	Handelingen 15:1-5
Maandag 27 april	Handelingen 15:6-21
Dinsdag 28 april	Handelingen 15:22-35
Woensdag 29 april	Handelingen 15:36-16:5
Donderdag 30 april	Handelingen 16:6-15
Vrijdag 1 mei	Handelingen 16:16-24
Zaterdag 2 mei	Handelingen 16:25-40
Zondag 3 mei	Exodus 17:1-7
Maandag 4 mei	Exodus 17:8-16
Dinsdag 5 mei	Psalm 23

Woensdag 6 mei Exodus 18:1-12  
Donderdag 7 mei Exodus 18:13-27  
Vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15

## Kerkradio

### Programma 29 april en 6 mei

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. Lof zij God
4. Ga mij niet voorbij o Heiland
5. Meditatie n.a.v. Johannes 12:26  
Thema: 'Vrijwillig in dienst'
6. Maak ons tot een stralend licht
7. Welk een vriend is onze Jezus
8. Panis Angelicus
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 8 mei.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

In de komende weken zijn er kerkdiensten te beluisteren vanuit de Grote Kerk via  
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12301>.

Collectes en giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar [www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte).

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 26 april is de collecte bestemd voor Oikocredit.

Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te bouwen. Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We focussen op de volgende drie sectoren: MICROKREDIET. Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen.

LANDBOUW. Voor boeren is het vaak moeilijk om krediet te krijgen. Daarom financiert Oikocredit boeren en landbouwcoöperaties. Fairtrade is daarbij belangrijk. Dit draagt bij aan een betere prijs voor boeren. DUURZAME ENERGIE. We investeren in kleinschalige energieprojecten met grote sociale impact. Dat doen we in landen waar toegang tot betaalbare en schone energie slecht is.

Via lokale partners verleent Oikocredit microkredieten aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onze lokale partner heeft direct contact met de ondernemer. Zij kennen de omstandigheden en staan dichterbij de ontvangers van microkrediet. Een medewerker van onze partner springt vaak op zijn bromfiets om naar een slecht bereikbaar gebied te rijden. Daar heeft hij persoonlijk contact met de microkrediet-ondernemer.

De coöperatie Oikocredit is gevestigd in Amersfoort. In 14 regiokantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken lokale medewerkers van Oikocredit.

Op zondag 3 mei is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat.

#### NOODHULP SPRINKHANENPLAAG KENIA

Door de actuele ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus is er nauwelijks meer aandacht voor deze ramp in Kenia, waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom willen wij ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen via deze collecte de hand te reiken. We geloven dat juist in deze periode onze gemeente samen met de GZB geroepen is om hoop te geven in een gebroken wereld. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel...

In deze toch al door droogte geteisterde regio zijn de bewoners uiterst kwetsbaar. De gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Meer dan 10.000 hectare aan weidegrond en gewassen zijn door de sprinkhanen vernietigd, waardoor een enorm gebrek aan voedsel is ontstaan. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil de gevolgen van de ramp aanpakken en wat doen aan de acute honger. De getroffen gezinnen en de door de kerk gesponsorde scholen ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gierst. Verder wordt er zaad uitgedeeld voor het volgende plantseizoen. Via deze noodhulpcollecte van 'Project 10 27' helpen we samen de getroffen: 925 huishoudens, 25 scholen en 315 boeren. Er is op korte termijn minimaal € 35.000 nodig. Helpt u mee om de bewoners in Turkana weer perspectief te bieden?

#### Kort verslag vanuit De Voedselbank

De Voedselbank Maassluis draait tot op heden uitstekend. Wel is het zo dat de aanvoer van groenten en fruit langzaam terugloopt, maar er is nog steeds voldoende om alle cliënten van de Voedselbank van verse producten te voorzien. De aanvoer van langer houdbare producten is helaas bijna volledig opgedroogd en de supermarkten nemen geen grote orders meer aan, dus om voor alle cliënten pasta en rijst (ik noem maar wat) in te kopen is lastig. Momenteel vinden er een aantal inzamelingen plaats op particulier initiatief en dat levert aardig wat op. U mag ook producten bij de Voedselbank afgeven, ook staat er een rolcontainer waar u producten in kunt doen. Deze producten worden er na 24 uur uitgehaald waarna ze direct aan de cliënten meegegeven kunnen worden.

Sinds het begin van de crisis is het klantenbestand al met ruim 10% gegroeid en deze stijging zal voorlopig nog wel doorzetten. Wanneer u in uw omgeving mensen ziet die het financieel niet meer redden, verwijst u s.v.p. naar de Voedselbank. Bij het aannemen van nieuwe cliënten wordt er momenteel gekeken naar de huidige situatie en niet naar hoe men er een maand geleden voorstond.

Hierin wijkt Maassluis af van een aantal andere Voedselbanken. Het komt ook voor dat uit andere plaatsen in de regio een eenmalig beroep gedaan wordt op de Voedselbank Maassluis en zij zijn nog steeds in staat om ook aan deze verzoeken te voldoen, zonder de eigen cliënten tekort te doen.

Dus schroom niet om mensen op de Voedselbank te attenderen. Bij twijfel mag u/mogen zij altijd contact opnemen met Joke Cats, 06-25321621. De vragen zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Ook aan de kinderen wordt extra aandacht geschonken door kleurplaten en eventueel kleurpotloden te verstrekken. Wanneer pa en/of ma op hun beurt staan te wachten mogen ze lekker stoepkrijten op de stoep voor de Voedselbank.

Maar we mogen De Voedselbank niet vergeten, er worden momenteel extra kosten gemaakt omdat meer ruimte ingehuurd wordt en er worden extra ritten gemaakt om voedselpakketten te bezorgen bij mensen die in de risicogroepen vallen. Momenteel zijn dit 41 adressen. Er zijn een aantal vrijwilligers die een deel van dit werk voor hun rekening nemen door met hun eigen auto een aantal pakketten te bezorgen.

In de vorige Kerkwijzer kon worden vermeld dat de overheid een bijdrage zou verstrekken aan de Voedselbanken in Nederland. Nu beginnen de voorwaarden voor een bijdrage uit dit fonds zichtbaar te worden en blijkt dat er toch een aardige papierstroom aan vooraf gaat. Het vergt tijd en aandacht om dit op de juiste manier te realiseren. Wel is al bekend dat het gaat om een waardebon van € 10 per gezin.

Wanneer u gewend was om op regelmatige basis producten voor de Voedselbank mee te nemen en u ziet geen kans om nu producten af te geven bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om op regelmatige basis een bedrag(je) te storten op het banknummer van de Voedselbank NL64INGB0001210107.

Wij willen u hartelijk danken voor uw meeleven met dit onderdeel van onze samenleving.

## Algemene berichten

#### Muziek op verzoek

De kerk is inmiddels een aantal weken gesloten en dat betekent voor heel veel mensen een groot gemis. Natuurlijk is het fijn dat we de mogelijkheid hebben om op zondag een kerkdienst uit te zenden waar thuis naar geluisterd kan worden. Zo krijgen we toch iedere week een bemoedigende boodschap mee en voelen we ons met elkaar verbonden. Wij als muzikanten hebben op dit moment natuurlijk niet zo'n groot aandeel in de diensten en dat is voor ons en misschien ook voor jullie, best een gemis. Dat bracht ons op het volgende idee: Muziek op verzoek. Wat houdt dit in? Wij willen iedere week ongeveer een half uurtje verzoeknummers spelen en zingen voor jullie. Jullie kunnen uit een lijst van 150 nummers (kerkmuziek, klassieke muziek, wereldmuziek, popsongs) een verzoeknummer kiezen en dit bij ons indienen. Wij kiezen iedere week een aantal nummers uit die we voor jullie zullen spelen. Dit zenden we uit op zaterdagmiddag om 17.00 uur.

De lijst met verzoeknummers wordt gepubliceerd op de facebookpagina van PKN Maassluis en op de website [www.pknmaassluis.nl](http://www.pknmaassluis.nl). Je kunt je verzoeknummer met een eventuele toelichting indienen door een reactie te plaatsen onder het facebookbericht of door een mail te sturen naar [opverzoekmuziek@gmail.com](mailto:opverzoekmuziek@gmail.com).

De eerste uitzending zal zijn op zaterdag 2 mei om 17.00 uur. Dan spelen/zingen wij onze eigen favoriete nummers. Vanaf de week erna zullen we jullie verzoekjes gaan verwerken.

We hopen dat jullie het een leuk initiatief vinden en veel verzoekjes in zullen dienen. Wij hebben heel veel zin om hiermee aan de slag te gaan!

Hartelijke groet,

*Gerard, Jaap, Niek & Nicolette*

### **Luthers avondgebed**

Als bemoediging in deze moeilijke tijden, staat hieronder de tekst van het Luthers avondgebed:

*Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.*

*Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk*

*aan de avond van de dag,*

*aan de avond van het leven,*

*aan de avond van de wereld.*

*Blijf bij ons met uw genade en goedheid,*

*Met uw troost en zegen,*

*Met uw woord en sacrament.*

*Blijf bij ons wanneer over ons komt*

*de nacht van beproeving en angst,*

*de nacht van twijfel en aanvechting,*

*de nacht van de strenge, bittere dood.*

*Blijf bij ons in leven en in sterven,*

*In tijd en eeuwigheid.*

*Amen.*

### **Anderhalve meter rouwen in coronatijd**

Toen was geluk nog heel gewoon....

Ze was nog even bij haar man geweest. Gelukkig sprak zij lieve woorden, streek met haar hand over zijn wang, omarmde hem en gaf hem een dikke zoen toen zij weer naar huis ging. Het was moeilijk voor haar zo gescheiden van haar man te moeten leven. Daarom ben je toch niet getrouwd, om zo samen te moeten eindigen: hij in een verpleeghuis en zij 'thuis' waar de ziel uit huis verdwenen was.

Ingrijpende verandering

Nu plotseling kreeg haar man een hartstilstand en overleed. Hij was over-het-lijden-heen. Maar voor haar was het verlies heel heftig, emotioneel, maar ook heel lieflijk. Ze kon hem niet meer aanraken.

Maar ook haar zus kon niet bij haar komen om haar te omhelzen. Elkaar aanraken is juist in een periode van rouw zo belangrijk. Het voelt alsof je even beschermd wordt in een tijd waarin jezelf moet overleven. Ook wanneer je familie of vrienden ontmoet die jouw geliefde ook zo goed gekend hebben kan je huilen. Tranen komen en verdriet kan je delen. Dit is in deze coronatijd van anderhalve meter afstand ineens zo buitengewoon duidelijk belangrijk.

Een enorme worsteling vindt plaats: je geliefde moeten missen, maar ook geen afscheid kunnen nemen met dierbaren, niet samen 'gedenken' omdat de meesten toch 'thuis' moeten blijven.

Wat nu?

De enige mogelijkheid is om je gevoelens en emoties proberen op te schrijven. Maar hoe moet dat wanneer je verdriet te groot voor woorden is. En toch is het goed om hoe gebrekkig dan ook je emoties te delen met anderen. Zo is Facebook tegenwoordig een medium voor 30+ers. Jongeren hebben meer met Instagram. Maar ouderen zijn niet zo thuis in de social media. En toch is het belangrijk om verdriet te delen want rouwen is een sociaal gebeuren. In vroeger tijden zaten de huizen vol met mensen om elkaar te steunen.

Nu komt er niemand.

Voor een rouwproces is dit heel erg. Mensen zijn toch al gauw geneigd om de pijn van het gemis te vermijden en zoeken afleiding. Nu in deze coronatijd van zorg, virus en eenzaamheid is het goed om stil te staan. De tijd te nemen om te zoeken naar wat je samen verbond in muziek, foto's of belevenissen. Mooie herinneringen die nu ineens zo kostbaar zijn opschrijven. En ja, deel deze maar met vertrouwde mensen om je heen. Zoek naar je bron van leven. En bedenk: wij leven na Pasen, het feest van hoop en het leven wint het van de dood. Houd de dood niet weg in je leven, maar zoek je levenskracht!

Hoe naast-be-staan?

Wanneer je iemand kent in groot verdriet om het verlies, stuur dan in deze anderhalve meter rouw een kaartje. Of bel even op, hoe moeilijk je dat ook vindt. Maar je kan beter zeggen: ik weet niets te zeggen dan dat je niets laat horen. Niemand mag vergeten worden. Niemand mag alleen 'staan'.

Doe praktisch iets: kook voor iemand. Schrijf er een lief briefje bij.

Blijf verbinding zoeken met iemand in rouw want mijn ervaring is dat mensen in rouw het moeilijk vinden om zelf contact te zoeken. Juist als iemand een waardevolle verbinding is kwijtgeraakt is het zo belangrijk verbondenheid te merken. Niets kan je het verdriet om het gemis wegnemen en probeer dit ook niet door goedbedoelde opmerkingen! Maar geef die ander de ruimte om pijn te erkennen en te delen. Houd kostbare herinneringen levend. Daarin ontstaat verbondenheid in de wetenschap dat er een andere tijd aanbreekt.

Want in onze donkere tijd van eenzaamheid is een Licht opgegaan van een levende lieve kracht die jou bedacht om deze wereld mooier te maken.

Ik wens je gezondheid en liefdekracht.

*Rianne Noordzij*

## Jeugdwijzer

Rondom de Paasdagen is een tweetal activiteiten specifiek voor de jeugd georganiseerd. Er hebben ruim 40 kinderen meegedaan aan het interactieve 'Jeruzalemspel'. Dit was een spel dat gespeeld is via Youtube en dat in het teken stond van het Paasverhaal en in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Daarnaast is er een Paaschallenge gespeeld met als thema de woorden van Jezus: 'Wees niet bang', gespeeld via what's app en video's.

Beide activiteiten zijn succesvol geweest en hebben geleid tot veel positieve reacties, van 'oud en jong'.