

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 8 mei 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 10

## Meditatie

### Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

*Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet?*

*De glasglans stemt de blazer mild.  
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.*

*De krokus wijst beton zijn grens.  
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.*

Zoals altijd besef ik dat we kwetsbare mensen zijn, maar in deze tijd van Covid-19 komt het nog weer heftiger bij me binnen. Ik waan mezelf gezond en vitaal, maar behoor opeens tot de groep kwetsbare ouderen. Ik wil er nog niet aan, heb nog zoveel verantwoordelijkheden. Maar mensen jonger nog dan ik lijden een heftig ziekbed en sterven. Ik bid voor hen en hun familie, maar beleef daarmee ook mijn eigen angst. Ik herken mezelf in die eerste zin van het gedicht: ‘*Verraadt ons aller angst zich niet in wie het leven weerloos liet?*’

## Kwetsbaar

Het raakt me dat een jong meisje zo kwetsbaar is dat ze het leven niet langer aan kan. Het raakt me dat een sterke man opeens zo kwetsbaar is dat hij sterft. Het raakt me dat zoveel mensen sterven, soms gelukkig ook na een soort voltooid leven.

Kwetsbare mensen ontroeren me altijd. Sommige mensen tonen hun kwetsbaarheid makkelijker dan anderen. Ik vind dat juist sterk, en ervaar het als bijzonder dat ze me dat laten zien. Dat vond ik ook altijd het mooie van mijn pastorale werk. Andere mensen tonen hun kwetsbaarheid als hun eigen kracht niet meer toereikend is. Ook dat is ontroerend.

Okke Jager gebruikt drie beelden voor dat kwetsbare: het tere glas waarnaar de glasblazer met liefde kijkt; de flakkerende kaars die een beroep doet op bescherming; de krokus die laat zien dat het leven het wint van het dode. Drie beelden die het mooie van kwetsbaarheid verwoorden.

## Kostbaar

Kwetsbare mensen zijn kostbare mensen, of ze jong en broos zijn of dat ze oud en broos zijn – kostbare mensen. Het kost je veel pijn om hen los te moeten laten als er een einde komt aan hun leven.

Jesaja geeft prachtige woorden van God door: “Wees niet bang. Moet je door allerlei rampen heen – Ik ben bij je. Je bent zo kostbaar, Ik houd zo veel van je, Ik zal je weer Thuis brengen. Wees niet bang, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.”

Huub Oosterhuis verwoordt het zo:

“en niemand – of hij heeft een naam bij U,  
en niemand leeft – of hij leeft naar U toe,  
en niemand valt – of hij valt in Uw handen.”

## Kwetsbaar en kostbaar

Of we het nu makkelijk laten zien of niet – we zijn kwetsbare mensen, zo teer en broos en dun glas, flakkerende kaarsenvlammen die beschermd moeten worden, maar tegelijk prachtige krokussen die tegen de klippen op bloeien mogen.

Als vroeg of laat het glas breekt, de vlam dooft, de krokus knakt, dan zijn er nog steeds die handen van God die je opvangen en die je Thuisbrengen.

*Ds. Wim Barendrecht*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 8 mei	Exodus 19:1-15
zaterdag 9 mei	Exodus 19:16-25
zondag 10 mei	Psalm 68:1-19
maandag 11 mei	Psalm 68:20-36
dinsdag 12 mei	Handelingen 17:1-9
woensdag 13 mei	Handelingen 17:10-15
donderdag 14 mei	Handelingen 17:16-21
vrijdag 15 mei	Handelingen 17:22-34
zaterdag 16 mei	Psalm 34
zondag 17 mei	Exodus 20:1-17
maandag 18 mei	Exodus 20:18-26
dinsdag 19 mei	Exodus 21:1-11
woensdag 20 mei	Exodus 21:12-27
donderdag 21 mei	Matteüs 28:16-20
vrijdag 22 mei	Psalm 47

## Kerkradio

### Programma 13 en 20 mei

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Nooit meer nacht
4. Als g'in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v.: Daniël 7: 23-28  
Thema: "Dit was het nieuws..."
6. O verbreker aller banden
7. Een koning hebben wij
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 22 mei.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie. Of ga naar [www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte)

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 10 mei en Hemelvaartsdag 21 mei is de collecte bestemd voor de bestrijding en gevolgen van de coronacrisis binnen Maassluis.

MAASSLUIS. De coronacrisis treft ons allemaal. De maatregelen die zijn genomen door de regering zijn begrijpelijk maar hebben natuurlijk ook een keerzijde. Zoals iedereen weet, zijn ten gevolge van het coronavirus zo'n beetje alle activiteiten in de kunst- en cultuursector in Nederland stopgezet.

Voor zowel verenigingen, instellingen als ZZP-ers heeft deze abrupte stop zowel sociale als organisatorische maar vooral ook financiële consequenties. Ook in Maassluis heeft dit gevolgen.

Op zondag 17 mei is de Collecte bestemd voor het Werelddiaconaat.

### Noodhulp sprinkhanenplaag Kenia

Door de actuele ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus is er nauwelijks meer aandacht voor deze ramp in Kenia, waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom willen wij ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen via deze collecte de hand te reiken. We geloven dat juist in deze periode onze gemeente samen met de GZB/Project 10 27 geroepen is om hoop te geven in een gebroken wereld. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel...

In deze toch al door droogte geteisterde regio zijn de bewoners uiterst kwetsbaar. De gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Meer dan 10.000 hectare aan weidegrond en gewassen zijn door de sprinkhanen vernietigd, waardoor een enorm gebrek aan voedsel is ontstaan. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil de gevolgen van de ramp aanpakken en wat doen aan de acute honger. De getroffen gezinnen en de door de kerk gesponsorde scholen ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gierst. Verder wordt er zaad uitgedeeld voor het volgende plantseizoen. Via deze noodhulpcollecte van 'Project 10 27' helpen we samen de getroffen: 925 huishoudens, 25 scholen en 315 boeren. Er is op korte termijn minimaal € 35.000 nodig. Helpt u mee om de bewoners in Turkana weer perspectief te bieden?

## Algemene berichten

### Hartelijk dank

Namens Femke en de rest van ons gezin wil ik nogmaals mijn hartelijke dank overbrengen voor alle kaartjes (een kleine 200!), bloemen, attenties, kadootjes. Teveel om op te noemen. Iedereen persoonlijk bedanken zal dan ook niet gaan. Desalniettemin: onwijs veel dank voor al het moois. Het is een warm bad om in deze gemeente werkzaam te zijn!

Met vriendelijke groet,

*Femke, Pim, Silja, Mirre en Abel Brouwer*

### Uitleg digitale ontmoetingen

Afgelopen zondag werden er een aantal dingen aangekondigd, die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. We willen (bij gebrek aan echte contactmomenten) experimenteren met een nieuwe vorm van beeldbellen, ZOOM. Dit stelt ons in staat om toch samen Bijbelstudie te doen en zelfs samen koffie te drinken. Om de drempel hiertoe wat te verlagen is er een beknopte uitleg geplaatst op onze website: [www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom). Hier kunt u ook doorklikken naar de verschillende ontmoetingen. Al een ervaren gebruiker? Scant u op de gestelde tijd met het apparaat waarmee u wilt deelnemen de QR-codes die bij de aankondigingen zijn afgedrukt om rechtstreeks naar de ontmoetingen te gaan. N.B.: ZOOM is de laatste tijd negatief in het nieuws geweest qua privacy en veiligheid. Gelukkig lijkt hier snel verbetering in te komen. Maar gebruik deze app voorlopig niet om betalingsgegevens of andere gevoelige informatie te delen en deel de wachtwoorden niet op algemeen toegankelijke (social) media.

### Prekenserie en Bijbelstudie over hoop

Sinds 19 april ben ik begonnen met een preken serie over het boek 1 Petrus. Petrus spreekt uitgebreid over Hoop, en hoe wij deze hoop kunnen uitleven in een 'hopeloze'. Een zeer waardevolle brief in deze tijd! Naast deze preken serie, die duurt tot hemelvaart, wil ik ook graag met u in gesprek rond een bijbelstudie. Dit doen we via ZOOM, een nieuwe manier van beeldbellen (zie: 'uitleg digitale ontmoetingen' elders in deze kerkwijzer). Deze gesprekken vinden wekelijks plaats op donderdag vanaf 19:30 uur, en zijn ook los te volgen. Een beknopte uitleg over de digitale werkwijze vind u op [www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom). Mee doen? Scant u dan de code bij dit bericht, of gebruik onderstaande inloggegevens.

*Zoom meeting ID: 819-6530-6374 wachtwoord: hooppetrus*

Overzicht onderwerpen:

Datum	Betreft	1 Petrus	Thema
19 april	Preek	1:1-12	Hoop en opstanding
3 mei	Preek	2:9-17	Leef de hoop
7 mei	Studie	1:22-2:5	Levende stenen
14 mei	Studie	2:18-3:7	Samenleven vanuit de hoop
17 mei	Preek	3:8-17	Hoop delen in de wereld
21 mei	Preek	4:7-19	Hemelvaart/het einde nadert
28 mei	Studie	5:1-11	Leven naar de toekomst

## **Digitaal koffiedrinken**

Voor veel kerkleden is de ontmoeting bij de koffie na de dienst een belangrijk onderdeel van de zondagse viering. De afgelopen twee weken hebben we succesvol geëxperimenteerd met een digitale koffieruimte. Hiervoor gebruiken we ZOOM, een nieuwe manier van beeldbellen (zie ook: 'uitleg digitale ontmoetingen' elders in deze kerkwijzer). De ontmoeting start aansluitend aan de luisterviering op zondag. Weten hoe het werkt? Ga naar [www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom). Komt u ook koffiedrinken? Al bekend met ZOOM? Scant u dan de code bij dit bericht, of gebruik de onderstaande inloggegevens.

*Zoom meeting ID: 813-3965-7681. Wachtwoord: lieverthee*

## **Digitale liturgie**

Ik ben trots op alle digitale ontwikkelingen die onze gemeente in korte tijd doorgemaakt heeft. Onze grote dank hiervoor gaat ook uit naar Erik Ammerlaan, het brein achter de videoverbinding in de Grote Kerk. Zonder zijn inzet waren we nog half niet zo digitaal als nu. Maak uw dank aan hem gerust kenbaar!

Sinds het begin van de online vieringen kunt u op onze website terecht voor een printbare liturgie.

([www.pknmaassluis.nl/algemeen/luisterdiensten](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/luisterdiensten)) Hopelijk voorziet dit al in een behoefte. We willen nog een stapje verder gaan hierin. Daarom vind u op deze pagina ook een link naar een interactieve liturgie. U kunt deze ook rechtstreeks vinden via [tinyurl.com/luisterviering](https://tinyurl.com/luisterviering) of via de code bij dit bericht. Via deze liturgie volgt u niet alleen de liederen rechtstreeks, maar kunt u ook live reageren op de dienst. Van harte aanbevolen.

## **Samen voor de Voedselbank**

Als het aan iets niet ontbreekt is het Samen Maassluis zijn. Voor elkaar zorgen in deze tijden is iets waar we goed in zijn. 9 mei pakt de Buurtpreventie dit groots aan en willen we u vragen massaal mee te doen aan een grootse inzameling voor Voedselbank Maassluis.

- Buurtpreventie en wijkgemeente Grote kerk, Iona en Koningshof organiseren
- U doneert
- Voedselbank distribueert

Buurtpreventie: Betrokken bij Maassluis én haar inwoners!

Het college van diakenen ondersteunt deze actie van harte en sluit zich er graag bij aan.

Wij willen hier als Protestantse Gemeente Maassluis ook ons steentje aan bijdragen.

Op 9 mei kunt u bij onze kerkgebouwen vanaf 10.00 uw producten inleveren.

We rekenen op u!

## **Een teken van verbondenheid**

Vooral voor ouderen in onze gemeente betekent deze coronatijd een onzekere periode van vooral thuis blijven, weinig sociale contacten en vaak ook eenzaamheid. Wat merk je nog van de kerk? Weliswaar kwam er voor alle leden van de PGM onlangs een Kerkwijzer Special uit en zijn er op zondag via internet kerkdiensten te volgen uit een lege Grote Kerk, het contact tussen gemeenteleden is door het noodgedwongen stilleggen van vrijwel alle activiteiten helaas minimaal.

Enkele gemeenteleden van wijk Iona staken "de koppen bij elkaar" vanwege een initiatief om een teken van verbondenheid binnen de wijk te organiseren. Het plan werd opgevat om bij oudere gemeenteleden een plantje te bezorgen met een kaart met daarop een bemoedigende tekst. Besloten werd dit te doen voor alle huisadressen met gemeenteleden van 80+, dus niet in de gesloten verpleeg- en verzorgingshuizen. Er moest dan natuurlijk wel op korte termijn het nodige worden geregeld!

Om een lang verhaal kort te maken: er werd een prachtige kaart met foto's en passend gedicht (mooi werk van twee gemeenteleden) ontworpen. Op deze kaart stond tevens een telefoonnummer vermeld dat men zou kunnen bellen als men om een praatje verlegen zat of er eventueel een boodschap kon worden gedaan. Bij deze enthousiaste plannen werd tevens besloten de andere wijken te vragen of ze wilden meedoen. De wijkgemeente Grote Kerk en Koningshof gaven direct aan mee te willen doen met dit initiatief!

Maar liefst vijfhonderd plantjes met een persoonlijke kaart werden vanaf maandag 27 april vanuit de Immanuëlkerk door vele enthousiaste vrijwilligers uit de drie wijken bij onze nog thuiswonende 80+ leden afgegeven! Gezien de vele dankbare reacties werd dit zeer op prijs gesteld! Omdat er nog flink wat kaarten over waren werd er nog een schepje bovenop gedaan: besloten werd bij de thuiswonende gemeente leden van 75 tot 80 jaar deze mooie kaart in de bus te doen. Bij het Kerkelijk Bureau werden met een vlotte druk op de knop voor deze leeftijdscategorie 300 adresetiketten geprint. Ook deze kaarten werden weer door vrijwilligers bezorgd.

Samenvattend: een goed initiatief en door een uitstekende samenwerking van verschillende leden uit de wijken kon deze spontane actie heel snel worden gerealiseerd! Mede dankzij een anonieme sponsor.

**Jeugdwijzer**