

Luisterviering 17 mei: Hoop doet leven #3



Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Pim Brouwer
Organist: Jaap Kroonenburg
Muziek: Nicolette en Ole Nuijten
Lector: Corinda van der Bos

Interactieve liturgie beschikbaar via tinyurl.com/luisterviering of via code:

*Nieuw vandaag! Laat aan de andere meekijkers weten dat je er bent!
Open de digitale viering en laat je naam op het scherm verschijnen!*



Orgelspel

Woord van welkom

Openingspsalm

Er gaat geen dag voorbij (Ps. 34:2,4,5 - Nieuwe Psalmberijming)

2. Wie op - zien naar de HEER
stra - len van vreug - de in zijn licht;
geen schaam - rood kleurt meer hun ge - zicht;
Hij reikt zijn hand steeds weer.
Zijn en - gel houdt de wacht
en redt je als je voor Hem leeft.
Proef en ge - niet wat God je geeft.
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

4. Maak wat je zegt dan waar,
vertel geen leugens maar wees echt.
Ontloop het kwaad en leef oprecht,
zoek vrede voor elkaar.
Dan rust Gods oog op jou;
Hij richt zijn oor op wat je vraagt -
maar door de HEER wordt weggevaagd
wie slecht is, Hem ontrouw.

5. Wie roept geeft Hij gehoor.
Wie moeiten kennen koestert Hij.
Gebrokenen is Hij nabij;
vertraptten mogen door.
Niets blijft Gods kind bespaard,
toch wordt het steeds door Hem bevrijd.
De HEER weet van zijn breekbaarheid,
Hij redt en Hij bewaart.

Drempelgebed en begroeting

Lied van 'Zingen op Verzoek'

God van licht (Opwekking 807)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

Refrein:

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.

Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont.) 4x

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

Refrein

Bridge:

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

Refrein

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-17 (z.o.z.)

Verkondiging:

Thema: Delen van de hoop

Muzikaal intermezzo

We luisteren naar een muzikale impressie van 'Stairway to Heaven'

Gebeden

Bid live mee! Laat uw gebed achter op www.tinyurl.com/luisterviering

Slotlied:

Ik bouw op u (HH 445/WK 445:1,2,3)



1 Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Ver-los-ser.____
Niet een-zaam ga ik op de vij-and aan,
sterk in uw kracht,
ge-rust in uw bescher-ming.____
Ik bouw op U en ga in u-we naam.
Sterk in uw kracht,
ge-rust in uw bescher-ming.____
Ik bouw op U en ga in u-we naam.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Thuiscollecte

Collectedoelen deze zondag:

1. Diaconie: Sprinkhanenplaag Kenia (voor meer informatie zie kerkwijzer)
2. Kerk: Pastoraat

Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld over de beide doelen.

Scan de code met uw bank-app of ga naar

www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte



Lezing: 1 Petrus 3: 8-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)

⁸ Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. ⁹ Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. ¹⁰ Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, ¹¹ hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. ¹² Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.' ¹³ Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het

goede? ¹⁴ Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; ¹⁵ erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. ¹⁶ Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. ¹⁷ Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.