

Online viering Hemelvaart 21 mei: Gods rijk is begonnen



Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Pim Brouwer

Organist: Jaap Kroonenburg

Muziek: Gerard de Waardt en Annemarie Verburg

Lector: Jopie Valstar

Orgelspel

Woord van welkom

Openingspsalm

God richt zich op met majesteit (Psalm 68, Nieuwe Psalmberijming)

2. God kijkt van - uit zijn hei - lig - dom
als va - der naar de we - zen om;
de we - du - wen be - hoedt Hij.
Wie zich ver - la - ten voelt en zwak
geeft Hij ruim - har - tig on - der - dak;
de hon - ge - ri - ge voedt Hij.
Wie niet meer weet wat vrij - heid is
haalt Hij uit de ge - van - ge - nis,
van el - ke straf ont - he - ven.
Maar men - sen die op - stan - dig zijn

lij - den ge - brek in de woes - tijt,
waar niets kan o - ver - le - ven.

9. Zing, koninkrijken, zing voor Hem,
voor God de Heer, met hart en stem;
erken Hem, alle volken.
Hij trekt zijn koninklijke spoor
de hoge hemelsferen door,
ver boven lucht en wolken.
De Heer verheft zijn stem met kracht.
Zijn majesteit en grote macht
gaan elk verstand te boven.
Vanuit zijn heiligdom staat Hij
zijn Israël vol liefde bij.
Laat iedereen Hem loven!



*Niet alleen meekijken,
maar ook meedoen?*

*Ga naar tinyurl.com/luisterviering
of scan de code →*

Drempelgebed en begroeting

Lied: *Ik zal er zijn (HH 460, uitvoering 'Zingen op verzoek')*

- Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.
 - De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.
 - O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. *Refrein*
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
- Refrein:*
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. *Refrein*

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezingen: Marcus 16:15-20 en 1 Petrus 4:7-19 (z.o.z.)

Verkondiging:

Thema: Gods rijk is begonnen!

Muzikaal intermezzo

Gerard en Annemarie met 'Morning has broken'. (Cat Stevens, 1972)

Gebeden

Bid live mee! Laat uw gebed achter op www.tinyurl.com/luisterviering

Slotlied:

Zolang wij ademen (LB 657/WK 292)

1 Zo - lang wij a - dem - ha - len
schept Gij in ons de kracht
om zin-gend te ver - ta - len
waar-toe wij zijn ge - dacht:
el - kaar zijn wij ge - ge - ven
tot kleur en sa - men - klank.
De lof-zang om het le - ven
geeft stem aan on - ze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Thuiscollecte

Collectedoelen deze zondag:

1. Diaconie: Plaatselijke noodondersteuning (voor meer informatie zie kerkwijzer)
2. Kerk: Pastoraat

Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld over de beide doelen.

Scan de code met uw bank-app of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte



Lezing: 1 Petrus 4:7-19 en Marcus 16:15-20 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Marcus 16:15-20

En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.' Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

1 Petrus 4:7-19

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede

beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoord wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd

van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.

