

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 22 mei 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 11

## Lichamelijk leven

*Bij Ezechiël 11:16-21*

***“Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven” VERS 19***

We zitten nu al ruim twee maanden in een, zoals dat dan zo mooi heet, ‘intelligente lockdown’. Met alle verdriet van dien: gezinnen die elkaar niet kunnen zien, families die hun verloren geliefde niet waardig kunnen herdenken, bedrijven die ten gronde gaan. En natuurlijk kerkgebouwen die gesloten blijven. Let wel: ik zeg kerkgebouwen, want ik ervaar juist een openheid in de echte kerk - de gemeenschap. Ons hart is niet van steen. Door onze gedwongen retraite kijken we misschien nog wel meer naar elkaar om dan anders. En we hebben ineens veel tijd (tenminste, idealiter) om te reflecteren op het leven.

Eén van de bespiegelingen die ik de afgelopen weken gehad heb, is dat ik iets heel moois ontdekt heb aan geloven dat vaak onderbelicht blijft. Namelijk dat ons geloof zo ontzettend lichamelijk is. Want hoe beleeft u het geloof? Mocht u denken dat het geloof iets is dat tussen de oren of toch slechts als een zaak van het hart beleefd dient te worden, dan komt u in deze tijd toch bedrogen uit. Want al onze geloofsverhalen, al onze ontmoetingen kleuren zich door een zalige lichamelijkheid. Zingen, bron van gelovig leven, is te lichamelijk voor coronatijd. De doop is zo lijfelijk als wat. Jezus Christus vraagt ons nota bene om hem te gedenken met een maaltijd! En als Jezus opstaat, doet hij dat niet in de Geest, maar wordt hij ontvangen door zijn vrienden die hem mogen aanraken om geloofs zekerheid te krijgen. Nee, het geloof is niet slechts een geest-zaak. Het is zo lichamelijk als de klei onder onze voeten. CS Lewis zei eens: ‘God loves matter’ – God houdt van spul. Wij geloven niet in een minderwaardige stoffelijkheid: God zelf noemde haar direct al goed.

En dat is maar goed ook. Want juist in het lichamelijke beleven we vreugde. Eten en drinken, samen zingen en dansen, intimiteit en seksualiteit – pas dan voel je dat je leeft. Ik zou niet kunnen leven met een Heer die slechts geestelijk herrezen is. Of leven met een eeuwige toekomst zonder al het lichamelijke genot dat God in zijn schepping gelegd heeft. En gelukkig is zo’n on-aardse toekomst ook behoorlijk on-bijbels.

Het is dan ook mijn diepe hoop dat we de lichamelijkheid weer zullen vinden met elkaar als deze crisis voorbij is. Doe mij maar een knuffelende kerk, in plaats van zo’n kerk op anderhalve meter. Als God ons weer bijeenbrengt – laat het dan zijn met echte mensen en levende harten.

*Ds Pim Brouwer*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag	22 mei	Psalm 47
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22

## Kerkradio

Programma 27 mei en 3 juni  
Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Nooit meer nacht
4. Als g'in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v.: Daniël 7: 23-28  
Thema: "Dit was het nieuws..."
6. O verbreker aller banden
7. Een koning hebben wij
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken  
aanvragen tot vrijdag 5 juni  
John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470  
(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar [www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte)

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Het is goed dat wij in deze barre tijden, zonder de mogelijkheid van onze fysieke aanwezigheid bij de kerkdiensten, toch bij kunnen en willen dragen aan het werk van de kerk en de diaconie. De opbrengsten van de collecten worden 50/50 verdeeld tussen de diaconie en kerkrentmeesters. Maar soms is de nood in de wereld zo groot dat dat niet goed voelt en men een extra bedrag voor een diaconaal doel beschikbaar wil stellen en dat kan, en dat is gedaan. Via het CvK heeft de fam. V.H.

€ 250,- overgemaakt, te verdelen over de diaconale doelen van de maanden maart- april.

Voor de sprinkhanenplaag in Kenia zijn er verschillende bedragen binnengekomen op de bankrekening van de diaconie, te weten € 20,- en € 150,- en nogmaals via het CvK € 150,-. Deze bedragen zullen samen met de collecte opbrengst overgemaakt worden.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw bijdrage.

### Op zondag 24 mei is de Collecte bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam

De Nederlandse Zeevarendencentrale houdt zich met tal van zaken bezig. Hieronder vindt u een overzicht.

#### Pastoraat

In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Tijdens het bezoek gaan evangelisatie (meebrengen bijbels, meditaties) en diaconaat (meebrengen telefoonkaarten, geld overmaken naar familie, de weg wijzen naar het centrum voor zeevarenden of stadscentrum) vaak hand in hand samen. Een aantal pastores is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij traumatische situaties.

## **Diaconaat**

Het overgrote deel van de zeevarenden heeft zwaar maar interessant werk waar men redelijk tot goed voor wordt betaald. Aan de kleine groep zeevarenden die tussen wal en schip terecht komen wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kan men denken aan de verkoop van 2e hands winterkleding, 2e hands fietsen of het beschikbaar stellen van spelletjes en lectuur.

Soms laat een reder zijn bemanning aan hun lot over. Zo 'n schip wordt aan de ketting gelegd. Hulp aan de bemanning is dan noodzakelijk. Er wordt dan gezorgd voor eten, drinken en verwarming om de periode door te komen totdat er een oplossing is bereikt. De vakbond helpt de zeevarenden om hun achterstallig loon uitbetaald te krijgen.

Bij ontslag wordt zeevarenden de weg gewezen bij de ingewikkelde procedures. Ook wordt er hulp geboden aan zeevarenden die in een Nederlands ziekenhuis terecht komen. Maar al te vaak wordt er slordig omgesprongen met hun rechten. Er wordt opgelet dat de zeevarende zelf een kopie van zijn medische gegevens in handen krijgt. Zo kan worden voorkomen dat corrupte dokters in het buitenland hem onterecht genezen verklaren. Zo is hij er zeker van dat hij zijn ziektegeld krijgt.

## **Kerkdiensten**

In verschillende centra voor zeevarenden worden er wekelijks oecumenische vieringen gehouden. Door de toegenomen werkdruk hebben zeevarenden steeds minder tijd de dienst bij te wonen. Dit wordt gedeeltelijk ondervangen door vieringen aan boord te houden. In een aantal centra voor zeevarenden wordt daarom alleen op hoogtijdagen een dienst gehouden.

De voorgangers hebben een oecumenische houding. Zij proberen protestantse, rooms katholieke en orthodoxe gelovigen aan te spreken. Ook niet-christenen zijn welkom. In een bijzondere situatie wordt er contact gezocht met een geestelijk leider met dezelfde religie en taal als de zeevarenden.

Voor Nederlandse zeevarenden worden er jaarlijks koopvaardijdiensten gehouden. Deze worden in november gehouden. Nadere informatie zal tijdig op deze website te vinden zijn. Een speciaal moment is de herdenking van de gevallen op zee. De diensten vinden plaats in kerken in Harlingen, IJmuiden en Rotterdam en in het centrum voor zeevarenden in de Eemshaven. In Vlissingen wordt volgens de Engelse traditie een Sea Sunday georganiseerd.

Een andere traditie die in ere wordt gehouden is dat op elk schip met een Nederlandse vlag met kerst een CD met kerstmuziek en een overweging gestuurd wordt. Deze wordt afgespeeld tijdens het kerstdiner. De CD zit in een kerstdoos die wordt verzorgd door het Comité Kerstfeest op zee.

## **Evangelisatie**

De mensen die zich inzetten onder de paraplu van de Nederlandse Zeevarendencentrale werken vanuit een christelijke achtergrond. Afhankelijk van de interesse van zeevarenden worden bijbels, religieuze lectuur, iconen en bidprentjes beschikbaar gesteld. Uiteraard komen in de gesprekken bij gelegenheid geestelijk zaken aan de orde.

Op zondag 31 mei Pinksterzondag zijn de Collectes bestemd voor

SAMEN/Zending

1/4 voor GZB, Cuba.

1/4 voor zending in Marokko.

Diaconie, plaatselijke noodondersteuning.

## **Steun de snelgroeiende kerk op Cuba**

De kerk op Cuba groeit! Als je net tot geloof bent gekomen, wil je dat niet voor jezelf houden, maar graag delen met je burens, familie en vrienden.

Vanzelfsprekend is dat niet. Lange tijd was er op Cuba weinig ruimte voor religie. Geloofde je, dan hield je dat voor jezelf. Het kon namelijk wel eens reden zijn voor ontslag. Dat veranderde in de jaren negentig toen Cuba minder geïsoleerd raakte van de rest van de wereld. Sindsdien groeit de kerk explosief. Dat heeft tot gevolg dat er veel te weinig predikanten zijn.

## **Liefde van Christus**

Hugo had het prima voor elkaar in zijn leven: een leuke vrouw, een goede baan als arts en een riant salaris. In zijn vrije tijd was hij actief in de kerk. Het grote tekort aan predikanten zette hem aan het denken. Hij besloot het roer drastisch om te gooien. Nu studeert hij theologie. Dat betekent wel dat het gezin de nodige offers moet brengen. Een arts verdient zo'n 50 dollar per maand; een predikant ongeveer een derde daarvan. Daar kun je op Cuba nauwelijks van rondkomen. Maar Hugo wil niet anders, het is de liefde van Christus die hem drijft.

GZB op Cuba

De kerk op Cuba groeit harder dan het aantal predikanten dat wordt opgeleid. Veel seminaries bieden daarom ook theologische vorming aan voor gemeenteleden, zodat ook zij op een goede manier leiding kunnen geven aan de gemeente. De GZB helpt daar graag bij! Naast financiële steun worden ds. Peter Kleinbloesem en ds. Ferdinand van den Bosch regelmatig ingezet voor gastlessen en toerusting van predikanten.

## **Collecte voor jonge open kerk in Marokko**

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

Hulp aan getraumatiseerde migranten

De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen. Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u juist deze diaconale hulp steunen.

## **Oecumenisch theologisch onderwijs**

In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo'n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral

christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit theologisch onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen. Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.

#### **Plaatselijke noodondersteuning.**

Hieruit worden de kosten gefinancierd voor noodsituaties voor het diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

## **Algemene berichten**

### **Project Kom in de Kerk**

Vanuit verschillende kerkgenootschappen in Maassluis zijn de afgelopen maand nieuwe vormen bedacht om samen te komen. Maar echt in de kerk samenkomen in de kerkgebouwen gebeurt al weken niet meer. Maar daar komt verandering in. Tussen Hemelvaart en Pinksteren kan iedereen van binnen of buiten de kerk deelnemen aan het project 'Kom in de kerk'. Deelnemers krijgen de vraag gesteld: waarom kom jij graag in de kerk? Het antwoord op die vraag wordt met naam en foto vertoond op schermen bij verschillende kerkgebouwen en verschillende kerkgenootschappen in Maassluis. Zo zijn we toch een beetje in de kerk met elkaar!

Meedoen? Houd Facebook in de gaten, binnenkort verschijnt daar meer info. Bent u niet zo digitaal maar wilt u wel graag mee doen? Stuur/breng dan uiterlijk 29 mei een envelop met uw foto, leeftijd en een antwoord op de vraag 'waarom kom jij graag in de kerk?' naar ds. Pim Brouwer (Henriëtte Bosmanslaan, 3144LA Maassluis), dan doen wij de rest!

### **Bij de diensten – Hemelvaart 21 mei**

Op deze bijzondere feestdag zetten we met elkaar weer een stap in de hoopvolle brief van Petrus. Dit keer is het gedeelte 1 Petrus 4:7-19 aan de beurt, in combinatie met het verhaal van de Hemelvaart uit Marcus 16, waar Jezus plaatsneemt aan de rechterhand van God. Het is nogal wat dat Jezus ons vervolgens gebruikt om zijn Koninkrijk verder gestalte te geven. Welke tools hebben we daarvoor in handen? Dat ontdekken we in deze viering. Fijn om u daar weer te treffen. Napraten over de dienst kan ook – de bijbelstudie 's avonds staat in het teken van hetzelfde tekstgedeelte (zie elders in deze kerkwijzer)

Vervolg bijbelstudie over hoop

De afgelopen weken hebben we met een mooie groep gemeenteleden nagedacht over hoop in de eerste brief van Petrus. Dit als een aanvulling op de prekenreeks 'Hoop doet leven'. Petrus spreekt uitgebreid over Hoop, en hoe wij deze hoop kunnen uitleven in een 'hopeloze' wereld. Een zeer waardevolle brief in deze tijd! Komende hemelvaart is het laatste preekmoment, maar aansluitend volgen nog twee digitale studies via ZOOM. Zie voor uitleg en een overzicht van alle thema's de vorige Kerkwijzer. Mee doen? Scant u dan de code bij dit bericht, of gebruik onderstaande inloggegevens.

Zoom meeting ID: 819-6530-6374 wachtwoord: hooppetrus

Overzicht komende studies:

Datum	Tijd	1 Petrus	Thema
21 mei	19:30	4:7-19	Hemelvaart/het einde nadert
28 mei	19:30	5:1-11	Leven naar de toekomst

### **Digitaal koffiedrinken**

Voor veel kerkleden is de ontmoeting bij de koffie na de dienst een belangrijk onderdeel van de zondagse viering. Daarom is er een heuse digitale koffieruimte. Hiervoor gebruiken we ZOOM, een nieuwe manier van beeldbellen. Weten hoe het werkt? Ga naar [www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/zoom). De ontmoeting start aansluitend aan de luisterviering op zondag. Komt u ook koffiedrinken? Scant u dan de code bij dit bericht, of gebruik de onderstaande inloggegevens.

Zoom meeting ID: 813-3965-7681. Wachtwoord: lieverthee

### **Laptop gezocht**

Als koster van de Grote Kerk ben ik op zoek naar een (gebruikte) laptop. Sinds mijn werk daar werk ik met een laptop, die al sterk is verouderd en naast opstartkuren en een kapotte accu, ook nog eens enorm traag is. Er staan een aantal programma's op, die gebruikt worden voor enkele kostertaken. Nu wordt deze laptop ook ingezet bij de afgelopen luisterdiensten en zorgt voor vertraging en irritatie op zondagmorgen (en andere tijden).

Je hoort vaak: had het even gevraagd. Ik heb zoiets nog liggen ter overname. Dus de vraag: Heeft iemand een laptop liggen, die niet meer gebruikt wordt en die geschonken mag worden aan de Grote Kerk?

Minimale specificaties: Windows 10 en WiFi.

Bij voorbaat dank,

Niek van Namen, Koster Grote Kerk

## **Kerk aan de Markt weer van start**

Elke vrijdag zijn de kerken aan de markt, te weten Bethelkerk en Immanuëlkerk, om en om weer open voor publiek, van 10.00 tot 16.00 uur. Even rust en stilte, een praatje, gesprek of gebed of eens rustig de kerk van binnen bekijken. Vrijwilligers zijn gastvrij aanwezig. Welke kerk OPEN is, is te zien aan de banner die als baken (zie bijgaand logo) en welkom voor de ingang van de kerk zal staan. Vorige week vrijdag 15 mei was er de eerste openstelling van de Immanuelkerk, tegelijk met de eerste weekmarkt op het Mareplein. De weekmarkt startte daar op de nieuwe vrijdagmarktplaats. Voor zowel de bezoekers van de vrijdagmarkt als de kerk (en voor ons als vrijwilligers) een feestelijke dag, eindelijk weer open na acht weken sluiting. Het voelde goed de kerk weer open te kunnen zetten en ondanks de 1,5 meter beperking elkaar weer te mogen begroeten en ontmoeten. Wel kunnen we door de coronacrisis voorlopig minder faciliteiten bieden dan we zouden willen (toiletgebruik of een kopje koffie/thee). We kijken terug op een mooie start en bijzonder was het om de 'oude deuren' aan het Mareplein te gaan gebruiken wat voor meerdere bezoekers mooie herinneringen aan vroeger kerkbezoek naar boven haalde.

## **Vrijwilligers**

Met twee blokken per dag met twee vrijwilligers hebben we een flinke groep nodig om het schema dat loopt tot oktober te vullen. We hebben al een goede bezetting (vrijwilligers uit meerdere kerken) maar daar kunnen zeker nog wel enkele vrijwilligers bij. Zeker nu de inloop door de weekmarkt zal toenemen. Dus als dit project je iets lijkt, het mede invulling geven aan een open en gastvrije kerk, met ruimte voor ontmoeting, gesprek en geloof. Wees dan welkom en sluit je aan of bel voor meer informatie. En voor alle lezers geldt natuurlijk, loop eens even binnen in onze kerken aan de markt, we kijken naar je uit. Wie weet word je net zo enthousiast als Ria en Hennie die zich vrijdag spontaan opgaven als vrijwilliger.

Coördinatoren Joost Beijl 0653130759 en Jaap Poldervaart 0653718822

Contact/informatie: [kerkaandemarkt@gmail.com](mailto:kerkaandemarkt@gmail.com)

of volg ons op : <https://www.facebook.com/kerkaandemarkt/>

## **SODA maaltijd**

Elke 1e dinsdag van de maand een fijn gesprek en lekker eten met elkaar daar is plotseling een eind aangekomen door het coronavirus. Wij van de maaltijdgroep vinden dit heel vervelend want ook wij genieten van het samenkomen en de contacten en het bereiden van de maaltijden in de Immanuelkerk. Volgens de richtlijnen van het RIVM mag en kan het nog steeds niet doorgaan. Wij hopen met z'n allen dat er in het nieuwe seizoen weer gestart kan en mag worden. Wij houden het in de gaten en u op de hoogte of wij op 1 september weer kunnen starten met de SODA maaltijd. Wij hebben er in ieder geval zin.

De SODA maaltijdgroep wens iedereen een fijne en gezonde zomer toe.

De maaltijdgroep

## **Orgelcommissie Grote Kerk**

Het is te stil in de kerk, maar het is niet anders. Hopelijk is uw gezondheid goed en kunt u omgaan met het meer eenzaam zijn. In de orgelpijpen is natuurlijk geen geld gekomen. Wel is er een gift van de heer Kalkman die een aantal mensen helpt bij de jaarlijkse belastingaangifte. Een prachtige donatie van 160 euro voor ons orgel! Van fam. B. is een mooi bedrag van 100 euro binnengekomen. Hartelijk dank hiervoor.

Onlangs is besloten om de serie orgelconcerten 2020 te annuleren. Wel vragen wij een aantal organisten een online orgelconcert te geven dat op YouTube verschijnt. Daar over wordt afzonderlijk gepubliceerd. De inkomsten staan natuurlijk stil. Als u een bijdrage wilt doen, kan dat altijd via een gift op de bankrekening NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Grote Kerk.

Veel sterkte in deze periode en een hartelijke groet,

Jaap Kroonenburg

**Jeugdwijzer**