



Anders leven door de heilige Geest

8. GEBED



Goede God,
We vieren vandaag het
Pinksterfeest.
Het feest van anders, mooier leven.
Dat kan door de heilige Geest.
Dank u voor zijn hulp.
Soms is het zo makkelijk om ruzie te maken.
Uw Geest zorgt ervoor dat ruzie verandert in vrede.
We willen soms verkeerde keuzes maken.
Help ons om toch voor het goede te kiezen!
Uw Geest helpt ons ook om in Jezus te geloven.
Dank u voor dit prachtige feest!
Amen.

9. BIJBELVERHAAL



4-8 jaar

Bij Galaten 5:22-26

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes (10. Om te weten) gebruiken om wat meer uit te leggen.



Gods Geest helpt je om anders te leven

'Hé, Paulus,' zegt Jakobus. 'Wat zie jij er moe uit.'
'Ik heb vannacht bijna niet geslapen,' zucht Paulus.
Hij loopt heen en weer over de binnenplaats van het huis waar hij logeert.
'Ik maak me zo'n zorgen.'
'Huh?' zegt Jakobus. Hij gaat op een muurtje

zitten. 'Waar maak jij je zorgen over?'

'Over mijn vrienden in Galatië,' zegt Paulus.

Hij gaat naast Jakobus zitten en wrijft met zijn handen over zijn gezicht.

'Je weet wel. Waar ik nou al twee keer op bezoek geweest ben. Heel fijne mensen. Ik weet nog de eerste keer dat ik er kwam. Ik was behoorlijk ziek. En ze hebben toen zo goed voor mij gezorgd. Ze gaven me eten en drinken, ze gaven me een plek om te slapen, en medicijnen. Ze hebben alles voor me gedaan.

En nu zijn ze ineens boos op mij. Ze denken zelfs dat ik hun vijand ben. Ze zeggen dat ik hun allemaal leugens heb verteld.'

'Hoe kan dat nou?' zegt Jakobus verbaasd.

Paulus zucht. 'Volgens mij hebben ze bezoek gehad van mensen die andere dingen zeggen over Jezus dan dat ik aan ze heb verteld. Mensen die hen helemaal in de war hebben gebracht. Die mensen zeggen: 'Je kunt niet zomaar bij God horen... Wat denk je wel! Je moet je aan allemaal strenge regels houden!'

Maar dat is onzin! Dat is helemaal niet waar. Ik zou willen dat ik naar mijn vrienden toe kon gaan om ze uit te leggen hoe het echt zit. Maar dat lukt nu niet. Ik heb het veel te druk.'

Jakobus denkt even na.

'Ik heb een idee' zegt hij ineens. 'Je moet ze

Anders leven door de heilige Geest

gewoon een brief schrijven! Een brief waarin je vertelt wat Jezus bedoelt. Een brief waarin je uitlegt dat God van ze houdt, en dat ze niet moeten luisteren naar die rare mensen die er niks van begrijpen.'

'Een brief,' zegt Paulus langzaam. Hij glimlacht. 'Dat is een goed idee. Ik ga een brief schrijven, en die stuur ik dan naar ze toe.'

Ik heb alleen wel een probleem. Ik kan niet zo mooi schrijven. Ik hoop niet dat ze dat erg vinden.'

'Tuurlijk niet,' zegt Jakobus. 'Dat maakt helemaal niet uit. Weet je wat? Ik ga papier voor je kopen, en een pen en inkt.'

Die avond gaat Paulus aan het werk. Hij zit aan een tafeltje, met een olielampje naast zich. Hij schrijft een brief. Heel langzaam. Met heel lelijke letters. Maar dat geeft niet.

Lieve vrienden

Dit is een brief van Paulus. Ik heb gehoord dat er mensen bij jullie zijn die verkeerde dingen zeggen. Die mensen zeggen dat jullie je aan allemaal strenge regels moeten houden om bij God te mogen horen. Dat moeten jullie niet geloven, hoor. Weet je wat het enige is dat je moet doen om bij God te mogen horen? Dat is: geloven in Jezus!

En dat doen jullie. Dat weet ik.

Jezus is nu in de hemel, maar hij heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft zijn Geest naar ons toe gestuurd. De heilige Geest is altijd bij je. En dat is heel fijn. Want hij zorgt ervoor dat je in Jezus gaat geloven.

Hij helpt je ook om te leven zoals God het graag wil.

Het is niet altijd makkelijk om iedereen aardig te vinden. Maar de heilige Geest wil je daarbij helpen.

Hij zorgt ervoor dat je van elkaar gaat houden.

Dat je blij bent en geen ruzie met elkaar maakt.

Hij zorgt ervoor dat je geduld hebt met mensen die niet zo aardig zijn. Dat je goed voor elkaar bent. (Weet je nog, die keer dat ik ziek was en

jullie voor me zorgden? Dat bedoel ik nou! Dat je dat soort dingen voor elkaar doet.)

Je hoeft je niet aan allemaal strenge regels te houden. De heilige Geest wil je helpen om zo te leven als God het fijn vindt.

Eigenlijk gaat dat vanzelf. Want als je bij Jezus hoort, dan ga je anderen natuurlijk niet slaan of uitschelden, dan ga je geen lelijke dingen over elkaar zeggen en slechte dingen doen.

En het is logisch dat je niet over jezelf gaat opscheppen, zo van 'Wat doe ik het goed' of 'Wat ben ik toch een superchristen'. Want het is de heilige Geest die ervoor zorgt dat je anders gaat leven.

Lieve vrienden, ik vind het heel belangrijk om jullie dit te vertellen. Daarom schrijf ik dit ook zelf. Dat zie je wel aan de lelijke letters. Ik hoop dat jullie mijn handschrift kunnen lezen.

Ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus bij jullie is en voor jullie zorgt.

Hartelijke groeten van mij (Paulus)

8-12 jaar

Galaten 5:22-26

Leef zoals de heilige Geest het wil

Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens.

Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

Werkblad (4-6 jaar)
Anders leven door de heilige Geest



Werkblad (4-6 jaar)
Anders leven door de heilige Geest



Werkblad (4-8 jaar)
Anders leven door de heilige Geest

ANDERS LEVEN DOOR
de heilige GEEST

Galaten 5:22-24

Werkblad (8-12 jaar)

Anders leven door de heilige Geest

VIJFTIG

Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord voor 'vijftig'. Tussen de opstanding van Jezus en het Pinksterfeest zitten vijftig dagen. Het antwoord op de volgende sommen is ook steeds 50. Als je de sommen en de puzzel hebt opgelost, lees je de naam van een bijbelboek. Wat heeft dat bijbelboek met Pinksteren te maken?



1 = A	10 = J	19 = S
2 = B	11 = K	20 = T
3 = C	12 = L	21 = U
4 = D	13 = M	22 = V
5 = E	14 = N	23 = W
6 = F	15 = O	24 = X
7 = G	16 = P	25 = Y
8 = H	17 = Q	26 = Z
9 = I	18 = R	

1. $400 : \dots = 50$
2. $7 \times 7 + \dots = 50$
3. $(2 \times \dots) + 22 = 50$
4. $(9 \times 6) - \dots = 50$
5. $10 \times \dots = 50$
6. $(2 \times 31) - \dots = 50$
7. $(4 \times 8) + (2 \times \dots) = 50$
8. $(6 \times 6) + \dots = 50$
9. $(9 \times \dots) - 13 = 50$
10. $(5 \times 5 \times 5) - (3 \times 5 \times \dots) = 50$
11. $(100 - 36 - \dots) = 50$

OPLOSSING:

De bouwstenen van de zondag

Anders leven door de heilige Geest

8-12 jaar

Laat je vullen

De heilige Geest zorgt ervoor dat je anders gaat leven. Hij vult je met geduld, goedheid, vrede, vreugde en nog veel meer. Hoe dat werkt, ontdekken de kinderen in het volgende proefje.

Wat heb je nodig?

- een lege langwerpige plastic broodzak
- een watervaste stiftpen

Aan de slag:

- Haal alle lucht uit de zak.
- Houd je mond tegen de opening van de zak.
- Blaas in één keer zoveel mogelijk lucht in de zak.
- Pak de zak voor je mond en knijp met je hand de zak dicht.
- Duw de lucht die je erin hebt geblazen naar het einde van de zak met je hand.
- Laat een kind met stiftpen een streepje zetten op de zak tot waar de lucht zit.

- Haal opnieuw de lucht uit de zak.
- Houd je mond 5 centimeter van de opening van de zak vandaan.
- Blaas in één keer zoveel lucht in de broodzak als je kunt.
- Wat zien de kinderen nu?

Uitleg:

- Als je de broodzak tegen je mond houdt en blaast, komt er alleen lucht van je longen in de zak.
- Dit kun je vergelijken met mensen die goed willen leven, of ze nu in Jezus geloven of niet.
- Als je de zak 5 centimeter van je af houdt, ontstaat er een luchtstroom. Hierdoor komt niet alleen de lucht uit je eigen longen in de zak, maar ook lucht om je heen. Er zit veel meer lucht in de zak.
- Dit kun je vergelijken met de heilige Geest. Door de kracht van de Geest ga je anders leven. Hij vult je met liefde, geduld, vrede en nog veel meer mooie dingen.

