

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 2020 27^e jaargang nr.

Mattheus 11: 1-14. Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Volbracht – voleindigd

Ze liggen weer achter ons, de christelijke feestdagen. Begonnen met Kerst, de geboorte van de Zaligmaker, Jezus Christus. Het kind in de kribbe, niet welkom en toch gekomen. In Bethlehems stal. Bezongen door engelen: 'Ere zij God en vrede op aarde' Zo begon het.

Jezus leefde als mens op deze aarde, deed wat wij ook doen, liet zien hoe we dat moeten doen, leefde zonder te zondigen in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Op zijn twaalfde was Jezus al zelfstandig, leerde in de tempel. Jezus groeide en werd gesterkt door de Geest en was vervuld met wijsheid want Gods genade was op Hem. Daardoor was Zijn leven anders dan het onze maar het was wel het leven als normaal mens. En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon (Lukas 3). In totaal was Hij ongeveer 33 jaar onder ons. In de volgende twee à drie jaar gaf Jezus alles wat Hij moest geven. En werd verraden, uitgeleverd aan hen die Hem het meest haatten. Hij moest lijden, hij leed in Gethsemane, leed in het huis van de hogepriester, bij Pontius Pilates, Herodes en werd onschuldig ter dood gebracht op Golgotha. Hij stierf, 33 jaar oud. Het was volbracht riep Hij uit. Zo ging het verder.

Het was volbracht maar nog niet voleindigd! Op de derde dag na Zijn dood, stond Hij op. Hij overwon dood en graf. Pasen werd het. De Heer' is waarlijk opgestaan. Het ging verder met Zijn hemelvaart, Hij voer op naar de hemel om plaats te nemen aan Gods rechterhand. De ereplaats die Hij gebruikt om voor ons mensen te bidden bij Zijn Vader. Hij is daar onze Voorspraak, onze Voorbidder! Jezus heeft Zijn hele leven gebeden. Hij leerde ons ook bidden. Hoe vaak lezen we er niet van, dat Hij biddend op een berg was, sprekend met Zijn Vader! 's Morgens vroeg om Zijn Vader te bidden, alleen. Maar ook in Zijn lijden, in het bijzonder in Gethsemane, heeft Hij tot driemaal toe gebeden. En in Zijn sterven aan het kruis van Golgotha, ook dáár bad Hij. En Hij bidt nu nog.

Toen werd het Pinksteren. De Heilige Geest kwam op de aarde, werd door de Vader en de Zoon gestuurd om onder ons te werken. De Geest, leert ons het evangelie en brengt ons tot Jezus, brengt ons tot God. Pinksteren, de laatste in de rij van de feestdagen of? Zo gaat het door.

Nee Pinksteren is niet de laatste feestdag, die moet nog komen. De laatste feestdag is voor de gelovigen de dag van Zijn wederkomst. De dag waar op Hij Zijn kerk samenbrengt, thuisbrengt. Daarmee is het dan volbracht en voleindigd! De feestdag van Maranatha, 'Onze Heer is gekomen'. En dus daarom: Verwacht Hem, bereidt u voor, lees uw bijbel, bid elke dag... opdat u vol zult zijn van de heilige Geest en opdat u groeien mag in uw geloof, groeien in uw omgang met God. Wees als gelovige herkenbaar voor uw omgeving, God en de naaste liefhebben, zeker in deze tijd.

Verwacht Hem, want:

'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan'. Eeuwige dank aan God om wat Hij gedaan heeft en zal doen. Volbracht en voleindigd.

G. van den Dool

Vandaag lezen wij:

| | | |
|-----------|---------|-------------------|
| vrijdag | 5 juni | Matteüs 8:14-22 |
| zaterdag | 6 juni | Matteüs 8:23-34 |
| zondag | 7 juni | Psalm 150 |
| maandag | 8 juni | Romeinen 5:1-11 |
| dinsdag | 9 juni | Romeinen 5:12-21 |
| woensdag | 10 juni | Matteüs 9:1-8 |
| donderdag | 11 juni | Matteüs 9:9-17 |
| vrijdag | 12 juni | Matteüs 9:18-26 |
| zaterdag | 13 juni | Matteüs 9:27-34 |
| zondag | 14 juni | Matteüs 9:35-10:4 |
| maandag | 15 juni | Matteüs 10:5-15 |
| dinsdag | 16 juni | Matteüs 10:16-23 |

woensdag 17 juni Matteüs 10:24-33
donderdag 18 juni Matteüs 10:34-11:1
vrijdag 19 juni Psalm 69:1-13

Kerkradio

Programma 10 en 17 juni

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 138
3. Laat ons de Heer lofzingen
4. Spreek tot mijn hart ...
5. Meditatie n.a.v. Psalm 90: 1-4
Thema: 'Thuis in de eeuwigheid'
6. Abba Vader
7. De Heer is mijn licht
8. Agnus Dei (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 19 juni.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Protestantse Kerk - Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'

Zondag 14 juni is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

Coll .v. Diakenen

Rondgangcollecte 2020

In de afgelopen weken zijn de enveloppen met de folder over de Rondgangcollecte 2020 met een acceptgiro bij de gemeentelieden van de PKN Maassluis bezorgd. De collecte betreft de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie, zowel plaatselijk, landelijk en in de wereld.

De drie gekozen projecten waar we dit jaar voor collecteren zijn:

1. Diaconaat – vakanties met aandacht
2. Stichting INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
3. Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos

Diaconaat – vakanties met aandacht

Elk jaar worden vakantie-arrangementen georganiseerd voor mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. De gasten genieten in deze week van veel warmte, aandacht en gezelligheid. Het betreft meestal ouderen, maar ook mensen die zorg of begeleiding nodig hebben kunnen mee. Tijdens deze vakanties staan ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.

Daarnaast worden elk jaar samen met RCN Vakantieparken en Het Vakantiebureau van Kerk in Actie circa 100 gratis vakantieweken aangeboden voor gezinnen op bijstandsniveau.

Stichting INLIA Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland

Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) werkt samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met 'kerkasiel'.

INLIA wijst de overheid op haar plichten: als zij een asielaanvraag afwijst, blijft ze verantwoordelijk voor de gevolgen.

Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos

De organisatie "Borderline Lesbos" helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten deze mensen worden teruggestuurd naar Turkije. Vanwege de lange procedures komt hier in de praktijk weinig van terecht.

Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen in bootjes aan op de kust. De organisatie Borderline richt zich op medische zorg voor vluchtelingen, maar geeft ook informatie en biedt transport aan.

De Diaconie nodigt u uit om de flyer HULP GEEFT HOOP door te lezen.

Heeft u geen flyer ontvangen dan kunt u de inhoud ook lezen op de website van www.pknmaassluis.nl diaconie

Mogen wij deze Ronggangcollecte 2020 van harte bij u aanbevelen?

Uw donatie kunt u storten op Bankrekening NL63INGB0000160100 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis.

Wilt u echter gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro dan kan dat natuurlijk ook. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.

Thuiscollecten in de eredienst

Collectegiften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 7 juni is de collecte bestemd voor,

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid-Afrika.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

De bestemming van de collecten op zondag 14 juni vindt u onder de nieuwe rubriek SAMEN/Solidair

een nieuw initiatief van de Diaconie en de Kerkrentmeesters Protestantse Kerk - Dorpskerken willen van betekenis zijn.

Algemene berichten

We bestormen de hemel

Met zoveel vragen

Met onze zorgen

Ons verdriet

Onze tranen

We bestormen de hemel

Met onze gebeden

Onze angst

Onze eenzaamheid

Onze pijn

We bestormen de hemel

Met onze hoop
Op een betere toekomst
Op nieuw leven
Nieuwe kansen

We bestormen de hemel
Met de hoop om weer samen te zijn
Samen te belijden
Samen te zingen
Samen te geloven

We bestormen de hemel
En krijgen soms geen antwoord
Op al die vragen en gebeden
Maar weten zeker
Dat het toch weer goed zal komen
Op wat voor manier dan ook

We bestormen de hemel
met hoop in ons hart

Gerry den Ouden



Stichting Present Maassluis helpt

‘In één dag verlichten wat al jarenlang donker is.’

“Een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben”. Stichting Present organiseert eenmalige zinvolle vrijwilligersprojecten voor groepen. Vrijwilligers ervaren dat een paar uur van hun tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander.

Hulp aan mensen in nood

Een tuin opruimen bij iemand die ziek is, een kinderkamer opknappen bij gezinnen in armoede of een rolstoelwandeling met eenzame ouderen zijn voorbeelden van deze hulp. Present werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank, VraagRaak (wijkteam) en GGZ die precies weten wie deze hulp echt nodig hebben. Met een Presentproject komt er in één dag iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

Present als verlengstuk van de diaconie

Present is uniek door de eenmalige projecten en is hierdoor ook voor werkende, jonge mensen zeer toegankelijk. Regelmatig leidt deze ervaring ook tot structureel vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld woon-zorgcentra. Present komt vaak “achter de voordeur” en kan hierdoor vrijwilligers in aanraking brengen met de meest kwetsbare inwoners die voor de kerken vaak moeilijk te bereiken zijn. Via Present kunnen de kerken zo de liefde van God doorgeven. Groepen uit kerken kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en in overleg komt er een project tot stand waarmee zij handen en voeten kunnen geven aan hun geloof.

Coronatijd

In deze bijzondere periode draait het werk van Present op volle toeren. Wel is het werk anders ingericht dan anders. Het is momenteel lastig om grotere groepen vrijwilligers in te zetten, maar ook individueel kunnen vrijwilligers helpen. Met het versoepelen van de maatregelen hopen we toch groepsgericht werken langzaam weer vorm te kunnen geven.

Afhankelijk van giften

Het werk van Stichting Present Maassluis is afhankelijk van giften en subsidies van kerken, bedrijven, particulieren, de gemeente Maassluis en fondsen. Met het stilvallen van veel maatschappelijke activiteiten zijn deze ook lager, uitgesteld of soms zelfs weggefallen. En dit terwijl de hulpvragen alleen maar toenemen. Daarom is er dringend behoefte aan meer financiële middelen om hierin te voorzien.

Ondersteun Present

Present doet daarom een beroep op u om bij te dragen:

- 1 – Meld je aan als vrijwilliger: www.presentmaassluis.nl
- 2 – Maak een gift over naar: NL39RABO 014 2277 789 t.n.v. Stichting Present Maassluis.
- 3 – Word “Vriend van Present” via www.presentmaassluis.nl en doe een periodieke bijdrage.

We willen iedereen alvast hartelijk danken voor betrokkenheid bij ons werk en uw bijdrage.

Voor persoonlijke informatie over het werk van Stichting Present Maassluis kunt u contact opnemen met coördinator Tanja Cats: 065 468 42 90 / info@presentmaassluis.nl.

Zoektocht naar een jongerenwerker

Nadat we als commissie even op een laag pitje hebben gestaan wegens alle virushectic, zijn we inmiddels weer een stukje verder in onze zoektocht gekomen. De afgelopen maand heeft onze vacature voor een halftijds jongerenwerker op verschillende plekken op internet flink aantal leuke reacties opgeleverd, en inmiddels is de reactietijd voorbij. Met de binnengekomen reacties gaan we als team aan de slag. We zijn ook onwijs blij dat ons team verdubbeld is in aantal leden. Want ja, wie weten er beter wat jongeren nodig hebben dan onze jongeren zelf? Kirsten, Sanne, Ole en Krijn zijn sinds vorige week toegevoegd aan ons team en gaan ons begeleiden bij het uitkiezen van de meest geschikte kandidaat. Dan volgen gesprekken waaruit hopelijk een geschikte kandidaat naar voren gaat komen. Een spannende tijd dus. Fijn als u voor dit proces wilt bidden - we kunnen Gods inspiratie en leiding goed gebruiken bij deze belangrijke stap voor de toekomst van onze kerk.

Een hartelijke groet van de sollicitatiecommissie,

Peter (vz.), Hyta, Tamara, Pieter, Art, Ole, Kirsten, Sanne, Krijn en Pim