

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 19 juni 2020 27^e jaargang nr.13

Weemoed

*Weemoed vervult mijn ziel
Nu ik mij herinner hoe
Ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God
Psalm 42: 5*

Naar de kerk gaan is er al vele weken niet meer bij. We behelpen ons met kijk- en luistervieringen vanuit de Grote Kerk. Daar is best veel goeds van te zeggen, maar behelpen blijft het, hoe goed en met hoeveel zorg het ook gedaan wordt. Van zingen is al helemaal geen sprake en zelfs als straks ook de Immanuelkerk en Koningshof weer opengaan voor de eredienst zal de lofzang ontbreken, want aan zingen kleeft besmettingsgevaar.

In Psalm 42 gaat het over de weemoed van de mens die 'dorst naar God' en die zich afvraagt 'wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen'? Hij verlangt naar God 'zoals een hinde smacht naar stromend water'.

De mens in deze psalm is iemand in zijn eentje die uitvoerig zijn lot beklagt en zijn huidige bestaan met vroeger vergelijkt. Ach ja... vroeger! Toen gingen we met zijn allen naar Gods huis! Een dichte stoet! Juichend en lovend! Tegenover de eenzaamheid van nu herinnert hij zich de gezamenlijkheid van vroeger. Toen waren we met elkaar!

Wij zijn gewend om geloof als iets heel persoonlijks op te vatten. 'Je kunt een ander het geloof niet geven' zeggen we. Vragen naar geloof is ook een heel persoonlijke zaak: wat geloof jij?

Maar in de Bijbel kom ik ook een andere lijn tegen: die van een collectief en gezamenlijk geloof. Zeker in het O.T. is dat het geval. In de eerste vijf Bijbelboeken gaat het steeds over 'heel het volk' dat gezamenlijk instemt met de geboden die Mozes namens God hun voorhoudt. Zo was dat in Israël: de stamoudsten en de familieoudsten maakten voor hun stam of voor hun familie de dienst uit. Jozua kon gewoon uitroepen: *Ik en mijn huis zullen de Heer dienen* (Jozua 24, 15) zonder dat hij dat met zijn huis hoefde te overleggen. Of ieder voor zich wel kon instemmen was geen moment de vraag.

Ook in het N.T. kom ik die gezamenlijkheid tegen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de gevangenenbewaarder uit Filippi, (Handelingen 16) 'hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen'. Of 'al de zijnen' het daar wel mee eens waren is geen vraag. Geloof is daar collectief. Een ander voorbeeld is de doop van het hele huishouden van Cornelius in Hand. 10.

Ik weet van ouders die zich grote zorgen maken over hun kinderen die de kerk hebben verlaten en misschien ook wel God verlaten. Maar eerlijk gezegd denk ik vaak: 'Zouden die kinderen totaal buiten het geloof vallen van hun ouders die hen hebben laten dopen?' Ik kan (en wil) mij dat niet goed denken. Ik vraag mij af of we geloof dan niet al te individueel en al te persoonlijk maken. In ieder geval meer dan nodig. .

Die mens in Psalm 42 redt het niet. Hij staat alleen en dat is te weinig, hoe gelovig hij ook is. En hij is gelovig! 'Mijn God die mij ziet en redt' zegt hij. Hij noemt God *zijn rots*, en hij vestigt zijn hoop op God.

Wij leven niet alleen van ons eigen geloof. Wij leven óók van het geloof van anderen om ons heen. In deze tijd zal het daarbij wellicht niet meer om een 'dichte drom' gaan, maar die gezamenlijkheid? We zullen niet zonder kunnen.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18

dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33
woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30
vrijdag	3 juli	Psalm 27

Kerkradio

Programma woensdag 24 juni en 1 juli

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs 12:13
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 juli

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

In de komende weken zijn er kerkdiensten te beluisteren vanuit de Grootte Kerk.

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 21 juni is de collecte bestemd voor Lokale hulp in Crisistijd

Door alle regelgeving rond het coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.

Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Op zondag 28 Juni is de collecte bestemd voor een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

Algemene berichten

Aansluiting van het kerkradiokastje

Toen destijds de kerkradiokastjes bij u geplaatst werden om de kerkdiensten thuis te kunnen volgen zijn deze, om verbinding met de kerk te maken, aangesloten op het telefoonstopcontact.

In de loop van de jaren daarna heeft een aantal van u internet in huis gekregen en zijn deze kastje ook op internet aangesloten. Nu stopt in september van dit jaar de mogelijkheid om verbinding te maken (inbellen) via de telefoonaansluiting. Dat betekent dat diegenen die nog gebruik maken van de telefoonaansluiting na september, als we niets doen, niet meer naar kerkradio kunnen luisteren.

Binnenkort ontvangen zij die nog gebruik maken van de telefoonaansluiting (mij is bekend om welke adressen het gaat) van mij een brief waarin ik de mogelijkheden zal aangeven om met de kerkradiokastjes via internet naar de kerkdiensten te kunnen blijven luisteren. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk zonder gebruik te maken van computers e.d.

Ko Kramer, Technisch Beheerder Kerkradio.

Tel. 010-5916668

We bestormen de hemel.....

We bestormen de hemel

Met zoveel vragen

Met onze zorgen

Ons verdriet

Onze tranen

We bestormen de hemel

Met onze gebeden

Onze angst

Onze eenzaamheid

Onze pijn

We bestormen de hemel

Met onze hoop

Op een betere toekomst

Op nieuw leven

Nieuwe kansen

We bestormen de hemel

Met de hoop om weer samen te zijn

Samen te belijden

Samen te zingen

Samen te geloven

We bestormen de hemel

En krijgen soms geen antwoord

Op al die vragen en gebeden

Maar weten zeker

Dat het toch weer goed zal komen

Op wat voor manier dan ook

We bestormen de hemel

met hoop in ons hart

Gerry den Ouden

De Voedselbank en Non-Foodbank in coronatijd

Veel maatregelen zijn er genomen en er is zelfs een "verhuizing" van de voedselbank naar loods 3 noodzakelijk geweest om coronaproof te kunnen draaien. Een grotere ruimte is nodig om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen en de doorlooptijd te kunnen versnellen. Lang wachten buiten waar iedereen kan zien dat je naar de voedselbank gaat is niet prettig. Gelukkig is die wachtrij korter door de in bedrijfstelling van de sociale supermarkt, zoals de voedselbank bij ons bekend staat, in de nieuwe situatie. En dat is niet het enige; er is eenrichtingsverkeer, er staan markeringen binnen en buiten waarop de 1.5 meter afstand staat aangegeven. En er staan overal handgelflessen, desinfecteermiddelen, hygiënische doekjes om oppervlakten mee schoon te maken, handschoenen etc. Ook wordt er meer gebruikt gemaakt van verpakkingsmateriaal om groente en fruit in te doen, zodat de aanrakingen met de handen tot het minimum beperkt wordt. En wat te denken van het grote verbruik van handzeep en papieren handdoekjes. Dat alles kost geld, veel geld!

Dat geld komt gelukkig vanuit vele kanten: van de burgers van Maassluis, van collecten in kerken in Maassluis, maar ook van fondsen zoals het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Deltaport Donatiefonds. Dankzij deze fondsen en giften wordt de Voedselbank in staat gesteld om open te blijven, veilig achter plexiglasschermen waar dat nodig is. Het Oranjefonds heeft, naast beschikbaar gestelde gelden voor hygiëne middelen, ervoor gezorgd dat alle kinderen spel dozen en het spelletje UNO hebben gekregen tijdens de lastige periode van thuiszitten. Ook voor de volwassenen is vanuit de gelden van dit Fonds gezorgd, zij konden kiezen uit puzzels; het meest verkochte speelgoed van dit moment. Wachten kan lang duren, het team Schwung heeft op vrijdag 29 mei de kinderen en volwassenen getraakteerd op een ijsje en Floor heeft de kinderen geholpen met het verfraaien van de straat met stoepkrijt. Langzamerhand, stap voor stap gaan alle “banken d.w.z. kleding-, speelgoed- huisraad en babyspullenbank weer open, aangepast aan de coronamaatregelen. Ook het fietsenproject is weer opgestart, blijde gezichten. Deze openstellingen zijn alleen mogelijk gemaakt door de hulp van de genoemde fondsen en door de hulp van de inwoners van Maassluis, waarvoor onze dank.

Jeugdwijzer