

# Online viering 28 juni 2020



Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Fred Wijnhorst en ds. Chris Schreuder

Organist: Jaap Kroonenburg

Muziek: Nelleke, Anne en Leo den Broeder

---

## Orgelspel

## Woord van welkom

## Openingspsalm

*Zie toch hoe goed, hoe lieflijk (Psalm 133)*

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die de priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God de Heer.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

# Bemoediging en groet

## Lied

*Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167, Hemel-  
hoog 399, Weerklank 242)*

1. Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is,  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen  
Jezus Christus is de Heer!

**Zang:** *Veni Creator Spiritus*

*Op Toonhoogte 115A en B (bewerking Leo den  
Broeder)*

Veni creator spiritus, mentes tuorum visita  
Imple corda nostra

*Vertaling: Kom Schepper Geest, daal tot ons neer  
Houd bij ons uw intocht Heer.*

Heilige Geest van God, adem in ons midden  
Dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon.  
Kom o Heilige Geest, wij wachten op U  
Vervul ons met uw kracht. Heilige Geest kom nu.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Schriftlezing:** : Handelingen 2: 37 – 47 (z.o.z.)

**Lied:**

*Uit heel de wereld, alle oorden (Weerklank 389)*

1. Uit heel de wereld, alle oorden,  
uit heel het menselijk geslacht  
tot eeuwig leven uitverkoren  
wordt een gemeente saamgebracht  
door Jezus zelf, één Heilige kerk,  
de vrucht van zijn verlossingswerk.
2. De Herder brengt zijn schapen samen,  
vergadert door zijn Geest en Woord  
één kudde, dragende zijn namen,  
die Hem voor eeuwig toebehoort,  
één kerk die zo onmeetbaar rijk  
op weg is naar zijn Koninkrijk.
3. Zijn kerk is er van alle tijden,  
een kerk die rijk is geschakeerd,  
die hier op aarde nog moet strijden,  
maar in de hemel triomfeert,  
een kerk waarvan ik bovenal  
een levend lidmaat blijven zal.
4. De leden zijn heel hecht verbonden,  
aan Christus hebben allen deel.  
Tot dienen zijn zij afgezonderd  
met schatten groot en gaven veel.  
Zij staan altijd voor and'ren klaar,  
met vreugde dienen zij elkaar.

## **Verkondiging**

*Een foto van de pasgeboren gemeente*

**Zang:** How beautiful are the feet – uit The Messiah, G.F. Handel

## **Lied**

*De ware kerk des Heren (NLB 968, WK 230: 1, 2 en 5*

1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

## **Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader**

### **Slotlied**

*God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven (NLB 418)*

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen.
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen.

## Zegen

## Uitleidend orgelspel

---

### Thuiscollecte

Collectedoelen deze zondag:

1. Diaconie: kwetsbare kinderen in Pretoria  
Zuid-Afrika
2. Kerk: pastoraat



Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld  
over de beide doelen.

Scan de code met uw bank-app of ga naar

[www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte)

---

### Lezing: Handelingen 2: 37 – 47 (NBV)

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af

van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.