

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 3 juli 2020 27<sup>e</sup> jaargang nr. 14

## Meditatie

### Gemeenschap der heiligen

In de Apostolische Geloofsbelijdenis volgen de woorden over de gemeenschap der heiligen na het gedeelte over de kerk. Je zou kunnen zeggen: “gemeenschap der heiligen” is een bijstelling bij “de heilige katholieke kerk”.

Bestaat de kerk dan uit heiligen? Ooit schamperde iemand: met Onze Lieve Heer is niets mis, maar zijn grondpersoneel deugt niet. Maar “heilig” betekent niet dat op iets of iemand niets aan te merken is. Veeleer betekent het: anders, apart gezet. Gods volk wordt in de bijbel heilig genoemd, niet omdat het perfect is maar omdat het een apart volk is, apart vanwege de toewijding aan Hem.

In “gemeenschap der heiligen” heeft het woord “heiligen” twee betekenissen. De meest bekende betekenis is dat het om personen gaat. De kerk bestaat dus wel degelijk uit heilige mensen: ondanks hun onvolmaaktheid wel anders en apart, want toegewijd aan God en aan Jezus Christus. Wat er aan Gods grondpersoneel ook niet deugt, in Gods ogen geldt dat wij heilig zijn. Zulke adeldom verplicht natuurlijk wel.

In de afgelopen maanden hebben wij de gemeenschap der heiligen in de betekenis van het fysiek samenzijn als gelovigen wel gemist. Vanaf aanstaande zondag kunnen wij gelukkig weer, zij het met bepaalde restricties, met (meer) mensen naar de kerk gaan. Het zal hopelijk een bijzondere dag zijn!

Maar in “gemeenschap der heiligen” heeft “heiligen” ook nog een andere betekenis. Het gaat ook om de heilige goederen, om de heilige ruimte, om de heilige rituelen. Denk daarbij maar aan de liturgie, aan de sacramenten, aan de verkondiging. Die gemeenschap is niet per se afhankelijk van de mogelijkheid om fysiek samen te komen, hoe zeer wij dat ook gemist hebben en hoe zeer wij juist elkaar daarvoor nodig hebben. De Geest van God verbindt mensen op velerlei wijze. Je huiskamer kan immers ook een heilige ruimte zijn. Hoezeer de online diensten ook behelpen waren in vergelijking met de kerkgang waaraan wij gewend waren, ook op die manier viel “gemeenschap der heiligen” te beleven. Ik hoop althans dat u dat ook zo ervaren hebt. Op Witte Donderdag konden we bijvoorbeeld zelfs de Maaltijd van de Heer vieren: met een handvol aanwezigen in de Groote Kerk en met vele betrokken gemeenteleden thuis. Natuurlijk is het verre van ideaal om thuis zelf voor brood en wijn te moeten zorgen in plaats van dat het je in de kerk door je broeder of zuster wordt aangereikt. Niettemin: de gemeenschap der heiligen laat zich door grenzen in tijd en ruimte en zelfs door corona niet aan banden leggen!

Ook toen wij niet naar de kerk konden bleef de gemeenschap der heiligen bestaan. En ook nu wij wel weer naar de kerk kunnen maar onder zulke onwennige omstandigheden blijft de gemeenschap der heiligen bestaan: gemeenschap met elkaar (fysiek of virtueel), gemeenschap met het diepe geheimenis van het geloof en – niet te vergeten – gemeenschap met Hem, de Heilige in ons midden. Midden in de dood zijn wij in het leven!

*Ds. Chris Schreuder*

### Vandaag lezen wij:

vrijdag	3 juli	Psalm 27
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21
zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50

## Kerkradio

### Programma woensdag 8 en 15 juli

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. De Heer is mijn licht
4. De liefde van Christus
5. Meditatie n.a.v. Lucas 10: 38-42  
Thema: 'Ik had het te druk...'
6. Jezus ga ons voor
7. 'k Heb gehoord van een stad
8. Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 17 juli.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470  
(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Kerkbalans2020: Geef voor je kerk!

Later dan u van ons gewend bent, publiceren wij hierbij het resultaat van Kerkbalans 2020. We vallen maar gelijk met de deur bij u in huis: het resultaat van Kerkbalans 2020 valt tegen. Het ultimo juni toegezegde bedrag van € 468.600,= blijft ruim € 10.000,= achter bij het bedrag waarop het CvK heeft ingezet. Daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats het natuurlijk verloop (lees: vertrek en overlijden, en met name het laatste) in onze gemeente. Dat was in 2019 beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Ook het begin van 2020 was wat dat betreft niet hoopgevend. Concreet betekent dit dat we bij de start van Kerkbalans al een teruggang van ruim € 20.000,= moesten gaan goedmaken, een forse uitdaging.

Daarnaast viel ook het aantal ontvangen reacties tegen. Van de 2333 aangeschreven adressen hebben er 1755 positief gereageerd. Een aantal adressen heeft aangegeven geen toezegging te kunnen of willen doen. We respecteren dat, maar het blijft teleurstellend. Vervelender is dat één op de vijf aangeschreven adressen helemaal niet heeft gereageerd. Dat is meer dan gebruikelijk. Deels zal dit te maken hebben met de bijzondere omstandigheden van deze tijd. We zijn dit jaar dan ook extra zorgvuldig en terughoudend geweest bij het benaderen van gemeenteleden die niet hebben gereageerd. In twijfelgevallen hebben we er voor gekozen dit niet of via de wijkkerkrentmeesters te doen.

Door middel van deze publicatie doen we een oproep aan alle gemeenteleden die nog niet op Kerkbalans 2020 hebben gereageerd: u kunt nog steeds een toezegging doen via de website van de kerk: [www.pknmaassluis.nl/kerkbalans](http://www.pknmaassluis.nl/kerkbalans). Vindt u dat lastig? Neem dan per mail of telefonisch contact met ons op. Of maak uw bijdrage voor 2020 direct over op rekeningnummer **NL06 RABO 0373 7247 48** t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.

Tenslotte willen we alle gemeenteleden die hun betrokkenheid hebben getoond en naar draagkracht hebben toegezegd, danken voor hun bijdrage. 70% van u heeft de bijdrage op hetzelfde niveau gehandhaafd en ruim 20% van u zag zelfs nog mogelijkheid om de toezegging te verhogen. Chapeau!

Namens het CVK en de werkgroep Kerkbalans 2020,

*Irene en Aat Benard*  
*kerkbalans@pknmaassluis.nl*  
*010-2373550*

### Collectes met QR code

Nu na 1 juli de diensten in de kerkgebouwen weer van start gaan, zullen er nog ongetwijfeld mensen zijn die collectes digitaal willen doneren. Vandaar dat in het CvK besloten is hiervoor wekelijks de QR code en link hiervoor beschikbaar te stellen.

Hopelijk draagt een en ander ook nog een steentje bij in de verhoging van de opbrengst van de gaven.

Voor de goede orde is vanwege het feit dat het voortaan om drie collectes gaat, het bedrag neergezet op 6 euro, dit is uiteraard te veranderen in elk gewenst bedrag.

## Samen Solidair

## Coll .v. Diakenen

### Rondgangcollecte 2020

Na vier weken 'collecteren' staat de teller van de rondgangcollecte nu (29 juni) op € 10.700,--. Hiermee zijn wij al over het totaal bedrag van vorig jaar heen. Voor diegenen die nog niet in de gelegenheid geweest zijn om geld over te maken voor de rondgangcollecte. Dit jaar zamelen wij geld in voor de volgende doelen:

Diaconaat - diaconale vakantieweken – Vakanties met aandacht.

Regionaal – Stichting INLIA – Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland.

Wereld – Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos.

Voor uitgebreide informatie over deze projecten verwijzen wij u naar de website van de PKN Maassluis, kopje Diaconie. Wanneer u de acceptgiro al heeft weggegooid, het IBAN bankrekeningnummer van de diaconie is:

NL 63 INGB 0000 160 100, met omschrijving 'Rondgangcollecte'.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

### Collectes

Collecte giften die u anders in de eredienst zou geven kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Die gift zal van harte welkom zijn en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

U kunt ook terecht op [www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte](http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte)

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 5 juli is de Collecte bestemd voor MEXICO - OPVANGCENTRUM VOOR VERSLAAFDEN

Met hulp van de GZB is in 2009 in het zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum opgericht: Centro Shalom. In tien jaar tijd zijn hier meer dan 700 mannen opgevangen en afgekickt van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen.

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd.

Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Op zondag 12 Juli is de Collecte bestemd voor Lokale hulp in Crisistijd.

Door alle regelgeving rond het coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap

niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Door die crisis groeit ook het aantal mensen die in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.

Daarom bevelen wij deze collecte bij u allen aan voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

## Algemene berichten

### De Herberg ontvangt weer gasten

Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op 15 juni weer open voor gasten. Ze maken gebruik van het herstelprogramma.

Er is hard gewerkt om binnen de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening van de veiligheidsregio een programma te maken. Gelukkig beschikken we over twee gebouwen, die we intensief gebruiken om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregel.

Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en de pastorale begeleiding centraal. Ook het vertrouwde dagprogramma met bijbelkring, themaochtend en creativiteit wordt aangeboden. En natuurlijk is er tijd om op het terras te zitten, te wandelen of te fietsen in de prachtige omgeving.

Het herstelprogramma houdt in dat een groep gasten op maandag komt en een kleine drie weken blijft. Voor iedereen is de lengte van het verblijf gelijk.

Veel mensen verlangen naar een plek om tot rust te komen en nieuwe moed en perspectief te ontvangen. Een andere omgeving, geen verantwoordelijkheden, een open Bijbel, gesprekken van hart tot hart en veel in de buitenlucht zijn doet goed.

[www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl) of 026-3342225

