

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 17 juli 2020 27^e jaargang nr. 15

Meditatie

Een muur van vijandschap afgebroken

(Ef. 2: 11 – 22)

In de zesde klas van de lagere school kwamen er twee Molukse jongens bij ons in de klas. Mensen met een andere kleur huid had ik nog nooit gezien; alleen op die oude schoolplaten over geschiedenis. De meester legde uit waarom deze jongens in Nederland waren gekomen, en volgens mij accepteerde iedereen hen gewoon. Ik weet niet van pesten, maar eerlijk gezegd: ik werd ook niet bevriend. Nu vraag ik me wel eens af hoe zij het toen hebben ervaren.

Toen ik 18 was bezocht ik mijn familie in Zuid-Afrika. Zij verdedigden het systeem van de apartheid. Maar ik vond hen geen racisten, want zij hadden me uitgelegd dat zij het beste met hen voor hadden. In ontmoetingen met de zwarte bevolking werd me dat ook geregeld bevestigd. Pas later ben ik gaan ontdekken dat zij in hun afhankelijke positie niet veel anders konden dan “ja baas” zeggen.

Ik ging terug toen ik 26 was, maar toen was ik beter voorbereid; had hier zwarte studenten gesproken en ging logeren bij een predikant in de zwarte gemeenschap. Met hem en andere collega's ging ik op weg en heb toen pas ervaren wat de praktijk van apartheid betekende. Ik ontmoette ds. C.F. Beyers Naudé, een blanke dominee die zich verzette tegen de apartheid, en dientengevolge vaak huisarrest kreeg. Het plan was dat ik mijn eindscriptie over zijn theologie zou schrijven. Helaas werd hij tijdens mijn verblijf ziek en is die scriptie er nooit gekomen.

Inmiddels heb ik een schoonzoon uit Zambia en twee prachtige kleinkinderen met een donkere huid. Als ik nu verhalen hoor hoe mensen met een donkere huidskleur bejegend worden, vind ik dat verbijsterend. Als ik nu sommige mensen nog steeds zwarte piet hoor verdedigen, denk ik: heb je dan echt nog nooit eens iemand gesproken die je kan uitleggen wat het voor hem of haar betekent? Ik hoop van harte dat mijn twee kleinkinderen geen nare ervaringen hoeven mee te maken.

Als mij één ding weer duidelijk wordt in het racisme-debat is het wel dat het ongelooflijk belangrijk is dat we allemaal de persoonlijke verhalen horen van mensen met een andere kleur huid; maar ook van mensen die een andere cultuur, een ander geloof, een andere seksuele voorkeur enz. hebben.

De kerk

In de kerk horen we telkens weer dat God liefde is, en dat Zijn liefde uitgaat naar alle mensen. De apostel Paulus maakte zendingsreizen en ontmoette zodoende ook allerlei verschillende mensen. Hij ontdekte dat ook zij gingen geloven in de Jood Jezus Christus. Voor hem ging het vooral over het verschil tussen joden en niet-joden. Hij schrijft ook voor ons dat belangrijke hoofdstuk in de Bijbel dat de muur van vijandschap door Jezus is afgebroken.

Voor ons moet dat toch betekenen dat wij in elk geval elke mens die anders is, of anders denkt, met respect en met liefde zullen bejegenen? Het doet mij oprecht pijn als ik soms hoor hoe hard mensen kunnen oordelen over mensen die anders zijn of die er een andere mening op na houden.

God houdt van u en van jou en van mij. Besef dat God dus ook van die ander houdt! Laat dat de toon van al onze gesprekken bepalen.

Ds. Wim Barendrecht.

Vandaag lezen wij:

vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23
zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9

woensdag 29 juli Exodus 25:10-22
donderdag 30 juli Exodus 25:23-30
vrijdag 31 juli Exodus 25:31-40

Kerkradio

Programma woensdag 22 en 29 juli

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75
3. Vaste rots van mijn behoud
4. De goede Herder
5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 14
6. Genade die mij zocht
7. Mijn Jezus ik hou van U
8. Benedictus (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 31 juli.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Verhuur pastorie Kastanjedal

Zoals wellicht bij u bekend verhuurt het College van Kerkrentmeesters, na het vertrek van ds. Tanghé uit Maassluis, tijdelijk de pastorie aan het Kastanjedal. Vanaf medio augustus 2019 hebben wij de pastorie verhuurd aan een gemeentelid en aan die huur komt per eind juli een einde. Omdat wijkgemeente Groote Kerk de vacature voor een predikant nog niet heeft kunnen vervullen komt de pastorie tijdelijk beschikbaar voor een nieuwe verhuurperiode. Vanaf 1 augustus kan de woning voorlopig voor maximaal een half jaar gehuurd worden tot 1 februari 2021. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u reageren door voor 31 juli een mail te sturen naar het emailadres cvk@pknmaassluis.nl of een brief naar Postbus 186, 3140 AD van het College van Kerkrentmeesters ter attentie van de dhr. P. van Leerdam.

Uw reactie(s) zien wij graag tegemoet.

Namens College van Kerkrentmeesters

Rien Nieuwstraten

Digitale collectes

Ook nu na 1 juli de diensten in de kerkgebouwen weer van start zijn gegaan, zullen er nog ongetwijfeld mensen zijn die de collectes digitaal willen doneren. Vandaar dat in het CvK besloten is hiervoor wekelijks de QR code en link hiervoor beschikbaar te stellen. Zie hieronder

Voor de goede orde is vanwege het feit dat het voortaan om drie collectes gaat, het bedrag neergezet op 6 euro, dit is uiteraard te veranderen in elk gewenst bedrag.

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 19 juli is de Collecte bestemd voor Mexico - Opvangcentrum voor verslaafden

Met hulp van de GZB is in 2009 in het zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum opgericht: Centro Shalom. In tien jaar tijd zijn hier meer dan 700 mannen opgevangen en afgekickt van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen.

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd.

Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Op zondag 26 juli is de Collecte bestemd voor de Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken)

Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden.

Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen.

Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp.

Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht, begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlenings)instanties.

Maar ook een luisterend oor en morele steun.

We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

Helaas vervallen alle geldspreekuren en thuisbezoeken van Stichting BOOM Maassluis tot en met

1 september 2020. Aanmelden kan alleen telefonisch (06 40 60 86 09), via e-mail (info@stichtingboommaassluis.nl)

Informatie, contact en overleg blijft mogelijk via telefoon, sms en via WhatsApp.

'Omzien naar Elkaar'

Het is alweer even geleden dat er een oproep kwam vanuit het Diaconale Team m.b.t. het project 'Omzien naar elkaar'. Onder meer door de corona tijd bleken sommige zaken lastig uitvoerbaar. Gelukkig is er nu weer mee mogelijk en hebben we gelijk een vraag waarbij we een mevrouw heel blij mee kunnen maken.

Een gemeentelid in wijk Koningshof, is weduwe en heeft onder meer lichamelijke klachten. Hierdoor kan ze slecht uit de voeten. Het is hoog tijd dat haar tuin onder handen wordt genomen omdat het onkruid haar tuin overwoekert. We kunnen deze mevrouw enorm blij maken door haar tuin aan te pakken!

Wie zouden deze mevrouw kunnen helpen? Het fijnst is als een paar mensen het samen doen, wel zo gezellig en fijn! We prikken met elkaar een geschikt dagdeel!

Alvast dank voor jullie aanmeldingen! Bel of app naar 06-34255714 stuur een mailtje naar of vdburgt.mateovics@gmail.com.

Namens het Diaconale Team,

Caroline van de Burgt-Mateovics

Algemene berichten

Orgelcommissie

De verantwoording van de maand juni bestaat uit een gift van 100 euro door NN en 60 euro van een bezoek van een boekenclub aan het orgel. Dit in verband met het boek 'de Nachtstemmer' van Maarten 't Hart dat over het orgel van de Grote Kerk gaat. Hartelijk dank!

De orgelpijpen zijn leeg gebleven. Hopelijk kunt u ze weer vinden nu er weer diensten met bezoekers zijn.

Ook wil ik u graag wijzen op de online orgelconcerten die te vinden zijn via onze site www.garrelsorgelmaassluis.nl. De komende tijd komen er meer bij van o.a. Jan van Westenbrugge en Hayo Boerema.

Als u wilt bijdragen in de kosten voor het Garrelsorgel staat ons bankrekeningnummer klaar:
NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.

een hartelijke groet,

Jaap Kroonenburg

Jeugdwijzer