

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 14 augustus 2020 27^e jaargang nr. 17

Meditatie

Lucas 9: 11. ‘..... En Hij ontving hen en sprak met hen over het Koninkrijk Gods’.

“Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt”. Dit zijn woorden die Jezus sprak in Zijn gebed naar Zijn Vader, We lezen dat gebed in Johannes 17. Even daarvoor staat het: ‘Ik heb hun Uw woord gegeven’ en ‘zoals U Mij in de wereld gezondend hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezondend’. De gemeente moet haar plaats dus juist in de wereld innemen. Een duidelijke opdracht. En waarom? Omdat de gemeente voor die wereld een ‘blijde boodschap’ heeft, een boodschap van bemoediging, van troost, van liefde, van verlossing, van eeuwig leven. Een geweldige en ook mooie verantwoordelijkheid die wij hebben. Wij zijn mensen en gemeente met een missie, een opdracht. En dat vraagt toch wel iets van ons, dat gaat niet vanzelf. Het gaat erom wie we zelf zijn en of we bereid zijn open te staan voor anderen, contact met die ander te willen maken en zo’n contact vast te willen houden. Daarbij komt een probleem om de hoek, tijd! Het vraagt wel wat van ons. Het kost tijd, veel tijd en tijd is in deze tijd iets dat we vaak te weinig hebben. We hebben het druk, we hebben andere bezigheden, andere prioriteiten. De baas roept en de rest wacht maar

Hoe was dat bij Jezus? Ook Jezus was zwaar belast. Kijk naar die dag waarover het in Lucas 9 gaat, de dag van ‘de wonderbare spijziging’, dat moet toch ook voor Jezus een zware dag geweest zijn? En emotioneel, Jezus had nog maar net gehoord dat Johannes de Doper de marteldood was gestorven, de apostelen zijn net terug van hun zendingsreis. Er was dus heel veel dat er toen speelde en wat besproken moest worden. Daarom trokken zij zich gezamenlijk terug in Bethsaida. Maar, het duurde niet lang of zij werden ook daar gevonden, daar waren de mensen weer. En Jezus, wat deed Hij? ‘...En Hij ontving hen’ schrijft Lucas. Geen excuus dat er geen tijd was of geen zin. Jezus werd met ontferming bewogen. Hij had oog voor de mens die Hem nodig had, mensen die Hij Zijn blijde boodschap kon meegeven. Jezus was bereid voor hen tijd te maken en de tijd te nemen. Jezus, Hij kwam voor de mens en liet dat ook zien in woord en daad.

Als wij als gemeente, als christen, ook echt iets willen betekenen voor mensen in deze drukke wereld, dan moeten we daar ook tijd voor nemen. Toch andere keuzes maken naar het voorbeeld dat de Heiland ons gaf.En Jezus, Hij ontving hen

G. van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 14 augustus	Psalm 45:1-8
Zaterdag 15 augustus	Psalm 45:9-18
Zondag 16 augustus	Exodus 28:1-14
Maandag 17 augustus	Exodus 28:15-30
Dinsdag 18 augustus	Exodus 28:31-43
Woensdag 19 augustus	Psalm 17
Donderdag 20 augustus	Exodus 29:1-14
Vrijdag 21 augustus	Exodus 29:15-30
Zaterdag 22 augustus	Exodus 29:31-37
Zondag 23 augustus	Exodus 29:38-46
Maandag 24 augustus	Psalm 138
Dinsdag 25 augustus	Matteüs 15:21-39
Woensdag 26 augustus	Matteüs 16:1-12
Donderdag 27 augustus	Matteüs 16:13-28
Vrijdag 28 augustus	Matteüs 17:1-8

Kerkradio

Programma woensdag 19 en 26 augustus
Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt

2. Psalm 68
3. Nooit meer nacht
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v.: Micha 7: 18-20
Thema: " Voorgoed weg..."
6. Vat mijne hand
7. Spreek tot mijn hart...
8. Lacrimosa (Requiem van W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 28 augustus.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Verhuur pastorie Kastanjedal

Zoals wellicht bij u bekend verhuurt het College van Kerkrentmeesters, na het vertrek van ds. Tanghe uit Maassluis, tijdelijk de pastorie aan het Kastanjedal.

Vanaf medio augustus 2019 hebben wij de pastorie verhuurd. Omdat het huurcontract in juli is geëindigd, kunnen wij de pastorie opnieuw voor een termijn verhuren.

Vanaf nu kan de woning voorlopig voor maximaal een half jaar gehuurd worden tot eind februari 2021. Verlenging van de periode is in overleg mogelijk maar is afhankelijk van het moment van vervulling van de vacature voor een predikant van wijkgemeente Grote Kerk

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u reageren door een mail te sturen naar het e-mailadres cvk@pknmaassluis.nl of een brief naar Postbus 186, 3140 AD van het College van Kerkrentmeesters ter attentie van dhr. P. van Leerdam.

Uw reactie(s) zien wij graag tegemoet.

Werkzaamheden Immanuëlkerk

Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van een nieuwe geluidsinstallatie en voor Kerk TV zijn wij geconfronteerd met de (ongewenste) aanwezigheid van houtzwam onder en in een deel van de vloerdelen en balklagen in de Immanuëlkerk.

Hierdoor is de belastbaarheid van de vloer aangetast en is reparatie dringend noodzakelijk. Vanaf maandag 10 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het gedeeltelijk vervangen van een deel van de vloeren en balklagen inclusief marmoleum dekvloer. Een groep vrijwilligers doet een deel van de werkzaamheden en daar zijn wij vanzelfsprekend zeer blij mee want deze reparatie is een kostbare aangelegenheid. Aannemer Warnaar gaat daarna aan de slag met onder andere het aanbrengen van de nieuwe vloer en balklagen. Daarna wordt een nieuwe marmoleum deklaag aangebracht.

Ten slotte, om verdere aantasting van de vloerdelen en balklagen te voorkomen dient het metselwerk en funderingen in de kruipruimte alsmede de houtenvloer van de kerkzaal inclusief de circa 60 m2 vernieuwde vloer te worden geconserveerd. Dat gebeurt na de genoemde werkzaamheden door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Om herhaling van dit probleem te voorkomen is inmiddels ook de ventilatie van de kruipruimte sterk verbeterd door extra ventilatiesleuven aan te brengen.

Namens College van Kerkrentmeesters

Rien Nieuwstraten

Samen Solidair

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening - Rwanda

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen', zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Rwandese jongeren inspireren en tot bloei laten komen. Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruitkomen, dan moeten ze opgeleid worden en werk vinden. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda biedt jongeren allerlei vaktrainingen. Wie daarvoor in

aanmerking wil komen, moet meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit. In Rwanda werken mensen keihard om te leren van het verleden en de trauma's van de genocide van 1994 van zich af te schudden. Jongerenwerker Epimaque vertelt: "We bieden jongeren ondersteuning, maar we leren hen ook anderen te helpen. We bidden met elkaar dat er iets verandert voor jongeren en ons land."

Muziek en restaurant

De jongeren krijgen een vaktraining en kunnen daarna stage lopen bij een van de bedrijfjes van de kerk: films maken, een schoonheidssalon, ICT, een rijschool. Zo heeft de kerk een studio en muziekinstrumenten gekocht, wat ook handig is voor hun evangelisatiecampagnes. Dankzij de kerk verdient Philbert nu de kost als geluidstechnicus. Hij geeft met zijn muziekgroep concerten in kerken door het hele land met hulp van plaatselijke muzikanten. Claude leerde via de kerk hoe hij een restaurant kon starten. Nu heeft hij een succesvol restaurant bij de universiteit en begeleidt hij afgestudeerde studenten, die werkervaring op willen doen. Janvière traint een dans- en trommelgroep van de kerk, die uit 50 leden bestaat. De groep treedt op tegen betaling. Ze hebben inmiddels een eigen groentetuin en kopen van de opbrengst nieuwe instrumenten en kleding voor hun optredens. Zo zijn kleine zaadjes geplant en tot bloei gekomen en weet Rwanda de trauma's uit het verleden van zich af te schudden. Steun de kerk in Rwanda om meer jongeren te inspireren en op weg te helpen.

Coll .v. Diakenen

Collecte en giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte.

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 16 augustus is de eerste collecte bestemd voor

Locale hulp in Crisistijd.

De tweede collecte Zendingzondag is in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor SAMEN – Solidair.

Rwanda, steun aan de presbyteriaanse kerk, als plaats van hoop, hulp en verzoening in dit zo verscheurde land na de genocide. Zie elders in het Kerkblad.

In de Groote Kerk is de collecte voor de Roma in Slowakije. De Hongaarse kerk aldaar wil muren doorbreken, het Evangelie delen en hoop bieden. Zie onder Groote Kerk.

Locale hulp in Crisistijd.

Door alle regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Op zondag 23 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor kwetsbare mensen - Moldavië

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen. Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreuze effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt deze kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrang om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

Algemene berichten

Orgelcommissie Grote Kerk

De kerkdiensten zijn weer gestart met bezoekers en er mag zelfs voorzichtig worden gezongen. Heel fijn dat weer te mogen beleven.

De orgelpijpen zijn niet helemaal leeg gebleven, al staan ze eigenlijk niet 'in de loop'. Mede dankzij twee briefjes van 5 euro en collectemunten kan ik tot en met 2 augustus 12,75 euro als opbrengst vermelden. Heel hartelijk dank!

De online-orgelconcerten zijn te vinden via onze site www.garrelorgelmaassluis.nl. Jan van Westenbrugge, Petra Veenswijk en ik zelf zijn de komende weken te zien en te horen.

Als u wilt bijdragen in de kosten voor het Garrelorgel staat ons bankrekeningnummer klaar: NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Grote Kerk Maassluis.

Een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.

HIGH TEA WALKTHROUGH VOOR 60+

Wij, Evelien, Isa, Vera, Judith, Florine en Floor, nodigen u (60+) van harte uit voor de High Tea Walkthrough! U kunt een tasje met thee en lekkers ophalen in de Immanuëlkerk. Als u niet kunt komen is het ook mogelijk om een tasje te bestellen. Wij zorgen dat het dan op zondagmiddag 23 augustus bij u afgeleverd wordt.

Aanmelden:

Graag digitaal via https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/high_tea.html. U kunt nu nog kiezen uit drie tijdvakken. Eventueel kunt u zich telefonisch aanmelden op vrijdagmiddag 14 augustus via 06-38357975.

Aanmelden is noodzakelijk, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen en om de 1,5 meter te kunnen handhaven.

Hulp gevraagd:

Vindt u het leuk om ons te helpen? We zijn op zoek naar mensen die voor ons willen bakken of iets hartigs willen maken. U kunt zich aanmelden via info@jeugdwerkpknmaassluis.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Hopelijk zien we u dan!

Groetjes, Florine, Floor, Evelien, Isa, Vera en Judith