

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 28 augustus 2020 27^e jaargang nr. 18

U hebt een groot geloof!

Mattheus 15, 28

Er is in de evangeliën maar één iemand met een groot geloof en dat is een heidense, Kanaänitische vrouw. Jezus zegt nog wel eens dat hij een 'zodanig geloof' nog niet gezien heeft (Mt. 8, 10) en hij zegt ook wel eens 'uw geloof heeft u gered' (Mt.9, 22) maar een 'groot geloof' komt in alle evangeliën maar één keer voor. Wel kom ik vier plaatsen tegen waar Jezus zijn leerlingen 'kleingelovigen' noemt, terwijl zij toch alles hebben opgegeven om met hem mee te gaan en hem te volgen. .

Dit geeft te denken. Als de discipelen 'kleingelovig' zijn, wat is dan een groot geloof? Als Petrus dat niet heeft (Mt. 14, 31) en de andere leerlingen evenmin, hoe zal ik het dan kunnen hebben?

Naar vrij algemeen wordt aangenomen is het evangelie van Mattheus in Antiochië ontstaan. Dat vind ik wel verhelderend, want Antiochië ligt nou juist in het gebied van Tyrus en Sidon en dat is de streek waar die vrouw vandaan komt. Als je dan ook bedenkt dat Mattheus een Jood is die zijn evangelie voor een Joods publiek schrijft dan beseft je dat hij wellicht vooral zijn mede-Joden in Antiochië op het oog heeft en dat hij a.h.w. tegen hen zegt: Mensen, beseffen jullie wel hoe bevoorrecht jullie zijn. Jezus is heel speciaal naar jullie toe gekomen. Hij kwam voor Joden allereerst, dus knijp je handen stijf dicht! Jullie zijn bevoorrecht. Maar beseft wel goed dat in jouw omgeving mensen rondlopen, zoals die vrouw, met een groot geloof. Jullie denken misschien dat je temidden van heidenen woont, maar kijk eens naar die vrouw!

Maar er is nog iets. Dit is een Joods verhaal en als we het woord 'geloof' onder de loep nemen, dan ontdek je dat dat in het Hebreeuws alles te maken heeft met 'vastigheid', het ondanks alles en tegen alles in blijven vasthouden aan God. Wij zijn dat kwijt en dat komt doordat we zo door het Griekse denken beïnvloed zijn, waar 'geloof' veel meer te maken heeft met 'iets voor waar aannemen'. Maar dit is anders. Dit is een Joods verhaal. Jezus prijst die vrouw niet omdat zij veel gelooft (veel waarheden aanneemt dus) maar omdat zij een groot geloof heeft.

Het is mij in mijn leven honderdduizend keer gevraagd: 'Geloof u....' en dan kwam er een of ander geloofspunt. Geloof u in gebedsgenezing.... gelooft u in de maagdelijke geboorte... gelooft u in de Drieëenheid gelooft u etc. Dat is dan een soort test: ben je wel voor 100% gelovig. Geloof je wel genoeg....of gelooft u wel alles.

Maar op die manier ben je mijlen ver weg van het Hebreeuwse/ Joodse denken over geloof. Daar gaat het om een innerlijke houding van volledig vertrouwen en complete overgave,. En dáár gaat het om in dit verhaaleen groot geloof is het complete vertrouwen, de totale overgave. Dat is wat Jezus bedoelt en wat hij zoekt.

Geb van Doornik .

Vandaag lezen wij:

| | |
|------------------------|------------------|
| vrijdag 28 augustus | Matteüs 17:1-8 |
| zaterdag 29 augustus | Matteüs 17:9-13 |
| zondag 30 augustus | Matteüs 17:14-23 |
| maandag 31 augustus | Exodus 30:1-10 |
| dinsdag 1 september | Exodus 30:11-16 |
| woensdag 2 september | Exodus 30:17-21 |
| donderdag 3 september | Exodus 30:22-38 |
| vrijdag 4 september | Matteüs 17:24-27 |
| zaterdag 5 september | Matteüs 18:1-9 |
| zondag 6 september | Matteüs 18:10-20 |
| maandag 7 september | Matteüs 18:21-35 |
| dinsdag 8 september | Matteüs 19:1-9 |
| woensdag 9 september | Matteüs 19:10-15 |
| donderdag 10 september | Matteüs 19:16-22 |
| vrijdag 11 september | Matteüs 19:23-30 |

Kerkradio

Programma 2 en 9 september

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 138
3. Laat ons de Heer lofzingen
4. Spreek tot mijn hart ...
5. Meditatie n.a.v. Psalm 90: 1-4
Thema: 'Thuis in de eeuwigheid'
6. Abba Vader
7. De Heer is mijn licht
8. Agnus Dei (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 11 september a.s.
John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters



Collecte 30 augustus



Collecte 6 september

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Wij verzoeken u vriendelijk om de gaven die u anders in de kerk in de collecte schenkt, nu te storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis. Uw gift is van harte welkom en wordt verdeeld tussen kerk en diaconie. U kunt ook naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte.

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 30 augustus is de 1e Collecte in de Grote Kerk, Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor Wereldwijde noodhulp.

Snelle, effectieve hulp

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffen personen uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.

Door via dit fonds van de ACT Alliance te werken, kan Kerk in Actie snel op rampen te reageren, zodat bij kleinschalige rampen tijdig en effectief hulp kan worden geboden aan de lokale bevolking in de eerste dagen na de ramp. Er wordt dan tot maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld aan lokale partnerorganisaties, die lid zijn van de ACT Alliance. De ACT Alliance is een samenwerkingsverband tussen oecumenische partners wereldwijd. Het is een netwerk van 105 kerken en kerk-gerelateerde organisaties die samenwerken op het gebied van noodhulp, duurzame ontwikkeling en lobby in 140 landen wereldwijd. ACT staat voor Action by Churches Together. Leden van de ACT Alliantie zijn verbonden aan de Wereldraad van Kerken in Geneve of aan de Lutherse Wereldfederatie.

Steun ons werk! Hartelijk dank!

Op zondag 6 september is de 1e collecte in de Grote Kerk, Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor Indonesië. De opbrengst is bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java.

Medische zorg op Java

‘Arme mensen mogen niet ziek worden.’ Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting ‘Sion’ heeft twee medische posten in de berggebieden. Ook heeft men een bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Professionele artsen en verpleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden.

Suratmi is één van de vrijwilligers. Ze is christen, terwijl haar man en schoonouders moslim zijn. Het is moeilijk voor haar om als christen in een moslimfamilie te wonen.

Suratmi heeft op de trainingen van Sion veel medische kennis opgedaan en heeft daardoor ook veel voor haar schoonouders, die kampten met lichamelijke klachten, kunnen betekenen.

Door goede behandelingen en verantwoorde medicijnen is hun situatie sterk verbeterd. Suratmi wordt nu door haar schoonfamilie zeer gewaardeerd...

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: <https://www.project1027.nl/project/medische-zorg-op-java/>.

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Algemene berichten

Noodoproep Stichting Elim

We zouden het zo fijn vinden als u een gift geeft zodat we de kinderen van Elim kunnen blijven helpen.

"Stichting Elim is op 3 december 1993 opgericht met het doel: Het bouwen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van het Kinderhuis Elim en alle aanverwante projecten welke ten goede komen aan de kinderen." (zie www.stichting-elim.nl)

Het idee hiervoor is ontstaan door Cees Rijke en Rianne Noordzij. Vele Maassluizers hebben ook meegeholpen om dit waardevolle doel te realiseren. Zo hebben wij al drie generaties kinderen aan een goede toekomst geholpen.

Helaas zijn de bijdragen aan Kinderhuis Elim door de Corona crisis gehalveerd.

Zou u alstublieft eenmalig een donatie kunnen geven? Of zou u als het misschien mogelijk is donateur willen worden? Zie voor het document hiervoor onze website.

NL29 INGB 00055006 59. Vermeld uw mail- of postadres voor een bedankje.

www.facebook.com/stichting.elim

Met een harte groet namens het hele team van Elim,

Rianne Noordzij, voorzitter Stichting Elim

Orgelcommissie Immanuelkerk

Live-stream Orgelconcert door Gert van Hoef!

De orgelcommissie van de Immanuelkerk is verheugd de concertserie 2020 voort te kunnen zetten met een Live-stream orgelconcert. Het zal op het Seifertorgel worden verzorgd door de jonge orgelvirtuoos Gert van Hoef op vrijdag 4 september aanvang: 20.00 uur. Dit concert is te beluisteren en te zien via de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van Gert.

<https://www.youtube.com/user/gertrw>

Het gehele programma ziet er als volgt uit:

1. Psalm 105: 3, 5 – K.J. Mulder
2. Morgensonne, S. Karg-Elert
3. Andante in F dur – W.A. Mozart
4. Toccata en Fuga in d moll – BWV 565 – J.S. Bach
5. Improvisatie over ‘Highland Cathedral’ Gert van Hoef
6. Prelude, Fuge et Variation – C. Franck
7. Toccata in e mineur – J. Callaerts
8. Nuvole Bianche – L. Einaudi
9. Improvisatie over Psalm 118: 7, 9 en 14.

Donatiemogelijkheden zijn te vinden op zijn website www.gertvanhoef.nl.

Jeugdwijzer