

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 11 september 2020 27^e jaargang nr. 19

Meditatie

Midden in de week – maar 's zondags...?

Pleidooi voor de kerk(dienst)

Voor menigeen is de zondagse kerkgang allang niet meer vanzelfsprekend. De beperkingen vanwege het coronavirus hebben de vaste gang er nog meer uit gehaald. Het is de vraag of dit, ook als er een vaccin is en het leven weer min of meer 'normaal' geworden is, zal veranderen.

Nu is de kerk natuurlijk wel meer dan alleen de zondagse kerkdienst. Er zijn midden in de week vele manieren om naar elkaar om te zien, goede (geloofs)gesprekken te voeren en dienstbaar te zijn. In de coronatijd konden veel van zulke ontmoetingen helaas geen doorgang vinden. Laten we blij en dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden en gelegenheden die er nog wel, of wel weer, zijn!

Toch pleit ik er voor, de zondagse kerkdienst wel als het hart van de kerk te (blijven) zien. Al beperkt kerk-zijn zich niet tot de zondag, de kerkdienst is meer dan slechts één van de vele activiteiten van de kerk, alleen al vanwege de unieke plaats en betekenis van de zondag als de opstandingsdag waarop de leerlingen bijeen zijn en de Levende aan hen verschijnt en zijn Geest op hen blaast (Johannes 20: 19-23). De gemeente treedt, bewust of onbewust namens de wereld waarvan zij deel uitmaakt, biddend en zingend - nu ja, nu even niet, laten we zeggen neuriënd - voor Gods aangezicht. Zij proclameert Goed Nieuws voor iedereen. De generaties - de diverse 'doelgroepen' zo je wilt - ontmoeten elkaar rondom de Bron om inspiratie op te doen voor het kerk-zijn midden in de week. Al is dit een ideaalbeeld en al is de praktijk vaak weerbarstiger, wij moeten dit ideaal mijns inziens nooit opgeven.

A.A. van Ruler schreef in 1967 een nog altijd lezenswaardig boekje: "Waarom zou ik naar de kerk gaan?" Ieder hoofdstuk in dit boekje geeft op de titelvraag een antwoord. Ik noem er enkele, ter overweging: "Om een kans op de bekering te lopen"; "Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen"; "Om de wereld voor te dragen"; "Om het heil te ontvangen"; "Om in de gemeenschap te worden ingelijfd"; "Om weer op toonhoogte te komen".

Goed beschouwd zijn wij het niet die kerkdiensten houden; veeleer houdt de kerkdienst ons! De eredienst overstijgt ons. Ik ben immers niet de eerste en niet de enige: de liturgie van de kerk der eeuwen houdt mij gaande. Als het allemaal uit mijzelf moest komen, was het snel bekeken. Ik voeg in, ik sluit aan, ik doe mee, soms misschien tegen mijn gevoel in maar hoe dan ook toch hopen, verwachtend, vertrouwend dat daar 'het Heilige gebeurt' (F.G. Immink): daar waar niemand minder dan God zelf zijn gemeente bijeen roept.

Aan de vooravond van een nieuw kerkelijk seizoen wens ik u en mijzelf toe dat wij, midden in de week maar zeker ook 's zondags - al vieren wij voorlopig waarschijnlijk nog onder vreemde omstandigheden - dichtbij de Bron blijven en van (zon)dag tot (zon)dag steeds dichterbij de Bron komen.

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 11 september	Matteüs 19:23-30
Zaterdag 12 september	Exodus 31:1-18
Zondag 13 september	Exodus 32:1-14
Maandag 14 september	Exodus 32:15-35
Dinsdag 15 september	Exodus 33:1-11
Woensdag 16 september	Exodus 33:12-23
Donderdag 17 september	Exodus 34:1-18
Vrijdag 18 september	Exodus 34:19-35
Zaterdag 19 september	Psalm 145
Zondag 20 september	Daniël 1:1-21
Maandag 21 september	Daniël 2:1-12
Dinsdag 22 september	Daniël 2:13-23
Woensdag 23 september	Daniël 2:24-35
Donderdag 24 september	Daniël 2:36-49

Kerkradio

Programma woensdag

16 en 23 september

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw'ge Vader sterk in macht...
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: 'Door de knieën gaan'
6. Abba Vader
7. 'k Heb gehoord van een stad...
8. Largo (G.F. Händel)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 25 september

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Collecten en giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 13 september is de eerste collecte in de Grote Kerk voor de Voedselbank en in de Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor hulp aan de wederopbouw van Syrische kerken.

De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor de Algemene Middelen in Coronatijd.

Voedselbank Maassluis

Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. Met de nodige creativiteit en veerkracht is het logistieke proces en de uitgifte aangepast.

We houden rekening met de 1,5 meter richtlijnen. Sommige voedselbanken werken daardoor met minder vrijwilligers. Anderen huurden tijdelijk extra ruimte om de pakketten klaar te kunnen maken.

Overall werden de hygiëne maatregelen doorgevoerd. In meerdere talen worden de hygiëneregels aan de klanten uitgelegd.

Diverse voedselbanken bezorgen tijdelijk de voedselpakketten thuis. Met eigen vrijwilligers of met andere organisaties zoals lokale taxibedrijven en Thuisbezorgd.

Bij andere voedselbanken worden klanten uitgenodigd om op een vooraf vastgesteld tijdstip langs te komen. Via een loket of een brede tafel worden plastic zaken met voedsel aangereikt. Het winkelconcept wordt momenteel vrijwel nergens gebruikt.

Voedselbanken ervaren het als een enorm gemis dat het contact met de klanten momenteel echt minder is. Er is nauwelijks tijd voor een belangstellend praatje. En de arm om de schouder zit er nu echt niet in. De eenzaamheid bij veel van onze klanten was al

een probleem en die is nu alleen maar groter geworden. We verheugen ons, net zoals velen, op het moment dat we ons werk weer op de normale manier kunnen doen.

We bevelen deze collecte in deze moeilijke tijd zeer bij jullie aan.

Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Zondag 20 september

Vredeszondag door het Platform van kerken (Koningshof geen kerk)

De eerste collecte in de Immanuëlkerk is bestemd voor vredeswerk kerk in actie en PAX in oorlogsgebieden.

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Op zondag 20 september is de eerste collecte in de Grote Kerk bestemd voor Indonesië.

De opbrengst is bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java.

Medische zorg op Java

'Arme mensen mogen niet ziek worden.' Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting 'Sion' heeft twee medische posten in de berggebieden. Ook heeft men een bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Professionele artsen en verpleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden.

Suratmi is één van de vrijwilligers. Ze is christen, terwijl haar man en schoonouders moslim zijn. Het is moeilijk voor haar om als christen in een moslimfamilie te wonen.

Suratmi heeft op de trainingen van Sion veel medische kennis opgedaan en heeft daardoor ook veel voor haar schoonouders, die kampten met lichamelijke klachten, kunnen betekenen.

Door goede behandelingen en verantwoorde medicijnen is hun situatie sterk verbeterd. Suratmi wordt nu door haar schoonfamilie zeer gewaardeerd...

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: <https://www.project1027.nl/project/medische-zorg-op-java/>.

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Algemene berichten

Oecumenische viering op 20 september in de Immanuëlkerk

In het kader van de Vredesweek, mede georganiseerd door de Stichting PAX, zal er een gezamenlijke oecumenische viering gehouden worden in de Immanuëlkerk op zondag 20 september om 9.30 uur. Het thema van deze dienst is "Vrede verbindt verschil" en zal worden geleid door ds. Chris Schreuder (PKN) en Marianne Paalvast (RK). De muziek zal verzorgd worden door Gerard de Waardt (orgel/vleugel) en de Samenspeelgroep. Solozang zal er zijn van Christel van Berkel-Verlaan en Saskia Manga Owona-Wortelboer. Voor het bijwonen van deze dienst moet u zich (door de coronamaatregelen) aanmelden. Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: bit.ly/kerkdiensten-iona

U kunt de dienst ook thuis volgen via het internet. U moet dan gaan naar de website www.kerkomroep.nl en vervolgens kiezen voor de plaats Maassluis en de Immanuëlkerk. We hopen dat velen in de kerk of thuis deze dienst meebelevan.

Platform van kerken te Maassluis

Open Ark op 22 september

Gastheren en gastvrouwen uit de gezamenlijke kerken van Maassluis nodigen u uit op dinsdag 22 september tussen 10 en 12 uur naar de Open Ark te komen.

Voorzichtig mogen wij weer beginnen met onze ontmoetingsochtenden. Natuurlijk onder voorbehoud van de stand van zaken rond het coronavirus.

Wij houden ons aan de richtlijnen:

- Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid- handen ontsmetten met gel
- Naam, telefoonnummer, tijd van verblijf worden geregistreerd
- Jas mee naar binnen en op de stoel hangen
- 1,5 meter afstand houden, vermijden elkaar te passeren
- 1 persoon in de keuken, kartonnen bakers
- Toiletbezoek alleen bij noodzaak – 1 persoon tegelijk in de toiletruimte
- Zoveel mogelijk ventilatie. Er mag niet gezongen worden.
- Na afloop alles schoonmaken (stoelen, deurknoppen, toiletten etc.)

Ondanks de beperkingen zijn we blij en dankbaar elkaar weer te kunnen ontmoeten en hopen op een fijne ochtend met elkaar.

U kent ons adres: Open Ark, Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis.

Tot ziens

Engelen in de Kerkwijzer Special

De Kerkwijzer Special komt eind november weer uit. Het thema is deze keer 'Engelen'. Heeft u gedachten over engelen?

Misschien een speciale ervaring? Wilt u iets delen over engelen? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij zoeken verhalen van gemeenteleden over engelen in de meest brede zin van het woord. Het mag kort, het mag lang. Wilt u uw gedachten op papier zetten? Mail dan voor maandag 21 september uw bijdrage naar: henrike.heijboer@gmail.com. Heeft u een verhaal, maar vindt u het moeilijk om dat op papier te krijgen, bel of app mij dan: 06-13907173.

Wij hopen op uw betrokkenheid én uw actie, om zo te delen in het gemeente-zijn. Dank alvast voor uw reacties!

Namens de redactie van de Kerkwijzer Special,

Henrike Heijboer

Jeugdwijzer