

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 25 september 2020 27^e jaargang nr. 20

Meditatie

Machtige hulp

Mijn hulp is van de Here

In dagblad Trouw schreef Salo Muller over zijn ervaringen als ondergedoken Joods kind in Friesland. Zijn ouders waren gedeporteerd naar Auschwitz. De dominee daar zei hem dat, als hij maar hard genoeg bidt, God er wel voor zal zorgen dat zijn ouders zullen terugkomen. Toen na de oorlog bleek dat zijn ouders vergast waren, kon hij onmogelijk geloven in een God die het goed vindt dat miljoenen mensen worden afgeslacht. Als zijn ouders het wel overleefd zouden hebben, zou hij nu een gelovig mens zijn geweest.

Ik kan dat helemaal begrijpen. Ook ik kan onmogelijk geloven in een God die het kwade wil! Als kind van elf jaar kon ik het ook al niet begrijpen. Mijn broertje, een baby van een half jaar, lag na een experimentele operatie op sterven. Op ons gebed schonk God wonderbaarlijke genezing. Maar een ander klein kindje, in dezelfde situatie, waarvoor ook gebeden was, overleed wel. Niet te vergelijken natuurlijk met het lot van Salo Muller, en van alle Joden; maar toch: ook ik kwam er niet uit. Waarom laat God het kwade toe? Waarom wordt de een wel gered en de ander niet?

Het is dé vraag in de theologie na de Tweede Wereldoorlog.

Als het kwaad goede mensen treft

Onder deze titel schreef de Joodse rabbi Harold Kushner in 1981 een boek naar aanleiding van persoonlijk leed in zijn leven. Hij schetst het dilemma dat God ofwel niet rechtvaardig is, ofwel niet almachtig. Als God alles kan en rechtvaardig is, dan zou je toch mogen verwachten dat Hij alle goede mensen behoedt en bewaart, en dat slechte mensen gestraft worden. Zo gaat het er evident niet aan toe in de wereld!

Hij komt in dat boek tot de conclusie dat God niet almachtig is. Ik had tijdens mijn opleiding al geleerd dat de vertaling God de 'Almachtige' aanleiding geeft tot misverstand. Een almachtige kan immers alles. In de Nieuwe Bijbelvertaling is nu vertaald: God de 'Ontzagwekkende'. Je zou ook kunnen vertalen: de Verhevene.

Mijn hulp is van de Here

Er is heel veel geschreven over dit soort vragen. In 1984 schreef ds. P.B. Suurmond het boekje: "God is machtig, maar hoe?" Ook hij kan niet uit de voeten met de gedachte dat God achter al het kwaad zit dat mensen overkomt. Hij is onder de indruk van Gods liefde voor mensen, en schrijft dan: 'allemachtig, wat een liefde!'

Er staat in Psalm 121 niet: 'mijn ellende is van de Here', maar: 'mijn hulp is van de Here'. Wat er ook maar gebeurt in je leven, God is erbij met zijn machtige hulp. Hij geeft je moed en kracht, en vertrouwen om je weg te gaan met Zijn hulp en nabijheid.

Ten slotte

Kushner vertelt in zijn boek een oud Chinees verhaal: 'Een vrouw van wie de enige zoon was overleden, ging naar een heilig man en smeekte hem zijn toverkracht te gebruiken om haar zoon weer tot leven te brengen. De man antwoordde: Haal voor mij een mosterzand uit een huis waar het verdriet niet binnenging.' Wij zeggen dan: 'Elk huisje heeft zijn kruisje'.

Gezegend ben je als je in dat bittere verdriet Gods hulp mag ervaren!

Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 25 september	Daniël 3:1-12
Zaterdag 26 september	Daniël 3:13-23
Zondag 27 september	Daniël 3:24-30
Maandag 28 september	Daniël 3:31-4:14
Dinsdag 29 september	Daniël 4:15-24
Woensdag 30 september	Daniël 4:25-34
Donderdag 1 oktober	Daniël 5:1-12
Vrijdag 2 oktober	Daniël 5:13-6:1
Zaterdag 3 oktober	Daniël 6:2-10
Zondag 4 oktober	Daniël 6:11-18

Maandag 5 oktober	Daniël 6:19-29
Dinsdag 6 oktober	Psalm 115
Woensdag 7 oktober	Matteüs 20:1-16
Donderdag 8 oktober	Matteüs 20:17-34
Vrijdag 9 oktober	Psalm 122

Kerkradio

Programma woensdag 30 september en 7 oktober

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 121
3. God onze Vader
4. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21
Thema: 'Zegen van de gerechtigheid'
6. Komt als kinderen van het licht
7. Het is goed in mijn ziel
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 9 oktober.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Tv-uitzendingen uit de Immanuëlkerk

De afgelopen zondagen zijn er voortdurend storingen geweest tijdens de uitzending van Kerk TV vanuit de Immanuëlkerk. Na wekelijkse klachten van mij naar sIKN (het platform van Kerkomroep vanwaar het beeld en geluid wordt uitgezonden) en evenzoveel reacties van sIKN dat het probleem was opgelost, bleek dat afgelopen zondag tegen 10 uur de storing weer optrad. Vandaag, maandag 21 september heb ik weer contact gehad met sIKN.

De reactie van sIKN was dat zij de afgelopen zondag tijdens de uitzendingen de server waarin het probleem optrad nauwlettend hebben gemonitord. Tijdens deze werkzaamheden hebben zij dit keer wel de oorzaak van het probleem kunnen achterhalen en deze per direct opgelost. De oorzaak blijkt te zitten in een configuratiefout op de server. Deze afgelopen week heeft sIKN aan een aanpassing gewerkt om te voorkomen dat deze fout zich nogmaals kan voordoen.

Komende zondag zal sIKN voor de zekerheid de uitzending op zondag opnieuw nauwlettend monitoren.

sIKN verwacht dat deze storing nu is opgelost.

Ko Kramer.

Geef voor je Kerk: samen sterk!

Het coronavirus heeft dit jaar een onverwachte, dikke streep gezet door uw en onze plannen en activiteiten. We hadden niet kunnen denken dat ons dagelijks leven op zo'n manier ondersteboven zou worden gegooid.

Ook de plannen en activiteiten van onze kerk zijn danig verstoord. Zelfs de zondagse kerkgang is een tijdlang beperkt geweest tot kerkradio en Kerk TV. Gelukkig kunnen we weer voorzichtig samenkomen in onze eigen kerkgebouwen.

We hebben als kerkelijke gemeente in Maassluis door het coronavirus aanzienlijk minder inkomsten ontvangen uit collecten en verhuur. Daarom hebben we de Actie Tekort dit jaar vervroegd. Eind september of begin oktober ontvangt u thuis een brief met het verzoek mee te helpen om het financiële tekort te verminderen. Uw steun is nodig voor het werk van de kerk in uw gemeente. Als we allemaal onze schouders eronder zetten en een eenmalige bijdrage van bijvoorbeeld 20 of 30 euro overmaken dan krijgen we een prachtig resultaat van deze actie.

We zijn kerk met u, voor u, en door u. Helpt u mee? Samen zijn we sterk!

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.

Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan ervan uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 27 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof voor de Voedselbank en in de Grote Kerk voor de Algemene Middelen (in coronatijd)

De 3e collecte in de Grote Kerk is bestemd voor Bartiméus, voor mensen die slechtziend of blind zijn (zie informatie onder Grote Kerk)

Voedselbank Maassluis

De Voedselbank en Non-Foodbank in Maassluis tijdens coronatijd

Veel maatregelen zijn er genomen en er is zelfs een “verhuizing” van de voedselbank naar loods 3 noodzakelijk geweest om coronaproof te kunnen draaien. Een grotere ruimte is nodig om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen en de doorlooptijd te kunnen versnellen. Lang wachten buiten waar iedereen kan zien dat je naar de voedselbank gaat is niet prettig. Gelukkig is die wachtrij korter door de in bedrijfstelling van de sociale supermarkt, zoals de voedselbank bij ons bekend staat, in de nieuwe situatie. En dat is niet het enige; er is eenrichtingsverkeer, er staan markeringen binnen en buiten waarop de 1,5 meter afstand staat aangegeven. En er staan overal handgelflessen, desinfecteermiddelen, hygiënische doekjes om oppervlakten mee schoon te maken, handschoenen etc. Ook wordt er meer gebruikt gemaakt van verpakkingsmateriaal om groente en fruit in te doen, zodat de aanrakingen met de handen tot het minimum beperkt wordt. En wat te denken van het grote verbruik van handzeep en papieren handdoekjes. Dat alles kost geld, veel geld! Daarbij komt ook een lichte groei van het cliëntenbestand.

Dat geld komt gelukkig vanuit vele kanten: van de burgers van Maassluis, van collecten in kerken in Maassluis, maar ook van Fondsen zoals het Fonds Schiedam Vlaardingingen e.o. en Deltaport Donatiefonds. Dankzij deze fondsen en giften wordt de Voedselbank in staat gesteld om open te blijven, veilig achter plexiglasschermen waar dat nodig is.

Een andere zorg was het thuis bezorgen aan cliënten die door gezondheidsklachten niet mochten komen. Hoe dat zonder kosten te regelen? De diaconie van Iona sprong bij en heeft tot afgelopen week de boodschappen thuisbezorgd en niet alleen zij, er kon ook een beroep gedaan worden op een aantal medewerkers van de gemeente.

Langzamerhand, stap voor stap gaan nu alle “banken d.w.z. kleding-, speelgoed- huisraad en babyspullenbank weer open, aangepast aan de coronamaatregelen. Ook het fietsenproject is weer opgestart, blijde gezichten. Deze openstellingen zijn mogelijk gemaakt door de hulp van de kerken, genoemde fondsen en door de hulp van de inwoners van Maassluis, waarvoor onze dank.

En dan nog dit: het vakantierugzakje van Kerk in actie gevuld met schetsboek en viltstiften voor de 200 kinderen van de Voedselbank in Maassluis.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Op zondag 4 oktober is de eerste collecte in de Grote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof voor het project in de Oekraïne: School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

Kinderen werden mentaal verwaarloosd

De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd.

Personeel leert liefdevol opvoeden

Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

Opvoeden met meer zorg en aandacht

Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage voor deze collecte in de kerk of over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009401' of doneer online. Hartelijk dank!

Algemene berichten

Pleegouders gezocht...

Misschien ziet u in uw gezin wel mogelijkheden, of zijn er mensen in uw omgeving die nadenken over het pleegouderschap. Er zijn de komende maanden informatieavonden in plaatselijke kerken met de RIVM-regels in acht nemend. De avonden beginnen 19.45u (inloop 19.30u).

- 5 oktober in Krimpen a/d IJssel
- 23 november in Goeree-Overflakkee

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op!

Wilt u zichzelf aanmelden voor een live informatieavond? Dat kan via:

https://timon.formstack.com/forms/aanmeldformulier_informatieavond

Zou u de pagina www.deeljethuis.nl in uw omgeving willen delen?

Met vriendelijke groet,

Linda van der Burgh

Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

l.van.der.burgh@timon.nl

06-81877567

Jeugdwijzer

Nieuwe jongerenwerker Edwin van Leeuwen

Beste Kirsten, Krijn, Sanne, Ole en alle andere jongeren van de Protestantse Gemeente van Maassluis van wie ik de namen nog wil leren kennen,

Allereerst; dank jullie wel! Dankjewel dat jullie mij hebben gekozen als jullie jongerenwerker. Ik ben verwonderd en blij dat ik meewerken mag in Zijn koninkrijk! Samen met jullie. Want als jongerenwerker ben ik er voor jullie. Het is prachtig dat de kerk tijd en aandacht wil investeren in jullie. Dominee Pim feliciteerde mij en zei daarbij: welkom in je nieuwe stal. Want waar ik eerst werkte in een stal met een kudde koeien, mag ik nu gaan zorgen voor een kudde jonge mensen. En daar heb ik heel veel zin in! Mijn naam is Edwin van Leeuwen, ik ben 26 jaren oud en woonachtig te Goedereede. Als jonge jongen had ik een droom voor ogen en dat was boer worden op de boerderij van mijn ouders. Gaandeweg kwam ik erachter dat dit geen makkelijke weg zou worden. Agrarisch ondernemer zijn in deze tijd vraagt veel van je. Het maakte dat ik mijzelf de vraag stelde: hoe gaat mij dat ooit lukken? In die zoektocht leerde ik God kennen. Want dacht ik: als God bestaat, waar is Hij dan? Ik zie Hem niet en ik voel Hem niet. Ik was niet gewend om over zulke grote vragen te spreken met andere mensen en ook niet met leeftijdsgenoten, terwijl ik daar juist zo'n behoefte aan had. Ik was ervan overtuigd geraakt dat in de geschiedenis van ons boerenfamiliebedrijf kerk en geloof heel belangrijk was. En daarom wilde ik die God leren kennen. Op weg naar het verwezenlijken van mijn droom kwamen er mensen op mijn pad bij wie ik met mijn vragen terecht kon. Ook waren er jongeren met wie ik mijn vragen kon delen. En dat vond ik heel bijzonder. Dat had ik nog nooit ervaren! Dat je gewoon samen op weg mag gaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, wat een voorrecht! Het is dan ook mijn missie geworden om het geloof bespreekbaar te maken in tijden dat het niet meer vanzelfsprekend is. De tijd nemen om God te ontmoeten en elkaar. Om hem beter te leren kennen en elkaar. Ik zie uit naar die ontmoetingen!

Groetjes, Edwin